

Nordmaling

Ingen ishall ska byggas

NORDMALING (VK)
Det blir ingen ishall i Nordmaling. Politikerna splittrar förslaget att bygga en kombinerad sport- och ishall!

Efter kommunstyrelsens tio timmar långa sammanträde på tisdagen finns endast förslaget att bygga en sporthall. Var den ska placeras är dock oklart, liksom mycket annat. Dessutom förväntas en ny het diskussion i fullmäktige.

Kommunens stora investeringsbehov har gett politikerna "kalla fötter". Förslaget som kommunstyrelsen hade att ta ställning till pekade på en investeringsbudget som överskred 100 miljoner kr, varav merparten måste lånas.

I det låget fann en majoritet av politikerna i kommunstyrelsen att sport- och ishallprojektet är för dyrt.

Kommunstyrelsen hade att ta ställning till ett förslag från arbetsutskottet som gick ut på att bygga sport- och ishall i kombination med varandra. I debatten framkom redan från början att socialdemokraterna var beredda att kämpa för att behålla detta förslag i sin helhet. Men övermakten från de andra partierna blev för stor. Med röstsiffrorna 7-4 segrade förslaget att den kombinerade sport- och ishallen

inte skall byggas. Motivet är att projektet är för dyrt.

• Centern beredda

Samtidigt menade centern genom Sture Lindgren att man ändå var beredd att satsa på ett av de två alternativen och föreslog då sporthallen. Den man-övern fick till effekt att kds gick över på socialdemokraternas sida och röstade för ishallen.

Men även här förlorade socialdemokraterna, trots stödet från kds. Röstsiffrorna blev 6-5.

• Kan svänga

Rösträkningen är dock betydligt krångligare än den låter. I bakgrunden finns ett samverkansavtal mellan centern och socialdemokrater. Detta avtal trädde i kraft sedan två socialdemokrater lämnat kommunstyrelsen innan alla beslut var fattade. När frågan tas upp för slutligt avgörande i kommunfullmäktige kan därför majoriteten i en debatt och votering mycket väl ha svängt till ishallens fördel.

Kommunstyrelsens majoritetsförslag till fullmäktige är dock i dagsläget att Nordmalings kommun inte ska bygga en kombinerad sport- och ishall utan enbart en sporthall. Placeringen är inte fastställd.

VK återkommer med ett utförligare reportage från det sena kommunstyrelsesammanträdet i morgondagens tidning.

OWE FREDRIKSSON

Höstmöte hos EFS

DJUPSJÖ: EFS-föreningen har haft sitt sedvanliga höstmöte i helgen. Talare var Evald Svensson från Bjurholm, som framhöll vikten av att förbereda sig för evigheten. Hans motto var: "Evigheten är livets Eko." Vid söndagseftermiddagens möte medverkade Gitarr-ringen med flera kända sånger. Kollekten uppgick till 3 850 kronor.

Otto Lundgren

* 21/2 1915 † 19/10 1989

Sörjd och saknad.

Augusta, Maine, USA, och Lögdeå den 31 oktober 1989

Syskon, Mor
Släkt och vänner

I minnet du lever
Du finns alltid kvar
Vi unnar dig ro
När ett sträusamt liv
slocknat.

Två högtider med sång och auktion

HÅKNÄS: Under den gångna helgen har det hållits två missionshögtider i Håknäs. Under lördagen hölls missionsauktion med skänkta gåvor från missionsvänner och flick- och pojkgруппerna under ledning av Ulla Johansson. Joel Tobiasson, som inledde mötet, höll i klubban.

Vid söndagens gudstjänst inledde Karl Käck mötet varefter komminister Roland Ahlstrand predikade. Hörneforsångarna medverkade under ledning av Frans Forsgren. Sven Lundberg avslutade mötet. Mötena inbringade 9 195 kronor.

50-procentig jaktfördelning

NORDMALING: Järns jaktklubb med Sture Häggström i spetsen är det enda jaktlaget som får skjuta lika många vuxna älgar som kalvar i Nordmalings kommun. Detta efter en framställan till statens naturvårdsverk. Jaktlaget hade klagat över tidigare beslut från länsstyrelsen i Västerbotten om en 60-procentig kalvavskjutning.

I beslutet heter det att en fördelning mellan vuxna och kalvar bör vara 50 procent i tilldelningsramen. Detta tillsammans med vad som i övrigt redovisats i ärendet gör att naturvårdsverket ändrar länsstyrelsens beslut. Av de tilldelade 16 älgarna får jägarerna i Järns jaktklubb skjuta åtta vuxna djur.

Tävling om Astrid Lindgren

BRATTSBACKA: Nordmalingskretsen av IOGT-NTO har beslutat att delta i tävlingen, Konstant, vars tema i år är Astrid Lindgren. Det beslöt föreningen vid sitt möte som hölls häromdagen.

Kjell Karlsson, Lycksele, medverkade som representant för distriktet. Han informerade om föreningsfrågetävlingen Konstant på krets-, distrikts- och riksnivå. Kretsfinalen hålls i Gräsmyr den 1 december.

Vidare informerades det om filmklubbar som ska startas i Gräsmyr och Brattsbacka. De vänder sig till åldergruppen 7-14 år och kommer att visa barn- och ungdomsfilmerna en gång per månad och samtidigt informera om droger.

Det blir start i Gräsmyr den 25 november och i Gräsmyr den 28:e.

KRISTDEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET

Miljön och våldet ämnen för kds

NORDMALING: - Våldet på gatorna måste bort. Vi måste på ett bättre sätt ta oss an våra barn och ungdomar, stärka familjebanden samt förbättra arbetsmiljön. Det var några av de synpunkter som kom fram när kds politiske sekreterare i Västerbotten, Anders Björkestedt, Umeå, besökte Nordmaling här-omdagen.

- Många människor blir skrämde när de hör talas om dagens miljöfaror. Farorna är allvarliga och det är viktigt att något görs och att man börjar i den egna närmiljön, i bostadsområdet, på jobbet och i kommunen.

Björkestedt berörde även vårdsektorn och de växande äldreomsorgsköerna. Kds vill satsa mer på äldreomsorgen och inte se den som ett besparingsområde.

Kds anser också att ett bra sätt att stärka vårdsektorn vore att avveckla löntagarfonderna och att en del av kapitalet överförs till vården.

Elisabeth och Caroline Rosander underhöll med sång till ackompanjemang av Åke Söderberg.



• Sigurd Bäcklund
2.11.1989
Olofsfors AB 1989

På tisdagen avtäckades Sigurd Bäcklund, Nordmaling efter 50 års arbete vid samma företag. Det har till och med blivit 50 år och fem månader han arbetat i företaget. Som 14-åring började han i skogen och efter en tid vid sägen i Rundvik kom han till smedjan i Olofsfors. Under de senaste 34 åren har han sedan haft sin arbetsplats vid Olofsfors AB. När han under tisdagen gjorde sitt sista arbetsspass före pensionering erhöll han blommor och presenter från arbetskamrater och företaget.

Nordmalings kommunstyrelse

2. 11. 1989

Inget prut på kommunhus

NORDMALING (VK)
Nordmalings kommunstyrelse prutar på barnomsorgs- och fritidsverksamheten, men "köper" förslaget att bygga ut kommunhuset utan prutningar.

Vid tisdagens kommunstyrelse prutade politikerna 24 miljoner på de närmaste årens investeringar. Samtidigt avstås från att redovisa varifrån man ska ta pengar för kommunhusets nya parkering som bl a tar en tredjedel av parken i anspråk.

Det blev ett långt och innehållsrikt budgetsammanträde för kommunstyrelsen häromkvällen. Som VK berättade i ons-

dagens upplaga prutades kombinationsbygget, is- och sporthall, bort av kostnadsskäl. I stället blev det majoritet för förslaget att enbart bygga en sport- eller bollhall.

Prutningen av ishallsdelen motsvarar besparingar på ca 14 miljoner kronor medan sporthallen beräknas kosta ca 11 miljoner.

• Prutar på barnomsorg

Samtidigt prutade kommunstyrelsen ytterligare 11 miljoner kronor under en treårsperiod på barnomsorgens konto för lokaler. Socialnämnden hade redan i budgetberedningen fått se sina förväntningar krympa. Nu prutades ytterligare, från 10 miljoner kronor under vart och ett av de närmaste tre åren, till sju miljoner 1990, sex miljoner '91 samt sex miljoner '92.

Däremot avsattes tre miljoner till kommunstyrelsens förfogan-

de som kan tas i anspråk för inköp av lämpliga villor och småhus som barnomsorgslokaler

• Kommunhuset utan prut

Några prutningar blev det däremot inte på den förslagna om- och tillbyggnaden av kommunhuset. 17 miljoner kronor beräknas projektet kosta och blankt nej fick Kjell Nilsson, Nordmalings oberoende parti, för sitt förslag som går ut på enbart en ombyggnad. Han presenterade också en kostnadsbild på fyra miljoner 1990 och tre för 1991 för projektet.

Kommunstyrelsen gick inte heller på Nilssons förslag att inte anta den upprättade detaljplanen för kvarteren Örnen och Herkules i Nordmalings centrum som berörs av det nya kommunhusbygget.

Enligt planen kommer en tredjedel av nuvarande parkområdet

att tas i anspråk för den nya parkeringen intill kommunhuset. Planen är närmast en förutsättning för ombyggnaden av kommunhuset. Trots detta finns inga pengar avsatta för markarbetet i samband med omläggningen av park och parkering.

Enligt vad VK erfar ska pengar tas ur kontot som är avsatt för alla park- och grönområden. Men denna summa fastställdes utan tanke på ombyggnad av det nu aktuella parkprojektet.

Vid behandlingen av driftsbudgeten prutade kommunstyrelsen bort de föreslagna 1/4-utökningarna av kurator- respektive skolpsykiologtjänsterna. Däremot föreslås 400 000 kronor utöver budgetberedningens förslag för förbättring av dagbarnvårdarnas situation. Pengarna ska inte användas till lönehöjningar utan för andra insatser.

OWE FREDRIKSSON

Tänk vad vädret varierar

7. 11. 1989

I år är allt annorlunda

NORDMALING (VK)
Tänk ändå vad vädret varierar, år från år. I oktober 1988 täcktes nära nog hela länet av snö och vi hade även fått känna av rekordkalla nätter.

I år är allt annorlunda. Bara på några platser har snön kommit för att stanna. Det är mildt, plusgrader i stort sett över hela Västerbotten, och den nederbörd som kommer är främst i form av regn.

En effekt är att vintern blir kortare - till glädje och missnöje, beroende på vem man talar med.

Oktober har varit mild, ovanligt mild till och med, på sina håll. Men även om jag själv upplever oktober 1989 som behagligare än normalt så visar trots allt inte vädersiffrorna någon större

skillnad, statistiskt sett, mot genomsnittsåren.

• Milt vid kusten

Kustområdet har fortfarande känningar av det öppna havet som håller temperaturen på en någorlunda stabil nivå och som sig bör var inledningen på månaden minst kylig. De högsta temperaturerna mättes upp den 4/10 och samma dygn blev också den mildaste för i stort sett hela länet.

I Umeå uppmättes 14,6 grader och detta dygn blev medeltemperaturen 9,9. Lycksele noterade 10,7 (8,8), Idvattnet 9,6 (7,6), Vindel-Björkheden 10,0 (7,7), Gunnarn 10,6 (8,8) förutom Hemavan som fick sin "topp-notering" den 5:e med 9,1 (5,7 den 4:e).

• Vindel - B genomsnittligt kallast

Aven om Hemavan inte haft överdrivet varmt så leder orten ändå inte köldligan. Gunnarn noterade den 17:e minus 15,5

grader, och samma dygn hade Idvattnet -15,4, Vindel-B -14,4, Lycksele -12,0, Hemavan -10,6 och Umeå, återigen mildast med -7,2.

Det märkliga är att inte i något fall skiljer sig medeltemperaturerna för de olika orterna mer än 2-3 tiondelar från normalvärdet. Och fortsätter man att statistiskt studera temperaturerna märker man att Vindel-Björkheden faktiskt haft det kallast med 0,1 minusgrader i genomsnitt.

• 14 cm snö i Hemavan

I mitten av månaden fick vi på flera platser i länet snö i sådana mängder att marken täcktes. Men redan då hade Hemavan haft ett par dygn av snöomödd. Den 2:a kom nämligen 14 cm snö på mindre än ett dygn men till saken hör att dagen efter regnade det och slasket smälte snart bort allt det vita. Men en vecka senare var det åter dags. De när-

maste dyggen kom snö över i stort sett hela länet, med undantag för kustområdet och ett område som sträcker sig mot Lycksele. Men inte heller denna gång lyckades kung Bore ta ett tillräckligt starkt grepp för att sedan kunna behålla det.

• Vårtecken

Vi får se om tredje försöket, i slutet av månaden, blir inledningen på vintern. Men ska vi döma av de "vårtecken" som berättats om runt om i länet så fattas fortfarande innan vintern är över oss för gott.

Nederbörden för länet är mindre än normalt. Umeå fick 45 mm vilket är ca 1/3-del mindre än normalt, Lycksele fick 26,3, Gunnarn 28,2, Idvattnet 23,8 och Vindel-B 31,4 mm vilket i samtliga fall motsvarar ca hälften av vad som brukar komma. Hemavan däremot fick 80,1 mm vilket är ca 1/3-del mer än normalt.

OWE FREDRIKSSON

Problem i Nordmaling

Ingen nyårsrevy i år

NORDMALING (VK)
Det blir ingen nyårsrevy i Nordmaling i vinter.

– Vi hade problem att få tag på musiker och när den frågan var löst fick vi för kort tid på oss att göra en bra nyårsrevy.

Det säger en besviken Nils Sjödin, regissör under de sex år som idrotts-

föreningen arrangerat nyårsrevy i Nordmaling.

Det blir minst ett års uppehåll med nyårsrevy i Nordmaling. Det har arrangörerna, Nordmalings IF, beslutat efter problem att ordna musiker till revyn. Detta trots att musikerproblemet löstes i slutet av oktober.

– Visst har vi mycket material och tillräckligt med intresserade medarbetare för att köra en revy, men vi tycker att det är för

kort tid kvar till nyår för att vi skall kunna göra en bra revy, fortsätter han. Tankar på att senarelägga revyn har också slopats.

– Det kan vara skönt för oss som jobbat kring detta under de här åren att få vila ett år, säger han. Det har varit ganska jobbigt med förberedelserna före, under och efter julhelgen, men samtidigt har det varit mycket roligt.

ANDERS WIKMAN



8. 11. 1989
• Mari Norgren och Christer Nyhlén, Brattfors, fick den 5 november på Umeå BB en pojke som vägde 2 900 gram och var 50 cm lång.

Sotare mottog gesällbrev

NORDMALING (VK)
På tisdagskvällen erhöll sotarpojken Tore Karlsson i Nordmaling gesällbrevet och därmed beviset på sitt yrkeskunnande som sotare.

Redan som 16-åring började han i sin fader Henrik Karlssons spår i sotaryrket. Som 27-åring och med elva års yrkeserfarenhet erhöll han nu gesällbrevet som sotare.

Nu kan nordmalingsborna känna sig lugna vad beträffar sotarkunskaperna i kommunen. På tisdagskvällen erhöll nämligen Tore Karlsson, 27 år, gesällbrevet som sotare. Under elva års tid han han tillsammans med sin far Henrik Karlsson gått mellan fastigheterna i Nordmaling och rensat skorstenar och pannor på sot.

• Sotarmästare

– Jag har jobbat länge med det här men inte brytt mig om att ta de formella kompetens förän nu, säger Tore Karlsson och meddelar att han ämnar studera vidare inom yrket.

– Det är väl meningen att jag via sotarteknikerutbildning och sotaringenjör så småningom skall bli sotarmästare, fortsätter han och sjar in i framtiden.

• Gesällbrevet

Beviset för hans yrkeskunskaper, gesällbrevet, utdelades på tisdagskvällen vid en högtid på Levar Hotell.

Nordmalings Fabriks- och hantverksförening stod för arrangementet som även innehöll information om bankärendet och det nya skatteförslaget.

Kvällen avslutades med en insamling till Röda Fjädern. Föreningen beslutade att satsa lika stora pengar från deras kassa som samlades in under kvällen.

I samband med arrangementet presenterade sig Åke Sandström, tidigare chef för Noliämässan, som ny regionchef för organisationen Småföretagare i Västerbotten.

ANDERS WIKMAN

Här gratulerar fr v Åke Sandström, regionchef för småföretagare i Västerbotten, och Alvar Bäckström, ordförande i Nordmalings Fabriks- och Hantverksförening.

FOTO: ANDERS WIKMAN



Får tillstånd röja ungskog

NORDMALING: Graningeverken får länsstyrelsens tillstånd till ungskogsröjning inom Kronörens naturreservat på Långron.

Länsstyrelsen ger tillståndet med hänvisning till paragraf 12 i naturvårdslagen. Sedan naturreservatet bildades 1975 är det förbjudet att avverka och utföra skogsvårdsåtgärder utan länsstyrelsens tillstånd.

Graningeverkens framställning om att ungskogsröja en mindre del av Nabben godkänns så till vida att 20-25 meter närmast strandlinjen lämnas orörd.

9. 11. 1989

Hildur Wallander, Järnäs. På regionsjukhuset i Umeå avled på onsdagen Hildur Emilia Wallander, Järnäs. Hon var 85 år gammal. Den bortgångna sörjes närmast av maken Torsten samt syster.

Hildur Wallander var född i Flärke, Gideå och hette som flicka Moström och växte upp tillsammans med tre syskon. Redan i unga år började hon att arbeta som piga och kom i slutet av 1930-talet till Järnäs. 1941 gifte hon sig med Torsten Wallander och makarna bosatte sig på hans hemgård. Hennes största intresse var hemmets omvårdnad.

9. 11. 1989

Dalsfeltarna spelade på mötet

BRATTFORS: I byn Brattfors, Nordmaling, hölls i helgen missionsmöten med början på fredagskvällen då missionsförsäljning ägde rum. På lördag, Alla Helgons dag, predikade Joel Tobiasson om "Jordens salt och världens ljus" i skuggan av det ökande våldet och laglösheten.

Inger Sjölund och Maria Andersson sjöng flera sånger, både till eget ackompanjement och till Dalsfeltarnas orkester.

Dalsfeltarna spelde också flera musikstycken, med anslutning till dagens tema. Försäljningen och lördagens kollekt steg tillsammans till 9 560 kronor. En extra insamling gjordes för pingstmissionens stora satsning på nio miljoner biblar till Sovjetunionen, för vilka erhållits införsel-
lov.

9. 11. 1989

Femskift blir fyrskift på Swanboard

RUNDEVIK: Swanboard Maso-
nite AB, Rundvik, har problem med avsättningen för sina produkter.

Årsproduktionen har en beräknad överkapacitet på

8000–9000 ton som måste försvinnas. Från och med årsskiftet drar företaget därför ner från femskift till fyrskift. Det totala man som berörs kommer att erbjudas omplacering inom företaget.

10. 11. 1989

Snabbare tåg med Botnia

9.11.1989

- Pendla mellan Nordmaling och Umeå - resan tar tjugo minuter med snabbtåg på Botniabanen.
- Det kan bli verklighet om riksdagen beslutar att satsa de 4-6 miljarder kronor som behövs på en ny järnväg efter Norrlandskusten.
- I Umeå kan en ny järnvägsstation byggas, kanske vid regionsjukhuset. Och kommunalråd Bo Sjöstedt (s) säger att det är självklart att Umeå kommuns omdiskuterade översiktsplan måste förändras.
- Vi måste se över om den nya flygplatsens placering verkligen är viktig. Hur Botniabanen ska kunna fortsätta norrut genom Umeå måste vi också reservera mark för.
- Argumenten som Umeå kommun har framfört till SJ - miljöhänsyn och slitaget på vägarna - har slutligen vunnit gehör.
- Ingen hade väl kunnat tro att SJ skulle göra en så total omsvingning, säger en glad Bo Sjöstedt.



FOTO: ANDERS WIKLUND

● Snabba kommunikationer - det är utredare Stellan Lundbergs idé. Förslaget om att bygga en Botniabana har nu fått gehör hos själva SJ-ledningen, som säger att järnvägens byggande har mycket hög prioritet.

Jubileum i Gräsmyr

Firar 100 år av mission

GRÄSMYR (VK)
Gräsmyr missionsförsamling firar i helgen sitt 100:e verksamhetsår.

En milstolpe i en verksamhet som minner om vad som varit, men som främst verkar för en bra och fungerande ungdomsverksamhet, ett rikt musikliv samt aktivt församlingsarbete.

Gräsmyr missionsförsamling grundades egentligen redan 1888, men det var trots allt först året därpå som man kom igång med verksamheten på allvar.

Efter de första stapplande åren fick så församlingen verklig kraft och mod i den väckelseperiod som drog över bygden omkring år 1893.

Motsvarande perioder har också uppmärksammats 1928-29 samt 1962 och i takt med detta har även medlemsantalet fluktuerat. Så synes t ex medlemsantalet ha varierat genom decennierna med en stabil period på 40-, 50- och 60-talet med upp till 50-talet medlemmar. Under de senaste åren har dock medlemmarnas antal minskat och är f n 21.

- Förhoppningen är ändå att vi ska öka vårt medlemsantal, konstaterar Gustav-Adolf Bäckman, ordförande sedan 1975 och då för andra gången.

• Öppet motstånd

Under 1890-talet röntes det fria kristna väckelsearbete öppet motstånd från vissa myndigheter. Man brukade nämligen hålla sina möten i byns skola och det sågs med oblidla ögon av bland andra skolinspektören som vid ett tillfälle uppenbarade sig med en skrivelse från skolrådet.

- Stoppa skrivelsen i fickan så vi kan fortsätta vårt möte, blev han uppmanad och så kunde mötet fortsätta, berättar GA Bäckman.

Efter de första årens möten fattades år 1900 beslut om byggandet av ett missionshus. Och som ett bevis på det intresse och tåga som medlemmarna hade kan nämnas att man i församlingskassan vid tillfället hade 11 kr, varav 10 kr gick till inköpet av tomten. Trots detta var hela skulden för bygget återbetalad 11 år senare.

I 30 år använde församlingen sitt första missionshus. 1929 beslöt



• I helgen firar Gräsmyr missionsförsamling sitt 100:e verksamhetsår, berättar Gustav-Adolf Bäckman, ordförande för andra gången.

man att bygga nytt samtidigt som församlingen antog sitt nuvarande namn.

Under församlingens sekellånga verksamhet har det funnits många personer som varit betydelsefulla för församlingens fortlevnad. Bland dem har naturligtvis varje ordförande framstått som en självklar gestalt.

• Suttit länge

I likhet med vad som ofta förekommer har många av dessa ordföranden även suttit under långa perioder. I nämnd ordning har dessa varit Nils Bäckman, J O Hörnström, A Holmberg, Olof Holmlund, Edvard Bäckman, Oskar Bäckman, Gustav-Adolf Bäckman, Klas Johansson samt Gustav Adolf Bäckman igen som således är den hittills ende som innehaft uppdraget en andra gång.

100-årsjubileet kommer att firas med en högtider i missionshuset under helgen. Det inleds i kväll med samkväm och omväxlande program. Vid lördagens gudstjänst medverkar Egon Värmedal och vid avslutningsmötet på eftermiddagen deltar bl a Lennart Larsson och Thyra Magnusson.

Under helgens möten kommer representanter för andra församlingar att medverka med hyllningar till jubilarerna.

OWE FREDRIKSSON

Simhallen i Nordmaling

1/11 1989
VARFÖR sätts inte duschdraperier för duschen i simhallen i Nordmaling? Många fler skulle komma och bada om de funnits. Många är blyga och har inte så strömlinjeformade kroppar och ska då stå där med en massa kända och okända människor. Barn och ungdomar står där och pekar, tittar och fnissar. Vi ber er ödmjukt, kostna på draperier mellan varje duschkabina, så man får stänga för. Vi betalar lite mer för den servicen. Tackar på förhand!

Badbesökare



• Margit Magnström och Lennart Königsson, Nordmaling, fick den 3 november på Umeå BB en pojke som vägde 3 680 gram och var 50 cm lång. Storasyster heter Angelica. 8/11/1989

Umeå - Nordmaling på 20 minuter

I framtiden tar du tåget mellan Nordmaling och Umeå - en resa på tjugo minuter. Eller far till Örnsköldsvik - lika lång tid.

Botniabanan ska binda samman större samhällen efter kusten.

- I mindre samhällen, som Hörnefors, har vi idag inget bestämt förslag hur järnvägen ska dras, berättar Botniabanans utredare Stellan Lundberg.

Det tar sex år att bygga Botniabanan, en ny järnväg mellan Umeå och Kramfors.

SJ föreslog på torsdagen att banan ska byggas och projektet har hög prioritet.

Nu är det riksdagen som ska besluta om pengar till satsningen. Det förslag som SJ antagit har jobbat fram av flera större industriföretag, länsstyrelsen i Västerbotten, fem kustkommuner och samt Konsultföretaget Stellan Lundberg AB med idägvarna Lars Sundholm och Stellan Lundberg.

• Detaljerat

Gruppen har mycket detaljerade planer på hur järnvägen ska dras.

Totalt kostar det 4,1 miljarder kronor att bygga en enkelspårig

järnväg. Att bygga dubbelspår kostar 6,3 miljarder.

SJ har föreslagit att enkelspår ska byggas, men Lars Sundholm hoppas att det ska bli dubbelspår.

- Det behövs av säkerhetsskäl. Snabbtåg ska köras på banan och då måste alla risker minimeras.

Om riksdagen säger ja till en Botniabana, byggs delen mellan Örnsköldsvik och Husum först. Under tiden den färdigställs börjar man även med sträckan söderut, från Örnsköldsvik till Kramfors.

• Regionala tåg

Det tredje byggåret beräknas Örnsköldsvik-Husum vara färdigställt. Då först påbörjas sträckan Husum-Umeå. Denna sträcka beräknas ta tre år att färdigställa.

Totalt tar Botniabanan sex år att bygga.

De första tåg som trafikerar banan är regionala snabbtåg. De går 160-180 km per timme och stannar vid alla stationer, till exempel Umeå - Nordmaling - Örnsköldsvik.

Längre fram i tiden kommer de riktiga snabbtågen, som idag finns i Frankrike och Tyskland. De suser fram i en hastighet av 250-300 km per timme. Dessa tåg stannar endast vid större städer.

• Stickspår

Samhällen med över 2 000 invånare får troligen en station så att de regionala snabbtågen gör uppehåll på orten.

- Men vid mindre orter, som Hörnefors, måste järnvägens sträckning utredas ytterligare, menar Stellan Lundberg.

- Här kan man tänka sig att järnvägen dras in i samhällena. Men den kan också dras utanför, med stickspår in till industriområdena, säger Lars Sundholm.

CATHARINA LUNDBERG



- Botniabanan föreslås byggas i tre etapper. Etapp I: Örnsköldsvik-Husum. Etapp II: Örnsköldsvik-Kramfors. Etapp III: Husum-Umeå.

I Umeå föreslås att den nya järnvägen dras över Storsandskärr till norra sidan av älven, där en ny järnvägsstation kan byggas nedanför reaktionsjuktuset (se den lilla teckningen).

Botniabanan ska inte sluta i Umeå - diskussioner förs nu hur mark ska reserveras i Umeå kommuns översiktsplan för att dra järnvägen vidare norrut mot Skellefteå. En tunnel norrut är ett förslag; denna dragning kräver dock bättre undersökningar.

TECKNING:
ERLAND LARSSON

Politik från en svajig trampolin

Jag såg Ulrika Knappe på TV häromkvällen. Och plötsligt minns jag några av de smått fantastiska simhopp som hon presterat i sina dar.

Med vilken spänst hon tog språnget fram mot trampolins svikt, med vilken precision hon lyckades skruva, vika och böja sin kropp i ett halsbrytande hopp som varade ett par ändlösa sekunder.

Jag vet inte vad det var. Men plötsligt kom jag att tänka på våra kommunpolitiker i Nordmaling. Och såg parallellerna.

Hur dom lyckats klättra upp på en svajig trampolin och baxat sig fram till sviktens kant, hur dom skruvar, viker och böjer sig för att på alla sätt klara sig från att göra bort sig på avgrundens kant.

Jag medger att det, beskrivningen till trots, visar klara skillnader mellan Ulrika Kna-



NORDMALING
krönika
Owe Fredriksson

Ponera att socialisterna inte får detta medhåll. Då faller således sport- och ishallen, precis som i kommunstyrelsen.

Då ställs frågan: Sport- eller ishäll ?

Blir det så, tror jag att ishällen vinner. S säger redan i dag att vpk lovar rösta för en sådan. Kds Arne R har redan i ks röstat för den och kanske kan även partikamraten Bengt G i en sådan situation acceptera kostnaderna och ställa upp på ishällen.

Det ger i så fall en rösts övervikt för ishällen som då byggs före sporthallen.

Men det finns fler alternativ.



pe, denna graciösa, smärta kvinna som alltid gjorde sitt bästa, och våra förtroendevalda som trots sina goda avsikter någon gång emellanåt förefaller klumpiga och obeslutsamma.

Ta det här med budgeten för 1990. Se det som att klättra upp på trampolinen.

Trots ett långt planeringsarbete fick politikerna "kalla fötter" så sent som vid kommunstyrelsens sammanträde.

Det hade börjat blåsa på svikten. Vad göra? Krypa tillbaka eller kasta sig ut i ett hopp som kan sluta med ett jätte-mag-plask(!)

Majoriteten valde att krypa tillbaka.

Jag avser förslaget till kombinerat bygge av sport- och ishäll på Rödsviken, som ändrades i ks till sporthall men som mycket väl kan sluta som ishäll. Eller varför inte - den ursprungliga, kombinerade varianten? Möjligheten finns fortfarande!

Socialdemokraterna förlorade omröstningen i kommunstyrelsen trots hjälp från kds. Men i fullmäktige räknar partiet med hjälp även från vpk i försöket att vinna slaget om ishällen.

Strategiskt sett blir s-förslaget troligtvis att få kombinationsbygget sport- och ishäll. Skulle det ställas mot ett direkt avslag på frågan och bygget skulle vinna, är saken klar. Då blir det både sport- och ishäll. Men för det krävs att både vpk och kds röstar för förslaget.

Det är inte otänkbart att en av kds-arna lägger ner sin röst eftersom han tidigare sagt att han anser kombinationen blir för dyr. Det ger ett 15-15-förhållande med övervikt för avslag. Därför behöver s - förutom det förväntade medhåll från den återstående kds-aren - även ytterligare en icke-socialistisk röst eller alternativt en nedlagd sådan. Då vinner kombinationsbygget.

- Vi är öppna för all form av diskussion. Det är ord som flera ledande politiker sagt till mig. Och på min fråga om kommunhuset fortfarande kan "ruckas" på så finns tydligen även den möjligheten. Men bara om partierna är helt eniga redan innan fullmäktige.

Snacka om att balansera med täspetsarna på sviktens kant.

En spekulering är att om politikerna plötsligt kommer överens om att bygga nytt kommunkontor (behovet kommer ändå inom tio år) så tar projektering och planering ca två år. På den tiden hinner sport- och ishällen byggas, merparten av de tunga investeringarna klaras av och sedan - med tjänstemännens tryck - kan det nya kommunhuset påbörjas 1992, förslagsvis på Levar-åkern.

Alternativet - om- och tillbyggnad på nuvarande plats i kombination med antingen sport- eller ishäll - förskjuter obönhörligt det återstående projektet minst fem år framåt i tiden.

Möjligheterna finns - och resonemanget pågår. Nackdelen med att bestämma ute på svikten vilket hopp man vill visa är att det kan bli ett dåligt förberett alternativ.

Men å andra sidan är väl inte våra politiker sämre än att de kan ändra sig? Igen.

Som om inte ovanstående problem för våra kära makthavare är tillräckliga.

Nu - mindre än två veckor före fullmäktige - dyker plötsligt ytterligare två alternativ upp. NCC och NSP - två konkurrenter om byggnadsprojektet i kommunen - presenterar båda var sitt förmånserbjudande. NCC lovar bygga och därefter hyra ut mot ett långtidskontrakt med kommunen, samtidigt som NSP hittat ett prisbilligt alternativ med sporthall som planerat men där isbanan tills vidare saknar väggar.

Det kommer verkligen att bli ett intressant kommunfullmäktige den 20:e i Rundviksgården. Tro mig.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN fredag 10 november 1989



• Vid norra delen av Notholmen i Nordmaling finns en av kommunens äldsta byggnader. En sjöbod från 1714. En vacker plats med stora kontraster från 1700-talets byggnadskonst till de moderna industrierna i Rundvik i bakgrunden.

Gammal sjöbod i Nordmaling

Byggses samtidigt som Karl XI:s berömda flykt



NORDMALING (VK)
En av de äldsta kvarvarande byggnaderna i Nordmaling är en sjöbod från början av 1700-talet som står nere vid Notholmen intill Nordmalings hamn. Inne i byggnaden finns inskriptionen MDS och årtalet 1714.

— Det här är absolut en av de äldsta byggnaderna i kommunen, säger Åke Olsson, när han visar sin gamla säckkylend ned vid Notholmen, den gamla sjöbod som kommit i hans ägo genom arv. Åke Olsson är vad han känner till den fjärde generationen i familjen som ägt sjöboden.

— Med all sannolikhet kommer sjöboden att övertas av sonen Anders och då blir det alltså ytterligare en generation i släkten som säger den. Farfaderns Olof Olsson, som kom från Finland, var den förste som ägde byggnaden som sedan gick i arv till farfadern Jonas och ledern Nils.

• **Fiskebod**
Den nyttjas fortfarande av familjen Olsson som sjöbod. Sedan några år tillbaka har familjen flyttat från Nordmaling ut till Järnas Klubb, där de bosatt sig i kronlot 1 i O Tjärnströms gamla hus som under 1869 flyttades från Notholmen, Nordmaling.

— Mina förälder var "vallörpärer" och fisket utgjorde en viktig inkomstkälla för familjerna, säger Åke Olsson när han beskriver gamla idar. Notholmen var en o och via en lång stockad landgång kunde människorna gå sig ut till holmen. Inte långt från Notholmen, ute på Flåsören, låg under slutet av 1800-talet ett båtvärv, Skeppholms värv.



• Åke Olsson, ägare i fjärde generation till en av Nordmalings äldsta byggnader — den 275 år gamla sjöboden vid Notholmen.

— Båtvärvet gick enligt uppgift i konkurs 1808 med en skuld på två miljoner kronor, säger han och betonar att det var mycket pengar på den tiden.

• **Mycket gammal**
För att belysa hur gammal sjöbo-

den i Nordmaling verkligen är gäller det att ta fram historieboken och se vad som hände ute i stora världen. Karl XI var kung i Sverige. Han levde mellan åren 1682 och 1718, då han blev skjuten vid en belägring av Fredrikstena fästning i Norge. Detta hände på kvällen och många misstänkte att det var

någon från de egna leden som utförde dödsstraffningen. Under de år han var kung i landet, 1697-1718, var han för det mesta ute i krig. Om Karl XI:s liv finns otaligt dokumenterat. Bland annat avlade han ingen kungäsd när han den 14 november 1697 tillträdde tronens och själv satte kronan på sitt huvud.

Inskriptionerna i sjöboden, MDS 1714, påminner om det är då Karl XII under 14 dagars sammanhängande ritt flydde från Turkiet. Den 11 november samma år nådde han fram till skärret i Stralsund.

• **275 år gammal.**

Det mesta i sjöboden är bevarat i originalskick med endast några få ändringar. Taket är överbyggt med plåttak, några av de gamla timmerstockarna är utbytta och ersatta av nyare årgångar och hålschelar är överläckta med bräder. På flera ställen är timmerstockarna mycket dåliga och delvis uppruttade. På andra ställen är däremot virket tämligen friskt och vittnar inte om hur gammalt det är. Här och var finns fästa och bokstaver inskurna i träet.

— Att sjöboden är gammal det vet vi, men det är inte någon som noterat detta och gjort något för att bevara den, säger Åke Olsson.

• **Vacker plats**

Sjöboden ligger mycket vackert intill en stor bergshälla vid norra delen av Notholmen. Här var tidigare en mycket populär badplats för nordmalingsborna, där det också fanns brygger och omklädningsrum. En del av dessa finns fortfarande kvar, men är delvis nedrivna och bestanden är numera överrunnen med sjögäms. Som kontrast till den 275 år gamla sjöboden vid Notholmen ser vi på andra sidan fjärdens rökerna från de moderna industrierna i Rundvik. En åldersskilnad som vi endast kan uppfatta genom historiska återblickar.

ANDERS WIKMAN

Kollektivaffären byggdes ut

Aktierna snabbt slutsålda

LÖGDEÅ (VK)
Redan 1885 startade några vasa män i Lögdeå en egen kollektiv handelsbod, Lögdeå Handel AB. 1957 byggde bolaget en ny affärs- och bostadsfastighet i centrala Lögdeå. Till veckan öppnar samma bolag en helt ny affärsdel på cirka 300 kvadratmeter. En utbyggnad som möjliggör genom fortsatt samarbete mellan ortsbör och bybor utanför Lögdeå.

I februari 1985 startades alltså i Lögdeå en kollektivt affärsrörelsen, Lögdeå Handel AB, som 1885 frade hundårsjubileum med pompa och ståt. Den affärs- och hyresfastighet som byggdes i

centrala Lögdeå 1957 har under de senaste åren blivit allt för trång. Affärsföreningens under de senaste 18 åren, Karin Sjöström, har i omgångar framfört önskemål om utbyggnad, eller som alternativ till den kollektivt byggda affären skulle läggas ner. Församlingen under de senaste åren pekade ständigt uppåt och arbetssituationen för de fem anställda vid affären blev allt mer ohärlig. När lanthandeln i Åva förra året ledes ner blev det ännu större tryck på affären i Lögdeå och tankar på en utbyggnad sköt fart.

• **Nytt varuhus**
Också de senaste årens befolkningsutveckling i Lögdeå och i byarna omkring har inverkat på affären i byn nu håller på att byggas ut. För detta "handelsbox i Lögdeå", eller "Lögdeå" öppnar

till veckan en helt ny affärslokal om cirka 300 kvadratmeter. Av dessa se församlingstjänsten på cirka 240 kvadratmeter.

— Det skall verkligen bli skönt, säger en lästad Karin Sjöström, från den första oktober i år har Margarete Wikberg, Tenstrand, Åva, övertagit styrelsen som affärsföreningens. Hon har tidigare haft liknande arbetsuppgifter vid Konsum i Härnösand och blir den som exakt ansvarar i den nya butik.

• **Gemensam satsning**
— Den nya affärslokalen är frukt av gemensam satsning från befolkningen i Lögdeå och byarna runt omkring, säger Arne Rosander, styrelseordförande i Lögdeå Handel AB. När tankarna om utbyggnad kom stod det klart att

det skulle bli en nyemission av aktier för att ro affären i land. De 9 188 nya aktierna gick åt som smör i solken när ändamålet var att bygga en helt ny affärslokal. Med ett utskott aktiekapital på 550 000 kronor var det sedan enkelt att gå vidare och utföra utbyggnaderna för cirka 2,5 miljoner kronor.

I byn och byarna runt Lögdeå har cirka 95 procent av all befolkning ställt upp och köpt aktier i bolaget. Enligt uppgift är det bara människor över 80 år som inte varit intresserade av de nya aktierna.

• **Gammal affärsidé**
Anders Wiklund, Erik Lindström, Erik Norberg och Johan Olof Åberg var fyra av de män som 1885 startade byns kollektivägda affär. Under 25 års tid (1885-1910) var Gunnar Johansson styrelse-

ordförande. Sure Sjölund var dess ordförande 1988-1989 och ersattes vid årsmötet av Arne Rosander.

När VK besökte den pågående byggnationen visade Arne Rosander en del av den förvandling som skett inom "Lögdeå" från början av 1950-talet och fram mot 1960-talet. En förvandling som innebär att de gamla skidåkningarna, återterakarna och dragluckan från 1950-talet inom kort kommer att hamna i någon utforsknings eller löpparknad.



ANDERS WIKMAN



• Det var spöklikt värre när elever ur 4:e klassen i Nordmaling på tisdagen visade en musikteaterföreställning. Troll, spöken och älvor fanns det gott om i föreställningen.

Spöken och troll på Oasen 16.11.1989

NORDMALING: Det var spöklikt stämning i Oasen, Nordmaling, när eleverna ur 4:e klassen på tisdagen spelade upp en musikteater. Ett skådespeleri baserat på spöken, troll och älvor som lansade i skogen. Beatrice Johansson och Annica Brännlund är huvudrollsinnehavare och gestaltade ett troll respektive en ärplockande flicka. Föreställningen ingår i det på-

gående projektet "Kulturklass" och är den första av den tre akter långa musikteaterföreställningen som blir klar till våren.

Eleverna är indelade i olika grupper, musik, dans och bild. Efter tisdagens föreställning i Oasen skiftar de 50-talet eleverna uppgifter till nästa föreställning så att alla grupperna får jobba med musik, dekor och skådespeleri. ANDERS WIKMAN



• Två debutanter som visades stort intresse vid Gräsmyrsmässan var till vänster Christine Janze, Umeå, med sina keramiktavlor med underkläder och Margareta Näslund, Ersmark, med tavlor i textilkollage. FOTO: ANDERS WIKMAN

Traditionsenlig 13.11.1989 Gräsmyrsmässa

GRÄSMYR (VK)
I helgen genomfördes den 21:a upplagan av Gräsmyrsmässan med som vanligt "fulla hus".

Bland de totalt 50-talet utställare på mässan fanns det i år ett tiotal debutanter.

Den traditionella Gräsmyrsmässan i Gräsmyr visade samma höga standard som tidigare år. Nyheterna var inte så många, men väckte dock både intresse och köplusta.

För några av utställarna var det premiär och därför extra spännande. En av dessa var Christine Janze, Umeå, som debuterade med tavlor i keramik. Keramiken bränner hon hemma och fäster dem sedan på en tavla eller en liten trädbit från naturen.

En annan debutant var Margareta Näslund, Ersmark, som i sina

textilkollage visade motiv bland annat från naturen.

Debutanten Gary Sandström, Vännäs, visade upp sina konster i att göra lappknivar. Andra nymodigheter var blomsterdekorationer på trädföremål gjorda av Charlott Samuelsson och jättesmå tavlor gjorda av Susanne Forsmo och Mia Karlsson.

Innehållet i mässan påminner i stora delar om tidigare år, med möjlighet att köpa jaktföremål, blommor, keramik, mattor, tavlor, hembakt bröd och karameller och färskvaror som rökt kött, fisk eller ost.

Det största utbudet fanns på keramiksidan, men även utbudet på stickade och vävda artiklar var stort. Som vanligt inramades arrangemanget av Gräsmyr scoutkår som förekom både inne och utanför mässan.

ANDERS WIKMAN

Klassrum även fritidshem 16.11.1989

NORDMALING (VK)
Samnyttja skolans lokaler i Lögdeå även för fritidshem.

Det ansåg kommunstyrelsens arbetsutskott i Nordmaling vid tisdagens sammanträde.

Arbetsutskottet följer därmed socialnämndens önskemål att utnyttja ett av klassrummen i Lögdeå skola som fritidshem.

För att lösa det akuta behovet av barnomsorgsplatser i Lögdeå vill kommunstyrelsens arbetsutskott att ett av skolans klassrum samnyttjas för både skolverksamhet och fritidsverksamhet. Man godkänner också förslaget om att hyra fastigheten Lögdeå 4:24 för daghem. I beslutet godkänns en kostnad på 81 000 kronor för att iordningställa lokalerna.

• Bidrag till navet
Navet, den nybildade intresse-

organisationen för företagare i Nordmaling, får ett kommunalt "startbidrag" på 87 000 kronor för det första årets verksamhet. 37 000 kronor har redan lagts ner från kommunens sida och de resterande 50 000 kronorna utgör "sponsring" i det fortsatta arbetet. Av de satsade pengarna räknar arbetsutskottet med att kommunen köper tillbaka en del tjänster inom ramen för bidragets storlek.

• Pengar till frisering

Salong Hallbacken, Helena Grundström, Orrböle, Nyåker, erhåller kommunalt avskrivningslån på 30 000 kronor för uppförande av herr- och damfrisering i Orrböle.

• Inget beslut om belöning

Kommunstyrelsens arbetsutskott var dock inte villigt att fastställa socialnämndens förslag till belöningsystem inom socialtjänsten. Man vill ha ytterligare information vid en ny sammankomst med socialnämnden.

ANDERS WIKMAN

Överlägsna 15.11.1989 NIF-damer

Nordmalings handbollsdamer var fullständigt överlägsna i bortamötet mot Hornskroken. Slut-siffrorna i division I-mötet skrevs till 11-22 (4-10).

Styrkan hos nordmalingstjejerna låg i det effektiva och aggressiva försvarspelet, något som bäddade för flertalet kontrningar.

Bäst i Hornskroken var Anna-Karin Berg, femmålsskytt. I Nordmaling övertygade Camilla Bäckman och Sara Jonsson i ett för övrigt mycket starkt lag.

Målgörare, Hornskroken: Anna-Karin Berg 5, Anna-Maria Länta 3, Elisabeth Patomella 2, Sussi Hansson.

Nordmaling: Camilla Bäckman 7, Sara Jonsson 6, Magdalena Pervén 3, Malin Eriksson 3, Kristina Olofsson, Åsa Johansson, Åsa Frankkila.



FOTO: ANDERS WIKMAN

• När Anna Saxin från Baggård på söndagskvällen spelade flöjt i Oasen, Nordmaling, fick självaste Bengt Ström från Umeå Sinfonietta sitta i bakgrunden.

Sköna klanger i Samspel på Oasen

NORDMALING (VK)
Söndagskvällens musikarrangemang Samspel i Oasen, Nordmaling, blev en uppskattad succé. De drygt 250 personerna i publiken trivdes gott i den skönklingande musiken



FOTO: ANDERS WIKMAN

• Umeå Sinfonietta med bland andra Peter Gardemar bjöd på söndagskvällen på skön musik i Oasen, Nordmaling.

som framfördes på ett professionellt sätt.

Den stora begivenheten var fyra musiker från Umeå Sinfonietta samt ungdomarna Anna Saxin, Linda Holmberg, Paula Marcusson och Lars Jakobsson.

Det är bara att gratulera de nordmalingsbor som tog tillfället i akt att besöka musikarrangemanget i Oasen på söndagskvällen.

För andra gången arrangerade Musik- och teaterföreningen tillsammans med Dalsfeltarna ett samspel mellan några musiker från Umeå Sinfonietta och lokala förmågor från Nordmaling. Arrangemanget blev mycket lyckat och inramades av konferencier Pehr-Axel Sundbom som visade prov på stor munvighet i uttryck och historier.

• Höklassigt

Efter några inledande musikstycken av Dalsfeltarna, förstärkta med Lars Jakobsson, trumpet, Paula Marcusson, violin, Anna Saxin, flöjt, Linda Holmberg, violin samt Eivor Söderman-Wallin vid flygeln ökade stämningen i Oasen.

Redan när Bengt Ström, Ingrid

Modin, Lars Varnstad och Peter Gardemar från Umeå Sinfonietta framförde sitt första musikstycke tände publiken till och visade stor uppskattning av de välklingande tonerna.

Efter hand som ensemblen spelade upp sina musikstycken steg både musikkvaliteten och stämningen i Oasen. På ett enkelt men ändå mycket professionellt sätt framförde Sinfoniettan sin musik.

• Lokala förmågor

Efter en kort paus blev det åter de lokala förmågorna som visade upp sitt musikkunnande. Den goda stämningen fortsatte när Anna Saxin spelade flöjt, Paula Marcusson spelade violin och sjöng, Linda Holmberg spelade violin samt Lars Jakobsson spelade trumpet. Unga lovande musiker som Nordmalingsborna med säkerhet får höra mera av i framtiden.

Under arrangemangets gång dök en av Nordmalings iranska invandrare upp och spelade iransk musik.

Som avslutning på musikkvällen blev det samspel mellan samtliga musiker. Under Bengt Ströms ledning framfördes tre varierande musikstycken.

Den lyckade musikkvällen avslutades med ett da capo på Hoch Heidecksburg i D-dur.

ANDERS WIKMAN

Akut barnomsorgsproblem

17.11.1989
NORDMALING (VK)
Större barnaskaror i Lögdeå ställer till problem för socialförvaltningen i Nordmaling. För att tillfälligt lösa det akuta problemet hyr socialförvaltningen Samuelssons fastighet Lögdeå 4:24. Detta i avvaktan på att Lögdebyggen AB bygger om fastigheten Lögdeå 2:48 till daghem.

Genom ett hyresavtal på tio år med Lögdebyggen AB vill socialnämnden i Nordmaling lösa lokalbehovet för barnomsorg i Lögdeå. Planeringsarbetet är i full gång för att bygga om en äldre fastighet, Lögdeå 2:48 i centrala Lögdeå till daghem för upp till en avdelning (ca 15 barn). I avvaktan på att denna ombyggnad skall vara klar hyr kommunen, fastigheten Lögdeå 4:24.

• Överinskrivning

Förslaget att genom belönings-system utvidga heltidsförskolorna från 15 platser till 18 har nu hamnat i soptunnan. Vid onsdagens socialnämndssammanträde redovisade arbetsutskottet att det för

tillfället inte är aktuellt med någon "överinskrivning" från 15 till 18 barn, varför ärendet lades till handlingarna.

En framställning från daghemmet Skogsdungen om att socialnämnden inköper en gruppkana

till daghemmet skickades åter med hänvisning att investeringen bör ligga inom daghemmets egen budget. Servicehuset Kullens förvårdslokal utrustas med utrustning för 43 000 kronor.

ANDERS WIKMAN

Skänkta alster gav 5 275 kr

TORRBÖLE: Under den gångna helgen har det hållits möten i Torrböle missionshus.

På lördagen predikade John Isaksson och klubbade sedan skänkta alster för 5 275 kr. Under söndagen predikade han över temat Den yttersta tiden - Håll ut!

GPH-kören under ledning av Paul Sandman, Umeå, sjöng sånger anslutna till dagens text. Kollekten blev 1 250 kr.

Vill snygga ill runt kyrkan

18.11.1989
NORDMALING: Kyrkofullmäktige i Nordmaling bör tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och lämna förslag till förbättring i områden kring kyrka, klockstapel och församlingsgård. Det nser Inger Janegren, fp, i en notion.

Hon poängterar att kyrkan har en stor uppgift i att erbjuda människor i bygden andliga och estiska värden.

Nordmalings kyrka med lockstapel, församlingsgård i m uppmärksammas genom ett läge av alla som passerar. Området måste därför vara utrymrat så att det blir lättillgängligt och en naturlig plats för både tillhet och aktivitet.

Musikminnen med Egerbladh

17.11.1989
NORDMALING (VK)

Det blev en skön och avspänd musikstund i Nordmalings kyrka när Berndt Egerbladh och hans två medmusikanter, Lars-Gunnar Gunnarsson på bas och Sten Öberg, trummor, bjöd på minnen i går kväll.

musik

Härliga evergreens strömmade ur instrumenten och applåderna var välvilliga från de cirka 150 personer som lyssnade.

Temat för kvällen var "Melodier vi minns" och där hade Egerbladh komponerat ihop en fin samling svenska och amerikanska låtar som för alltid fastnat i våra hjärtan.

• Välfunnen inledning

Inledningen med Minns i november var naturligtvis välfunnen. I melodins början lät han fingrarna glida över tangenterna på ett sätt som snarare förde tankarna till en porlande vårback än en gråkall november innan de välbekanta tonerna formades till den stämmningsfyllda melodin.

Trots att hans röst var något "ostämd" p g a en halsinfektion lyckades Berndt Egerbladh på ett ärligt och enkelt sätt skapa en gemytlig stämning. Hans minnen från tiden i södra Västerbotten både som lärare och musiker ger honom en särställning bland kollegor som gästade Nordmaling. Mellan tonerna återgav han egna minnen från den tid



• Berndt Egerbladh bjöd på musikaliska minnen i Nordmalings kyrka.

melodierna var hämtade, något som uppskattades.

• Folkmusik

Trion bjöd på en fin stund med svensk folkmusik som t ex Ack Värmeland du sköna, blandat med Vals från Storuman och Blå vägen följt av ett jazzinspirerat What is this thing called love och After you're gone. Berndt Egerbladh hade även tagit med Evert Taube på repertoaren för att så småningom tona ut med sin mors favorit, Höstidrommar. Extranumret blev inte helt obekanta Stardust - så kort sagt bjöd kvällen på musik vi minns.

Arrangemanget gick i kam-

panjen Röda Fjäders andan med Lions som huvudarrangör tillsammans med bl a lokala Astma och Allergi-föreningen, Nordmalings kyrka samt Studieförbundet Vuxenskolan.

P-A Sundbom var presentatör och sedan han överlämnat en blomma till Egerbladh och hans ackompanjatörer, Lars-Gunnar Gunnarsson och Sten Öberg, fick han även publikens stöd vid överlämnandet av en speciell ros till kontraktsprost Gunnar Ågerstrand som öppnat kyrkans portar för så många arrangemang.

OWE FREDRIKSSON

Glädje i Nordmaling: 15/11 1989 "Billan" ställer upp

NORDMALING (VK)
Världsmästaren på skidor över 20 kilometer för damer 1987, Marie-Helen "Billan" Westin, Sollefteå, kommer till Rundmaling cup på skidor i januari 1990.

— Det är nu helt klart att "Billan" kommer, säger en glad skidledare i Nordmaling, Leif Engblom.

Han är strålande glad över att förutom Torgny Mogren på herrsidan nu även få en av världens bästa kvinnliga skidåkare till Nordmaling.

Engblom lyckades under den gångna helgen få klart med "Billan" Westin, när hon var hemma i Sollefteå under några dagars ledighet från träningsläger i Riksgränsen och Kiruna. Marie-Helen Westins sambo, före landslagsåkaren, Erik Östlund är också tillfrågad, men han har inte lämnat något besked.

• Storlopp i Nordmaling

"Billans" deltagande i Rundmaling Cup innebär att hon är den mest meriterade kvinnan som deltagit i tävlingarna. Intressant blir också att se om Leif Engblom lyckas få hit världsmästarparet Marja-Liisa och Harry Kirvesniemi från Finland.

— Jag har pratat med dem och de har varit intresserade, säger Leif Engblom.



• Marie-Helen "Billan" Westin deltar i vinterns Rundmaling cup på skidor på Rödviken i Nordmaling.

Andra världsåkare som Engblom varit i kontakt med är de båda norrmännen Vegard Ulvang och Pål-Gunnar Mikkelsplass. Förberedelserna inför tävlingar-

na, onsdagen den 31 januari 1990, är i full gång. Nyligen har bland annat idrottsföreningen kört på ny bark för att förbättra banorna vid el-ljusspåret på Rödviken.

Vid sidan av kontakten med skidåkarna jobbar Leif Engblom för högtryck med sponsorer till tävlingarna.

ANDERS WIKMAN

Förordar fritidshem

NORDMALING (VK) 24/11 1989
— Välj i första hand att bygga fritidshemmet Holken. Hellre än att bygga om och till daghemmet Bikupan med en avdelning, vid ett eventuellt val.

Det föreslår tekniska utskottet till socialnämnden i Nordmaling.

Förordet för fritidshemmet är med anledning av att nuvarande avdelning som är inhytt i skolpaviljongen, Lingonet, måste utrymmas. Kostnaden för det nya

fritidshemmet Holken uppgår till 6-7 miljoner beroende på utrustning, visar anbuden. En om- och tillbyggnad av Bikupan är värderad till ca 5 miljoner.

Nordmalings kommun är beredd att köpa de omsorgslokaler som Leif Grundström, Lögdeå, i samarbete med kommunen tagit fram. Byggaren har begärt ett långtidskontrakt vilket kommunen gärna vill balansera mot ett köp. Kan man däremot inte komma överens är kommunen ändå beredd att gå vidare med hyresförhandlingarna.



• Anukka Huotari och Anders de Wall, Rundvik, fick den 22 november på Umeå BB en flicka som vägde 3 960 gram och var 52 cm lång. Storebror heter Alexander.



Lars Sidebo och Lena Olofsson, Nordmaling. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av Erik Sidebo. Samtidigt döptes sonen Oskar. Med på bilden är även sonen Jonas. (Carlsson Foto, Hörnefors.)

Oförändrad kyrkoskatt i Nordmaling

NORDMALING (VK)
Trots att avgiften till stiftsamfälligheten höjts med 100 procent blir det oförändrad kyrkoskatt i Nordmaling nästa år. Utdebiteringen blir lika stor som de tre föregående åren: 1:30.

Vid onsdagskvällens kyrkofullmäktigesammanträde i Nordmaling var budgeten för det kommande året huvudämnet. För att klara

11/11/1989
en oförändrad kyrkoskatt beslutade fullmäktige att höja församlingens inlåning med 200 000 kronor för att klara budgeten. Detta förklarar av att församlingens avgift till stiftsamfälligheten kommande år höjs med över 100 procent. Från tidigare cirka två öre per skatte-krona till fem öre per skatte-krona.

• Stor nyhet

Den stora nyheten i budgetförslaget och skattesatserna är att församlingens avgiften till stiftsamfälligheten i fortsättningen kom-

mer att ske via skattemyndigheterna och inte via kyrkan. Den skattskyldige får via skattsedeln se hur pengarna fördelats. Höjningen av avgiften till stiftsnämnden i kombination med att Nordmalings församling beslutat om oförändrad kyrkoskatt innebär att församlingen mister en inkomst på drygt 200 000 kronor.

– För att klara den framlagda budgeten höjer vi därför inlåningen från 500 000 kronor till 700 000 kronor, säger Karl-Gustav Wil-

helmsson, kyrkofullmäktiges ordförande.

Den nya budgeten, som i år uppdelats i fem olika delar, togs enhälligt av kyrkofullmäktige. På investeringsidan höjs bland annat anslagen till utbyggnad av Rundviks kyrka med en miljon kronor, från tidigare beviljat anslag på 1,1 miljon kronor till 2,1 miljoner kronor. Detta innebär att ombyggnationerna beräknas börja under 1990.

ANDERS WIKMAN

Bra skogsår i Nordmaling

NORDMALING (VK)
Nordmalings skogsbruksområde inom Örnsköldsviks och Västerbottens skogsägareförening har under det gångna året gjort ett rekordår. Virkesleveranserna uppgick till 77 000 fastkubikmeter vilket är en förubbling från föregående år.

13/11/1989
Vid Örnsköldsviks- och Västerbottens skogsägareföreningens kretsmöte i Nordmaling på torsdagskvällen framgick det att nordmalingsavdelningen haft sitt bästa år någonsin. Både vad det gäller virkesleveranser och medlemskap. En nyligen genomgången medlemsmatricket visar att det i området finns 666 medlemmar som tillsammans levererat 72 000 fastkubikmeter virke.

Som resultat av det goda året får

medlemmarna i Nordmaling dela på 730 000 kronor i form av efterlikvider.

• Ny ordförande

Vid kretsmötet utsågs Rolf Lindgren, Aspå, till ny ordförande för Nordmalings skogsbruksdistrikt. Han efterträder Osten Gustavsson, Torrböle, som behåller en suppleantplats. Till övriga i styrelsen valdes Sigvard Bergström, Karl-Gunnar Eriksson, Kurt Ny-

berg och Torgny Norén. Vid årsmötet deltog Sten Sandgren, ordförande för Örnsköldsvik- och Västerbottens skogsägareförening, och redogjorde för det goda verksamhetsåret. Föreningens ekonomichef, Hannes Holmström, föredrog årsredovisningen. Som avslutning på mötet redovisades en prognos för det kommande året vilken redan nu pekar på ändå bättre resultat.

ANDERS WIKMAN

Ishallsbygget i Nordmaling

13/11/1989
JAG blir förtvivlad när jag läser i tidningarna om Nordmalings kommuns tänkta investeringar för framtiden. Det är då i första hand ishallsbygget jag tänker på. Hur kan man bara tänka på sådana saker när det dessutom inte finns pengar, utan det skall lånas till större delen av utgifterna? Det är ju enorma summor det handlar om!

Det måste väl finnas fler än jag som tycker att dessa investeringar är helt vansinniga när man har en barnomsorg som är under all kritik, en skola och äldreomsorg som inte är bra. Jag vet att många dagis har överinskrivningar och det ryktas om utökning av dagisgrupperna till 18 barn.

Det finns dagmammor som har 12-13 inskrivna barn. Visserligen har vi låga avgifter för barnomsorgen men kvalitén är därefter också. Dessutom har politikerna mage att åka till Stockholm och skryta med detta. Vem som helst måste väl inse att vi inte kan pruta på sådana här saker, bara för att kunna ståta med en ishall.

Nej, lägg pengarna på en bra barnomsorg och låt skolan få mera pengar. Många skolor är nedslitna och behöver renoveras t ex.

Annars kanske det blir svårt att få människor att bosätta sig i kommunen. Vilka ska då utnyttja ishallen?

Sportintresserad – men ändå realist



• Veckans betraktelse är skriven av kontraktsprost Gunnar Ågergren, Nordmaling.

Nordmaling

Klart med sport- och ishallen

16/11/1989
□ Det ser nu ut som att det finns en majoritet för den kombinerade sport- och ishallen i Nordmaling. De senaste dagarnas intensiva kontakter partierna emellan har resulterat i att socialdemokraterna räknar med att få stöd av vpk, kds, folkpartiet samt Nordmalings oberoende parti.

DEL I SIDAN 8

18.11.1989
Hembakat bröd under klubban

GRÄSMYR: Den årliga juniorauktionen i Gräsmyr har nyligen hållits. John Isaksson, Nyåker, höll en kort inledning innan han fattade klubban som auktionsförrättare. Många skänkta alster ropades ut t ex hembakat bröd, hemvävda löpare, sydda tavlor m.m. Totalt inflöt 4 800 kr till juniorenas verksamhet.

23.11.1989
Telefonstopp efter grävningar

NORDMALING: 4 012 telefonabonnenter i Nordmaling kunde mellan halv tio och 15.30 på tisdagen inte ringa ut från rikt-nummerområdet och inte heller ta emot samtal utifrån. Problemen orsakades av en avgrävd kabel. Nyåker och Hörnefors berördes ej av stoppet. Lokala samtal kunde också ringas under hela dagen meddelar televerket.

20.11.1989
Grundspel NIF-vapen

NORDMALING (VK)
Ett rejält grundspel gjorde att Nordmalings IF:s handbollsherrar i div 2 inte hade några problem vid mötet mot Sundsvall hemma igår. 27-15 efter 15-6 i halvtid talar sitt tydliga språk.

Det blev verkligen en högtidsstund i sporthallen, Nordmaling, när herrarna mötte Sundsvalls FHK på söndagen. Det var en fulltalig publik som fick se hemmalaget under långa stunder spela ut gästerna fullständigt. Och det som var direkt avgörande var NIF:s grundspel som för dagen fungerade mycket bra.

20.11.1989
Snyggt slut gav seger

NORDMALING (VK)
Efter en svag inledning kunde Nordmalings IF:s handbollsdamer med besked visa gästande sundsvallskollegorna vem som var bäst på plan vid mötet i div 1 under gårdagen.

NIF-damerna vann med säkra 24-14 efter 11-7 i pausvila. Men det började minst sagt trevande för Nordmaling. Gästande Sundsvall fick snabbt en 3-målsledning som stod sig de första 10 minuterna. Hemmalaget hade problem att få spelet att lossna och kanske berodde det främst på revanschviljan från förlustmatchen senast på bortaplan.

- Det var främst Maria Gidlund i vårt mål som höll oss kvar i matchen. Hon var mycket duktig och bidrog också direkt till vår matchledning genom sina snabba bollar till kontrande Camilla (Bäckman), sammanfattar Tomas Johansson, NIF:s tränare, matchen.

Men allt gick inte problemfritt. En sundsvallstjej hade oturen att slå av en tand vid en kollision med NIF:s Ulrika Långström. Tjejen från Sundsvall fick omedelbar hjälp av folktandvården i Nordmaling men även för Ulrika var matchen slut.

Det dröjde således innan NIF fick spelet att börja flyta och främsta orsaken var nog att damerna var lite spända och "drulade" bort passningar. Allt eftersom tiden led lossnade det och i halvtid stod det 11-7.

I det låget var det uppenbart att damerna skulle in efter pausvila och öka på ledningen. Men även om ledningen kom så dröjde den. Sundsvall kom laddat och 11-7 blev i stället 14-12 innan NIF:s bättre försvarsspel och framför allt, som det verkade, bättre kondition avgjorde matchen. Sista 10 minuterna gick helt till NIF som vann med storleksordningen 8-1 i mål.

Bra i NIF var Maria Gidlund i mål, Åsa Frankkila som glänste till emellanåt, Camilla Bäckman för sin kämpainsats med kontrangerarna samt Magdalena Perve'n för sitt försvarsspel.

Målgörare: N: Camilla Bäckman 9, Sara Jonsson 6, Magdalena Perve'n 4, Åsa Frankkila 3, Åsa Johansson och Ulrika Långström.

21.11.1989
Många trivdes på LRF-möte

GRÄSMYR: Många kom och trivdes i lördags på bygdegården då Gräsmyrortens LRF-avdelning inbjöd till trivselafton med anledning av sitt 60-årsjubileum. Detta gjordes i samarrangemang med Föreningsbanken och Vuxenskolan.

Nuvarande ordförande Sixten Johansson hälsade alla välkomna och gav en kort historik. Nämnas bör i detta sammanhang några före detta ordföranden t ex Gerhard Jonsson, Rudolf Nilsson, Emil Nyberg (längsta perioden med 23 år) samt Gustav-Adolf Bäckman.

Nye länsombudsmannen Torbjörn Wennebro informerade

sedan om bl a jordbruksavtalet och avregleringen samt dess inverkan för Norrland.

Från Vuxenskolan tipsade studieorganisatör Mats Johansson om vilket studiecirkelmateriel som finns att tillgå.

Föreningsbanken representerades av Steffan Enqvist. Han upplyste om det nya skatteförslaget och dess följer främst då för lantbrukare.

Med bl a sketchen "Göta på Löta" och monologen om "Ur Asparn" bjöd Aspe-amatörerna på en lätt och trevlig underhållning som motvikt till det formella.

24.11.89
Kylskåps-stöld upplärad

NORDMALING: Vita varor till ett värde 15 000-20 000 kr stals för en tid sedan från en byggarbetsplats i utkanten av Nordmalings samhälle. Stölder är nu upplärad och en umebo har erkänt tillgreppet.

Det var för någon månad sedan som fyra kollin "vita varor", kyl/frys m m försvann från arbetsplatsen. Av en händelse uppmärksammas för några dagar sedan en person varorna väl inslagna och med adresslappar påsatta. Alla placerade i en lada inte allt för avlägset från byggnationerna.

Efter undersökning har nordmalingspolisen lyssnat med och fått ett erkännande av en umebo som medger att han gömt de stulna varorna i ladan.

24.11.1989



Vår älskade
Erik Yngve Selin
* 26/7 1906 † 21/11 1989
har lämnat oss i djup sorg och saknad men i ljusst minne bevarad.
Häknäs den 23 november 1989
MARI-ANNE
Eva
Sven-Erik och Anna-Lisa Curt
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
*Ännu en tid du drömde att få
Ännu en tid bland de dina
Men kära pappa det blev inte så
Trots obruten vilja din kraft kom
att sitta
Ditt minne bevaras så ljusst i vårt
hjärta
Sov ifrån sjukdom, smärta och
strid
Sov i underbar frid*
Jordfästningen äger rum fredag 1/12 kl 12.00 i Mariakapellet, Vännäs. Efter akten inbjudes till minnesstund i Församlingsgården, Vännäsby. Ösa senast den 28/11, tel 0935/240 40, 090/18 63 75. Tänk på fonden för Medicinsk forskning pg nr 95 06 13-0.

Synskadade på Björna-resa
NORDMALING: Cirkelgruppen SRF (Synskadades riksförbund) i Nordmaling har under helgen gjort en trevlig bussresa till Björna kyrka och var med om en högmässogudstjänst som hölls av kyrkoherde Karin Nylander. Sedan åkte gruppen till Örnsköldsvik och åt en god middag på Varvsberget. Arrangemangent uppskattades av deltagarna.
21.11.1989

Äventyrlig katt tog bussen själv

NORRFORS(VK) 25.11.89

Katten Sita i Norrfors, Nordmaling, är en synnerligen företagsam liten katt på sex månader. Häromdagen åkte hon med badbussen till Nordmaling via Nyåker. En sträcka på cirka fem mil. I Nordmaling vistades hon under två dagar för att med brödbussen åka tillbaka till Norrfors.

– Katten Sita är en himla god katt, säger Erik Sjöberg i Norrfors och kramar om sin lilla ögonsten. Katten har varit ute på sitt livs största äventyr. Hon har tjuvåkt till Nordmaling och gjort en upptäcktsfärd på några dagar.

– Jag släppte ut Sita tidigt på måndagskvällen och såg sedan inte till henne på några dagar, berättar Erik Sjöberg.

Det var 15 grader kallt i Norrfors när han på måndagskvällen släppte ut katten Sita. Nästa dag såg han inte skymten av henne, trots att han sökte henne på de platser hon tidigare försvunnit. Uppe i något träd eller i något förråd.

• Katten borta

Dagarna gick utan att katten dök upp. På onsdagen ringde Marita Almström från matbespisningen i Nordmalings skola till Erik Sjöbergs arbete vid bageriet i Norrfors och undrade om hans katt möjligen var borta. Hon hade sett en svart katt utanför matbespisningen och tyckte att hon kände igen kattens gröna halsband.

Och mycket riktigt var det Eriks katt som nu befann sig i Nordmaling. 38 kilometer hemifrån. Snabbt som ögat ordnade Erik Sjöberg så att en av arbetskamraterna som körde brödbilen, på hans arbete, på hemvägen åkte förbi och hämtade hem katten.



• – Sita är en himla god katt, säger Erik Sjöberg i Norrfors och kramar om sin lilla ögonsten.

Häromdagen tjuvåkte katten med badbussen till Nordmaling via Nyåker. Två dagar senare fick katten åka med brödbilen hem till Norrfors.

FOTO: ANDERS WIKMAN

I och med kattens återkomst till Norrfors började Erik en utredning för att få reda på hur katten kommit ända ner till Nordmaling. Han visste sedan tidigare att katten ofta besökte grannes garage och lyssnade med Max Viktorsson om han kände till något om katten.

Vid samtalet kom det fram att det var en svart katt som "absolut" ville åka med bussen när de på måndagskvällen skulle köra från badhuset i Nordmaling.

Katten hade tydligt markerat att den ville åka med bussen och till och med hoppat upp på ett av däckerna för att få komma med. Viktorsson hade då gjort några häftiga bromsningar för att med hjälp av ljudet skrämja bort katten från bussen. Detta hjälpte inte. Några grabbar tog då fast katten och höll i den medan bussen körde tillbaka till Norrfors via Nyåker.

• Egna teorier

– Att katten åkt med badbussen till Nordmaling är helt klart, men

jag tror inte att den åkt inne i bussen, säger Erik Sjöberg. Han menar att busschauffören och barnen som åkte med bussen borde ha märkt om katten funnits inne i bussen.

– Hur som helst så har min söta katt varit ute på ett äventyr hon aldrig mer gör om, säger han underande över vad den företagsamma katten gjort i Nordmaling under två dagar.

ANDERS WIKMAN

Unga röster 28.11. underhöll 1989

MO: Salemkyrkan, Mo, var välbesökt vid Nordmalings baptistförsamlings sånggudstjänst i helgen.

Kvällen bjöd på omväxlande program. Lennart Berg, som ledde samlingen, hälsade alla välkomna och särskilt den nya sångkören Unga röster som kvällen till ära hade premiär. Kören består av omkring 15 barn i åldrarna åtta-tolv år. Ledare är Marie Allerth och hon gav även en missionsappell för församlingens mission som steg till 2 200 kr. Församlingen underhåller ett flertal missionärer i Sydamerika samt i Afrika.

Kören leddes av Gösta Engström samt Birgitta Wallson och Strängmusiken av Rolf Forsberg. Lennart Berg avslutade med tal över dömsöndagens text.

4 000 kr till 28.11. hälsovård 1989

NORDMALING: Baptistförsamlingens insamling Bröd till Bröder blev i år drygt 64 000 kr varav ca 21 000 kr kom från försäljningen i Vallstugorna. Försäljningen bestod av skänkta alster.

Bröd till bröderaktion n sker till förmån för hälsovårdsprojektet i Centralafrikanska republiken och årets resultat blev ca 10 000 kr bättre än i fjol.



• Under tre dagar drillas "icke aktiva" skogsarbetare att utföra skogsarbetet säkrare. Här instruerar Tapio Tuoma i konsten att fälla ett träd.

FOTO: ANDERS WIKMAN

Skogsägare lärde om säkerhet

BAGGÅRD (VK)
- Dela aldrig bränsledunk med en arbetskamrat när du arbetar med fällning. Risken att en olycka inträffar är oerhört mycket större om två personer rör sig inom varandras arbetsområde.

Det säger Tapio Tuoma vid skogsvårdsstyrelsens rådgivningsdetalj, som i dagarna har besökt Nordmaling och lärt skogsägare arbeta säkrare i skogen.

Det är främst i fällnings- och kvistningsmomenten som olycksrisken ökar och det är därför ingen tillfällighet att just dessa situationer granskas extra.

Informationsdagarna har delats in i ett teoretiskt och två praktiska moment. Ola Friström har talat om betydelsen av skyddskläder och deras gälla färger, stickvägars avstånd vid avverkning samt säker-

hetsavstånd mellan två som arbetar inom samma område med fällning.

Under de praktiska momenten visade Tapio Tuoma fällning och kvistning samt nedtagning av fastfälda träd innan kursdeltagarna själva fick praktisera lärdomarna. Som en del i informationen visades även en video om uppbyggnad av vindfällan.

- Det som ofta "fuskas" med är att skogsägarna inte tänker på sin arbetsställning. Det är viktigt att man försöker få en så bekväm arbetshöjd som möjligt, annars orkar man inte, menar Tapio Tuoma.

Tredagarskursen har hållits i ett skogsområde inte långt från Baggård, Nordmaling, med nio skogsägare som deltagare. Sex av dessa är från Nordmalings kommun, en från Umeå och två från Örträsk. Kursen ingår i skogsvårdsstyrelsens rådgivningsdetaljs årliga vidareutbildning av skogsägare.



Team bad fick utmärkelsen för bäst utklädda lag och även om de gick poänglösa från tävlingen, så verkade man ändå rätt nöjda. FOTO: FREDRIK JONSSON

Team Bad vinner på kläderna... 28/11/1989

NORDMALING (VK)
Under fredagskvällen och natten mot lördagen avgjordes den med spänning emotsedda innebandy turneringen i Nordmaling.

Det var för tredje året som fritidsgården anordnade denna ständigt växande tillställning av lek och allvar.

24 lag var anmälda och till slut fanns fyra lag kvar att kämpa om finalplats, nämligen IFK Rundvik, Magnum, Team Högländer

och Billi Boa. I finalen sedan mellan Magnum och Billi Boa drog det sistnämnda laget det längsta strået och vann med 7-5 efter en strålande laginsats.

Bland spelarna märktes bland andra Tommy Nyberg från Magnum som sade sig vara en komplett spelare med ett starkt skott. En mycket stor spelare är även Kjell Lundmark från fjolårsvinnarna Kozmoz.

Ett speciellt pris för bäst utklädda lag tilldelades Team Bad. Tyvärr lyckades man inte vinna någon match, men man kan ju inte vinna allt, som lagkaptenen så vist uttryckte sig.

FREDRIK JONSSON

Konsert och stipendier

NORDMALING: Bylundkvarvetten avslutade sin länsturné med en konsert i Nordmaling på söndagskvällen. Drygt hundra personer hade kommit till konserten och fick höra verk av Beethoven, Sjostakovitj och Mendelssohn i nämnd ordning.

I pausen utdelades Nordmalings kulturstipendium för 1989. Hederstipendiet gick till makarna Elis och Henny Bäckman, Gräsmyr, för deras ideella insatser i trädgårdssällskapet, nykterhetsarbetet och som initiativtagare till den årliga hemslöjdsmässan i Gräsmyr.

Arbetsstipendium mottogs av Gudrun Jakobsson, Levar, för hennes uppsats om Levar bys historia under 1600-, 1700- och 1800-talet. Anna Bergman, Nordmaling, mottog studiestipendiet för sina studier i folkmusik. Den fjärde kulturstipendiaten, Mats Hansson, Nordmaling, deltog inte vid söndagens utdelning.

"Sporthallen kan bli otillgänglig"

NORDMALING: HCK i Nordmaling är oroliga för att den nyligen beslutade sport- och ishallen kan bli otillgänglig för handikappade.

- Vi förutsätter att byggnadsnämnden ser till handikappanpassningen och ger handikapporganisationerna samt det kommunala handikapprådet möjlighet att påverka utformningen, skriver HCK i ett brev under-tecknat av Hans Dau, ordförande.

- Det kan inte vara meningen att en idrottsanläggning i två våningar ska sakna hiss så att handikappade ungdomar stängs ute från lokalerna, anser HCK, som även uttrycker sin oro över de risker som en allt för snabb handläggning av ärendet från kommunens sida kan innebära.

28.11.1989
Amatörutställning i Vallstugorna

Konst behöver

inte vara dyr

NORDMALING (VK)

Att fin konst inte nödvändigtvis behöver vara dyr visades tydligt vid helgens konstutställning i Vallstugorna, Nordmaling. 16 amatörkonstnärer från Hörneforsgruppen ställde ut inte mindre än 103 konstverk i priser från 150 kronor och upp till 2 400 kronor.

Helgens konstutställning i Vallstugorna, Nordmaling, visade klart att konst nödvändigtvis inte behöver vara så dyrt. Runt väggar, på hängande drygt hundratalet tavlor i akryl och oljor. I varierande storlek och innehåll bjöds publiken på en något ovanlig konstupplevelse i det som förespeglades. Från den stora abstrakta ojemålningen till den detaljrikedom som fanns i bland annat Bertil Nilssons tavlor. Redan efter några timmars öppet-hållande var många tavlor tingade

av den relativt stora publiken. Det varierande innehållet gjorde också att åskådarna intresserade vandra från konstnär till konstnär.

Tavlorna som förevisades är i huvudsak resultat från den kursverksamhet som Hörneforsgruppen bedriver nere i ett källarutrymme under gamla pensionärs-hemmet i Hörnefors. Förutom ett kortare uppehåll under jul- och nyårshelgen samt under sommarens träffas många ur den cirka 40 medlemmar stora konstnärgruppen från Hörnefors varje måndagskväll för att måla.

– Det är klart att vi skulle kunna vara dyrare på våra tavlor, men då vi målar för att vi tycker det är kul så är det inte så lätt att ta ut höga priser, säger en av de yngre konstnärerna.

ANDERS WIKMAN



• Bertil Nilssons ojemålningar som visades vid helgens utställning i Vallstugorna, Nordmaling, innehöll motiv från äldre tider.



• Doris och Ronny Levisson, Nyåker, fick den 26 november på Umeå BB en pojke som vägde 3 420 gram och var 51 cm lång. Storasystrarna heter Stina och Anna.



• Siv och Roger Kristiansen, Nordmaling, fick den 21 november på Umeå BB tvillingpojkar. De vägde 2 350 resp 2 715 gram och var 43 och 46 cm långa. Syskonen heter Jonas och Anna.

Kretsmöte hos EFS 29.11.1989
HÖRNSJÖ: Under söndagen inbjöd Hörnsjö EFS till kretsmöte för Nyåkersområdet. Predikan hölls av kontraktsprost Gunnar Ågerstrand, GPH-kören sjöng under ledning av Folke Fridh. Kollekt togs upp för Lutherhjälpen och den inbringade 940 kr. Det gavs även en gåva till EFS-missionen som steg till 860 kr.

Betraktelsen

18/11 1989



Före slutet Luk. 12:35-40

□ DOMSÖNDAGEN – stor, allvarlig!

Som pojke satt jag vid orgeln på kyrkläktaren och såg och hörde pappa - kantorn, den söndagen spela Litanian... "för den eviga döden, bevara oss milde Herre Gud". Den undersköna melodislingan och prästens bönerop därframme blev Domsöndagen för pojken. Tung. Definitiv. Den sista dagen! SLUTET. Då himladörren var stängd, fisknätet i världshavet uppdraget på evighetens strand. All tid bakom.

I morgon 19 nov firar vi SÖNDAGEN FÖRE DOMSÖNDAGEN. Det betyder att himladörren fortfarande är öppen. Det strömmar ännu ljus över den trasiga världen. Och jag och du får tid på oss att göra oss i ordning för livet efter det här livet. Himlalivet, gästbudslivet, evighetslivet.

Innan domsöndagen, före domslutet. Vad gör jag då? Garderar mig med mera pryglar, ökar livstakten, och fyller den ökade fritiden med en massa aktiviteter? Går på auktion och löser in vackra saker som barnbarnen ska ärva? Om dom vill. Läser i tidningen och ser på TV om det tilltagande våldet och "man FRUKTAR för var backe och förskräckelser bor på vägarna" (Pred. 12:5).

Luther sa så här: "Om jag visste att världen skulle gå under i morgon, skulle jag plantera mitt äppelträd ändå". Jesus berättar en liknelse i vår text: tjänarna väntar i trohet på SIN HERRE och håller hans bord dukat.

"Du bereder ett bord i mina ovänners åsyn." Det är kyrkans uppgift före domsöndagen och Kristi tjänares: att bjuda människor att komma och få en försmak på ljuvligheten bortom domen REDAN NU! Att inplanta något som ska bestå. Så att ett frö kan slå rot av tro, hopp och kärlek, FÖRE den sista dagen.

Och plantor i Guds församling på jorden trots miljöhöj och nersmustning kan växa på så sätt att andra genom mig kan se och smaka hur god HERREN är. Det minner en källa alldeles invid din vardag: nattvardens. Det finns mat i din Bibel och en gemenskap av helande kraft och förlåtelse och tillväxt på vägen mot den stora Domsöndagen. Före slutet är det viktigt att vägledas av aposteln ord: UPPMUNTRA VARANDRA VARJE DAG, SÅ LÅNGE MAN KAN SÄGA I DAG, SÅ ATT INGEN AV ER LÅTER SIG FÖRLEDAS AV SYNDEN OCH FÖRHÅRDAR SIG. TY VI HAR DEL I KRISTUS, OM VI ÄNDA TILL SLUTET ORUBBLIGT HÅLLER OSS TILL SAMMA GRUNDVAL SOM I BÖRJAN. (Hebr. 12-14)

Om is/sporthall i Nordmaling

17/11 1989

SÅ SLÅR man upp tidningen och ser att ännu ett förslag till is/sporthall i Nordmaling har fötts till en kostnad av 17 milj. EP. Det är ju tjänstefel av våra politiker att inte köpa iglo-förslaget när man betänker att för det nya förslaget får man i princip bara en uterink med tak som sedan kostar 10 mil till att bygga om när man får det kravet efter ett par år.

Eller kan det vara så att förslagslämnaren kan det här med plus och minus och att dina förslag är dåligt genomtänkta. Felet är egentligen inte ditt utan våra folkvalda politikernas som skall utvärdera och ta ställning till olika förslag som är av mycket stor betydelse för oss skattebetalare.

Efter alla turer och förslag om is/sporthall samt hotell vid Rödvi-ken konstaterar jag att politiker- nas totala inkompetens att välja vettiga snabba beslut så att vi äntligen får dom här anläggningarna byggda som är så otroligt viktiga för vårt samhälles utveckling.

Tänk på våra ungdomar som vi måste låta andra kommuner i vår närhet ta hand om och uppfostra till duktiga idrottare. En meningsfull fritid minskar många problem vad gäller missbruk av alla slag. Dessutom får vi behålla många av

våra ungdomar sedan dom skaffat utbildning och skall se sig om var de vill bo. Självklart väljer folk att bo där det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

Nej, i stället ser våra politiker till att bygga åt sig själva först. Ni är så fräcka att innan beslut tagits om nytt kommunhus så har ni redan påbörjat markarbeten.

Till min kännedom har kommit att ett byggföretag velat bygga is/sporthall och hyra ut till kommunen samt efter ett antal år sälja det tillbaka. Köp det förslaget så får ni andrum att under några år spara ihop pengar för att köpa hallen.

Då får ni också bygga ert kommunhus med rent samvete, men att lura oss ännu en gång vad gäller idrottsanläggningarna gör att era väljare helt tappat förtroendet för er.

Som avslutning vill jag nämna att det hotellbygge som vi blev erbjudna och som de i sin tur redan hade sålt till intressent för drift, det hotellet kommer förmodligen att byggas i Vindeln under nästa år. Jag undrar hur många år vi nu skall få vänta på vårt hotell. Det kan ni förhandlingsförlamade politiker också ta på er.

Byt ut palmen mot en torrtrall.

Besviken invånare

Nordmalingsträff om barnen

NORDMALING (VK)

Folkpartiet i Nordmaling hade i måndags inbjudit till en informations- och diskussions- träff om alternativ i barnomsorgen.

Föreläsare var Mats Klingvall, Koopsam (med bl a Folksam och HSB som ingår), samt Åke Larsson, LRF, som berättade om föräldrakooperativ i tätorter respektive landsbygd.

Matz Johansson, Vuxenskolan

Nordmaling, informerade om studiematerial för den som funderar på att starta ett kooperativ daghem.

Ett 50-tal intresserade bidrog till en livlig diskussion och olika synpunkter framfördes. Intresset från allmänheten för informationen var stort men tyvärr så saknades representanter från socialnämnden, trots inbjudan.

Ett förslag om att ge dag-

mammorna tillfälle att dagligen träffas med sina barn i en för dem gemensam lokal väckte särskilt stort intresse. Detta skulle medföra att dagmammorna kunde uppmuntra och stödja varandra samt utbyta erfarenheter.

Per-Gunnar Israelsson, Pingstkyrkan, redogjorde för församlingens planer på att starta ett daghem med kristna förtecken i Nordmaling.

Får tillstånd för öl

17/11 1989

NORDMALING (VK)

Socialnämnden i Nordmaling ger efter votering Helmut Dorn tillstånd att servera öl och starköl vid Rödvi-kgården, Nordmaling. Fyra ledamöter reserverade sig mot beslutet. Ärendet

avgörs slutligen av länsstyrelsen.

Vid onsdagens socialnämnds-sammanträde i Nordmaling var fyra av nämndens elva ledamöter mot att det serveras öl och starköl vid Rödvi-kgården, Nordmaling.

Socialnämndens arbetsutskott var positivt till utskänknigen,

men när ärendet kom upp i nämnden valde Eva Hänninen (s), Kerstin Sjöström (c), Sara Larsson (s) och Erik Gunnarsson (kds) att avstå tillstyrkan och reserverade sig mot nämndens beslut. Utskänkningstillståndet avser öl och starköl från klockan 08.00 till klockan 22.00.

ANDERS WIKMAN

Lastbil välte

29/11/1989

LÖGDEÅ(VK)

En kollision mellan en fullastad långtradare och en personbil på E4 i Lögdeå på tisdagseftermiddagen slutade förhållandevis lyckligt. Trots att båda bilarna hamnade i diket på var sin sida om vägen uppstod inga personskador.

De materiella skadorna var dock stora.

Olyckan hände då en personbil körde ut på E4 och svängde vänster för att fortsätta norrut. Föraren av personbilen uppmärksammade inte en söderifrån kommande långtradare. Föraren av långtradaren kunde inte undvika att bakifrån köra på personbilen.

Vid sammanstötningen kanade personbilen ner i diket på höger sida om vägbanan. Lastbilen fick däremot sladd och gjorde en helomvändning över den mötande körbanan för att slutligen hamna i diket. Där blev långtradaren liggande på sidan och delvis upp och ner med fören pekande söderut. Ur båda fordonen klev två oskadade förare.

– Liten tuva stjalper ofta stort lass, var den kommentar som föraren av bärgningsbilen lämnade i och med att personbilen bärgades.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS WIKMAN



● Vid en kollision mellan en personbil och en långtradare på E4 i Lögdeå hamnade bilarna i diket på var sin sida om vägen. Inga personskador uppstod, medan de materiella skadorna blev omfattande.

Alt närmare en sport- och ishall

NORDMALING (VK)

Det finns idag en politisk majoritet för ett sport- och ishallisbygge i Nordmaling.

Under de senaste dagarna har en intensiv diskussion pågått partierna emellan. Resultatet av dessa kontakter pekar för närvarande på det kombinerade bygget. Men en trovärdig effekt är att utbyggnaden av kommunhuset skrinläggs, åtminstone tills vidare.

Efter kommunstyrelsens sammanträde häromsistens har det pågått en frenetisk aktivitet partierna emellan. Och nu tycks det också vara klart att förespråkarna för ett kombinerat sport- och ishallisbygge kommer att "vinna" vid budgetfullmäktige på måndag.

Allra senast kommer det nog att stå klart på lördag då folkpartiet inbjuder gruppledarna för de övriga partierna till ett möte.

Vem som arbetat mest för att få en majoritet för kombinationsbygget till stånd är svårt att rättvist svara på eftersom olika partiföreträdare tycks ha arbetat för samma mål men med olika infallsvinklar.

● Glider isär

Socialdemokraterna står fast vid sitt tidigare förslag för det kombinerade bygget. Kjell Nilsson, Nordmalings oberoende parti, vill också ha båda delarna i likhet med folkpartiet och vpk. Däremot tycks partierna ändå i viss mån glida isär på vissa punkter. Nop har sedan tidigare deklarerat att partiet inte vill ha en utbyggnad av kommunhuset, enbart åtgärder enligt de krav som bl a yrkesinspektionen föreskrivit. Av samma uppfattning tycks nu även socialdemokraterna vara.

— Vi går inte längre in i den här diskussionen med förutsättningen att kommunhuset ska byggas ut, menar John-Erik Nylander. Han ger heller inget löfte om att partiet

att man också vill ha en bred majoritet för kombinationsbygget, sport- och ishall.

— Men det får inte bli ett skrytbygge, säger Bert Hägglund, fp:s representant i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med det menar han att fp inrättat diskuterar det lägrprisalternativ som byggföretaget NSP tagit fram nu senast och som bl a kommer att presenteras tillsammans före kommunfullmäktige på måndag.

Som komplement till detta kan sägas att även NCC vill ha ett ord med i laget. På fredag kommer företaget att presentera sitt lägrprisalternativ för politikerna.

Folkpartiet har vidare haft långvägande kontakter med idrottsföreningarna i kommunen och menar att partiet har ett brett stöd från dessa i just valet av anläggning.

— Vi arbetar efter förslaget med en konstfrusen bana med isolerat tak och förberett för väggar, säger Bert Hägglund.

På lördag räknar folkpartiet med att kunna sammanföra grupp- ledarna för de olika partierna i en slutlig diskussion.

● Kommunkontoret

Intressant är samtidigt att konstatera att fp inte tycks vara beredd att släppa förslaget med utbyggnaden av kommunkontoret och lika intressant är också att konstatera att såväl s som nop talar om en konventionell ishall med både väggar och tak.

Centern tycks fortfarande stå kvar med förslaget att gå vidare med sporthall i kombination med om- och tillbyggnad av kommunhuset. Av den information som VK kommit till del tycks inte några kontakter tagits med moderaterna som också sedan tidigare deklarerat sitt stöd för en "ren" sporthall vid Oasen.

Med andra ord råder fortfarande en viss osäkerhet men för närvarande tycks en majoritet väga över för det kombinerade alternativen.

OWE FREDRIKSSON



● Efter kontakterna partierna emellan under de senaste dagarna tycks en majoritet vara beredd att satsa på ett kombinationsbygge, sport- och ishall. Det kan bli på bekostnad av en utbyggnad av kommunhuset, medger John-Erik Nylander, s. 16/11 1989

kommer att stå enat för ett eventuellt framtida nybygge.

● Säker

John-Erik Nylander är i dag relativt säker på att få igenom det förslag som socialdemokraterna i kommunen drivit under många år, han.

men som partiet trots sin majoritetstillsättning i början på 80-talet ändå inte lyckades genomföra.

— Mycket kan naturligtvis ännu hända före fullmäktige, menar

● "Inget skrytbygge"

Från folkpartiet deklarerar man

— Vi tror ändå på en majoritet mot bakgrund av de kontakter som tagits partierna emellan, säger han och medger att partiet räknar med stöd från vpk, kds, nop och fp.

Nordmalingshyrorna klara

NORDMALING (VK)

Hyresgästerna i Nordmaling får höjning av hyran med 13,4 procent från och med 1 januari. Sent i går kväll blev förhandlingarna klara mellan Hyresgästföreningen och Sabo, allmännyttans bostadsorganisation.

För en normal tvåa höjs hyran med ca 200 kr i månaden,

— **En normal tvåa blir 200 kr dyrare**

kommenterar Per Lennart Björklund, ordförande i kommunala bostadsstiftelsen Nordmalingshus.

— Trots höjningen kommer det ändå att vara billigt att bo i Nordmaling i jämförelse med andra kommuner i länet, hävdar han.

Stiftelsen Nordmalingshus har även i år vänt sig till Sabo, Sveri-

ges allmännyttiga bostadsorganisation, för att sköta förhandlingarna gentemot Hyresgästföreningen. Utgångskravet från Sabo blev 15,8 proc. Men detta accepterades inte av Hyresgästföreningen. I stället enades parterna att höjningen för 1990 blir 13,4 procent.

Kommunala bostadsstiftelsen

Nordmalingshus har under många år varit prisledande för övriga hyresfastighetsägare i kommunen. Utöver stiftelsen förväntas således även alla privata fastighetsägare följa det uppgjorda avtalet.

— Självklart hade vi hoppats att vi skulle få höja hyran enligt

det utgångsbud vi lämnade. Stiftelsen har ett stort underhållsbehov och om hyrorna hålls nere ökar enbart behovet, menar Per Lennart Björklund.

För en normalstor tvårumslägenhet innebär höjningen ca 200 kr mer i månaden, säger han vidare.

— Men jämfört med andra kommuner i länet kommer det ändå vara billigt att bo i Nordmaling.

OWE FREDRIKSSON

Nordmaling drog ifrån

NORDMALING (VK)

Nordmalings handbollsherrar i div II-norra utklassade på söndagen gästade Östersund HK med 34-16 (11-10). Efter en jämn första halvlek satte hemmalaget in en högre växel och drog ifrån till en kassaskåpsåker seger.

I de inledande minuterna av matchen såg nordmalingslaget ut som segerherrar. Mycket enkelt gick de upp till tre måls ledning men tappade plötsligt spelet. Under en tid var spelet rent bedrövligt och endast genom kämpande kunde hemmalaget gå till pausvila med ett måls övervikt, 11-10.

I den andra halvleken var gästerna att betrakta som rundnings-

märken. Hemmalaget gjorde 23 mål mot gästernas sex. Efter de inledande minuterna dröjde det hela 13 minuter innan gästerna lyckades göra något mål. Allt beroende på ett mycket bra försvarsspel i kombination med bra målvaktsspel av William Westermark.

I slutet av matchen var det rena "lekstugan" när spelare som Urban Sandström, Peter Lövgren och Ingemar Sjöström visade vilka bolltalanger de är.

Hemmalaget var under andra halvlek mycket bra. Till och med när tränaren Tomas Johansson släppte fram några orutinerade spelare i sitt lag gick det vägen. Grabbarna visade över lag stor kämpaglöd och jämnheten i laget speglades i att hela nio man fick tillfälle att göra mål.

Besökarna i sporthallen i Nordmaling fick vid flera tillfällen se många fina individuella prestationer från hemmalaget under andra halvlek.

Hos gästande Östersund var det ingen av spelarna som höjde sig över mängden. Domare var Gustav-Adolf Hedström och Ronny Brännström.

Målgörare: Nordmaling: Peder Lövgren 12, Ingemar Sjöström 8, Urban Sandström 6, Mikael Häggelund 2, Lars-Göran Nyström 2, Stefan Hammar, Per Edström, Bo Asplund och Stellan Bäckman. Östersund: Magnus Olsson 5, Torben Nordling 4, Anders Berg-rath 3, Lars-Ove Johansson 2, Fredrik Andersson och Anders Godén.

ANDERS WIKMAN

Gässpar i drivorna

RUNDEVIK (VK)

Under några dagar har ett gässpar vistats på gatorna och i snödrivorna intill boningshusen i Rundvik.

De har visat sig mycket tama och trots att de vid flera tillfällen skrämts undan har de återkommit.

— Mata inte gässen så flyger de snart sin väg söderut, uppmanar Hasse Johansson vid Västerbottens läns jaktvårdsföreningen.

Första gången som grågässen uppmärksammades var vid lunchtid på söndagen. Ända fram till mörkrets inbrott var de kvar innan de försvann under natten.

På måndagsförmiddagen återkom grågässparet till trakterna av Postgatan i Rundvik.

• Mycket ovanligt

— Det är mycket ovanligt att grågässen stannar kvar så här länge, säger Hasse Johansson vid Västerbottens Läns Jaktvårdsförening. Han menar att fåglarna för länge sedan borde ha flugit sin väg söderut för att övervintra i de centrala delarna av europa.

— Den troliga anledningen till att fåglarna är kvar är att havet fortfarande är öppet, säger Johansson och berättar att fåglarna med största sannolikhet befinner sig ute i det öppna havet under nätterna.

Grågässen är en vegetarisk fågel som livnär sig på gräs och bottenvegetation. Så länge som det finns möjlighet för dem att hitta mat här uppe i norr kan de stanna då de inte är känsliga för kyla.

— För att hjälpa grågässen rekommenderar jag ortsborna att



• Med huvudet instoppat under fjäderskruden skyddar grågässen sina huvuden mot vinterkylan.

FOTO: ANDERS WIKMAN

inte mata dem, säger Hasse Johansson och menar att de flyger söderut så fort maten tar slut.

— Det är mer djurplågeri att mata dem än att låta bli, avslutar han.

Några rundviksbor tror att grågässparet som nu vistas i Rundvik är samma fåglar som under sommaren och hösten vistats vid Rönvikens Camping i Nordmaling.

ANDERS WIKMAN

Hemtjänsten måste flytta

- Kommunledningen i Nordmaling vill att fyra hemtjänstassistenter snarast flyttar ut ur kommunhuset i Nordmaling för att bereda plats åt flyktingmottagningen.
- Var hemtjänsten ska placeras i stället är inte klart men ett troligt alternativ är att de byter lokaler med flyktingmottagningen.
- Om vi ska lämna kommunhuset så ska hela socialförvaltningen flytta med, säger upprörda representanter för hemtjänsten.
- Vi har tidigare jobbat utanför kommunhuset och vet hur svårarbetat det är.

DEL 1 SIDAN 6

30.11.1989

KLB-fabriken får byggnadslov

NORDMALING: KLB-fabriken i Nordmaling får byggnadslov att bygga ut industrihuset med en utlastningskaj på 100 kvadratmeter.

Det beslutade byggnadsnämnden i Nordmaling vid sitt senaste sammanträde. Trots att byggnadsprojektet strider mot gällande detaljplan får KLB-fabriken lov att uppföra ett skärmtak över en utlastningskaj.

30.11.89



Min Mor, Farmor och Svärmor
Dana Ingeborg Westman

* 6/8 1908 † 28/11 1989
har lämnat oss efter en längre tids sjukdom.
Nordmaling den 29 november 1989

Kjell Gunnar och Ingalill Tomas och Åza Greta
Katarina, Anders och Maria Barnbarnsbarnen

Det är vackrast när det skymmer all den kärlek himlen rymmer ligger samlat i ett dunkelt ljus Alla är nära Allt är långt ifrån Allt är givet människans som län

Begravningsgudstjänsten sker i stillhet.

Dana Westman, Nordmaling. På sjukhemmet i Nordmaling avled på tisdagen Dana Ingeborg Westman, maka till framlidne frisermästare Hjalmar Westman, Nordmaling. Hon var 81 år gammal. Den bortgångna sörjes närmast av sonen Kjell Gunnar med familj samt sonhustru med familj. Dana Westman hette som flicka Lofström och var född och upp vuxen bland en stor syskonskara i Norrbyn. 1928 gifte hon sig med frisermästare Hjalmar Westman och makarna bosatte sig i Nordmaling, där maken tre år tidigare startat en frisersalong. Vid sidan om makens arbete med friseringen arbetade Dana Westman vid matbetspisningen vid skolan i Nordmaling ända fram till sin pensionering. Frisersalongen avyttrades 1970 och året efter, 1971, avled maken. Förutom familjen och hemmets omvårdnad var Dana Westman aktiv inom lottakåren. Under det senaste året har hon vistats på sjukhemmet i Nordmaling. 30.11.1989

Trängsel i Nordmalings kommunhus

30.11.1989

Hemtjänsten tvingas flytta

NORDMALING (VK)

Det blir socialförvaltningen som först kommer att utlokaliseras från kommunhuset i Nordmaling. Utlokaliseringen beräknas vara klar till första oktober 1990.

Då skall även polisen ha lämnat sina lokaler i kommunhuset. Men redan inom en snar framtid kommer fyra hemtjänstassistenter att flytta ut från kommunhuset för att bereda plats för fyra tjänster i flyktmottagningen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i Nordmaling på tisdagen beslutades att planera för att utlokalisera socialförvaltningen i kommunhuset.

Meningen är att hitta en annan plats i Nordmalings samhälle, men går inte det kan politikererna tänka sig att placera socialförvaltningen utanför Nordmaling.

• Två alternativ

För att lösa säkerhetsaspekterna för de som jobbar inom flyktmottagningen i Nordmaling föreslås att verksamheten flyttas in till kommunhuset. Detta på bekostnad av att några flyttar ut.

Diskussionerna har i första hand

gällt två alternativ. Det ena är att flytta ut avdelningen för miljö- och hälsa. Ett annat alternativ och det som nu aktualiserats är, att flytta ut fyra hemtjänstassistenter. Ett alternativ anses vara att flyktmottagningen och hemtjänstassistenter byter plats helt enkelt.

• Andra lokaler

Det behövs inte nödvändigtvis bli så att hemtjänstassistenterna installeras i flyktmottagningens lokaler, säger kommunrådet Sture Lindgren. Han menar att det finns andra vettiga lokaler att tillgå.

Per telefon informerade på onsdagsmorgonen kommunrådet

Sture Lindgren personalen vid socialnämnden om kommunstyrelsens ställningstagande. En information lämnades också av personalens facklige representant, Arne Nilsson.

• Lokalbehovsprogram

Sture Lindgren redogör för planerna för utlokaliseringen: - Det är meningen att både socialförvaltningen och polisen skall vara ute ur kommunhuset före den första oktober 1990.

Samtidigt uppger han att ärendet överlämnats till tekniska utskottet. De skall även utföra ett lokalbehovsprogram för hela kommunen som skall presenteras före den första april 1990.

Anledningen till den planerade utlokaliseringen är att fullmäktige beslutat om att inte utföra den planerade utbyggnaden av kommunkontoret utan i stället göra en reparation.

• Inte fastställt

Först kommer alltså fyra hemtjänstassistenter att utlokaliseras från kommunkontoret. Var de skall placeras är ännu inte fastställt. Allt tyder dock på att de byter plats med flyktmottagningen som nu befinner sig i bilfrakts gamla lokaler efter Kungsvägen.

ANDERS WIKMAN

Ändrad arbetsplats upprör personalen

NORDMALING (VK)

Ska hemtjänstassistenterna lämna kommunkontoret, då skall hela socialförvaltningen med.

Det säger några representanter vid hemtjänsten när de genom VK får vetenskap om att de skall utlokaliseras från kommunhuset i Nordmaling.

Vi har tidigare jobbat med verksamheten utanför kommunkontoret och vet hur svårarbetat det är, säger Marita Brännlund

och får medhåll av Gun-Marie Bergh.

• Protesterar

När VK på onsdagen besökte hemtjänstassistenterna vid kommunkontoret var de ovetande om planerna på att de skulle bereda plats för flyktmottagningen.

De här lokalerna är inte alls lämpliga för flyktmottagning, säger 1:e socialsekreterare Gördis Markström och menar att hemtjänstassistenternas rum är för små för flyktmottagningen.

Titta på mitt tjänsterum, säger Gun-Marie Bergh och visar upp

det dryga sex kvadratmeter stora rummet.

• Sämre kontakt

Kommunrådet Sture Lindgren säger i en kommentar att flyktmottagningen inte framfört några önskemål om stora lokaler utan finner säkerhetsaspekten som den största orsaken till att de bör finnas i kommunhuset.

Kontakten med socialchefen försvinner, datalistor, ärendeblad, kopiering och mycket annat blir så mycket sämre om vi jobbar utanför kommunkontoret, säger Marita Brännlund.

ANDERS WIKMAN



Skall vi ut ur kommunkontoret skall hela socialförvaltningen med. Det säger hemtjänstassistenterna Gun-Marie Bergh i v och Marita Brännlund över förslaget att utlokalisera hemtjänstassistenterna.

FOTO: ANDERS WIKMAN