

## Behandlingshem i Bredvik

1.3.1989

# Inget beslut om förvärvstillstånd

NORDMALING (VK)

Ledamöterna i lantbruksnämnden kunde inte enas om att ge förvärvstillstånd till Stiftelsen Jordbiten för den aktuella jordbruksfastigheten i Bredvik, Nordmaling. Stiftelsen Jordbiten vill öppna ett behandlingshem för tidigare narkotikamissbrukare och som en del i verksamheten använda sig av jordbruksdrift.

Majoriteten i nämnden ställde sig positiv till förvärvstillstånd men två av de sju ledamöterna i nämnden var av avvikande uppfattning och därmed går ärendet vidare till lantbruksstyrelsen för avgörande.

Lantbruksnämnden skulle vid sitt möte på tisdagen fastställa

sitt remissyttrande till länsstyrelsen. Stiftelsen Jordbiten har sedan tidigare kommit överens med nuvarande ägaren av jordbruksfastigheten om ett köp. Däremot saknas ännu förvärvstillståndet och det var detta som nämnden hade att ta ställning till.

### • Motstånd

I Bredvik finns en klart motstånd mot att behandlingshemmet ska komma till byn. Vid lantbruksnämndens möte deltog även en representant för den intresseförening som byborna bildat, Stiftelsen Åkerlappen, och som gav uttryck för intresseföreningens vilja att själv köpa den aktuella jordbruksfastigheten och på den etablera både fritidshem, barnstuga och vävstuga. Däremot deltog ingen representant för stiftelsen Jordbiten.

Lantbruksnämnden har att ta ställning till frågan enbart från jordbrukspolitisk synpunkt och

det inget att göra med eventuell övrig verksamhet som ska ske på fastigheten. En majoritet av nämnden uttalade sig för att ge förvärvstillstånd medan två var av avvikande uppfattning. Det innebär att ärendet kommer att gå vidare och avgöras av lantbruksstyrelsen.

Det säger Malte Matsson, tjänsteman på lantbruksnämnden i en kommentar till lantbruksnämndens ställningstagande.

### • Länsstyrelsen avgör

Ett eventuellt beslut hos lantbruksstyrelsen att ge förvärvstillstånd för jordbruksfastigheten innebär således inte automatiskt att stiftelsen Jordbiten får öppna det tänkta behandlingshemmet. Detta avgörande tas av länsstyrelsen. Däremot är det en krav på förvärvstillstånd för att köpet av fastigheten ska kunna genomföras.

OWE FREDRIKSSON

## Nytt lopp i Nordmaling

2.3.1989

NORDMALING (VK)

Under första helgen av juni planeras nu för ett nytt stafettlopp för motionärer i Nordmaling. Med start i Norrfors och mål i Nordmaling blir stafetten cirka 7,5 mil lång. Stafetten får troligen namnet "Nordmalingsskubbet" och vänder sig främst till motionärer.

Det här blir en rolig tävling för i första hand kvarterslag, byalag eller korpgäng, säger initiativtagaren till loppet, fritidsintendent Gösta Norberg.

Starten ska ske i Norrfors.

Första sträckan skall ha sitt mål i Brattsbacka och endast bestå av grusväg. Andra sträckan blir kortare och har målet i Nyåker. Nästa sträcka får sin målgång i Tallberg, medan fjärde sträckan blir till Hörnsjö. Färden går sedan vidare genom Gråsmyr, Mullsjö, Orsbäck, Brattfors, Håknäs och slutligen i mål i Nordmaling.

Den totala sträckningen av det nya motionsloppet blir cirka 7,5 mil och innehåller tio olika sträckor. Huvuddelen av banorna blir på grusväg och endast kortare

partier blir på asfalt. Löparna får en varierande naturupplevelse med blandning från skog och myrmarker till öppna fält eller stora dalgångar. Enligt de planer Norberg redovisat sker tävlingarna helt i motionärernas tecken. Samtliga priser lottas ut till de löpare eller lag som fullföljer tävlingen eller någon viss sträcka. I lagen ska minst två damer vara med.

Tidpunkten för tävlingen kolliderar med Stockholms Marathon, som också infaller under första helgen av juni.

ANDERS WIKMAN

## Gudstjänst och omval

2.3.1989

BRATTFORS: EFS-föreningen har haft sitt årsmöte. Det föregicks av en gudstjänst med predikan av Joel Tobiasson. Elisabeth Holmgren och Aina Söderström stod för kaffe, serveringen inbringade 720 kr.

Det blev omval av de styrelseledamöter som var i tur att avgå. Ordförande är Maja Lundström och övriga Elsa Landfors, Märta Nygren, Milda Jakobsson samt Linnea Rönnkvist.

Revisorer är Anna Nordström och Valter Jakobsson. Kassaomslutningen för 1988 utgjorde 56 471 kr och av detta har 26 572 skickats till missionen.

## Aktiv kyrkokör

2.3.1989

NORDMALING: Nordmalings kyrkokör har hållit sitt årsmöte och konstaterar att verksamheten under 1988 varit livlig. Kören har framträtt 32 gånger, varav 17 i samband med högmässor och 15 övriga framträdanden. Under året har kören övat 141 timmar.

Styrelsen omvaldes i sin helhet med Dagny Tegenfeldt, ordförande, Eivor Edström, vice ordförande, Birgitta Nilsson, sekreterare, Inga-Lisa Sundin, vice sekreterare, Anna Lisa Karlsson, kassör och körledare Brage Edström.

## Tjäruskär får ny kaj

2.3.1989

NORDMALING (VK)

Nu ska yrkeshamnen vid Kråken och Tjäruskär byggas upp igen. När Tjäruskärs Yrkeshamn Ekonomisk förening sammanträdde häromdagen tog man beslut om att satsa 350 000 kr på en ny kajläggning.

Kajen ska byggas upp enligt den träkonstruktion som finns på plats. Den ska anpassas så att de yrkesfiskare som vill nyttja kajen ska kunna köra ut en mindre lastbil till kajkanten för lossning och lastning av båtarna.

Ekonomistklarar föreningen sina åtaganden genom bidrag och lån. 175 000 kr, dvs halva kostnaden, får man i glesbyggsstöd. Fiskeristyrelsen ställer upp med 100 000 kr medan Nordmalings kommun och länets fiskerikommun skjutur till vardera 20 000 kr. Resternade summa, 35 000 kr, kommer att lånas.

OWE FREDRIKSSON

## Kyrkobroder vill ha förnyelse

2.3.89

NORDMALING: Kyrkobrodrakären har i en serie föredrag och samlingar omkring förnyelse i församlingen.

Vid en träff för en tid sedan var Hörnefors församlingsskär inbjuden och vid det tillfället berättade Mickael Hakalax, präst i Rundvik, om den första kristna församlingen utifrån Apostlagärningarna 2.

Senast var det Roland Ahlstrand, präst i Norrfors, som medverkade och han utgick från att kyrkan i dag betraktas ur tre olika synvinklar. Som, högtidskyrka, vardagskyrka samt som inspirationskyrka. Förslag väcktes också på hur församlingsbor i utkanterna lättare ska kunna komma i kontakt med "vardagskyrkan". Till exempel genom förändrat öppethållande, jourpräster samt eventuellt ha kyrkans vapenhus öppet för enskild andakt, kanske i kombination med en sk ljusbärare.

Nästa träff för kyrkobrodrakären blir i Norrfors då Karl-Erik Johansson, Umeå, medverkar.

# Barockfest i halvmiljonklass

NORDMALING (VK)

– Sommarens Barockmusikfestival i Nordmaling kommer att få högre status än den första som arrangerades för två år sedan. Det säger professor Tönu Puu, Umeå, representant från Föreningen för Tidig Musik och en av huvudfigurerna i världsarrangemanget i Nordmaling.

– Allt tyder på att den första barockmusikfestivalen som anordnades i Olofsfors och Nordmaling för två år sedan blev en stor succé, säger Tönu Puu och är lyrisk över det lyckade arrangemanget. Redan vid förra barockmusikfestivalen började han smida planer för årets arrangemang. Med en utökad budget till cirka 500 000 kronor, (förra barockmusikfestivalen kostade runt 300 000 kronor) har han nu engagerat ytterligare världsklasser inom barockmusiken. Till den tidigare stora satsningen på musikarrangemanget från Carl Wikströms stiftelse har Kempefonden skjutit till 100 000 kronor och Föreningsbanken 50 000 kronor.

## • Många nyheter

Nyheter vid den kommande musikfestivalen är bland annat namnet, Nordic Baroque Music Festival.

3.3.1989

– För att få en mer internationell klang över musikhändelsen heter arrangemanget Nordic Baroque Music Festival, säger Tönu Puu och berättar att festivalen är den största i Norden.

Totalt kommer mer än 40 artister att delta i de sex olika föreställningarna som arrangeras. Fem av dem kommer att hållas i kyrkan och en i Masugnen i Olofsfors.

– Vi har tittat även på Oasen, men tycker att kyrkan är mer tidsenlig, uppger Puu.

Från Drottningholms Barockensemble kommer fler artister än förra gången. En utökning som gör ensemblen tre gånger så stor. En annan nyhet är deltagande från Adolf Fredriks Bachkör, med dirigent Anders Öhrwall i spetsen.

– Redan vid första Barockmusikfestivalen var arrangemanget av yttersta världsklass och nu gäller det att leva upp till detta genom att ytterligare höja kvaliteten, säger Tönu Puu.

– Trots att vi ligger så här långt före i förberedelserna känns det pirrigare nu än förra gången, säger Hans Dau, riksdagsman och representant för Carl Wikströms Stiftelse.

– Förra gången visste vi inte riktigt vad vi gav oss in i och nu vet vi att det hela är fråga om en världshändelse som sätter Nord-

maling på världskartan, säger han.

Förutom Barockmusikfestivalen arrangeras en kurs i barockmusik i de nybyggda lokalerna i mellanstadieskolan, Nordmaling. Som lärare är Clas Pehrsson, och Lars Ulrik Mortensen engagerade. Från och med 1991 kommer denna "sommarskurs" att vara årligt återkommande och blir tillsammans med en liknande kursverksamhet i Trondheim de enda i sitt slag i Norden. Till denna kurs tror Tönu Puu att det kommer deltagare från hela Norden.

## • Flera höjdpunkter

– I programmet för Barockmusikfestivalen finns flera höjdpunkter, säger Tönu Puu och håller den avslutande konserten i kyrkan på söndagskvällen som

främst. Men han markerar också att fredagskvällens framförande av Antonio Vivaldis "Årstiderna" med solist Nils-Erik Sparf, violin, som en av de främsta muskarangemanget i världen.

## • Fullsatt

Arrangörerna räknar redan nu med att lokalerna blir fullsatta vid samtliga föreställningar. Trots att biljettförsäljningen inte börjar förrän 1 juni har efterfrågan på biljetter redan börjat.

– Förra gången hade vi för många abonnemang till samtliga föreställningar, säger Gösta Norberg från kommunen och uppger att det i år kommer att finnas fler biljetter till enskilda föreställningar.

ANDERS WIKMAN

## Nordmaling

En interimstyrelse för en långgolfklubb i Nordmaling inväntar nu att kommunen hittar lämplig mark för en framtida långgolfbana samt inledningsvis en driving-range.

Lennart Persson, ordförande för interimstyrelsen, är hoppfull och menar att en driving-range borde vara verklighet redan till sommaren.

Intresset för långgolf har nu även spridits till Nordmaling, där några entusiaster på senhösten bildade en interimstyrelse för en blivande golfklubb. Med Lennart Persson, Lögdeå, som ordförande innehåller interimstyrelsen Putte Jøgerdal, Lennart Nyberg, Anders Bäckström samt Leif och Gunnar Wallin.

Omedelbart vände sig styrelsen till fritidsnämnden och framförde sina önskemål om långgolfbana. Klubben var då i början villiga att öppna en driving-range för att med denna som grund kunna se om intresset fanns för en framtida långgolfbana.

I fritidsintendent Gösta Norbergs planer på att utveckla campingen vid Rödviken ingår en långgolfbana. Han har låtit utvärdera markerna kring Rödvikens camping och funnit att i området mellan E4 och ridhuset skulle en niöhålsbana kunna anläggas.

## • Markfrågan olöst

Vad VK erfarit är inga fortsätta kontakter tagna mellan golfklubben, kommunen eller markägarna som i huvudsak är kyrkan. Markfrågan har diskuterats vid tekniska utskottet och då om möjligen en driving-range kunde iordningställas i anslutning till Rödvikens camping. Enligt Sture Hansson, sekreterare vid TU är detta inte möjligt

då marken redan stadsplanlagt för industritomter.

Enligt Lennart Persson finns det cirka 100 000 kronor avsatta i den kommunala budgeten för planering av långgolfbana i närheten av Rödviken.

3.3.89 ANDERS WIKMAN



## VÄLKOMMEN till utdelningen av VK:s KULTURPRIS 1989

Skulptören Mats Caldeborg, Nordmaling, har fått årets pris för sin konst som tar fram "skönheten i det karga, tysta och odramatiska" i det norrländska landskapet.

Bildmuseets chef, Göran Carlsson, presenterar pristagaren.

Mats Caldeborg talar själv om sina konstnärliga avsikter och visar ett bildspel. Jazzkvintetten Mister Peasley kommer att spela.

Välkommen till Bildmuseet på Gammlia  
söndagen den 12 mars kl 14.00!

Förrisningar serveras.



• Carina Gillegård och Göran Carlsson, Gärsmyr, Nordmaling, fick den 26 februari en flicka på Umeå BB. Hon vägde 3 210 gram och var 48 cm lång. 4.3.1989

## Temakväll om mission

BREDVIK: I Bönhuset i Bredvik hölls i veckan Lutherhjälpsafon med deltagande av kyrkoadjunkt Walther Hjort. För de ca 25 besökarna visade han bilder från Brasilien och berättade om missionsverksamheten där. Brage Edström spelade och Walther Hjort höll en andakt. En insamling uppgick till 2 210 kronor.

**+**

Vår Broder  
**Elov  
Johansson**  
\* 30/6 1908 † 3/3 1989  
har stilla avlidit.  
Nordmaling den 3 mars 1989

**Hanna  
Ragnar  
Maja och Hilding  
Svägerska  
Syskonbarn**

*Bred dina vingar  
O Jesu över mig  
och låt mig stilla vila  
i väl och ve hos dig.  
Trött på allt mitt eget  
ödmjukt här jag står  
Hjälp mig sista steget  
du som allt förmår.*

Jordfästningen sker i stillhet.

**Elov Johansson, Långron.** På sjukhemmet i Nordmaling avled under natten mot fredagen förra fiskaren och fabriksarbetaren Nils Elov Johansson, Långron. Han var 80 år gammal. Den bortgångne sörjes närmast av tre syskon med familjer.

Elov Johansson var född och uppvuxen i en syskonskara på sju barn på Långron, Lögdeå. Han var son till legendariske fiskaren Erik Anton Johansson och hans maka Kristina. Redan som ung lärde han sig fiskarkonsten, där han förutom att hjälpa sin far fiskade på egen hand. I början på 1950-talet flyttade han till Södra Sanna-hed, Kumla, och tog ett fabriksarbete vid Yxhults stenhuggeri i Hel-labrotten. I 1970-talets början flytade han till Långron och efter en kort tid vidare till Nordmaling. Efter att under flera år varit bosatt på Strandholmen har han på grund av ohälsa under de senaste fem åren vistats på sjukhemmet. Elov Johanssons stora intresse var fiske. 4.3.1989

## Triumf utan värde

NORDMALING (VK) 6.3.1989

Vid lördagens tämligen betydelselösa handbollsmatch mellan Nordmaling och Boden i damernas div I firade hemmalaget stora triumfer. Hemmalaget förde hela matchen och vann komfortabelt med 18-13 efter 6-4 vid paus. Matchen var som helhet lam och bjöd inte på något större handbollsspel.

Lördagens match i Hammarhallen, Nordmaling tillhörde inte någon av lagets stora matcher. Kapaciteten räckte dock till en klar seger över gästande Boden. Redan i inledningen tog hemmalaget över och mer eller mindre styrde tillställningen. På grund av ett mycket bra försvarsspel hos hemmalaget hade gästerna svårt att komma till skott. Annica Roos i nordmalingsmålet gjorde en av sina bästa matcher för säsongen.

Vid pausvilan ledde Nordmaling med 6-4, men i inledningen av andra perioden kom Boden i kapp till ställningen 10-10. Då formligen "spikade" Annica Roos igen målet och hemmalaget kunde komfortabelt gå ifrån till seger.

Bra i Nordmaling var målvakten Annica Roos, Helen Bergström och Åsa Frankkila. Hos gästerna var Kerstin Holmberg bäst.

Målgörare Nordmaling: Helen Bergström 6, Camilla Bäckman 4, Sara Jonsson 3, Åsa Frankkila 2, Malin Eriksson, Kristina Olofsson och Vi-ann Lundgren. Boden: Kerstin Holmberg 5, Eva-Maria Engman 3, Åsa Nilsson 2, Lott Bergdahl 2 och Ulrika Olsson.

Domare: S-O Hällman och Håkan Lundgren.

ANDERS WIKMAN

## Rafflande, Nordmaling

NORDMALING (VK) 6.3.1989

I en rafflande tillställning mellan Nordmaling och Boden i handbollens div II blev det vid lördagens match delad poäng. Hemmalaget gjorde kanske årets största kämpainsats och var endast sekunder från att förpassa gästerna utanför en hägrande slutspelsplats.

Slutresultatet skrevs till 21 - 21 efter 11 - 14 vid paus.

Publiken i Hammarhallen, fick se sitt hemmalag avsluta serien på ett utmärkt sätt. Nordmalings-grabbarna var heltända för att visa att de inte är så dåliga som

vid bortamatchen mot Boden, då norrbottningarna vann med hela 25 mål. För hemmalaget hade matchen ingen större betydelse än ära, men för Boden innebar vinst eller oavgjort resultat kvalspel till div I.

Hemmalaget började förtroendeingivande, men tappade helt fattningen i slutet av första perioden och Boden kunde gå upp till en fyramålsledning vid paus. Direkt efter paus var dock ordningen "återställd" och hemmalaget hämtade in gästernas förspång. En längre tid stod matchen och vägde med ett oavgjort resultat innan Nordmaling tog över kommandot i matchen.

Ledningen var dock aldrig större än ett mål.

Med en minut kvar att spela av matchen och lika mycket av

årets seriespel kvitterade Boden till 21 - 21 vilket blev ett rättvist resultat. Boden var klart bättre i första halvlek och Nordmaling i den andra.

### • Kämpamatch

I hemmalaget gjorde alla en stor kämpainsats och visade att de kan ta poäng av toppenlagen. Bäst i hemmalaget var målvakten Melker Wallin, Urban Sandström, Peder Svensson och Michael Hägglund. I Boden var Mats Selberg och Roger Bäckman bäst.

Mål Nordmaling: Peder Svensson 7, Urban Sandström 5, Peder Lövgren 4, Olof Levander 3, Micael Hägglund och Bo Asplund. Boden: Mats Selberg 8, Roger Bäckman 7, Hans Karlsson 2, Tony Riström 2. P-A Ögren och Kjell Johansson.

Domare: S-O Hällman och Håkan Lundgren, Umeå.

ANDERS WIKMAN

## Planer på hus för gruppboende 7.3.89


NORDMALING: När Nordmalings hembygdsförening för en tid sedan höll sitt årsmöte informerades kommuningenjör Sture Hansson. Han upplyste om kommunens planer på servicehus och bostäder för gruppboende. Föreningen beslutade att genomföra en loppmarknad till förmån för Lutherhjälpen den 15 mars med deltagande av Torbjörn Fäldin. Även arrangementet kring midsommarfirandet diskuterades. Hembygdsföreningen enades om att utarbeta planer för att trycka upp Tycko Lundqvist bok Öreälvens byar. Manuskripten till boken pekar på att upplagan innehåller cirka 600 sidor. Då sittande styrelse är vald fram till 1990 ge-

nomfördes inga val. Styrelsen består av Anny Eriksson, ordförande, övriga styrelsemedlemmar Teodor Sundin, Erik Kenneman, Arne Wikman, Karin Engman, Gustav Forslund, Ragnhild Wikman och Börje Eriksson.

## 20 000 kronor 7.3 till missionen 1989

LÅNGED: Långeds EFS har haft sitt årsmöte. Styrelsen i sin helhet omvaldes för ytterligare ett år. Ur verksamhetsberättelsen framgår att föreningen under det gångna året skickat 20 105 kronor till EFS centralt och Svenska kyrkans mission.

7.3.1989



Vår käre Far,  
Morfar, Farfar och Svärfar

**Jonas Viktor  
Olovsson**

\* 7/8 1908 † 3/3 1989  
har hastigt lämnat oss i djup  
sorg och saknad.

Strömsör den 6 mars 1989

**Majvor och Kennet  
Cecilia, Jonas  
Håkan och Inga-Lena  
Daniel, Robert, Patrik  
Ann-Kristin och Mats-Olov  
Simon, Fredrik  
Kjell-Ove och Karin  
Ülla-Britt och Albert**

*Tack käre Far för varje bön du  
bett  
din trötta fot sin vila fått.  
Många tusen steg för oss du gått,  
så villigt in i det sista  
Tack käre Far för omsorg om  
allt från vår späda  
barndomsdröm  
och genom hela livet.  
Sov i ro käre Far.*

Begravningen sker i stillhet.

7.3. 1989

Min snälle Pappa,  
vår käre

## Gustav Adolf Jonsson

\* 7/11 1898 † 3/3 1989

har stilla insomnat, saknad,  
men i ljust och tacksamt minne  
bevarad.

Kräken den 6 mars 1989

Viola och Hilding  
Henry och Märta  
Barnbarn  
Barnbarnsbarn

Vart jag går, i skogar berg och  
dalar  
Följ mig en vän, jag hör hans  
röst  
Väl osynlig är han, men han talar  
Talar stundom varning, stundom  
tröst  
Det är Herden god: väl var han  
döder  
Men han lever i all evighet;  
sina får han följer, vårdar, föder  
Med ousäglig trofasthet

Begravningsgudstjänst äger  
rum i Catharinakapellet, Nord-  
maling, fredagen den 17/3 kl  
14.00. Efter akten inbjudes till  
minnesstund på Levar Hotell.  
O s a senast 15/3 0930/207 25.  
Tänk på missionen.



Adolf Jonsson, Kråken. På sjukhemmet i Nordmaling avled på fredagen hemmansägaren Gustav Adolf Jonsson, Kråken. Han var 90 år gammal. Den bortgångne sörjes närmast av dotter Viola och sonen Harry med familjer.

Han var född och uppvuxen i en torparfamilj med åtta barn i Mjömyran, mellan Öre och Kråken. Redan i unga år började han att arbeta som flottläggare. 1936 gifte han sig med Hulda, född Wallander, från Kråken, där makarna sedan bosatte sig och drev ett jordbruk. Vid sidan av jordbruket kom Adolf Jonsson att köpa in sig som hälften delägare i bogserbåten Hera och arbetade ca 15 år med timmerbogsering efter norrlandskusten.

Makan avled 1971 och han blev änkekan. Trots hög ålder var han mycket vital och klarade sig fram till för drygt två år sedan i det närmaste helt på egen hand. Hans stora intresse var jakt samt att vistas med djur och natur. De senaste åren har han vistats på sjukhemmet i Nordmaling.



• Rundviksborna Bertil Åberg, Kurt Grundström samt Gunbritt och Ragnar Åberg tar del av fakta om Sudan.

### Sudanfakta på Rundviksträff

RUNDEVIK: 18 000 invånare på en läkare. Om man överför det till Umeå så skulle det betyda att det enbart fanns fem läkare i hela Umeå kommun. Sådana är förhållandena i Sudan.

Det var några av de fakta som Håkan Karlsson, Sävar, presenterade vid en dagträff i Rundvik, omkring landet Sudfan. Han visade också bilder och berättade om detta Afrikas största land och dess problem, bl a flyktingfrågan.

ITräffen, som samlade ett 50-tal rundviksbor på församlingsgården, medverkade vidare en manskör under ledning av Kurt Grundström. Ragnar Åberg hälsade välkommen och Ingrid Hakalax svarade för ett vittnesbörd.

En kollekt upptogs til Lutherhjälpen. Det var Sveriges Kyrkliga studieförbund samt Nordmalings församling som stod som arrangörer.

8.3.1989

### Firade världsböndagen

NORDMALING: Vid en ekumenisk sammankomst i Pingstkyrkan, Normaling, på fredagskvällen firades världsböndagen. Talare över ämnet var Ingeborg Isaksson och Ester Boström. 850 kronor insamlades i form av stipendium till kvinnor i u-land. Ett 70-tal kvinnor och fyra män deltog i sammankomsten.

### Första hjälpen till slalomåkare

NORDMALING: Nordmalings lokalförening av Röda Korset har hållit stämma i Kyrkovallens nya personalrum. Ur verksamhetsberättelsen framgår att föreningen under året sänt 10 000 kronor vardera till Kartum och Katastroffonden. Stämman bestämde att skicka 10 000 kronor till Angola. Efter tio års tjänst som kretsens kassör avtackades Eva Ekholm. Hon stannar dock kvar som styrelseledamot. Under året har tio personer utbildats i "Första Hjälp" speciellt för utförsäkning och dessa har varit verksamma i Ålidbacken. Vid årets klädinsamling blev resultatet rekordstort, hela 191 säckar. Vårens insamling sker under två dagar i Vallstugorna. I bibliotekets läsesal går länskampen med frågetävling av stapeln onsdagen den 15 mars.

8.3.1989

10.3. 1989

Min kära Mor

## Ebba Otilia Johansson

\* 21/11 1903 † 8/3 1989

har stilla insomnat och lämnat  
mig,syskon och övrig släkt i  
sorg och saknad.

Långed, Nordmaling den 8  
mars 1989

Jan-Erik

Aftons klockor har ringt till vila  
Kvällens skymning har fallit på  
Lågan länge sakta flämtat  
nu till vila du fått gå.

Begravningsgudstjänsten sker  
i Catharinakapellet, Nordma-  
ling lördag 18/3 kl 14.00. Efter  
akten inbjudes till minnesstund  
i Församlingsgården. O s a sen  
16/3 Erixons Blh. 0930/102 28.

## Skola ska smyckas

NORDMALING (VK) 10.3.1989

Gymnastiksalen i Baggård samt Låg- och Mellanstadieskolan i Nordmaling skall utsmyckas för 71 000 kronor. Det beslutade kulturnämnden i Nordmaling vid onsdagens sammanträde. En större träskulptur placeras på skolgården i Nordmaling och en vindflöjel monteras på gymnastiksalstaket i Baggård.

Den enprocentiga regeln om att samtliga kommunala nybyggnationer skall utsmyckas för en procent

av byggnadskostnaderna nyttjas nu av kulturnämnden. För en total kostnad av 71 000 kronor skall umeåkonstnären Jan-Ante Dahlstedt leverera två olika verk till Nordmaling. På den nya gymnastiksalen i Baggård monteras en vindflöjel i koppar och i Nordmaling görs en större skulptur i trä. Båda dessa utsmyckningar beräknas vara på plats vid höstens skolstart.

Av totalt tio sökande till en deltidstjänst vid biblioteket i Nordmaling föreslår kulturnämnden att Carina Lindstedt-Haglund, Hörnefors får jobbet. Personaltillsättningen fastställs slutligen av kommunens personalutskott.

ANDERS WIKMAN

Ebba Johansson, Långed. På Nordmalings sjukhem avled under natten mot onsdagen Ebba Otilia Johansson, maka till framlidne hemmansägare Adolf Johansson, Långed, Nordmaling. Hon var 85 år och sörjes närmast av sonen Jan-Erik samt syskon.

Hon var född i Långed och blev hembyn trogen genom livet. Under sin aktiva tid var hon maken till hjälp i skötseln av gården och djuren och vid sidan av familjen ägnade hon stor glädje åt vården av trädgården och blommorna.

1975 övertog sonen Jan-Erik jordbruket. Maken avled 1977. De sista åren har hälsan varit vacklande.

9.3.1989



• Kerstin och Kenneth Sjöström, Brattsbacka, Nyåker, fick den 2 mars en flicka på Umeå BB. Hon vägde 3 950 gram och var 50 cm lång. Syskonen heter Sandra och Camilla.

8.3.1989

VÄSTERBOTTENS-KURIREN onsdag 8 mars 1989

# Inget löfte om pengar till länets dåliga vägar

NORDMALING (VK)

— Underhållet på vägar i Västerbotten är eftersatt. Vi har en eftersläpning i länet till en kostnad motsvarande 440 miljoner kr.

— Och det ska sättas i relation till de 350 miljoner som budgeteras för underhållet per år.

Dessa uppgifter förmedlade två representanter för Statsanställdas förbund i Västerbotten till kommunikationsminister Georg Andersson när denne besökte Nordmaling på tisdagen.

Något löfte om snabba pengar gav inte kommunikationsministern som i stället hänvisade till att staten redan inför 1990 budgeterat

500 miljoner som extra underhållspengar. Men den summan ska fördelas på hela landet.

— Hur mycket som kommer Västerbotten till del vet jag inte, förklarade Georg Andersson vidare.

Egentligen var kommunikationsminister Georg Andersson inbjuden till Nordmaling för att tala om de "vågräta" kommunikationerna. Han var i stället speciellt inbjuden till diskussion om de "lodräta" kommunikationerna, frågor som handlar om religion och om livskvalitet. LO-sektionen i kommunen stod som inbjudare med bl a ett offentligt möte i pingstkyrkan under gårdagskvällen.

## ● Släpar efter

Under dagen fanns ändå några hållpunkter med bl a ett arbetsplatsbesök på vägverket i Nord-

maling. Dit hade även två representanter för SF, statsanställdas förbund, sökt sig, Bert-Rune Dahlberg, Åsele, ordförande i Västerbottens-distriktet samt Rune Lorentzon, Burträsk, ombudsman i länet för SF.

Det var främst frågor som berörde "landsvägskommunikationer" som dryftades, berättade Bert-Rune Dahlberg efteråt.

— Vi påtalade den eftersläpning som finns på underhållssidan i länet. Vi beräknar kostnaderna till 440 miljoner kr vilket ska ställas mot den årliga budgeten på 350-360 miljoner som finns för just underhåll.

Men utöver denna diskussion ville man även förmedla frågor som berörde andra kommunikationstyper, SJ och postverket. Inträset finns också att påskynda pro-

Representanterna från kommunen poängterade även den vilja och starka önskemål som finns att få behålla Nyåkersjärnvägsstation öppen. SJ har på förslag att stoppa lastvagnshanteringen och som en effekt av detta troligtvis även billeder även andra mindre stationer i länet.

## ● — Inga kommentarer

Några konkreta kommentarer till detta lämnade inte Georg Andersson. Han var även obenägen att uttala sig om det intresse som industriminister Ivar Nordberg visat för att Postens paketsortering bör hamna i Ånge i stället för Umeå som postverket själv föreslagit.

OWE FREDRIKSSON

jektet längs E79 vid Tvåvråbäck och en tidigare läggning av broarbetet över Umeälven vid Lycksele samt vägprojektet längs väg 353, Bjurholm-Lycksele.

## ● SJ:s indragningar

Bert Hägglund, chef för vägverket i Nordmaling och tillika ledamot i kommunstyrelsen, stod som värd för besöket på stationen. Dessutom deltog även Sture Lindgren, kommunalrådet, samt John-Erik Nylander men det var Hägglund som stod för informationen om kommunen. Denne passade på att poängtera intresset från kommunen om dels en ostkustbana, dels denna i kombination med en storflygplats i kommunen som skulle kunna serva såväl Umeå som Örnsköldsvik, enligt en till kommunfullmäktige inlämnad motion.



● Nej, vägarna i Västerbotten ser inte bra ut. Men västerbottningen och kommunikationsministern Georg Andersson kunde inte lova några pengar till underhåll. Från vänster: Bengt-Rune Dahlberg, Georg Andersson, Ulla-Maj Andersson, Rune Lorentzon och Bert Hägglund.

## VK:s kulturpris till MATS CALDEBORG

I år går Västerbottens-Kurirens kulturpris till skulptören Mats Caldeborg, bosatt i Olofsfors i Nordmaling.

Juryns motivering lyder:

**Skulptören Mats Caldeborg, Olofsfors, får Västerbottens-Kurirens kulturpris 1989 för sina poetiska och originella gestaltningar av naturupplevelser. Med ett ovanligt personligt allvar har han funnit konst-**

**närliga formuleringar för det alldagliga och det ofta oansenliga och osedda i det norrländska landskapet – skönheten i det karga, tysta och odramatiska.**

VK:s kulturprisjury består av författaren Gunnar Balgård, museimannen Göran Carlsson, rektorn och lyrikern Bo Johansson, musiklektorn Lars Gunnar Martling, textilkonstnären Mar-

git Westin samt Olof Kleberg och Olle Carlsson från VK.

Kulturpriset utdelas till Mats Caldeborg nu på söndag kl 14.00 på Bildmuseet på Gammlia i Umeå.

Västerbottens-Kurirens kulturpris, som är på 10 000 kronor, instiftades 1987 och har tidigare tilldelats fotografen Sune Jons-son, Umeå (1987), och riksspelmannen Sören Johansson, Dorotea (1988).



Mats Caldeborg i sin verkstad med en vril, som kan föra tankarna till Brancusis Den ofödde.

FOTO: CURT DAHLGREN

Forts. nästa  
sida

# Konst som svar på naturens frågor...

Alla drabbas vi någon gång. Av en soluppgång över havet, vid stranden till en mäktigt brusande älv, under suset i tallarnas kronor, vid anblicken av ett väldigt fjällmassiv, inför åsynen av fåglarnas snabba glidflykt över insjöns spegelyta...

Drabbas av den nästan smärt-samma känslan inför naturens skönhet, en obestämbar längtan, en förnimmelse av oändlighet som griper oss utan att vi riktigt kan finna uttryck för vad vi upplever.

Det är den känslan som också är drivkraften bakom Mats Caldeborgs konstnärliga verksamhet.

– Det kanske är en brist, att på så sätt återkalla min upplevelse och hålla fram den för andra, säger han.

Men inte bara en brist, för i hans besatthet av naturen kan också vår egen känsla bottna.

Det finns drag av höghet och renhet i hans konst, senast demonstrerade i utställningen Personlig vinter tillsammans med kollegan Lennart Gybrant på länsmuseum, som just åkallar vår egen högstämde känsla inför naturens under. Några har till och med betecknat en tidigare Caldeborgsutställning som "sakral".

## • Dödslängtan

Mats Caldeborgs verkstad är inhytt i den gamla manufakturmedjan vid Olofsfors bruk. I tre timmar samtalat vi, inte så mycket om hans enskilda verk, eller hur han går till väga, eller var han har studerat, eller vilka han lärt sig av eller ens var han är uppväxt.

Mest handlar samtalet om, religion, dödslängtan, om naturen, om tidens skenbara enhetlighet och om språkets otillräcklighet. Nämnar han några konstnärer blir det mest poeter, Ekelöf, Tranströmer...

Mats misstror det moderna samhällets obekymrade sätt att avsvärja sig både historien och naturen.

Han visar mig den gamla smedjan, en gisten trälada, ett vältaligt vittnesbörd om ett hårt arbetsliv inte för så länge sedan.

– Tänk dig så sent som in på 50-talet stod folk och arbetade här! Stod vid svarvarna under små skärmar av tunnplåt som skydd mot takdroppet.

– Längre bort ligger inte nöden och eländet. Jag minns under kärnkraftsdebatten ett samtal med en äldre kvinna i Lomsjö i Åsele där jag bodde då. Hon var miss-tänksam mot allt tal om frivillig standardsänkning. Och då förstod jag att svält och fattigdom inte ligger mer än en generation bort i Västerbottens inland. För mig som kommer från Västergötland ligger den stora svälten fem generationer bakåt.

Sedan talar vi länge om glipan mellan upplevelsen och dess konstnärliga uttryck. Vad är det som händer när någonting blir till konst? Vad är det för nödvändighet som måste uttryckas? Och hur

kommer det sig att andra kan beröras?

Mats läser upp en text om upplevelsen av ett fjäll som han skrev för några år sedan och som just handlar om denna människans oförmåga att fanna den oändliga naturen:

"...och aldrig att han kom så nära att det gick att sätta foten på och säga "jag var här" och aldrig kom han så långt bort att det var möjligt att betrakta som något inom räckhåll."

"...Han kände svindel, suget från tomheten, från varos längtan till det långtanslösa..."

Natursvindel, oändlighets känslan som en form av dödslängtan?

Mats kisar lite extra med orientiska ögon, lite överraskad över frågan som om den kunde föra alltför långt. Men efter en stunds tvekan nickar han.

Och själv kommer jag att tänka på en svensk dikt om denna dödslängtan. Det kunde vara Almqvist, men det är Ferlin:

*Inte ens en grå liten fågel  
och aldrig en björk som står  
vit -*

*Men den vackraste dagen  
som sommaren ger  
har det hänt att jag längtat dit*

Men dödslängtan får inte förväxlas med pessimism eller svartsyn.

Jag är i grunden en optimistisk människa, med stark tro på det inneboende goda i människan. Hade jag inte den synen skulle jag inte arbeta som jag gör, betonar han.

## • Religiös känsla

Har då denna svindel inför naturen något med religion att göra? Tror han på Gud?

Nej, någon Gud tror han inte på, men likväl medger han att det har något med religiösa känslor att göra, en förnimmelse av helighet inför naturen som vi alla mer eller mindre kan drabbas av och som utan tvivel är en av drivkrafterna i naturfolkens religioner.

Är då också möjligen naturfolkens konst en stor inspirationskälla?

Nej, Mats skakar på huvudet, den slutsatsen är inte riktig.

Och så berättar han hur han arbetar.

Det börjar alltid med ord, ett ord, en dikt, en text. Det är själva skissen, streck på papper är det aldrig fråga om. Och utifrån den ungefärliga föreställning som texten låter ana, föds skulpturen i Mats huvud varpå själva handarbetet vidtar. Och i det skedet tillåts inga avvikelser. Till skillnad från många konstnärer som intygar att det händer "något" under själva skapandet, att konstverket börjar vandra sin egen väg och föda sitt eget liv, håller Mats fast vid den ursprungliga planen, "konceptet".

– I det avseendet är jag nog en mycket rationell konstnär, säger han.

Brottet mellan förnuftet och känslan, den glipa i vilken det konstnärliga verket föds, förlägger han till ett tidigare skede, just där språket slutar och skulpturen börjar ta form i huvudet.

Själva handarbetet blir mycket av en transportsträcka och ofta säger han sig vara inne i ett nytt projekt under varje slutskede.

Med åren tänker han mer och mer i form av hela utställningar än på de enskilda skulpturerna. Vill egentligen undvika det konventionella konstbetraktandets lagar där var och en detalj skärskådas utan vill i stället frammana den rätta känslan genom utställningens helhet.

## • Konceptualist

En konstnär som gör huvuddelen av jobbet inne i huvudet, renodlar tanken innan han går till verket kallas ofta "konceptualist", en som arbetar efter ett "koncept".

Så betecknas han ibland. Alternativt "naturromantiker". Antingen eller.

Inte både och. Så fungerar inte konstvärlden som älskar att indela i svart och vitt, att polarisera ståndpunkterna.

Och därmed är vi inne på 80-talets dominerande begrepp postmodernismen, som menar att konst föds av annan konst, att all konstnärlig verksamhet oundvikligen måste förhålla sig ironisk till verkligheten och att allt tal om äkthet och originalitet är och förblir falskt. Att allting omkring oss, konst och icke-konst, reduceras till tecken utan inbördes ordning och att också vår naturkänsla bara är ett teckenspel.

Den här attityden finns också formulerad i en numer klassisk dikt av Göran Palm från mitten av 60-talet:

*Jag står framför havet.  
Där är det.  
Där är havet.  
Jag tittar på det.  
Havet. Jaha.  
Det är som på Louvren.*

Det är naturligtvis en attityd som Mats Caldeborg inte kan förlika sig med. Men om postmodernismens motpol var den sociala realismen under 70-talet, hör han inte hemma där heller.

Renodlar man de teoretiska motsättningarna, så blir det inte mycket utrymme för konstnärer som Mats Caldeborg, men likväl finns han och hans konst där mitt ibland oss. Och när jag lämnar honom slår det mig att juryn gjort ett utomordentligt bra val när den nu ger Mats Caldeborg Västerbottens-Kurirens kulturpris 1989.

För trots sitt ursprung i en helt annan miljö, Västergötland, fångar han i sin konst två av de viktigaste beståndsdelarna i det västerbottenska kulturarvet; naturens svindlande oändlighetskänsla och dess förbindelse med religiös förnimmelse.

LEIF LARSSON

Forts. nästa sida.



# En kritiker om Mats Caldeborg

I mötet med Mats Caldeborgs konstverk uppstår funderingar omkring livsföreteelser och tillstånd som konstnären inte besvarar åt oss.

I den kärva estetiserande bearbetningen av sina objekt, inför Caldeborg aktivering från varje enskilt ting för att i mellanrummet nå tystnadens och tomrummets språk. I tomrummet finns ett närmande till språkligt paradigmskifte, med sökande efter ordens nyskapande innebörder. I den glipa som uppstår eftersträvar konstnären en dialog som även övergår till artikulation med det arkitektoniska rummet. Caldeborg spelar med hela ytor, där material och form i enskilda skulpturer fungerar som språktecken.

Skulpturens material blir i konstnärens händer förtingligade och nås en stilisering i uttrycket som ligger nära det generella.

\*\*\*

Det är oundvikligt att gö-

ra en jämförelse mellan Caldeborgs och tyskamerikanska konstnärinnan Eva Hesses arbeten. Hesse bearbetade sina skulpturer med en oorganisk material-sensualism och lät sina verk tala utifrån ett sådant formuttryck till rummet och betraktaren. Caldeborg är på väg mot ett likartat konstnärligt förhållningssätt. Men bland denna seriösa allvarsamhet finns också det jordnära, det naturligt igenkännliga. I skogshögskolans bibliotek där Caldeborg utfört ett större utsmykningsuppdrag, kan vi studera hans bearbetning av rumslighet, framförallt via flerfaldiga skulpturer utförda i trämaterial.

\*\*\*

Ovan våra huvuden mellan bibliotekshyllorna svävar trädglykor med spretande grenar med barken kvarlämnad, likt fåglar i flykt. I ett kaotiskt flaxande utan att veta sin biologiska riktning i det inneslutna,

men fönsterförsedda rummet söker fåglarna en utväg. Trädglykorna står emellan och är i relation mellan lättsamt svävande tranor och utväxande rottrådar från en blåbemålad platta. Skulpturerna sammantaget skapar en rest, en kvarleva av den utanförvarande naturen, som nås genom naturens egna oorganiska former.

Det sakralt rena finns i skulpturen Himmelsplog.

Sammanfogade avkvistade grenar löper diagonalt från markplanet till en öppen och okänd rymd. Här har konstnären materialiserat tystnadens och stillhetens, Norrlands skogssus och språklig förväntan. Mats Caldeborgs arbeten röner en lyckosam förening mellan provinsial hänförelse och den internationella konstens universiella symboler.

LEENAH MALMI



Kargt diagram



Luftburen



Himmelsplog

## Hoppets Stjärna

# Full etablering dröjer i Norrfors

NORDMALING (VK)

**Hoppets Stjärna, den internationella hjälporganisationen i Kärrsjö, Trehörningsjö, kommer inte att etablera någon omfattande verksamhet i Norrfors, Nordmalings kommun, före sommaren.**

Trots ansökan om glesbygdsstöd, löften om fyra årsanställda och en omfattande reparationsverksamhet av skänkta rullstolar i samhällets senast uppförda industrihus kommer man t v att främst inrymma lager i fastigheten.

– Vi kommer att anställa en person under april månad som tar hand om lagerhanteringen i Norrfors som en kombination med motsvarande verksamhet i Trehörningsjö. I övrigt kommer vi att avvakta tills efter semestern innan vi gör några omfattande investeringar, bekräftar Lennart Eriksson, Hoppets Stjärna.

### • Turbulens

– Vi har under de senaste månaderna fått en sådan turbulens i vår verksamhet att vi helt enkelt måste bromsa tempot på Hoppets Stjärna, berättar Lennart Eriksson för VK.

Han berättar att organisationen fn har en mycket omfattande verksamhet som för Norrfors del förknippas med begagnade rullstolar, skänkta av landsting runt om i landet. Det är heller inga problem att få avsättning för de reparerade hjälpmedlen.

– Problemet är snarare att vi för närvarande inte vet hur vi ska klara transportkostnaderna ut till de hjälpbehövande länderna, konstaterar Lennart Eriksson och menar att man ligger i kontinuerliga diskussioner med den statligt styrda hjälpverksamheten men att HS ännu inte löst svårigheterna.

– Det innebär att vi tills vidare tvingats ta ett beslut på att bromsa ner verksamheten. Vi hoppas emellertid att allt ska ha klarnat till semestern.

– Vi kommer därför inte att göra några omfattande investeringar i Norrfors innan dess, säger Lennart Eriksson samtidigt som han poängterar att man är trångbodda i Trehörningsjö.

### • 300 000 i bidrag

Hoppets Stjärna inlämnade dagarna före jul en ansökan om glesbygdsstöd till länsstyrelsen i Västerbotten för sin etablering i Norrfors. Verksamheten betecknas som etablering av verkstad för helrenovering av handikapphjälpmedel. Samtidigt begärde man även att få starta verksamheten före länsstyrelsens beslut. Investeringarna beräknades till totalt 750 000 kr varav 300 000 begärs som glesbygdsstöd. Fyra personer uppges få sysselsättning.

I sina ansökningshandlingar till länsstyrelsen har Erik Gunnar Eriksson, Hoppets Stjärna, också uppgett att renovering och transporter av de begagnade handikapphjälpmedlen betalas bl a av Sida.

OWE FREDRIKSSON

Kraften och intensiteten i hans konstnärskap gav skulptören Mats Caldeborg auktoritet nog att helt behärska publiken i Bildmuseet i Umeå i går när han var där för att ta emot VK:s kulturpris. Det var när han bjöd åhörarna in i sin inre värld för att presentera sin kommande utställning Blues för lake. Efter bara någon minut hade hela den samlade skaran förflyttas dit.

Då hade först Olof Kleberg, VK:s chefredaktör, överlämnat prissumman på 10 000 kr och kulturkotten, det synbara beviset på hedersbetygelsen.

– För poetisk och originell gestaltning av naturupplevelser, löd det bland annat i juryns motivering.

– För att hans konst hjälper oss att återskapa och minnas de ytterligt svärfångade gemensamma upplevelser som vi innerst inne alla är förtrogna med, löd det i museichefen Göran Carlssons introduktion av pristagaren och hans verk.

Men det blev, som sagt, Caldeborg själv som blev dagens huvudperson, inte enbart naturligt nog som pristagare, utan också för att han med en sådan påtaglighet förmedlade sin vision av en utställning som ännu så länge bara existerar som just vision.

#### • Om fyra år

– Resultatet får ni kanske se om ungefär fyra år eller så, upplyste han.

Det blev en resa genom det högst personliga inre landskap som är Caldeborgs. De som såg hans och kollegan Lennart Gybrandts utställning Personlig vinter på läns-museet för någon månad sedan kände igen åtskilligt skulle jag gissa.

För lika tonsåker som Mats Caldeborg är på att i skulpturer fånga sådant som egentligen inte borde gå att fånga, lika suverän är denne mångsidige olofsforsbo som ordbehandlare.

Mr Peasley, umebandet, trädde diskret in med jämna mellanrum för att ge ytterligare relief åt framställningen. Samma band inramade för övrigt hela utdelningsceremonin med musik

### VK:s kulturpris

# Caldeborg bjöd åhörarna in i sin inre värld



• – En tidnings uppgift är inte bara att återge korta förbilande nyheter, utan också att värna mera långsiktiga processer, som konsten, sa VK:s Olof Kleberg innan han överräckte prischeck och kulturkotte till Mats Caldeborg.

foto:  
Roland  
Berggren



monin med musik.

• **Till vardagen**

– Nu ska det bli skönt att återvända till vardagen. Det är där jag trivs bäst, trots allt, sa pristagaren själv, när allt var överstökad och åhörarna förvandlats från andäktiga lyssnare till en mer mondän skara juicebrickare och chipskrasare i salens foajé.

Utdelningen av VK:s kulturpris,



• Lokalradions Janne Paulsson fick dela uppmärksamheten mellan kulturen och medhavda barn.



Både Jonas Granberg, sax, och Lennart Strömbäck, gitarr, tr Peasley bidrog med ljudkuliss till Caldeborgs texter.

nu för tredje gången, har ju utvecklat till en generalmönstring av kultur-Umeå. Kontrasten till det höga tonläget i Mats Caldeborgs konst var naturligtvis alldeles ofrånkomlig och oavsiktlig.

Att säga att allt återgick till det normala vore dock fel; sådan är Mats Caldeborgs konst att den som en gång kommit i beröring med den för alltid kommer att känna sig en liten smula förvandlad.

MATS ÅMVALL

FOTNOT: VK:s kulturpris instiftades 1987. Tidigare pristagare är Sune Jonsson, fotograf, Umeå, och Sören Johansson, musiker, Dorotea.



• Gerd Ulander, musiker och lärare från Saxnäs, fanns på plats med maken Lars-Göran från riksradien.



• Sverker Ek (t v) konstintresserad litteraturvetare utbytte tankar med hovrättspresident Carl-Ivar Skarstedt och hans hustru Sabina Skarstedt.



• Jögge Sundqvist, rockmusiker och konsthantverkare som arbetar mycket med trä, liksom dagens pristagare.



• Självskrivnen gäst på prisutdelningen i Bildmuseet: Umeås kulturchef Christina Hallman.



• Landshövding Sven Johansson, för dagen utan sin Elin, pratade konst under samlingen i foajén.



• Volymen från Mr Peasley blev stundtals väl hög, tyckte treårige Joar Oskarsson som tog skydd hos mamma Ann-Sofie.

## Norrforsgården säljs på anbud?

11.3.1989

**NORDMALING (VK)**  
Norrforsgården i Norrfors kommer att säljas på anbud. Det föreslår kyrkorådet i Nordmaling i ett yttrande till stiftsnämnden i Luleå och markerar på nytt att Nordmalings församling inte längre är intresserad av att äga fastigheten.

Vid kyrkorådets senaste sammanträde i Nordmaling beslutades att föreslå stiftsnämnden att sälja Norrforsgården på anbud. Den tidigare ansökan från Stiftelsen Norrforsgården, med Per Davidsson och Tommy Hjälte i spetsen om att få köpa fastigheten har inte varit ändamål för beslut hos stifts-

nämnden. Ärendet har i omgångar skjutits upp i stiftsnämnden, trots att kyrkofullmäktige i Nordmaling beslutat om att sälja fastigheten.  
- Vårt ställningstagande att föreslå en försäljning genom anbudsförfarande får ses som ett verkställande av kyrkofullmäktiges tidigare beslut, säger kyrkorådets ordförande Sixten Johansson i en kommentar.

### • Flera intresserade

Kyrkorådet har också vänt sig till de tidigare intressenterna i Stiftelsen Norrforsgården och meddelat att de föreslagit att Norrforsgården säljs på anbud. Vad VK erfarit har också fyra privatpersoner i Norrfors vänt sig direkt till Stiftsnämnden och framfört önskemål om att köpa Norrforsgården.

## Tjänsteman polisanmäld

11.3.1989

**NORDMALING (VK)**  
En privatperson polisanmälde på fredagen en tjänsteman vid socialförvaltningen i Nordmaling för tjänstefel. Enligt anmälan har en av tjänstemännen vid socialförvaltningen ändrat på siffror i en bidragsansökan samt efterdaterat

en ansökningsblankett.  
I anmälan påtalas att en tjänsteman vid socialförvaltningen ändrat på siffrorna i två personers uppgifter om löner. Huruvida detta inneburit att felaktigt socialbidrag betalats ut eller ej fram går inte av polisanmälan.

11.3.1989

+

Vår kära  
**Tyra**  
**Arctaedius**  
\* 2/10 1893 † 8/3 1989  
har lämnat oss i stor sorg och saknad  
Bräntberget - Nordmaling den 9 mars 1989  
**Tore**  
Syskon, svåger, svägerska  
Syskonbarn  
Övrig släkt och vänner  
Med Jesus i hjärtat jag tryggt går till ro  
Och drömmer om himlen där sist jag får bo  
Vila i frid  
Jordfästning äger rum i Norrfors kyrka onsd 15/3 kl 13.00. Efter akten inbjudes till minnesstund i församlingsgården. Tänk på Sv. Kyrkans mission, pg 90 74 38-6.

14.3.1989

+

Vår käre  
**Hjalmar**  
**Häggeström**  
\* 19/12 1895 † 10/3 1989  
har lämnat oss.  
Rundvik den 13 mars 1989  
**ESTER**  
Syskonbarn  
Tyst kom döden  
Nu han sover  
Plågor borta allt är över  
Hjalmar gått till evig frid.  
Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet onsdag den 22/3 kl 12.00.

14.3.1989

### Visade bilder om Lutherhjälp

BRATTFORS: På fredagskvällen hölls Lutherhjälpstaften i Brattfors EFS med komminister Roland Ahlstrand som mötesledare. Inbjudare var Anna och Bert Jakobsson som bjöd på kaffe och dopp. Förutom predikan visade Roland Ahlstrand bilder från Lutherhjälpen och berättade en del om organisationens 25-åriga hjälpverksamhet. Kollekten steg till 1 553 kronor.

## Storflygplats till Nordmaling?

**NORDMALING:** Nordmalings kommun kommer att uppta förhandlingar med Umeå respektive Örnsköldsviks kommun om den "framtida utvecklingen av flygkommunikationerna i området" helt enligt den motion som föreslår en framtida storflygplats i Nordmaling.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde tillstyrktes motionen som lämnats av folkpartiet.

Kommunen kommer också att verka för att en arbetsgrupp med företrädare för Umeå och Örnsköldsvik tillsätts med uppgift att belysa konsekvenserna av en gemensam storflygplats i området.

Ombyggnaden av Postgatan i Rundvik blir ca 250 000 kr dyrare än de 1.4 milj kr som budgeterats. Även ombyggnaden av Skolgatan i Rundvik blir dyrare än beräknat. Kostnaden var beräknad till 177 000 kronor men kommer att uppgå till ca 400 000. Au har tillstyrkt omfördelning av de pengar som måste tillskjutas.

11.3.1989



## Tidiga stjärnor sågs i Hörnsjö

**HÖRNSJÖ:** Ett tidigt vårtecken uppmärksammades under torsdagen av Bert Lundström i Hörnsjö. Utanför gården fanns nämligen vårens första stjärnor.

## Barn och vuxna smyckar skola

**NORDMALING:** Ett 70-tal barn och föräldrar samlades under lördagen i Nordmaling för att göra utsmyckningar i kyrkkovalens skola, Nordmaling. Det var Kyrkkovalens Hem- och Skola-förening som samlat föräldrarna och barnen. Under fyra timmar arbetades det intensivt med att utforma olika skulpturer, målningar och mycket annat som kan lätta upp miljön i skolan. För det mesta av materialet svarade Hem- och Skola-föreningen. Utsmyckningarna som görs färdiga i omgångar skall pryda väggarna i utbyggnaden av låg- och mellanstadieskolan samt de renoverade gamla lokalerna.

## Svanar 14.3.1989

Ett mycket tidigt vårtecken uppmärksammades på måndagen i Ledusjö, Nordmaling, av Frans Jonsson. Nere vid sjön kunde han se fyra vita svanar. Upptäckten rapporterar han som ett mycket tidigt vårtecken.  
- Under förra veckan kunde jag även se två gräsänder, säger Frans Jonsson och berättar att de flugit sin kos.



• Valvy Signarsson och Stafan Engman, Mullsjö, Nordmaling, fick den 3 mars en pojke på Umeå BB. Han vägde 4440 gram och var 52 cm lång. Syskonen heter Maria och Elin. 11.3.1989



• Mona-Lis Sjöberg och Jörgen Fransson, Rundvik, fick den 7 mars en pojke på Umeå BB. Han vägde 3480 gram och var 50,5 cm lång. Storasystrer heter Jennie. 11.3.1989



• Ann-Kristin Johansson och Tomas Häggström, Rundvik, fick den 5 mars en flicka, Tina, i bilen på väg till Umeå BB. Hon vägde 1967 gram och var 42 cm lång. Syskonen heter Fredrik och Mikael. 11.3.1989

## kultur/debatt

# Spelglad 10-åring

NORDMALING (VK)

Wilken glädjedag det blev när Dalsfeltarna firade sitt 10-årsjubileum. Fullsatt i Oasen trots det trista vintervädret. Fullspäckat musikprogram med många överraskningar. Tal och presenter i mängder. Och som avslutning stående ovationer från storpublikens.

— Dalsfeltarna har blivit en institution i Nordmalings musikliv, framhöll kyrkoherde Gunnar Ågerstrand, en av många gratulanter.

Det hela började med en drag-spelskurs i Vuxenskolas regi. Den leddes av Hilmar Dalsfelt, som då bodde i Djupsjö, ett par mil från Nordmaling. Kursdeltagarna hade så roligt att alla ville fortsätta. Ur detta föddes Dalsfeltarna. I dag är det en grupp på tolv musiker som övar cirka 25 gånger varje år och framträder ungefär lika ofta. Hittills har man hunnit med mer än 500 sammankomster. Mötet har hela tiden varit att spela musik som sprider glädje.

### • Glädjen märktes

Det temat märktes tydligt vid jubileumskonserter i Nordmaling på söndagen. Där fanns spelglädjen i alla händer. Förutom Dalsfeltarna och deras egna förmågor framträdde en rad lokala artister. Dit hörde Henrik Engman och Leif Eriksson, trubadurer och medlemmar i kören Vokaleria; Birgitta Nilsson, som normalt är solist i Kyrkokören, Inger Sjölund och Maria Andersson från EFS i Lëvar. Trumpetspelande Anders Sandström fanns också med.

### • Prima överraskning

En prima överraskning svarde

Country-Mix för Hardy Eriksson, sjungande tvätmästare från Rundvik, visade sig ha "bra tryck" i sin countrygrupp som består av (förutom kapellmästaren) Maria Lundqvist och Christina Johansson, Birger Johansson, Björn Sandlund och Peter Wedman.

För eleganta dragospeltoner svarade Bålgarna (Nordmalingsgruppen ur Umeå Dragspelklubb) och Bolinders elever som framförde vardera två melodier. Mattias Liljeblad, Dalsfeltarnas yngste, spelade Beethovens mån-skenssonat på ett sätt som rev ned stora applåder.

Sen blev det tal i långa rader. Det var många som ville gratulera 10-åringen. Framst för att gruppen villigt ställer upp i olika sammanhang och för att den spelar enkel, okomplicerad musik som människor tycker om. Notabelt är att Dalsfeltarna varje julafton spelar för pensionärerna på Strandholmen och Sjukhemmet.

Bland gratulanterna märktes förutom kyrkoherden, Lena Dahlberg för kulturnämnden, Birgitta Nilsson för vännerna, Nils Johans-

VÄSTERBOTTENS-KURIREN onsdag 15 mars 1989



• Dalsfeltarna 10-årsjubilerade. Här ses några ur orkestern fr v dragspelarna Sture Norén, Erik Kenneman, Birgitta Lindholm och Joel Bäckman, bakom dem violinisterna Tage Forsgren, Hilmar Dalsfelt och Rune Boberg och i bakgrunden Wigert Nilsson vid trummorna.



• — Dalsfeltarson för Vuxenskolan, Margareta Lundberg för pensionärerna, alla Bålgarna samt Eivor Söderman-Wallin för musikerna.

En rörd Hilmar Dalsfelt stod i kretsen av sina musikanter och tog emot alla lovorden. Så samlade alla ihop sig till en festlig avslutningsmarsch och där fick gruppen något så pass ovanligt som stående ovationer.

— En fantastisk dag. Den överträffade alla mina förväntningar, tyckte kapellmästaren och torkade svetten ur pannan.

P A SUNDBOM

## Hundra flickor och två pojkar

Daniel Brömster, en nordmalingsbo i försakingringen, är numera bosatt i Danderyd. Han har genom åren tillhört VK:s flitigaste läsare utanför länsgränsen och då och då hört av sig till nordmalingsredaktionen när det varit tal om uppgifter eller fotografier från gamla Nordmaling.

För en tid sedan, i samband med att vi visade bilden på den gamla fastigheten som stod i Klockarbacken, kunde han (som vanligt) lämna värdefulla uppgifter. I samband med det uppmanade vi Daniel Brömster att skicka något av sina egna gamla fotografier. Nu har han översänt ett gammalt fotografi som genom åren funnits i hans ägo. Så här skriver han:

Här kommer nu min mammas konfirmationsfotografi från år 1900.

Tyvärr vet jag fortfarande inte mycket om dessa mer än 100 flickor och två pojkar än att min mamma, Jenny Brömster, gift med August Jansson på Vallen, står längst ut till höger, nummer två uppifrån. Flickan längst ut till höger i främsta raden kan vara Selma Sandström, sedan gift med Holmlund på Vallen.

Den mindre av de båda pojkarna är Karl Dahlström, son till folkskolläraren och bokhandlaren Edv Dahlström. Han gick i Umeå läroverk och konfirmerades därför tillsammans med flickorna på sommarens sedermera blev han präst, kyrkoherde och prost i Malå. Den andra ynglingen har ju också skolmössa, men jag vet inte vem han är.

Jag skulle uppskatta att få höra av gamla nordmalingsbor som kan namnge någon eller några av de här nattvardsungdomarna.

Så långt Daniel Brömsters brev. Hans adress är Rättarens väg 18, 182 34 Danderyd.

För min del återstår bara att uppmana dem eller de som känner till något om fotografiet att ta kontakt.

Tillfogas kan att längst ner på fotografiets framsida har Daniels mor skrivit "Minne från 1900 års konfirmationsungdom".

OWE FREDRIKSSON



• Vem kan ge Daniel Brömster upplysningar om alla dessa flickor (och de två pojkarna) som konfirmerades i Nordmaling år 1900?

16-3-1989

## Tronskifte i Nordmaling

BRATTSBACKA (VK)

Gräsmyr/Hörnsjö vann den totala kommunserien på skidor i Nordmaling. Det fastställdes när kommunseriefinalen på lördagen genomfördes i Brattsbacka. Endast ett 60-tal skidåkare deltog i finalen som kördes i tungt skidföre.

Hörnsjö/Gräsmyr samlade totalt i sex tävlingarna ihop 585 poäng. Förra årets segrare, Norfors/Brattsbacka/Nyåker, fick ihop 545, vilket räckte till en andraplacering. Trea blev Rundvik/Lögdeå, 305, och sist Nordmaling, 120 poäng.

Deltagarantalet har varit gott i de yngre klasserna medan det varit gles i startfälten för de vuxna skidåkarna. Reglerna kring utmärkelsen av kommunmästare var i år något ändrade och innebar att om någon skidåkare vunnit minst tre av deltävlingarna så var kommunmästartiteln säkrad. Detta gjorde att många klasser var avgjorda före lördagens tävlingar. I det blidvåder som rådde hade arrangörerna i Brattsbacka lyckats mycket bra med spårprepareringen.

ANDERS WIKMAN

16-3-1989



• Kom. unmästare i Nordmaling i de yngre klasserna blev främre raden från vänster Hanna Glaas (F11-12), Maria Glaas (F7-8), Johan Johagen (P-knatte), Lisa Gustavsson (F-knatte) och Robert Gustavsson (P7-8). Bakre raden: Sara Glaas (F 13-14), Annlina Ohlsson (F9-10), Magnus Olsson (P13-14), Lars Wikman (P9-10) och Tomas Lundgren (P11-12).



• Kommunmästare i de äldre klasserna i Nordmaling blev främre raden från vänster Helena Holmgren (D19-20), Ingrid Holmgren (D50) och Inga-Lis Lindgren (D21). Bakre raden: Anders Wikman (H35), Kjell Holmgren (H45), Stellan Edlund (H50) och Mats-Olof Gustavsson (H21).

## Fem föreningar delar på 249 500 kronor

**NORDMALING (VK)**  
Fem föreningar delar på totalt 249 500 kronor till olika byggnationer i Nordmalings kommun under 1989. Det beslutade fritidsnämnden vid måndagens sammanträde när fördelningen av årets anläggningsbidragen spikades.

Nyåkers IK erhåller de mesta pengarna i form av bidrag med 90 000 kronor till ombyggnad av elljusspår och 17 000 kronor till förård. Nordmalings Ridklubb får bidrag med 67 000 kronor till utbyggnad av stallar och Sjöscootkåren får 36 000 kronor för att bygga ett förård. Håknäs IF erhåller 26 000 kronor till fotbollsplan och sarghorn och slutligen får idrottsföreningen i Hörnsjö 13 500 kronor till motionsspår.

### • Oenighet

Arendet om reglemente för lönebidragsanställda inom kommunen remiterades åter igen till arbetsutskottet för komplettering. Fritidsnämnden var oenig om arbetsutskottets förslag att kommunen betalar tio procent av lönekostnaderna upp till ett belopp motsvarande ett statligt bidragsunderlag. Arbetsutskottet fick nu till uppgift att tillsammans med representanter från berörda föreningar titta över formerna för de lönebidragsanställda.

Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum erhåller inget bidrag från fritidsnämnden till tryckning av folder och affischer om Olofsfors Bruk. Detsamma gäller Tallberglidens jaktvårdsområde som ansökt om största möjliga bidrag till verksamheten vid skjutbanan i Tallberg. Även Hörnsjö IF:s ansökan om bidrag till klädinköp avslogs.

### Gott om folk trots vädret

**RUNDEVIK:** PRO Rundvik här hållit ett välbesökt möte. Trots dåliga väderleksförhållanden besöktes mötet av 110 deltagare, därav ett 30-tal från Nordmalings PRO.

För dagens huvudprogram svarade Löfstrands reseföretag och Postens diligenstrafik, genom Kurt-Lennart Holmgren, Umeå, som presenterade företaget och visade diabolbilder från deras reseverksamhet. Holmgrens program varvades med sång och musik av Jörgen Hörnlund.

Ordförande Lisa Oldberg som deltagit i en hörselkonferens i Gysinge, ansåg att det behövs en attitydförändring då det gäller hörselskador, utbyggnad av hörcentraler och att det ordnas utbildning av hörselvärdssassister i Norrland. Studiematerial om hörselrör är under utarbetande och beräknas vara klar till hösten.

Nordmalings idrottsförenings begäran om bidrag till skoter togs upp som extraärende. Nämnden anser att ansökan inte ryms inom gällande bidragsreglemente samt att det inte finns några pengar till

ändamålet i årets budget. Under flera år har föreningen haft stora problem att hålla uppe elljusspår och dagljusspår för skidåkning då den gamla skotern ofta krånglar.

ANDERS WIKMAN

### Hjalmar Häggström, Rundvik.

På sjukhemmet i Nordmaling avled på fredagen förra sågverksarbetaren Hjalmar Häggström, Rundvik. Han var 93 år gammal. Den bortgångne sörjes närmast av syster och syskonbarn. Hjalmar Häggström var född och uppvuxen i Rundvik och blev bygden trogen hela sitt verksamma liv. I en kombinerad rodd- och segelbåt kom hans föräldrar över från Österbotten i Finland till ett arbete i Olofsfors. Efter några år flyttade familjen till Rundvik och utökades till åtta barn. Redan som barn kom han ut i förvärvsarbete vid sågen och brädgården i Rundvik. Ett arbete som han sysslat med ända fram till sin pensionering. Hans goda minne och berättarförmåga om forna tider har varit till mångas glädje i samband med forskning kring Rundviks historia och industriutveckling. Under de senaste månaderna har Hjalmar Häggström vistats på sjukhemmet i Nordmaling. Med hans bortgång har en av de äldsta rundviksborna gått ur tiden.

15.3.1989

### 95 år



### EFS i Mullsjö höll årsmöte

**MULLSJÖ:** I Hedvig Granströms hem höll Mullsjö EFS i helgen sitt årsmöte. Efter andaktsstund leddes årsmötet av Joel Tobiasson. Styrelsen för Mullsjö EFS omvaldes med Anny Granström som ordförande. Hedvig Granström sekreterare, Gösta Jonsson kassör, Rut Nilsson och Birgitta Jacobsson.

Till ombud vid länskonferensen i Lycksele valdes Irene och Bertil Jonsson. Under året har föreningen omsatt cirka 20 000 kronor.



• **Carola Björklund och Rune Sundström, Nordmaling,** fick den 9 mars en pojke på Umeå BB. Han vägde 2 850 gram och var 48,5 cm lång. Storasyter heter Natalie.

15.3.1989

### Bra år för banken

**GRÄSMYR:** Det går bra för Föreningsbanken i Gräsmyr. Det kunde avgående ordförande Sven Rönnberg, Mullsjö, konstatera när man vid årsmötet här-omdagen tittade tillbaka på verksamhetsåret 1988.

Medlemsantalet ökade med 36 till 398, utlåningen ökade med 1,8 milj kr till 15,4 och inlåningen ökade med 0,6 milj till 26,6 miljoner kr. Återbäringen blir för 1988 2,5 proc på erhållen inlåningsränta och 2,5 proc på erlagd ränta på lån. I pengar innebär det 70 837 kr.

Rörelseresultatet förbättrades med 139 323 kr till 214 725 och nettovinsten ökade med 15 622 till 31 685 kr.

Sven Rönnberg avtackades efter 24 år som ordförande. Hans avgång är en direkt följd av regeln med 70-årsgräns. Ny ordförande valdes Emil Nyberg, Gräsmyr, och till ny vice ordförande valdes Torgny Nore'n, Mullsjö.

Ett 40-tal medlemmar samt Arne Nordström, VD för Västerbottens föreningsbank, Umeå, deltog vid stämman.

## Turistsatsning planeras i Järnäs-klubb

**NORDMALING (VK)**

Långt gångna planer finns nu för en stor turistsatsning i Järnäs-klubb, Nordmaling. Tolv sjöbodar om vardera två lägenheter, tolv stugor för övernattningsstugor, lanthandel och ett sjömuseum ingår i planerna. Hela projektet utformas i likhet med den verksamhet som drivs på Ulvön och Trysunda efter Höga kusten.

I söndags hölls det första informationsmötet för byborna i Järnäs om en omfattande turistsatsning vid Järnäs-klubb. Lars Sundholm, ägare av företaget Informator i Umeå, har tillsammans med Lennart Johansson skisserat fram planerna på projektet. Vid fritidsnämndens senaste sammanträde informerade fritidsintendent Gösta Norberg om de planer som finns i Järnäs-klubb.

### • Fiskeläger

Enligt Norberg kommer idéerna från Lars Sundholm i Umeå och påminner till stora delar befintliga anläggningar på Ulvön och Trysunda. Intill en större brygga skall det byggas tolv permanenta sjöbodar om vardera två lägenheter på 58 kvadratmeter. Dessa sjöbodar skall erbjudas till försäljning. Innehållningen av dessa byggs tolv övernattningsstugor på 20 kvadratmeter. Projektet innehåller också en lanthandel, ett försäljningsställe för drivmedel och en matservering. I en mer långsiktig planering ingår även ett sjömuseum.

### • Perfekt läge

Enligt projektgruppen utgör Järnäs-klubb ett perfekt läge för en sådan turistsatsning. Ett lagom avstånd från Umeå och Örnsköldsvik samt det relativt korta avståndet till Finland gör turistläggningen attraktiv, anser de.

ANDERS WIKMAN



## Skador på ungskog i kustkommunerna - Färre älgar är nödvändigt

NORDMALING (VK)  
Länsviltnämndens beslut i början på 80-talet att kustkommunerna ska hålla en älgstam på ca åtta djur per 1 000 ha har blivit mycket kotsamt för skogsägarna.  
- I dag står ca 800 000 ha svårt betesskadad ungskog - företrädesvis i kustkommunerna - som ett tydligt bevis på detta.

- Ende chansen att rädda skogen är att älgstammen beskattas hårt under några år så att betet och barrträdplantorna får återhämta sig.

Det säger Henning Pettersson, skogsvårdsstyrelsen i Skellefteå, som under fredagskvällen besökte Nordmalings jaktvårdskre- tets årsmöte på fredagskvällen.

Henning Pettersson berättar att det finns förslag på att noggrant undersöka den betesskadade skogen som i sina koncentrationer är

belägna i dels Nordmalings och dels Skellefteå kommun.

- Avsikten är att vi ska klassi- fiera ungskogen efter hur hårt be- tetrycket har varit och sedan se på betesläggningen i stort för om- rådet samt även utnyttjandegrä- den av betet, berättar Henning Pettersson.

• - Reducera älgstammen!  
- Reden nu - innan vi ens på- börjat undersökningen av området - kan vi ändå klart konstatera att älgstammen i de aktuella område-

na måste kraftigt reduceras under några år. Den växande skogen måste, i likhet med älgens övriga bete, få tillfälle att återhämta sig.

Med distinkta uttalanden be- stämmer Henning Pettersson det beslut som togs i början av 80-talet att kustkommunerna - med utgångs- punkt från betesläggningen - kan hålla en älgstam på åtta djur/1000 ha. Självt lägger han att sådana områden finns men att man gene- rellt inte kan lägga dem längs lä- nets hela kuststräcka.

Henning Pettersson berättade också att det underlag som tagits fram har utarbetats av de lokala skogsvårdsstyrelserna. Pengar för den planerade undersökning- en av de betesskadade områdena hoppas man få dels genom bidrag från viltskadefonden och dels via storskogsbolagen.

Med sig till mötet i Nordmaling hade Henning Pettersson även med sig exempel på hur olika typer av betesskador inverkar på den färdiga, dvs den sågade, råvaran.  
OWE FREDRIKSSON



• Henning Pettersson, skogsvårdsstyrelsen, pekar på de effekter som älgbetesskadorna innebär på råvaran och hävdar att älgstammen måste kraftigt reduceras i kustkommunerna under en tidsperiod.

## Jägare emot jakt till årsskiftet

NORDMALING (VK)  
Efter en säsong är en majoritet av jägarna i Nordmaling trötta på älg- jakt fram till årsskiftet. Vid jaktvårdsstyrelsens års- möte på fredagskvällen splittrades jägarna när frå- gan debatterades. Merpar- ten röstade för att försöka påverka att den gamla jakttiden, september- oktober, återinförs.  
Jägarna tog också ett första förs- tigt steg i riktning mot en differ- entierad avskjutning efter beslut om utredning.

Mötet på fredagskvällen i Os- sen, Nordmaling, var som vanligt välbesökt med ett 130-tal medlem- mar närvarande.  
En flertal av de närvarande jä- garna var också ordentligt debatt- sugna och redan i inledningen,

medan valen ännu pågick, skapades den första konflikten som se- dan genomgick debatten i flera frågor.

En klar majoritet av jägarna i Nordmaling är emot den förlängda älgjakten fram till årsskiftet. En motion som författats av Harald Lindberg, Gräsmyn, och som fått stöd i jaktvårdsstyrelsen samt även av jaktvårdsstyrelsens styrelse, med undantag av Tomas Eriksson, Håkånäs, visade tydligt detta.

• Hånsyn till friluftsliv  
Motionen föreslår att jaktvårds- styrelsen ska arbeta för en återgång till den gamla jakttiden, septem- ber-oktober, och i motivet anges bl a att underlätta för jaktprov på hundar, bärplockning samt det rörliga friluftslivet.

- Vi har också kunnat se att till- delningen av älg inte proportioner- ligt följer med den förlängda jakti- den, konstaterade Harald Lind- berg i sin motivering.

• - Jägarna myndiga  
Flera röster höjdes för att ökad jaktid inte behöver följas av ökad tilldelning utan i stället ska under- lätta jakten, eller som Kjell Emils- son från länsoverstyrelsen ut- tryckte det: Jägarna är myndiga och en lång jaktid innebär att jä- garna själva kan styra sin jakt och även avgöra när den bör avslutas.

I Nordmaling föredrar man ändå att länsoverstyrelsen är den som ökar jakttiden och med bred majoritet, 94 mot 42 röster, kunde frågan avgöras efter votering.

• Olika avskjutning?  
En fråga som stöts och blåts under de senaste åren är den om differenterad avskjutning och som en följd av detta en geografisk zon- indelning av jaktvårdsstyrelsen.

Tomas Eriksson, som var flitigt i tiden vid mötet, hade motionerat om möjligheten till olika avskjut- ning och att den skulle regleras av jaktvårdsstyrelsen i samarbete med jaktlagen.  
• - Olagligt!  
Evert Malm, Tallberg, var i lik- het med Eriksson också ofta i de- batten. Därmed inte sagt att de alltid var på samma sida i diskus- sionerna. Malm hävdade med stöd av lagen ett tilldelning av älgar endast kan ske av länsoverstyrel- sen och deklarerade att han inte tänker medverka till dylika olagligheter.  
Han beskyldde även Tomas Eriksson för att ge uttryck för en "utrotningssåg" av älgstammen genom sin motion.

Den i vissa stycken önskliga de- batten slutade med att Tomas Eriksson återtog sin motion med förslag att styrelsen i stället får uppdraget att utreda effekterna av en öfter en merad avskjutning.

- Nordmalings jaktvårdsstyrelsen är inte moten för motionen ännu, menade Tomas Eriksson som ändå fick stöd för en utredning utförd av styrelsen.

• Vapengårderoben  
En skrivelse som bemöttes positivt var inlämnad av tidigare nämnde Tomas Eriksson och gäller den emmanutredning som i n arbetar med vapenfrågan som berör jägarna. Enligt ett "läckage" framgår att utredaren vill minska på det antal vapen som jägarna ska tillä- mas ha. Förhoppningen är att det i sin tur ska göra det svårare för brottslingar att få tag i vapen.

Eriksson konstaterar att jägar- nas vapen ingalunda är de som ryktas vid våldsbrott och den enda effekten som uppstår är att tredje part (jägarna) drabbas oförtänt. Eriksson föreslog även att detta ska påtalas i ett vidare samman- hang vilket fick brett stöd från mötesdeltagarna.  
OWE FREDRIKSSON

# Oberoende vågmästare



Nordmalings oberoende parti



• Knut Holmlund (nop).

• Kjell Nilsson (nop).



• Ulla-May Andersson (s).

• Benny Eriksson (s).

• Lasse Eriksson (s).

□ Det här är nya fullmäktige i Nordmalings kommun. 31 ledamöter fördelade på 13 borgerliga, 14 socialistiska samt två oberoende går nya partiet, Nordmalings oberoende parti, till vägmästare i frågor som skiljer de båda blocken åt.

□ Nordmalings kommun har genom åren varit en traditionellt borgerlig kommun. Det ickesocialistiska blocket respektive det socialistiska har ändå i storleksordning varit nära nog jämbördiga med endast ett mandat övervikt.

□ Något har emellertid varit "på gång" inom politiken under 80-talet. 1982-85 fick socialdemokraterna med vpk:s hjälp för första gången majoritet i kommunen, men detta räckte endast mandatperioden ut. Därefter återtog de borgerliga partierna tillsammans med kds ordförande klubbarna i respektive nämnder och styrelser.

□ Inför det senaste valet anmälde ett nytt parti till kommunfullmäktige, Nordmalings oberoende parti, nöp, som efter valet nu får glädja sig åt två ledamöter i fullmäktige. En av partiets ståndpunkter har varit att ordförande i nämnder och styrelser ska kunna handplockas oavsett parti, borgerligt eller socialistiskt.

□ Traditionellt sett så har Nordmalings kommun fått ett nytt parti i fullmäktige under vart och ett av de tre senaste decennierna. På 60-talet kom kds, under 70-talet vpk och nu senaste år det alltså nöp som trätt in på arenan.

□ Den förhållandevis likartade balansen som råder mellan de två tredjedelna blocken har under motsvarande tid kunnat jämföras med politiken på riksplanel, främst att majoriteten kan ha skiftat.

□ Även på riksplanel har i år en viss oro bland väljarna förekommit med bl a miljöpartiets inträde i riksdagen som en effekt. I Nordmalings kommun har kanske ett missnöje gentemot de "vanliga" partierna och deras politik fått väljare att lägga sina röster på någonting nytt och det blev i detta fall nöp.








• Tage Gradin (s). • Bertil Holmberg (s). • Ulla Holmberg (s). • Eva Hänninen (s). • Gunilla Johansson (s). • Birgitta Lundberg (s).








• David Mattsson (s). • John-Erik Nylander (s). • Gunnar Wiklund (s). • Bertil Åberg (s). • Åke Gustavsson (vpk).








• Hans Dau (m). • Osten Gustavsson (m). • Margareta Lundberg (m). • Allan Bäckman (fp).









• Christer Bäckman (fp). • Karin Engman (fp). • Alf Berglund (c). • Ulla Ersholt (c). • Ingrid Holmgren (c). • Mats Johansson (c).










• Rolf Jonzon (c). • Sture Lindgren (c). • Allan Nordell (c). • Bengt Gunnarsson (kds). • Arne Romander (kds).  
 NORDMALING Owe Fredriksson 0930/100 29  
 NORDMALING Anders Wikman 0930/100 29



• Förslaget till ett storhotell i Nordmaling innebär ett hotell i tre etager med dansrestaurang, insprängt i berget mellan badplatsen och elljusspåret på Rödviken.

# Nordmaling kan få storhotell

med dansrestaurang och småbåtshamn

23.3.1989

NORDMALING (VK)  
Nordmalings Stålbygg AB, med Torbjörn Sandström i spetsen, vill bygga ett hotell med dansrestaurang för 35 miljoner kronor på Rödviken i Nordmaling.

– Hotellet står klart inom två år om bara kommunen släpper till 15 000 kvadratmeter mark, säger Torbjörn Sandström och redogör för planerna.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde på tisdagen begärde Nordmalings Stålbygg

AB, som extraärende, att få köpa mark på Rödviken för att bygga ett hotell. Politikerna i arbetsutskottet blev "tagna på sängen" när de fick en redogörelse för det tilltänkta hotellbygget och en begäran om att få köpa 15 000 kvadratmeter mark.

Under den senaste tiden har flera olika intressenter vänt sig till kommunen och varit intresserade av ett hotellbygge på Rödviken. Förslaget, som nu kommer från NSP Stålbygg AB, är det första konkreta som även innehåller en begäran om att få köpa mark.

• Även dansrestaurang  
– Bygget blir både ett hotell och

en dansrestaurang, säger Torbjörn Sandström när han berättar om planerna.

I fyra olika plan kommer anläggningen att likna en solfjäder, med restaurangen i en stor kupol på det översta planet.

Hotelldelen blir i tre etager med 50 rum och 100 bäddar. Vart tredje rum kommer att få fönster åt två väderstreck. Alla rum får dessutom en mindre uteplats. Huvudentrén placeras i riktning mot badplatsen på Rödviken. Rummen placeras i en solfjäder med utsikt mot E4 eller mot havet. Med parkeringsplatser beräknas hela projektet kosta 35 miljoner kronor.

I skissförslaget som lämnades till

kommunen finns även inritat en gästhamn för småbåtar i närheten av entrén till hotellet. Vid badstranden finns också en badpir med dansbana utritad.

– Läget för ett hotell med dansrestaurang på Rödviken är perfekt, uppger Torbjörn Sandström.

– I våra planer finns inga andra kommunala satsningar än att kommunen säljer tomten till ett vettigt pris, säger han och framhåller att hela hotellbygget är av privat karaktär utan några statliga eller kommunala subventioner.

• Hyr ut

Enligt förslaget till kommunen bygger och äger Nordmalings Stål-

bygg AB anläggningen och hyr sedan ut hotell och restaurangdel.

– Vi har flera intresserade arrendatorer, säger Torbjörn Sandström och uppger att det är både lokala förmågor och intresserade utanför kommunen.

Hotell och restaurang blir insprängda i berget mellan badplatsen och elljusspåret på Rödviken. En privatägd fritidsstuga finns placerad på det planerade markområdet. Stugan står på arrenderad kommunal mark och ägs av Hilding Bäckman.

– Jag har pratat med Hilding Bäckman och han har inga avsikter på att stoppa våra planer, säger Torbjörn Sandström.

ANDERS WIKMAN

# Strid om tillsättning av skolchef

22.3.1989

**NORDMALING (VK)**  
Det har blivit en intern strid inom skolan i Nordmaling om vem som ska bli ny skolchef. Håkan Pettersson har begärt entledigande från månadsskiftet mars/april men måste efter skolstyrelsens begäran stå kvar tills vidare.

Orsaken till detta är att två olika kandidater till skolchefsjobbet har förts fram och skolstyrelsen har hittills inte tagit slutlig ställning.

Det var vid skolstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde som man behandlade frågan om ny skolchef. De två tänkbara kandidaterna, Cathrina Strandberg och Nisse Sjödin, hade båda avstått från att söka uppdraget. Politikerna i arbetsutskottet hade då själva att ta ställning och Vera Jonzon, c, föreslog Cathrina Strandberg medan Ulla Holmberg, s, förordade Nisse Sjödin.

Även Christer Bäckman, fp, förordade Cathrina Strandberg varefter Ulla Holmberg reserverade sig för sitt förslag.

Till de fackliga förhandlingarna i fredags hade samtliga fack kallats. Alla var inte närvarande men de som fanns på plats gick på arbetsutskottets majoritetsförslag.

Inför skolstyrelsens möte i måndags begärde SKTF, som tillsammans med SKAF och psykologernas fack saknades vid förra förhandlingen, att man föredrog Nisse Sjödin före Cathrina Strandberg.

## • Avvaktar

– Det gjorde att vi måste avvakta i minst tio dagar för att se om SKTF har för avsikt att begära centrala förhandlingar innan vi tar beslut i skolstyrelsen, konstaterar Christer Bäckman, ordförande.

– Det innebär att vi tidigast vid nästa sammanträde i april kan ta ställning till ny skolchef. Håkan Pettersson har därför tills vidare accepterat att stå kvar som skolchef men det blir längst till terminsslutet, säger Bäckman.

## • Längre skoldag

Skolstyrelsen har beslutat att förlänga skoldagen fr o m höstterminen 1989. Fyra dagar pågår den 8.15–15.25, under en dag 8.15–13.45.

– Det har varit oundvikligt att vi måste förlänga skoldagen eftersom våra elever har haft ett komprimerat och i vissa stycken stressigt schema, kommenterar Christer Bäckman.

Han konstaterar att även andra skolor i kommunen kan bli aktuella för en omläggning av skoltiderna.

Enligt vad VK erfar har skolan med dessa åtgärder även kunnat frilägga vissa lokaler.

OWE FREDRIKSSON



Yngve Andersson och Gertrud Holmgren, båda Järnäs, Nordmaling. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av kyrkoadjunkt Valter Hjort. (Foto: Bilden, Nordmaling.) 22.3.1989

## Mötesserie med musik

22.3.1989

**NORDMALING:** Nordmalingsbygdens pingstförsamling har hållit en mötesserie med deltagande av sångpastor Torbjörn Sedin som talare.

Mycket sång och musik har framförts av Torbjörn Sedin och hans team under de olika sammankomsterna. Lördagskvällen möte, som fick prägel av musikcafé, blev mycket välbesökt av både gamla och unga.

## Bidrag till lyse i byn

21.3.1989

**NORDMALING:** Avloppsreningsverken i Gräsmyr, Nyåker, Brattsbacka och Norrfors ska utrustas med teknisk mätutrustning för att mäta genomströmningen i verken. Utrustningen är kopplad till en larmanordning och kostnaden uppgår till 38 000 kr per verk, vilket tekniska utskottet godkännt.

Fastighetsägarna i Nordanbäck får kommunalt bidrag med 187 680 kr till utbyggnad av vägbelysningen genom byn. Den totala kostnaden uppgår till 268 100 kr och mellanskillnaden ska bekostas av byborna.

## Iranskt nyår i Nordmaling

22.3.1989

**NORDMALING:** Det blev en riktig glädjefest i matbespisningen i Nordmaling, när iranierna på måndagskvällen firade sin nyårsafton. Tillsammans med faddrar och vänner var ett 100-tal personer samlade till fest med dans och sång. Ett bord var dukat med blommor, frukter och bakverk som symboliskt beskrev en människas liv.

Iranernas sed innebär att alla barn är med i festligheterna. Enligt rapporter till VK en nykter och trivsamt glädjefest som smittade av sig på reserverade nordmalingsbor.



25.3.1989

50 år påskdagen 26 mars Börje Peterson, Aspeå, Lögdeå.

Han är född i Vingåker, Södermanland, och gick pastorsutbildning vid Örebro missionsskola. Han har även haft särskilda språkstudier i Paris.

Börje Peterson har sedan 1966 under flera perioder arbetat som missionär i Centralafrikanska republiken och då har även hans familj funnits med. Han är gift med Britt Sikström, bördig från Aspeå. Tillsammans har de tre barn, Mikael, Monica och Magnus, av vilka äldste sonen Mikael i dagarna anlant från Afrika efter avslutad arbetsperiod, lagom till pappa Börjes högtidsdag. Under sin födelsedag kommer Börje Peterson att vara bortrest.

I lika hög grad som Börje Peterson förknippas med ordet missionär framstår han som en av förgrundsgestalterna inom Nordmalings baptistförsamling. Han är också en ofta anlitad pastor i församlingen under sina hemmavistelser.

## 1 500 kr till Lutherhjälpen

LÅNGED: CKF-föreningen i Långed har hållit lutherhjälpsafton. Kontraktspastor Gunnar Ågerstrand deltog och berättade om lutherhjälpsens 25-åriga verksamhet. Eva Åberg sjöng till tonerna från Brage Edströms ackompanjemang. En insamling till fasteauktionen uppgick till 1 500 kronor. 22.3.1989

# Inget arvode för resorna

23.3.1989

**NORDMALING (VK)**  
Representanter vid Nordmalings HCK får inga kommunala arvoden eller reseersättning i samband med olika sammankomster. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott vid tisdagens sammanträde och hänsköt till att ersättningen inte ligger inom kommunens bidragsreglementet.

HCK:s behåran om ersättningar till representanter vid det kommunala handikapprådet i likhet med de ersättningar som betalas ut i Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vindeln och Vännäs avsågs av arbetsutskottet. Endast kommunalt förtroendevalda ligger inom de bidrag som i dag

betalas ut. Arbetsutskottet var dock inte främmande för en ersättning till HCK och föreslog i stället att föreningen ansökte om större kommunalt bidrag.

Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum får ytterligare 17 000 kronor till den utställningslokal som iordningstälts i Olofsfors. Stiftelsen får också 15 000 kronor i ersättning för de olika utlägg som skedde i samband med förra sommarens invigning av bruksmuseet. Något bidrag till 1987 års informationsfolder om Olofsfors bruk fick de dock inte.

Västansjö fiskevårdsområde, utanför Norrfors, får kommunalt bidrag för att sätta ut ädelfisk. Bidraget maximeras till 30 procent av 23 765 kronor eller 7 130 kronor. Tjåruskärs Yrkeshamns ekonomiska förening erhåller ett kommunalt lån av 40 000 kronor för att iordningställa kajen i Tjåruskär. ANDERS WIKMAN



• I dagarna har utvald personal i Nordmalings kommun drilats i situationer som uppstår i ett beredskapstillstånd. Från vänster Jens Östensson, Solweig Arvidsson, Per-Erik Bergqvist, utbildningsledare, samt Gösta Norberg, stabschef.

## Många frågor under övning i beredskap

NORDMALING (VK)

– Befolkningen måste utrymma Nordmaling och Rundvik! Det råder krigstillstånd och frågan är hur människorna klarar situationen när de i stället får åka till andra delar av kommunen.

– Hur går det med maten eftersom det snart inte finns några affärer på landsbygden? Räcker vattnet? Elströmmen? Hur blir det med sophämtningen avloppet, telefonen, kommer tidningen ut?

Det är några av de frågor som kommunledningen i Nordmaling försökt få svar på under en övning i kommunal beredskap som pågått under två dagar.

16.3.1989  
– Övningen är uppbyggd så att tre grupper ansvarar för var sitt område där kommunstyrelsen leder arbetet och står som samordnare och kontaktlänk utåt mot andra myndigheter, säger Per-Erik Bergqvist, utbildningsledare på länsstyrelsen.

Övriga två ansvarsgrupper som övades var för befolkningsskydd och räddningstjänst samt hemskyddsorganisationen som arbetade med en uppdelning av kommunen i åtta områden.

Övningen var helt teoretisk och ses som något av en upptakt till den målsättning man har att varje kommunen dels tre år i rad ska hålla en mindre övning för personalen och dels det fjärde året ska övas i ett större sammanhang när länsstyrelsen står som övningsledare.

OWE FREDRIKSSON



• Lillemor och Thomas Wård, Rundvik, fick den 13 mars en flicka på Umeå BB. Hon vägde 3 920 gram och var 52 cm lång. Syskonen heter Jonas, Anna, Andreas och Lovisa. 18.3.1989

21.3.1989

### Vår käre Karl Håkan Örnberg

\* 14/6 1930 † 18/3 1989  
har lämnat oss i sorg och saknad men i ljus minne bevarad.  
Strömsör den 18 mars 1989

Syskon  
Personal och kamrater på  
Strömsörs vårdhem  
Psalm 23  
Herren är den gode herden

Begravningen sker i stillhet.



• Sixten Larsson, Håknäs, har på nytt lärt sig att baka tunnbröd. Från vänster även Erna Sundström (kursledare), Karin Hansson, Ruth Ågren, Ulla-Maj Brömster samt tvillingssystrarna Emma och Hanna. 21.3.1989

### Populärt att lära matbrödsbak

LEVAR: Levar bystugeförenings bagarstuga har blivit ett populärt tillhåll för matbrödsbakare från olika delar av kommunen. Nu senast är det ABF som arrangerat en kurs med Erna Sundström, Bredvik, som ledare. En av deltagarna är Sixten Larsson, Håknäs.

– Hemma brukade vi alltid baka vårt eget matbröd. Men under åren som gått sedan dess har jag glömt hur man gjorde. Det är för att lära mig igen som jag anmälde mig i kursen, säger en av deltagarna, Sixten Larsson, Håknäs.

Tillsammans med Sixten Larsson går även Karin Hansson, Ruth Ågren samt hennes dotter Ulla-Maj Brömster och den senares tvillingflickor, Hanna och Emma.

30 timmar har kursen varit och under den tiden har man gräddat tunnbröd och annat gott.

### Skolbygge 21.3.1989 600 000 dyrare

NORDMALING: Om- och tillbyggnad av låg- och mellansta-dieskolan i Nordmaling blev 600 000 kr dyrare än vad kommunfullmäktige hade anslagit. Det visar den slutredovisning på 7,8 miljoner som färdigstälts och presenterats för tekniska utskottet. Fullmäktige hade anslagit 7,2 miljoner.

Då låg beräkningen för gymnastiklokalen i Baggård betydligt bättre även om slutsumman även här överstegs. 2 079 000 kr är kostnaden mot anslaget 2 060 000 kr.

TU har också tittat på de förslag till avgifter som ska gälla för nya sotpipen på Bratthalla. Man föreslår att privatpersoner som lämnar vid enstaka tillfällen ska slippa avgift och att soporna vid dessa tillfällen ska ingå i hushållssoporna.

TU föreslår också differentierad avgift för olika sopor och att skrymmande eller inte skrymmande ska vara avgörande för avgiftens storlek.

### Måltartjärnarna får regnbågslox

ORRBÖLE: Fiskevårdsområdet i Orrböle gör en storsatsning på inplanterad ädelfisk i sommar. 250 kg regnbågslox ska inplanteras i Måltartjärnarna vid Harkvattnet under juni månad.

Totalt handlar det om ca 500 fiskar på vardera 500–600 gram som ska inplanteras. Premiärfisken är beräknat till midsommartid. 21.3.1989

### Konfirmander på lägerkul

NORDMALING/SAXNÄS: 35 konfirmandelever från Nordmalings kommun har nyligen besökt Stiftsgården i Saxnäs på lägerkul. Ledare var Michael Hakalax, Walter Hjorth, Lars Ågerstrand och Hasse Andersson samt några föräldrar.

Lägeret varade från torsdag till och med söndag och under den tiden hann eleverna både diskutera livskvalitet och sporta. Konfirmandehögtiden hålls i mitten av maj. 21.3.1989

### Dödsfall

Håkan Örnberg, Strömsör. I sitt hem på Strömsör avled i lördags Håkan Örnberg. Han var 59 år gammal. Den bortgångne sörjes närmast av syskon. Håkan Örnberg var född i Malå församling och kom i unga år till Strömsör, där han arbetade i jordbruket. Under senare tid har han även arbetat på Levar dagcenter. Hemmet och arbetet var hans stora intresse. 21.3.1989

**Älgarnas härjningar** 25.3.1989

# Här är skadorna svårast

NORDMALING (VK)

Nu vill skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten kartlägga de betesskador av älg som uppstått under de senaste åren. 13 områden på tillsammans 831 000 ha ska inventeras och förhoppningen är att resultatet av undersökningarna ska kunna ligga till grund för den framtida avskjutningen på älg i länet.

Redan i sin ansökan noterar skogsvårdsstyrelsen att resultatet från inventeringen kan leda till en minskning av älgstammen.

VK kan nu presentera de områden i länet som bedöms vara hårdast drabbade av älgbetesskador. Kartmaterialet är detsamma som bildar underlag för den ansökan som lämnats till länsstyrelsen där skogsvårdsstyrelsen begär 300 000 kr ur viltskadefonden för en inventering av ett antal skade-drabbade områden.

**• 620 000 kr**

Projektet ska visa mängden älgskadad skog, fodermängd och betestryck och dess totala kostnad är beräknad till 620 000 kr. Efter förhandlingar har skogsvårdsstyrelsen fått löfte av storskogsbruket om resterande summa, 320 000 kr.

Det är 325 bestånd som slumpmässigt lottats ut på de 13 olika områdena som ska inventeras och inom varje bestånd ska 10 provtyr (totalt 3 250) undersökas.

**• Kustområdet**

Kartmaterialet pekar på att särskilt kustområdena har drabbats hårt av älgbetesskadorna. Nordmaling samt Umeå kustområde och stora delar av Skellefteå kommun är markerade. Detsamma gäller även södra Lycksele kommun samt delar av Sorsele.

I övrigt är det förhållandevis begränsade områden där älgens betestryck varit allt för hårt.

**• Senkvintern 1989**

Skogsvårdsstyrelsen säger sig vara beredd att svara för inventeringen och anger att arbetet bör kunna påbörjas redan under senkvintern i år.  
- Sedan 1983 har skogsvårdsstyrelsen via sin fältpersonal försökt



• Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten vill inventera 831 000 ha skogsmark för att bli skapa ett objektivt underlag för värdering av storleken på länets älgstam.

följa skadeutvecklingen. Under 1988 noterades en tendens till ökade skogsskador och det i sin tur föranledde att vi i november 1988 började kartlägga de områden som bedöms vara i behov av skadeinventering, skriver skogsvårdsstyrelsen till länsstyrelsen.

**• Tolereras inte**

- Kartläggningen indikerar att vi har skador av en omfattning som inte kan tolereras av skogsbruket och som för övrigt inte är förenliga med ambitionerna i gällande skogspolitik.  
Skogsvårdsstyrelsen konstaterar

att det för Västerbottens del finns en graderad målsättning för hur många älgar per 1000 ha som skogarna kan hålla. Antalet varierar mellan 8 älgar för kustkommunerna till 4 i inlandet/fjälltrakterna.

- En omprövning av denna graderade målsättning för älgstammens storlek synes nödvändig.

**• Objektivt underlag**

Skogsvårdsstyrelsen ser den allmänna nyttan med den föreslagna inventeringen och menar att den bör kunna ligga som objektivt underlag för länsvaltnämndens överväganden och beslut angående

älgstammens täthet i vissa områden.

**• Beslutet gäller**

- Vi har tills vidare ingen anledning att kommentera skogsvårdsstyrelsens synpunkter på länets älgstam. Det finns ett beslut av länsvaltnämnden där det anges 8 älgar per 1000 ha i kustkommunerna och så länge det beslutet gäller måste vi också arbeta efter detta, kommenterar Hasse Johansson vid Jägarna Västerbotten.

Han konstaterar samtidigt att man inom organisationen i detalj inte diskuterat skogsvårdsstyrelsens planer men att man är väl

medveten om att vissa områden drabbats hårt av betesskador.

**• I samförstånd**

Enligt vad VK erfar träffades skogsvårdsstyrelsen, Jägarna Västerbotten samt länsvaltnämnden i torsdags då man drog upp de första riktlinjerna för projektet. Samtalen hölls i positiv anda och alla menade att arbetet måste ske i samförstånd mellan de olika intressegrupperna. Samtidigt kommer de jägare som visar intresse för inventeringen även få möjlighet att se hur det praktiskt går till.

OWE FREDRIKSSON

## Fångar 100 grävlingar och kollar dräktigheten

28-3-1989

NORDMALING (VK)  
Västerbottens jaktvårdsförening, Jägarna, ska fånga 100 grävlingar för att undersöka honornas dräktighet.

– Vi gör den här inventeringen för att den ska kunna ligga som underlag till en ansökan om att förlänga jakttiden på grävling, säger Hasse Johansson, Jägarna Västerbotten, som nu efterlyser jägare som är beredda att medverka till infångandet.

Det var i fredags som det blev klart att jaktvårdsföreningen får fånga 100 grävlingar över hela

länet fram till slutet av juni.

– Vi har naturligtvis inga resurser själva att genomföra den här inventeringen med egen personal så vad vi behöver nu är ett stort antal jägare runt om i länet som är intresserade av att hjälpa oss, berättar Hasse Johansson.

Grävlingen har under de senaste åren ökat starkt i stora delar av länet men företrädesvis i kustkommunerna. Dess skador på småviltstammarna är stor medan den själv saknar naturliga fiender med undantag för jägarna.

– Målsättningen är att vår inventering ska ge svar på graden av honornas dräktighet vid den här tiden på året. Tanken är ock-

så att undersökningarna ska bilda underlag för ett beslut om förlängning av jakttiden fram till mitten av april.

I dag är jakttiden för grävling i länet 1 augusti - 15 februari och ungarna beräknas födas i slutet av april.

– Vi har inga pengar avsatta för projektet utan allt grundar sig på frivilliga insatser, konstaterar Hasse Johansson och uppmanar alla intresserade jägare att höra av sig.

– Det är bara de som får ett personligt tillstånd av oss som har laglig rätt att fånga grävlingarna under den här tiden fram till 30 juni, poängterar han.

OWE FREDRIKSSON

## Tre lätt skadade vid singelolycka

28-3-1989

NORDMALING (VK)

Sex personer i en personbil var inblandade i en singelolycka i Rönnholm, Lögdeå, på söndagen. Tre personer ådrog sig lättare skador medan de övriga klarade sig omtumlade från händelsen.

Det var vid 14-tiden på söndagen som olyckan inträffade. Riktigt hur den gick till var på olycksplatsen inte klarlagt eftersom de personer som färdades i bilen endast talade knapphändig svenska.

– Vägavsnittet var spårigt och föraren fick troligtvis ett kast med bilen varefter den sladdade till och

voltade på vägen, säger räddningschef Eilas Karlsson vid Räddningsskåren i Nordmaling.

I bilen färdades sex personer, 4 vuxna samt två barn. Ett av barnen ådrog sig skårskår medan två andra klarade sig med andra lindriga skador. De övriga kunde omtumla de men oskadade ta sig ur bilen.

## Skadades i sin parkerade bil!

29.3.1989

NORDMALING (VK)

En kvinna i 55-årsåldern, sittandes i sin parkerade bil, skadades i samband med att hon blev påkörd vid Mosjön, Husum, på tisdagen. En personbil, hemmahörande i Skellefteå, fick sladd i det hala väglaget och körde rätt in i den parkerade bilen.

Det var vid 12-tiden som olyckan inträffade. Väglaget var mycket halt till följd av det underkylda regnet och den 55-åriga kvinnan hade stannat av på

en parkeringsplats vid E4 eftersom hon inte vågade fortsätta sin färd.

Vid samma tillfälle kom norrifrån en bil med tre personer. Ekipaget var utrustad med sommardeck och förlorade väggreppet mitt för den parkerade bilen men dess förare förmodade inte häva den utan bilen frontalkolliderade med den parkerade personbilen.

Den 55-åriga kvinnan skadades, bl a slogs ett ben av, medan de tre personerna i den andra bilen klarade sig oskadade.

OWE FREDRIKSSON



• Helén och Ola Jacobsson, Nyåker, fick den 21 mars en flicka på Umeå BB. Hon vägde 3 220 gram och var 48 cm lång. Storasyster heter Evelina.

29.3.1989



• AnnSophie Jacobsson och Göran Holst, Nordmaling, fick den 20 mars en pojke på Umeå BB. Han vägde 3 080 gram och var 47 cm lång.

29-3-1989



• Helena Grundström och Peder Norberg, Nyåker, fick den 19 mars en flicka på Umeå BB. Hon vägde 3 960 gram och var 52 cm lång.

29.3.1989



• Ragna Lundberg och Peder Svensson, Nordmaling, fick den 20 mars en flicka på Umeå BB. Hon vägde 3 460 gram och var 52 cm lång.

29.3.1989

**Nordmaling** 29.3.1989

# Äntligen – en tomt för Systembolaget

NORDMALING (VK)

**Nu är det i stort sett klart. Systembolaget etablerar sig i Nordmaling på f d Holmlundska tomt vid korsningen Hamngatan samt vägen som ansluter från E4 och Rödviken.**

Samtidigt visar även Sten Lundqvist, ägare av Stens Golv, intresse att köpa resterande tomtmark i området (totalt 6000 kvm) för uppförande av 1500-2000 kvm butiksytta och lager.

Det ser nu ut som att Systembolaget äntligen hittat en tomt som möjliggör en etablering i Nordmaling. Under det senaste året har åtskilliga förslag väckts och senare förkastats av olika skäl.

Inför senaste kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde hade Systembolaget lämnat in ett förslag på att köpa 500 kvm markyta på tomt, Lekatten 8. I dagarna lämnar även Sten Lundqvist, ägare av Stens Golv, in en ansökan om att köpa mark på samma tomt.

– Jag är intresserad av att köpa upp så stort markområde som möjligt men det är inte avgörande om Systembolaget köper sin tomt direkt av kommunen eller av mig i ett senare skede, bekräftar han för VK.

## • 6000 kvm tomtyta

Det aktuella området omfattar totalt ca 6000 kvm och sträcker sig mellan Hamngatan och Stallgatan. Tomten är långsträckt och ligger med långsidan mot den s k

Rödviksvägen som i sin förlängning går fram till vårdcentralen.

Systembolaget har i ett tidigt skede sagt sig främst vara intresserad av att äga den byggnad samt den tomt som man ska etablera sig på. Enligt de uppgifter som Systembolaget presenterat för kommunen så finns inget intresse av att äga mark utöver den som täcks av huskroppen. Behovet är 500 kvm och byggnaden är tänkt täcka 450 av dessa.

## • 2000 kvm butiksytta

– Jag ser inget hinder i detta, menar Sten Lundqvist. Jag är intresserad av att köpa resterande mark och på den vill jag bygga butiker för flera enskilda företag, säger han.

Totalt räknar han med att hela tomtens klarar 2000 kvm butiks-

och lagerutrymmen. Butikerna ska kunna byggas separat, huskropp för huskropp, men tillsammans ska de bilda en enda lång fastighet.

Besöksparkeringen blir troligtvis gemensam för samtliga butiker.

## • Olika förslag

Under de gångna åren har Systembolaget arbetat med olika centrala tomter i samhället, bl a ICA Liljedahls, f d Stora Hotellet samt en privatägd tomt som ligger centralt. Det sistnämnda alternativet föreföll i Systembolagets ögon vara mycket attraktivt men enligt vad VK erfar så finns intressen bland dem som planerar för den nya s k centrumplanen att nyttja denna tomt som parkeringsplats.

OWE FREDRIKSSON

31.3.1989

# Palmerna vajar i Nordmaling

DET ÄR nästan ofattbart hur en slogan kan fastna i huvudet på folk. Särskilt hos dem som tror sig ha tillräckligt att tänka på i alla fall...

Jag tänker på den devis som har myntats i och om vår kommun och som tycks ha stigit våra makthavare "åt huvudet".

"I Nordmaling finns ett speciellt klimat." Visst är det bra. Som pricken över i-et.

För om man verkligen tänker efter vad innebörden av orden betyder och att dessa är satta i kombination med en palm som växer upp ur en sanddyn omgiven av tjocka snödrivor, ja då inser man också det budskap som verkligen finns i texten. "I Nordmaling finns ett speciellt klimat".

och solbrillor på näsan – det är nog bara för dem som vill sitta på översnöade parkbänkar och dingla med benen.

SOM OM det vore nog med palmerna, solen, brillorna och sanden mellan tårna. Själv går jag bara och väntar på alla dessa simbassänger som "kommun-gubbarna" gör i ordning på våra gator. Förresten – för en tid sedan, jag tror det var i början av februari, så såg jag faktiskt också detta första vårtecken.

Det var när vattnet "sprang fram" som ur en källa i jorden, jag tror det var Stallgatan...

"I Nordmaling finns ett speciellt klimat" – men med vissa "klimat-effekter".



NORDMALING

krönika

Owe Fredriksson

Vår kommun ska betraktas som en oas. Ett andningshål. En plats som bara har sin motsvarighet i våra drömmar...

Det är häpnadsväckande – för att ta till ett känt uttryck i kommunen – vilken effekt orden har fått på våra styrande.

JAG UNDRAR om det rent av slagit sig på hjärnan hos vissa av dem. För det är knappast en tillfällighet att bänkarna i kyrkparken lämnats framme över hela vintern. Åtminstone inte en vinter som denna. Det har ju naturligtvis skett för att folket – vi stackars okunniga människor – ska kunna gå och sätta oss där, blicka upp mot de vajande palmkronorna, skjuta ner solglasögonen på näsan och ta oss en siesta. Precis som den som har ansvaret för parkbänkarna...

Jag undrar verkligen vad våra makthavare tror om oss?

Nej, sloganen i all välmening men det där med vajande palmer

Aven om vi "vanliga" soldyrkare kan acceptera parkbänkarna så ställer man sig mera frågande till om vi i längden ska acceptera simbassängerna. Effekten är ju den att det vatten som spolas upp på gatorna i Nordmaling egentligen är tänkt att komma invånarna till del i mer koncentrerad form...

OCH SKA man vara riktigt kritisk så är det väl märkvärdigt att våra makthavare inte visar större intresse för detta problem som vi tvingas utstå varje tjallossning. Det torde vara svårt för de allra flesta att titta sina väljare i ögonen och neka till behovet av att åtgärda vatten- och avloppsledningsnätet i samhället.

Om man inte har solbrillorna på sig förståss.

Nu ska jag berätta en liten glad överraskning för våra makthavare. Nu är det slut på raljerande i Nordmalingskrönikan på ett tag. För när kommunen går in i sin våryra då har jag dragit mig tillbaka från skrivandet. Fram till en bit in i juli kommer jag att vara ledig för att i första hand ta hand om min allra yngsta dotter. Kenneth Ögren heter min vika-rie som tillsammans med Anders ska bevaka Nordmaling. Trevligt vär!