

En ovanlig gäst i stallet

NORDMALING (VK)

Familjen Stig Eriksson i Öre har en ovanlig gäst i sitt stall. Sedan midsommarhelgen har en cirka två veckor gammal älgkalv tagit hästens plats. Den lilla skyddslingen hittades i ett dike på midsommardagen och lyftes upp därifrån för att ge modern, som sågs i närheten, chans att själva ta hand om sin avkomma.

När kalven låg kvar i diket på söndag morgon beslöt Stig Eriksson att ta hand om den och nu har den fått en fristad hos Erikssons.

— Vi har gett kalven lammanäring och matar den med löv, berättar dottern Carola.

Den lilla älgkalven har blivit väl omhändertagen i sitt nya hem men någon längre vistelse hos Erikssons kan den inte räkna med.

Det första dygnet var kalven medtagen men nu är den uppe på benen. Fortfarande är den vinglig på sina ben och håller huvudet snett och en misstanke finns att den kan ha någon form av hjärnskada och att detta skulle vara or-

saken till att modern har övergett den.

Stig Eriksson har varit i kontakt med veterinärer i Uppsala om det beteende som kalven uppvisar.

Hemma hos Ingemar Forsberg, Mo, jaktledare i Mo jaktlag, har man också tagit hand om en älgkalv. Efter kontakter med Statens veterinärmedicinska anstalt, som bedriver forskning om hjärnhinne- mask hos älg, hämtades älgkalven i Mo redan i går.

— Alla jaktlag har fått ett meddelande om att hjälpa anstalten att hitta forskningsobjekt. Dom kom direkt när jag ringde, berättar Ingemar Forsberg.

Hittills har Margareta Steen hos Statens veterinärmedicinska anstalt analyserat ett 50-tal älgkalvar som dött i länet. Vid anstalten genomför man studier av kalvar som man misstänker har hjärnhinne- mask. En speciell djurvårdare sköter de infekterade kalvarna.

— Vi har fått ett mycket positivt bemötande från Västerbotten för vår forskning och vi kan nu hämta båda de omhändertagna kalvarna i Mo och Öre, berättar Margareta Steen.

KENNETH ÖGREN



● Carola Söderström hjälper den lilla älgkalven till rätta i sitt nya hem, häststallet i Öre. Nu ska kalvens beteende studeras närmare i Uppsala av Statens veterinärmedicinska anstalt, där man har en särskild djurvårdare anställd som sköter kalvarna.

FOTO: KENNETH ÖGREN



Björn Nelehag och Barbro Åkerstedt, Stockholm. Brudgummen är bördig från Nordmaling. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av kyrkoherde Gunnar Ågerstrand. Tärna var Cecilia Eriksson. (Foto: Bilden, Nordmaling.) 4.7-1989



Kennet Sunviss, Norrfors, och Britt Marie Svensson, Långviksmon. Vigseln förrättades i Norrfors kyrka av komminister Roland Ahlstrand. (Foto: Bilden, Nordmaling.) 1-7-1989

KENNETH ÖGREN



Thomas Jakobsson och Agneta Arnquist, Rundvik. Bruden är bördig från Åsele. Vigseln förrättades i Åsele kyrka av kyrkoherde Roland Haglund. Brudnåbbar var dottern Sofia och Petra Arnquist. (Foto: Bohms Foto, Dorotea.)



• Jan Holgersson, t v, Nordmalings jaktskytteklubb, sköt 233 poäng i jägarklassen och Björn-Erik Edlund, Vindeln, 290 poäng i elitklassen. Därmed är de två klara för SM i jaktskytte efter deltävlingen i Nordmaling i helgen.

FOTO: KENNETH ÖGREN

De är klara för SM-skytte

3. 7. 1989

NORDMALING (VK)
I helgen har det varit jaktskyttetävlingar på Floxenbanan i Nordmaling arrangerade av Nordmalings jaktskytteklubb.

På lördagen sköts duva och under söndagen hade man uttagningstävlingar till SM i jaktskytte.

Ännu återstår en uttagningstävling för SM i jaktskytte.

Efter helgens tävlingar står det klart att både Jan Holgersson, Nordmalings jaktskytteklubb, som sköt 233 poäng i jägarklass och Björn-Erik Edlund, Vindeln, som

sköt 290 poäng i elitklass är klara för SM-skyttet i sommar.

Resultat lördagens duvskytte: 1) Jan-Åke Granström, Bjurholm, 90 poäng, 2) Jimmy Hägglund, Nordmalings jaktskytteklubb, 89 poäng. 3) Martin Hörnqvist, Nordmaling, 88 poäng, 4) Mattias Eriksson, Bjurholm, 85 poäng. 5) Lars-Göran Granström, Bjurholm.

Elitklass, älg: Björn Edlund, 75 poäng, 2) Elver Jonsson, 73 poäng. 3) Peter Gustavsson, 72 poäng.

Elit, rådjur: 1) Björn Edlund, 86 poäng, 2) Peter Gustavsson, 86 poäng. 3) Stig Gustavsson, 82 poäng.

Elit, duva: Ove Karlsson, 138 poäng, 2) Jan-Åke Granström, 138 poäng, 3) Stig Gustavsson, 132 poäng.

3. 7. 1989

✠

Vår käre Far

Otto Söderman

* 15/4 1909 † 16/6 1989

har lämnat oss i sorg och saknad.

Rundvik 29 juni 1989

Britt och Arne Kjell
Barnbarnen

Vila i frid!

Jordfästningen har ägt rum.

4. 7. 1989

✠

Vår kära Mor,
Farmor och Svärmor

Sara Vetsera Åberg

har lämnat oss i stor sorg och saknad, men i ljust minne bevarad.

Rundvik den 3 juli 1989

Bengt Olov och Karin Anders och Inger Eva
Barnbarnen

Syskon, släkt och vänner

Tack för all kärlek och omsorg du gett oss

I sommarens susning du somnade stilla

Nu sjukdom och oro ej mer gör dig illa

Skön är vilan som sönnen ger

Gott är att veta, du lider ej mer

Jordfästningen äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling, lördagen den 8/7 kl 12.00. Efter begravningsakten inbjudes till minnesstund i hemmet. O s a senast 6/7, 0930/309 40 ell 305 51.



• Deltagare och ledare på skattsökar-lägret i Fårskär. Tillsammans har de gjort allt vad man skall göra på sommaren.

4. 7. 1989

FOTO: FREDRIK JONSSON

Skattsökar-läger på Fårskäret

FÅRSKÄR: På Fårskär vid Nordmalingsfjärden har i veckan 40-talet ungdomar levt lägerliv med sol, bad och lekar som självklara ingredienser. Detta för trettonde året i rad.

Namnet på lägret är Skattsökar-lägret och besökare torde ha träffat på både guldetare och pärdyckare.

För trettonde gången har det i Nordmalings Baptistförsamlings regi varit läger för ungdomar.

Denna sommar är det ca 45 deltagare och 15 ledare som tillbringat en vecka tillsammans.

Det är full fart dagarna i ända och aktiviteterna är många. Man

badar, leker, går på spårning, idrottar, har bibelstudium och sjunger.

Et av de populäraste inslagen under dagen är något som kallas Järnäs Radio. Denna radiostation sänder när alla är samlade på kvällen i samlingslokalen och den behandlar dagens händelser på ett skojfriskt sätt.

Något som också är uppskattat är de missionsstunder som hålls i samlingslokalen. Föreläsningen har flera aktiva missionärer vilka har många spännande berättelser att förtälja.

Lägerchef i år har Christer Jons, Olovsfors, varit och lägerpastor Gregor Allerth, Mo.

4. 7. Dödsfall 1989

Sara Åberg, Rundvik. På lördagen avled på Umeå regionsjukhus Sara Åberg, Rundvik, i en ålder av 62 år. Närmast sörjande är tre barn, barnbarn, syskon, släkt och vänner.

Sara Åberg drabbades tidigt av ohälsa men det utgjorde inget hinder för hennes engagemang i hemmet och familjen. Handarbete var en hobby som sysselsatte henne i stor utsträckning.

Hon var född och uppvuxen i en stor syskonskara i Rundvik.



• Nu har Kurt-Erik Byström tröttnat på kommunens inställning och flyttar sin lampskärmstillverkning till Finland. I och med det försvinner åtta arbetstillfällen i Nordmaling.

FOTO: ANDERS WIKMAN

Ägaren bitter på kommunen

Lampfabrik flyttas från Nordmaling

På tisdagen flyttade företaget KEAK Belysning AB med åtta anställda från Nordmaling.

– Vi vill kunna lasta och lossa från kajen, säger kommunalrådet, Sture Lindgren som inte är nämnvärt berörd av att företaget lämnar kommunen.

– Kommunens politiker är "byapolitiker" och saknar förhandlingsförmåga, säger företagets ägare, Kurt-Erik Byström, som är upprörd över hur kommunen behandlat honom och hans familj.

sitt hyreskontrakt för industrihuset och sina anställda. Han överklagade även miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att godkänna torvhanteringen. Länsstyrelsen gav honom rätt och satte stopp för all torvhantering eller liknande verksamhet vid kajen så länge som Byströms fastighet bebos.

Kommunstyrelsen bestämde sig för att överklaga länsstyrelsens beslut till kammarrätten, samt erbjuda Byström att köpeavtalet från maj skulle 1988 återgå.

På tisdagen lastade företaget två långtradar med varor och maskiner från industrihuset i Nordmaling för vidare transport till den nya etableringsorten, tio mil norr om Wasa i Finland. Då hade inga kontakter om fastighetsförsäljning skett med Byström.

Länsstyrelsen anser att lastning och lossning av torv eller liknande material vid kajen i Nordmaling är en sanitär olägenhet för familjen Byström, som bor cirka 80 meter från kajen. Men trots detta ändrar politikerna och tjänstemännen i Nordmaling inte sitt beslut om torvhantering. De anser att torvhanteringen, last- och lossningsmöjligheterna vid kajen, är viktigare än att familjen Byström och deras företag, KEAK Belysning AB, stannar. Detta trots att torvhanteringen endast pågår under cirka tre månader per år.

Kurt-Erik Byström är i dag mycket bitter på kommunens agerande mot honom och hans familj. När de genom moderat riksdagsledamoten Hans Daus försorg 1980 kom till Nordmaling och ville etablera en lampstillverkning var förutsättningarna annorlunda än i dag.

På grund av Kurt-Erik Byströms allergi ville familjen bosätta sig i närheten av vatten och tyckte att gamla hamnkontoret med bostadsdel nere vid kajen i Nordmaling var en utmärkt plats. Tanken var då att man där skulle bygga ett nytt bostadshus och ett nytt industrihus. Så blev nu inte fallet utan Byström hyrde in sin lamp- och lampskärmstillverkning i en del av kommunens industrihus.

Med tiden utvecklades företaget till att under 1988 bestå av åtta anställda med en omsättning på cirka 4,5 miljoner kronor.

• Ändrade förhållanden

Då Byströms planer på ett industrihus i anslutning till bostadshuset vid kajen ändrades, begärde han att få köpa bostadshuset som han hyrde sedan 1980. Han ville även köpa en intilliggande bostadstomt. Kommunstyrelsen godkände hans framställan.

Så plötsligt i september kom problemen. Kommunen började med torvhantering på kajen, ett 80-tal meter från bostadshuset. Hanteringen skedde i huvudsak under nattetid och familjen fick problem med både rykande torv och buller.

– Vi kunde knappt sova hemma på 14 dagar, säger Kurt-Erik Byström.

Han berättar också att familjen vid ett tillfälle sov över i industrilokalerna för att slippa buller. Byström vände sig till kommunen och klagade över situationen.

I en artikel i VK från den 27 oktober 1988, berättade han att han tänkte lägga ner sin lampskärmstillverkning om inte kommunen slutade med torvhanteringen. Han var också beredd att förhandla med kommunen.

Eftersom kommunen inte tog kontakt med honom, sa han upp

– Nu ger jag kommunen ett sista utsträckt finger, säger Kurt-Erik Byström som erbjuder kommunen att återköpa fastigheten före den 15:e juli.

– Annars lämnar jag ut fastigheten på anbud och då kan vem som helst stoppa kommunens planer på fortsatt torvhantering.

• "Felaktigt beslut"

Sture Hansson, chef för kommunens tekniska avdelning, tycker att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

– Det vore konstigt om vi inte fick använda kajen i Nordmaling, säger Sture Hansson som menar att Byström nu funnit en anledning att flytta sin verksamhet.

På VK:s fråga om det inte i stället vore tänkbart för kommunen att avstå från torvhantering under tre månader för att tillmötesgå de närboende, svarar han att politikerna tagit ställning och menar att Byström skulle ha godkänt torvhanteringen i dess utformning.

Kommunalrådet Sture Lindgren anser inte att kommunen handlat fel och hänvisar till de turor som förekom när Byström startade sin verksamhet i Nordmaling. Han säger också att kommunen på alla sätt stöttade företagets etablering i Nordmaling.

– Det är ju synd att vi mister en företagare på orten, men vi är väldigt angelägna om att komma åt kajen. Förhandlingar pågår också om nya skeppningar.

• "Tyst" beklagande

Riksdagsman Hans Dau tycker att det är beklagligt att företaget flyttar från kommunen.

– Det är sådana här små företag vi så väl behöver, säger Dau. Det här är ett seriöst och fungerande företag utan kommunala eller statliga subventioner.

Dau har dock inte själv agerat för att behålla företaget i kommunen utan har på Byströms förfrågningar hänvisat till att han inte längre sysslar med företagsetableringar i kommunen.

• Flyttar till Finland

Även om KEAK Belysning AB flyttat sin tillverkning till Finland, finns dock kontoret kvar i Sverige, i den fastighet som familjen Byström köpt i ett bostadsområde i närheten av kajen i Holmsund.

– På något sätt känns det skönt att det är över nu, men jag är mycket besviken på "byapolitikerna" i Nordmaling som inte är villiga att förhandla trots att de fått påbäckning av länsstyrelsen, säger Kurt-Erik Byström.

ANDERS WIKMAN

F d huvudjägare på turné



• Kören från Himalayas lämland som omvänt sig från sina liv som huvudjägare.

NORDMALING: Än en gång får Sverige besök av en kör från Nagaland, en delstat i nordöstra Indien.

Kören som besökte Nordmaling i helgen representerade en unik stambefolkning som lever i Himalayas lämland.

Stambefolkningen har för inte så länge sedan ägnat sig åt makaber huvudjakt men missionen

har haft framgång och man räknar med att 80 till 90 procent av befolkningen i dag är kristen.

Kören har ett tiotal medlemmar och sjunger sånger på engelska och på olika nagaspråk. Kören är klädd i stamkläder och visar upp de vapen som användes vid huvudjakten. Kören framträder under sin turné också i Danmark och Finland.



Stefan Johansson och Eva-Lotta Jonsson, Lögdeå. Bruden är bördig från Storuman och brudgummen från Tärnaby. Vigseln förrättades i Stensele kyrka av komminister Conny Lindholm. (Foto: Nilssons Foto, Storuman.)



• Marene Landström och Per Sävenskog, Nordmaling, fick den 26 juni en pojke på Umeå BB. Han vägde 3360 gram och var 51 cm lång.



• Karin Fellenius och Peder Strömberg, Umeå, fick den 30 juni en pojke på Umeå BB. Han vägde 3 745 gram och var 51 cm lång. Storasyter heter Jonna.

Alma Bagger, Nordmaling. På Nordmalings sjukhem avled på tisdagen Alma Bagger, född Oberg, maka till framlidne småbrukaren och skogsarbetaren Fritz Bagger, Bjärten, i en ålder av 80 år.

Närmast sörjande är barnen Aina, Eskil, Hans-Ivan och Lars med familjer samt en broder.

Alma Bagger gifte sig 1931 med Fritz Bagger och de drev tillsammans ett mindre jordbruk i Bjärten. Hon skötte hemmet, vävde mattor, dukar och gardiner för hushållets behov. I början av 80-talet flyttade makarna Bagger till pensionärslägenhet i Nordmaling. På somrarna återvände de alltid till hemmet i Bjärten.

Alma Bagger var medlem i Nordsjö EFS.

70-åring skadades efter fall från balkongen

NORDMALING (VK) 5.7.1989

En 70-årig man skadades på måndagen när han störtade 3,5 meter ned från den balkong han höll på att reparera i sin sommarstuga i Bredvik.

Enligt polisen höll mannen på

med förstärkningsarbete på sin balkong, vid något tillfälle hade han lutat sig mot räcket varvid det brast.

Mannen fördes i ambulans till regionsjukhuset i Umeå och där konstaterades att klarat sig utan olyckan utan frakturer trots den höga fallhöjden.

Kedjan på värmlandsresa

NORDMALING: Pensionärsföreningen Kedjan i Nordmaling har avslutat studiesäsongen med en resa till kulturbygderna i Värmland. Bland annat besökte föreningen Fryksdalen och Selma Lagerlöfs Ekeby. Pensionerade majoren Holger Nilsson guidade i sin hembygd med kunskande och inlevelse.

Föreningen besökte också Mårbacka. Kedjan fick också bekanta sig med gamle radioveteranen Erik Goland som gav bilden av det humoristiska i värmlandsbygderna. Han berättade om värmlänningens speciella egenskap att se bort från vardagslivets sorgligare sidor.

Pensionärsföreningen Kedjan kommer i sommar att göra en resa både till Skellefteå och till Hälsingland.



Benny Melinder och Ingela Marklund, Nordmaling. Bruden är bördig från Arvidsjaur och brudgummen från Brattfors. Mikael Forsberg och Christina Marklund, Trehörningsjö. Bruden är bördig från Arvidsjaur och brudgummen från Långviksmon. Vigseln förrättades i Trehörningsjö kyrka av kyrkoadjunkt Ingegerd Olofsson, Själeå. Brudnåb var Linda Marklund och Anna Lundberg. (Foto: Annica Lindqvist, Kärrsjö.)

6.7.1989

Vår kära Mamma, Mormor, Farmor och Svärmor

Alma Bagger

* 19/1 1909 † 4/7 1989
han stilla insomnat i tron på sin frälsare. Djupt sörjd, men i tacksamt minne bevarad av oss, övrig släkt och vänner.

Bjärten, Nordmaling den 5 juli 1989

Aina och Usko
Eskil och Naime
Hans-Ivan

Lars och Margareta
Barnbarn och barnbarnsbarn

Han har öppnat pärlepporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Norrfors kyrka 14/7 kl 12.00. Efter akten inbjudes till minnesstund i församlingsgården. Tänk på Svenska kyrkans mission och EFS mission.

Fuktig skola dräneras 7.7.1989

NORDMALING (VK)
För att klara fuktskador vid högstadieskolan i Nordmaling föreslår tekniska utskottet att 100 000 kronor avsätts till en ny dränering. Åtgärden avser skolbyggnaden i riktning mot Kungsvägen.

När tekniska utskottet på torsdagen hade sitt sammanträde beslutades enhälligt att dräneringen vid högstadieskolan skulle läggas om. Sedan en tid tillbaka har fukt slagit in i väggarna och då främst på källarvåningen i riktning mot Kungsvägen.

Förslaget om att på skolgården i Baggård ska iordningställas för 380 000 kronor godkändes delvis så till vida att 300 000 skulle utnyttjas från årets budget och resterande från kommande års budget. I summan ingår dock inte pengar för eventuell asfaltering.

• Sophantering

Den fortsatta sophanteringen med hushållsavfall skall enligt utskottet ske till Umeå energiverk. Enligt två förslag om ekonomisk uppgörelse av investeringarna vid reningsverket för att klara miljökraven ville tekniska utskottet att Nordmalings kommun skulle svara för ett 2,5 procentigt tillskott på

de totala kostnaderna. För Nordmalings del skulle det röra sig om ett belopp på mellan en och 1,2 miljoner kronor.

• Brist på daghem

Efter begäran från socialnämnden skall tekniska utskottet försöka lösa en akut brist på lokaler för daghem i Gräsmyr och Lögdeå. Anledningen anges vara att fler kommunala dagmammor slutat och därmed har det uppstått platsbrist för deras egna barn och de barn de vårdar. På båda platserna gäller det att hitta lämpliga lokaler för grupper om cirka 15 barn.

ANDERS WIKMAN



Anders Höglander och Carola Darstedt, Nordmaling. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av kyrkoadjunkt John Isaksson. Brudnåbbar var Emma, Ida och Susanna. (Foto: Bilden, Nordmaling.)

8.7.1989



Roger Brömster och Åsa Söderström, Rundvik. Vigseln förrättades i Bredvik av Lasse Eriksson. Med på bilden är barnen Mathias och Magnus. (Foto: Bilden, Nordmaling.)

8.7.1989

Normalt väder i Västerbotten 7.7.1989

NORDMALING (VK)
Junivädret blev i år mycket normalt och innehöll inte några stora väderomslag.

Efter en kall inledning blev det en jämn värmekurva uppåt fram mot den 27-28 innan värmen åter gick tillbaka.

Köldnätterna kom i början på månaden, 2 och 3 med temperaturer ner till minus tre grader i Idvattnet. Samma natt var det minus 2,6 grader i Vindeln-Björkheden, minus 1,6 i Gunnarn och minus en grad i Hemavan. Där blev det också en köldknäpp den 13:e med minus en grad. Umeå hade som kallast plus två grader den 3:e.

• Efter kyla kommer värme.

Efter den kyliga inledningen av den första riktiga sommarmånaden blev vädret ovanligt stadigt utan större förändringar. I jämförelse med Umeå flygplats och Nordmaling under de senaste 41 åren ligger både medeltemperatur och medelnederbörd på medeltalet under perioden.

Umeå fick 48,7 millimeter nederbörd under månaden medan medelvärdet är 46 millimeter. Temperaturmässigt ligger det på samma tal, nämligen plus 13,7 grader. I jämförelse med maj kan nämnas att den varmaste dagen i Umeå uppmättes den 23:e maj med plus 25,1 grader mot "bara" 25,3 plusgrader den 28:e juni.

Månadens högsta temperatur,

plus 26,2 grader uppmättes i Lycksele vid middagstid den 27:e. Därefter kom Umeå med 25,3, Idvattnet hade 24,5, Gunnarn 23,9 och Vindeln-Björkheden 21,8. 20,3 grader varmt var det i Hemavan först den 28:e juni.

• Minst nederbörd i inlandet

Om nederbörden var normal, eller mycket normal i kustlandet så var det ovanligt lite nederbörd i delar av inlandet. Gunnarn fick endast 36 millimeter, vilket är nästan hälften mot normalt. Det samma gäller de 35,6 millimeter som kom i Hemavan. Minst med nederbörd föll det dock i Vindeln-Björkheden med endast 26,2 millimeter. Toppar nederbördsrikan gör Lycksele med 65,2 millimeter.

Det stadiga sommarvädret innebar också att det var lite med regn- och åskskurar. Även vindarna var måttliga med toppar upp mot åtta sekundmeter.

Får vi nu en lika god fortsättning på sommaren som den första sommarmånaden visade så blir det en trevlig semesterperiod eller sommarlov. Måtte bara vädergudarna vara med oss och släppa lite regn och då gärna under nätterna. Detta med tanke på den svåra torra sommar och de södra delarna av landet. Med måtta på allt slipper vi kanske både bevattningsförbud och svåra skogsbränder. Men för säkerhets skull ta till vara på alla solglimtar utan att för den skull "bränna skinnen av er".

ANDERS WIKMAN



• Familjen Erik Anders bjöd på en uppskattad konsert i Nordmalings kyrka.

8.7.1989

Familj gav uppskattad konsert

NORDMALING: Ovanligt mycket folk, med tanke på semester, var det i Nordmalings kyrka på onsdagskvällen när familjen Erik Anders, från Florida sjöng och spelade gospel. Familjen som bott tolv år i USA kommer från Örnsköldsvik, där "husbonden" hette Anders Eriksson. Han blev en välkänd sångare med det namnet, men så antogs artistnamnet Erik Anders, som nu är känt på många ställen i världen. Gruppen består av förutom Erik Anders, hustrun Annette, dottern Andrea, sönerna

Alexander och Adam.

Erik anders har en fyllig röst, med stort register, och hans tolkning av Einar Ekberg hör till de bästa som framförts i den gamla helgedomen. Familjen i övrigt hanterade piano, synt, gitarr och bas, med stor inlevelse och musikalitet. När ungdomarna "slapp loss" i rivig gospelrock, sjöng Andrea njutbara solon till brödernas "doasång". Synd att inte fler ungdomar var i kyrkan.

Kyrkoherde Gunnar Ågerstrand tackade gruppen, och önskade dem tillbaka.

Nyåkers sommarkafé lockade man ur huse



• De två skönsjungande herrarna Torleif Ögren och Kent Ottosson. FOTO: IRMA JOHANSSON

NYÅKER (VK) 12.7.1989 Nyåkers intresseförening har i sommar gjort en djärv satsning vad det gäller underhållning. I söndags hade man den första parkkvällen som hade lockat man ur huse bland Nyåkersborna.

Torleif Ögren, Sven-Erik Holmlund och Mikael Holmlund svarade för det

musikaliska inslaget. Torleif ledde allsång samt lekte med åskådarna i ett antal trevliga tävlingar. Ruben Sandman från Aspeå roade publiken med roliga historier.

På onsdagskvällen var det dags för arrangemang nummer två. Då höll man till i det nyss startade sommarkafféet, där man fick trängas runt kaffeborden. Torleif Ögren och Kent Ottosson, två av bygdens skönsjungande herrar underhöll

med den äran till eget gitar-rangemang. Långväga gäster, släktingar till Birgit och Lars Nygren, hade kommit från Jamestown USA.

Kaffe med hembakat bröd serverades och alla såg ut att trivas och man sjöng av hjärtans lust med i allsångerna. Intresseföreningen har planerat in fyra kvällar för olika aktiviteter. En berättarkväll, en ungdomskväll och en kyrkans allsångskväll står bl a på programmet.

IRMA JOHANSSON



• Lena Olofsson och Lars Sindebo, Nordmaling, fick den 3 juli en pojke på Umeå BB. Han vägde 3 010 gram och var 48 cm lång. Storebror heter Jonas. 12.7.1989



• Månika Perman och Göran Grannas, Nordmaling, fick den 5 juli en flicka på Umeå BB. Hon vägde 3550 gram och var 50 cm lång. Syskonen heter Mikaela och Joakim. 12.7.1989



Sten-Åke Markström och Gun-Britt Wedman, Rundvik. Vigseln förättades i Rundviks kyrka av Michael Hakalax. Tärna var Monica Wedman, marsalk var Leif Markström. Med på bilden är söner Johan och Jacob. (Foto: Carlsson foto, Hörnefors) 12.7.1989



• När Forsbergs bageri i Lögdeå på lördagen stängdes efter 43 års verksamhet var det många kunder som kom med lyckönskningar om en skön ledighet efter många års slit.

FOTO ANDERS WIKMAN

11. 7. 1989

Bageriet i Lögdeå slog igen efter 43 år

LÖGDEÅ (VK)
I lördags gick en 43-årig bageriepok i graven när bröderna Forsbergs bageri i Lögdeå hade sin sista bakningsdag. Efter några timmars öppethållande var allt bröd slut och brödhyllorna tomma. Kvar var bara en sista doft från mor-

samtidigt roligt, säger Runo och framhåller att de båda trivs med bagaryrket.

Till sin hjälp har de haft Gerd, gift med Bertil. Hon blir 64 år till hösten och tillsammans har de tre jobbat i bageriet i Lögdeå i 43 år.

• Trevande start

Bröderna startade bageriet 1946 och i en tid då ransoning präglade samhället. För att klar bakning-

en var de tvungna att byta sin sig "kuponger" för bland annat mjöl, socker och smör. De höll till i "Lögdeå Gård" fram till 1965, då de köpte och flyttade in i gamla konsumbutik. På övervåningen i fastigheten, som ligger mycket centralt i Lögdeå, bor alljämt Bertil och Gerd Forsberg.

— Med tanke på att vi bor uppe på övervåningen har vi inga tankar på att sälja bageriet när vi nu lägger av, uppger Bertil Forsberg och berättar att många kunder även kommit bakvägen när butiken inte är öppen.

Förutom försäljningen från butiken körde de under perioden från 1952 till 1970 även ut varorna i en brödbil. VK:s reporter kom väl

ihåg de lördagar när "bullbilen" från Forsbergs kom på besök.

De flesta av bakverken är egna uppfinningar med den välkända "butterbullen" som mest populär. Men även limpan och chokladkakan från Forsbergs har gjort sig vida kända. Inne i bageriet har de haft två bakugnar, två vispmaskiner, jässkåp, degrullare och rivningsmaskin. Många maskiner har varit relativt nyinköpta. Det mesta arbetet med bakningen har skötts av bröderna medan Gerd i huvudsak har skött butiksförsäljningen som inte bara bestått av bageriprodukter.

När Forsbergs bageri i lördags hade sitt sista öppenhållande stod kunderna vid butiksdörren vid 6-tiden på morgonen. Vid tio-tiden var i det närmaste alla varor slut och när klockan närmade sig 11.00 var alla bakverk försålda. Många besökare kom för sent och fick finna sig i att se de tomma brödhyllorna och i stället nöja sig med att få en sista lilla doft från nybakt bröd hos Forsbergs bageri i Lögdeå.

ANDERS WIKMAN



Lars Åke Lindqvist och Sarie Sandström, båda Mullsjö, Nordmaling. Vigseln förrättades i Mullsjö församlingsgård av kyrkoadjunkt John Isaksson. Samtidigt döptes även dottern Frida. (Foto: Bilden, Nordmaling.)

13. 7. 1989



Peder Sjöström och Eva Olofsson, båda Högrännan, Nyåker. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av Gunnar Ågerstrand. (Foto: Star Foto & Ramaffär Vännäs).

14. 7. 1989

Dödsfall



Edvin Karlstedt, Rundvik. Efter en längre tids sjukdom avled på torsdagen på sjukhemmet i Nordmaling Edvin Karlstedt, Rundvik, 85 år gammal. Närmast sörjande är maka och två döttrar med familjer.

Han var född i Rundvik och förblev sin hembygd trogen. Edvin Karlstedt var kommunalt och fackligt engagerad och var bl a ordförande i Rundviks träindustriarbetareförening 1939-1968. Han var kyrkofullmäktiges ordförande och satt med i kommunfullmäktige under många år. 15. 7. 1989



Inger Olsson, Greta Sandström, Eva Segerljung, Margareta Marcusson, Vilma Salomonsson, Edit Ottosson och Kent Ottosson i skrivarecirkeln underhöll på sommarkafé i Nyåker.

15. 7. 1989

Cirkel-kafé med berättarglädje

NYÅKER: Sjuttiofem personer hade mött upp på Nyåkers sommarkafé när skrivarcirkeln hade inbjudit till berättarstuga. Det blev både trångt och varmt kring kaffeborden.

Damerna i cirkeln Edit Ottosson, Margareta Marcusson, Eva Segerljung, Inger Olsson, Greta

Sandström och Vilma Salomonsson underhöll alla med dikter och berättelser. En del framfördes på byamål av Margareta Marcusson. Cirkelns ende manlige deltagare Kent Ottosson underhöll med sång till gitarr. Damerna bjöd även på kaffe och hembakt bröd.

Svårsläckt skogsbrand

NORDMALING (VK)
Ett 100 m brett och 150 m långt markavsnitt eldhärjades på den ländtunga som skiljer Inner-Mjöviken från Yttre Mjöviken i Kråken, Nordmaling, under lördagen. Trots brandytans relativt ringa omkrets var branden svårsläckt till följd av all pyrande mossa.

Det var på eftermiddagen som branden upptäcktes i ett område som skiljer insjön Inner-Mjöviken från havet. Området var beläget ca 500-600 m från närmsta väg vilket försvårade framkomligheten för räddningskåren.

17. 7. 1989

83-åring bestulen

NORDMALING (VK)
En 83-årig ensamstående kvinna boende i Grundunda blev under lördagsaftonen bestulen på 1 000-tals kronor samt alla smycken som förvarades i ett låst kassaskåp i hemmet.

Polisen misstänker att två ungdomar utförde stölden under tiden som en tredje uppehöll kvinnan.

Det var vid 16-tiden på lördagskvällen som den 83-åriga kvinnan fick besök av några ungdomar, två flickor och en ung man, som alla till sin klädsel skiljde sig något från svenskt snitt.

En av flickorna hade plockat blommor, vilka hon gav till den gamla kvinnan, samtidigt som hon uttryckte sin förhoppning om att hon skulle få hjälp med att laga sin kjol som gått sönder i en söm.

Vi misstänker att under tiden som den 83-åriga kvinnan hjälpte till med att laga kjolen så bar de övriga två ungdomarna ut det kassaskåp i vilket hon förvarade sina pengar och sina smycken, säger polisen i Örnsköldsvik som samtidigt vill varna allmänheten för att släppa in de "sommarförsäljare" som börjat dyka upp på olika platser i Norrland.

OWE FREDRIKSSON

Musikrik dag i anrika Ava 17. 7. 1989

AVA (VK)
Ava, fiske- och jordbrukarbyn som tillhör Nordmalings allra äldsta och med nedskrivna handlingar från 1400-talet, är årets hemvänderby i kommunen.

Med ett enkelt och lätt samt program som innehöll både musik och annan förströelse förnöjdes besökarna under ett flera timmar långt arrangemang under söndagen.

Arrangemanget hölls i byns ändamålsenliga bygdegård och samlade ett par hundra firare.

Hans Dau, byns riksdagsman, var invigningstalare och han knöt an till framtidstron som finns inom byn. Under de senaste åren har invånarantalet hållit sig konstant omkring 125 och den glädje som finns bland de äldre byborna att det sedan några år blivit attraktivt bland yngre att även bygga nya bostadshus, är inte att ta miste på.

Att yngre flyttat in märktes inte minst på att små barn som springer omkring på gårdarna i byn.

• Blåsförstärkning

Ava-dagen var fylld av musik.

Dalsfeltarna, som för övrigt har en av medlemmarna från byn - Erik Kenneman - spelade vid flera tillfällen. Gruppen var dessutom förstärkt med en "blåsare" från Göteborg, Ture Nilsson. Han visade sig på styva linan ordentligt och blåste bl a på två instrument, samtidigt.

Ture Nilsson kommer nordmalingsborna att få höra mer av under veckan eftersom han bl a kom-



• Ture Nilsson imponerade vid Ava-dagen genom att lyckas med bragden att spela på två trumpeter - samtidigt.

(FOTO: OWE FREDRIKSSON)

mer att "blåsa in" marknaden på fredag.

Ett annat inslag i Ava-dagen bjöd bybon Ingemar Fällman på. Han kom till bygdegården iklädd riktigt gamla och hemgjorda läderkängor, vadmalströja och -byxa och satte sig bland de övriga besökarna och täljde på några kosor, som klippt ur en svunnen tidsera. Hantverk fanns det för övrigt mera av genom andra snidade kosor, pallar och bord samt textilier.

• Musikvecka

Hemvänderveckan i Nordma-

ling tycks ur flera synvinklar bli en verklig musikvecka. Nordmalings församling, som exempel, har satsat på ett varierat och spännande utbud som började redan i helgen med tre flickor från musikhögskolan i Piteå.

Det är sällan som kyrkan på några korta sommarveckor haft ett så varierat och välfrekventerat utbud som under denna hemvändervecka med arrangemang under var och varannan kväll.

Intressant är också att notera att

utbudet inte direkt kan hänföras till avdelning "andlig" musik utan mera till kultur.

Ett annat och kanske i ännu högre grad spännande arrangemang blir nog tisdagskvällens "Festmusik från drottning Christinas Sverige" framförd av Löfsjö-Musiquen. Enligt gruppens ledare, David Kettlewell, så kommer kvällen att fyllas med musik från 1650-talet med hjälp av blockflöjter, fioler, cembalo, harpa samt sångare.

OWE FREDRIKSSON

**MARKNAD
21-22 JULI**

Hemma i Nordmaling

Marknaden slår rekord

Men trögt från de egna leden

NORDMALING (VK)
Årets marknad i Nordmaling blir den största någonsin, med totalt 150 marknadsstånd.

Intresset har varit stort från marknadsproffsen och vi har varit tvungna att säga nej till många, säger Björn Olsson, en av de marknadsansvariga vid kommunens fritidsförvaltning.

För första gången under de senaste åren nordmalingsmarknader kommer antalet försäljare som kommer utifrån att vara fler än de som kommer från kommunen.

Det har varit "trögt" med ortens företagare och där har både köpmannaföreningen och

hantverksföreningen jobbat hårt för att få ut de lokala förmågorna, säger Björn Olsson. Samtidigt markerar han tydligt att det i år inte kommer att finnas någon "marknadsgeneral" som håller i låtarna utan att organisationen sköts av honom och Liselotte Olsson tillsammans. Det är också för andra året i rad som marknaden organiseras genom kommunens försorg och inte som tidigare genom Vallstugestiftelsen.

En av nyheterna med årets marknad är det koppel av artister som kommer att uppträda både vid marknaden och vid sidan om. Förutom de lokala förmågorna i Dahlisfjellerna kommer marknaden att "blåsas in" via trumpet av Ture Nilsson, Göteborg. Därefter löser artisterna av varandra med trubaduren Thorstein Bergman och folkmusikgruppen JP Nyströms från Piteå

som underhållare på fredagen. Under lördagen dyker Jeija Sundström och Stefan Demert upp liksom Umeå Dragspelsklubb. Under hela marknaden kommer clownen Knut från Enkeltstuna att roa både barn och äldre.

ANDERS WIKMAN

• Björn Olsson och Liselotte Olsson är de två från kommunens fritidsförvaltning som i år har huvudansvaret för marknaden. 150 marknadsstånd är inbokade vilket är rekord.



**MARKNAD
21-22 JULI**

Hemma i Nordmaling



"Plötsligt, mitt i djupet hugger jätteöringen"

VÄSTANSJÖ (VK)
Den gågna helgens fiskepremiär i Västansjön, Norrörens blev en stor succé för fritidsfiskarna. Trots en opassande vind är det många som lyckades med fisket. Bäst gick det för Bengt Edvardsson, Hemling, Långviksom som drog upp en öring på 5,7 kilo.

Lymmerligen okänpliga vindförhållanden, nord och nordvästlig, var det i helgen fiskepremiär i Västansjön. Norrörens Långviksom fiske lockade ett 100-tal fiskeentusiaster. Under söndagen var deltagarna något färre. Fiskepremiären som varade i två dagar höjda på både riv och ras. När många fiskare intensivt jobbade med att få fiskarna på kroken hade många redan gått upp.

— Det är omöjligt att få fiskarna att nappa när det är norrlig vind, säger Zaur och Bruno Axelson från en av många småbåtar ute i sjön.

— Nej sydlig vind skall det vara, fortsätter de och visar att de endast lyckats barga en regnbåge och några gäddor.

Redan tidigt på lördagsmorgonen började fiskeentusiasterna strömma in i Västansjö. Många hade med sig en egen mindre båt på en släpkare för att därigenom komma ut på det mest perfekta fiskestället. När klockan slog 08.00 och fisket blev tillätet hamnade många fiskerenskap i sjön. Den första kvarten blev sedan mycket intensivt. Det största intresset för fisket fanns irms i viken där 500 kilo öring och regnbågslox slappes ut för 14 dagar sedan. Här låg båtarnas lätt infill varandes och när "firra" nappade och då både på spinnare och mask.

Efter någon halvtimme blev det ett ordentligt stilla på fisket. Blickearna vändrade runt från fiskare till fiskare för att kontrollera om det möjligt nappade bättre någon annan plats. Av någon anledning var det "nappstilt" någon halvtimme innan enskilda fiskare fick upp de första firarna. Där, utanför vassruggen mot stora vägen, var det några från båt och några från land som lyckades barga ut nor fiskar och plötsligt var maskat upp igen. Någon halvtimme senare har många trottnat och styrde sina båtar mot land för en fiskepaus.

Vid 11.00-tiden förvandlades plötsligt det trista fisket på Väster-

sjön till en spännande arena för storfiske i mitten på sjön har Bengt Edvardsson och hans kompani Åke Söderlund fått ett "storsnapp" på en vobblar. Långt ner i djupet, mitt på sjön. Efter en dramatiskt "figel" kommer storfisken närmare båten och Bengt Edvardsson ser att det är en jätteöring han fått på kroken. Öringsmasken var stor och fiskerentret höll på att få ett olyckligt slut när fisken till vobblern plötsligt gick av. Detta skedde lyckligtvis grecks i samma ögonblick som fisken hamnade under fisken och därmed blev dagen största fisk bärsgad.

Den stora kroken på nederkanten markerar tydligt att det är en öringsmasken de fått. Med sin fiskekniv avliver Bengt Edvardsson fisken med ett djupa snitt bakom huvudet. De beger sig däröver till en intilliggande båt för att möjligen få besked om hur mycket den stora fisken väger. En enkel fjätörväg visar att fisken väger sex kilo. Göda i hägen styr de sin båt mot land för en fiskepaus. Då fisket inte är svaret för dagen åker de till Nisse Lindström, ordföranden i Västansjöns fiskevårdsområde, för att kontrollera fiskens samt om möjligt få lägga fisken kallt till under resterande del av dagen.

Den väger 5,7 kilo, säger Nisse Lindström och konstaterar att det verkligen är en "basse" som drags upp ur sjön denna premiärtag. Samtidigt berättar Lindström att det fångats en öring på sex kilo i samband med att det fiskades bort gäddor med nät. Den största öring som tidigare tagits i sjön med hjälp av spölske vägde 4,5 kilo.



Trots att man placerat ut 500 kg öring och regnbågslox så kan man som Jörgen Rundqvist få en gammal hederlig gädda på kroken.

samband med att det fiskades bort gäddor med nät. Den största öring som tidigare tagits i sjön med hjälp av spölske vägde 4,5 kilo.

ANDERS WIKMAN

Loppmarkna'n Örsbäck

(Vägen Nordmaling-Gräsmyl)

Öppet alla dagar 10-16. Måndagar stängt.

Vi har massor av möbler, glas och porcelän m. m. m.

Besök oss, andra gör det.

LINDBRÖLAGRET HB

Tel 0930/410 43

**Visst läser folk annonser!
Ni läste ju den här!**

Nytt liv vid Aspeå fäboddar

ASPEÅ (VK) 21.7.1989
Musikaftonen i fäbodsmiljö som arrangerades i Aspeå på onsdagskvällen blev verkligt uppskattad. Över 200 personer kom till Aspeå fäboddar och fick vara med om en trivsamt stund med folkdansuppvisning, samt sång och musik.

Aspeå fäboddar upphörde som funktion i slutet av 1800-talet och början av detta århundrade. Ursprungligen fanns på allmäningsområdet 18 stugor, men sedan den sista fäbojätten lockat med sig korna ner i byn dröjde det inte länge förrän bönderna rev bodarna och gjorde om dem till lador samt förråd i anslutning till gårdarna.

• Historiebok

Under de senaste åren har byborna i Aspeå arbetat intensivt med sin bys historia. Bland annat har en bok skrivits om dess ursprung fram till nutid. Parallellt med detta har man även tagit initiativ till att försöka återställa delar



• Gräsmyrningens dansare lyckades trots ojämt underlag ändå genomföra sin uppvisning. Över 200 besökare hade sökt sig till Aspeå fäboddar.

av fäbovallens utseende till något av vad den en gång var. Arbetet har bestått i både röjningar samt uppbyggnad av några "visten".

• Invigde grillstuga

Onsdagskvällens arrangemang "Musik i fäbodsmiljö" inleddes med invigningen av den grillstuga som timrats upp inom området. Därefter blev det trumpetspel av

Gunnar Söderström, Lycksele, aspeåsonen vars farmor var den sista fäbojätten i byn. Men han var inte den ende som underhöll. Rolf Lindgren höll samman arrangemanget och dessutom medverkade Sune Forsberg samt Leif Erixon som sjöng till eget gitarrackorpanjemang.

OWE FREDRIKSSON



• Lövsjö Musiquen består av fr v Anna Nordensjö, Cheryl Jonsson, Karin Skoglund, David Kettlewell och Kjell Persson. Gruppen bjöd på musik från flydda tider vid en konsert i Nordmalings kyrka.

Väcker liv i gamla tiders musik

NORDMALING: En ovanlig musikupplevelse fick besökarna i Nordmalings kyrka vara med om på tisdagskvällen. Med tända ljus och tidstrogna instrument bjöd gruppen Lövsjö Musiquen på en verklig flykt från vardagen.

David Kettlewell, som för tolv år sen flyttade från England till Ytterlänns by i Ångermaland, har sökt upp musik som de flesta svenskar inte ens visste om.

Inledningens Grates dicite av Daniel Fredrici var stämmingsfull. Med ljus i händerna sjöng sopran och alt från var sin sida på läktaren mot tenor och bas från var sin sida i koret. Kristallklara stämmor vävdes samman under kyrkans valv.

Efter den magnifika inledning var publiken helt tänd och

kunde inte hejda applåderna, även om det bröt stämningen. Att kommentera varje framförande skulle bli för omfattande, men ett par måste nämnas. Herdekens van Bethlehem av Jan van der Wielen, med fyrstämmig sång till orgel, harpa, flöjt och fiol var himmelsk. Inte ett ljud från publiken störde de stundtals svaga partierna, som likt ekon svarade den kraftigare sången. Den nya kororgeln var som gjord för programmet.

Den andra "oförglömliga" var Fader vår av Vincenzo Albrici, även den med samma sättning.

Trots den sena timmen var det många som sökt sig till den gamla helgedomen, något som tyder på att folk upptäckt de fina musikkvällar som för andra året anordnas av kyrkorådet.

Hemvändarrally med rullstolsprov

NORDMALING: Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) genomförde sitt årliga hemvändarrally i Nordmaling här om kvällen.

Det var bra uppslutning med ca 75 deltagare varav två cyklister. Cyklisternas låga antal kan nog hänföras till det ostadiga vädret. Rallyt innehåller såväl praktiska som teoretiska prov. De teoretiska proven gäller trafikfrågor medan de praktiska går ut på att köra säkert.

Proven avslutades med att förarna fick provköra med en rullstol där det fanns hinder att passera.

– Jag tror det är viktigt att även friska personer får prova på hur det känns att sitta i en rullstol och känna på de problem

som de rullstolsbunda möter, kommenterar Stig-Ove Persson, MHF-s lokalavdelning.

Rallyt vanns av Ove Häggström, Nordmaling, före Tone Høstman, Öre, samt Mats Sundkvist, Umeå. Tio av deltagarna fick pris.

21.7.1989

Förarglig miss — men seger ändå

JÄRNÄSKLUBB (VK)
Tommy Nylund, Sandviks IK, hade inga problem att vinna årets Lotslunken, halvmaran mellan Nordmaling och Järnasklubb. Trots lite problem några kilometer från mål som sänår kostat honom både segern och orienteringscertifikatet så lyckades han ändå ta sig i mål, klart före tvåan, Ulf Rönngren, IFK rundvik.

Tävlingen fick i år det största deltagarantalet någonsin med inte mindre än 106 löpare i mål. 86 valde kvartsmaran och där segrade klubbkamraterna Sven Bergström respektive Berit Bergström, Vingarna.

Tävlingen saknade heller inte dramatik sedan en av deltagarna tagit ut sig så hårt att han kollapsade 1 200 meter före mål.

Det blev Tommy Nylund som klart dominerade halvmaran. Den grupp som följdes från starten i Nordmaling och under de första fem kilometrerna delades så småningom upp. Tommy Nylund, Dag Sandblom, Ulf Rönngren, Bernt-Ove Vestlund samt Roger Johansson gick ut ungefär lika hårt men när första rycket kom var det Tommy och Dag som var startast. Senare blev det en uppgörelse mellan Ulf Rönngren och Dag Sandblom där den förstnämnde drog det längsta strået.

Tommy Nylund var helt nöjd med loppet med ett undantag:

— Jag "försprang" mig i skogen strax före Järnasklubb, berättar han för VK. När jag kom fram på vägen igen hade jag missat snitslingen med några hundra meter. Men för att undvika allt prat valde jag att vänta in Ulf Rönngren som

då var några 100-tal meter bakom sig.

Tommy var i mål elva sekunder före tvåan. Totalt genomförde 20 löpare halvmaran, varav en kvinna. Det var Birgitta Nygren, Sun-

disjögarna, som klarade sträckan på 1.36,10.

Största klassen blev i år kvartsmaran med 72 manliga och 14 kvinnliga löpare.

OWE FREDRIKSSON



• Tommy Nylund vann Lotslunkens halvmaran trots en "förspringning" i skogen.

Välbesökta friluftsmöten

MO: Baptisternas friluftsten i sommar har i år hållits i Ava och Ledusjö. Inbjudare Runo Öberg respektive Nordell. Mötena var välbesökta och leddes av Gregor Alldertill vittnesbörd av Å Öberg, f d Aspeåbo, numera satt i Linköping. Sångarna under Rolf Forsbergs ledning. Vid avamötet framfördes också sånger av ungdomar samt av Gösta Engström. Solo sjö också i Ledusjö av Mikael Persson, Aspeå, nyss hemkommen från Afrika.

Vid ledusjömötet deltog en inbjuden gäst till hemvård dagarna, Ture Nilsson, Öberg, som underhöll med mera på blåsinstrument. Nilsson är mer också att medverka i "parken sjunger" under lövänderveckan. Insamling gick till Bröd till Bröder samsamlingen.



• Ingvor Nilsson och Gunnar Holst, Brattfors, den 13 juli på Umeå Blåpojke som vägde 3 850 g och var 50 cm lång. Syskonheter Angelica och Camilla.



Rolf Hörnström och Heléne Björklund, båda Nordmaling. Vigseln förrättades i Umeå Stadshus. (Foto: Carlsson Foto, Hörnefors.)

20. 7. 1989



Lars-Åke Hjelt och Birgitta Berglund, båda Umeå. Vigseln förrättades i Umeå rådhus av Dag Engström. (Foto: H-foto, Umeå.)

21. 7. 1989

Jaktlag önskar kortare jakttid

HORNSJÖ: — Jakttiden på älg ovan odlingsgränsen i Västerbottens län anser vi enligt 1988 års bestämmelser vara för lång. Den medför stress av djur som bör ha lugn och ro för att förbereda överlevnad i djup snö och sträng kyla. Det anser jägarna i Hornsjö jaktlag enligt en skrivelse till länsstyrelsen som undertecknats av lagets jaktledare.

Jaktlaget tolkar situationen sådan att jägarna är negativt inställda till den långa jakttiden och

därför föreslås att jakttiden minskas för samtliga jägare i första måndagen i september fram till den 25:e.

— Skulle inte denna jakttid styrkas eftersom lagen säger dagar föreslår vi att restertid tas från den 10 oktober fram till dess att 30 dagar uppnåtts.

Hornsjö jaktlag anser också björnjakten ska börja samtidigt som älgjakten och vara densamma för alla jägare.



● 1939 års konfirmander i Nordmaling har träffats för 50-årsjubileum. Fr v främre raden: Halvdan Johansson, Rundvik, Helge Östensson, Vindeln, Hjalmar Sandström, Nordmaling, Henning Öhlund, Rundvik, Gunno Berggren, Sunnansjö, Ivan Holmlund, Umeå, Martin Johansson, Umeå, Ewert Ekman, Enköping, Ragnvald Forsberg, Borås, Helge Nygren, Umeå, David Nyberg, Rundvik.

Andra raden fr v: Signar Hellman, Umeå, Henry Lundmark, Lögdeå, Nils Nyhlen, Umeå, Halvard Tavelin, Örebro, Bertil Lundgren, Örnsköldsvik, Arne Rossander, Lögdeå, Gunnar Rönnkvist, Umeå, Sixten Holst, Umeå, Gustav Johansson, Hummelholm, Erik Molin, Nordmaling.

Bakre raden fr v: Göte Forsberg, Umeå, Tage Andersson, Bräcke, Kjell Sjöberg, Gävle, Holger Tjernström, Umeå, Sven Jonsson, Hörnefors, Torsten Sörlén, Mullsjö, Viktor Andersson, Trehörningsjö, Karl Norgren, Torrböle.

21.7.1989

50-årsträff för konfirmander

NORDMALING: 1939 års konfirmander i Nordmaling firade i helgen sitt 50-åriga jubileum med bl a besök i Nordmalings kyrka, där prosten Gunnar Ågerstrand predikade.

En minnesstund hölls över de hädangångna konfirmandkamraterna. Prosten Ågerstrand gav en presentation över 1939 års konfirmandpräst, Harald Sjöström, och dessutom presenterade samtliga närvarande konfirmander sig själva samt gav en kort återberättelse om sitt aktiva

arbetsliv. Det visade sig bli en intressant stund av blandade livsöden.

Konfirmanden, konstnären Bertil Lundgren, (Håknäs), Örnsköldsvik, skänkte ett eget alster, en tavla, som utlottades bland kamraterna och som turligt vanns av träffens initiativtagare, Ewert Ekman, (Rundvik), Enköping.

Samstämmigt bland konfirmandjubilarerna var den stora glädje de kände över återseendet av gamla kamrater.



• En söt flicka och ett gediget läderarbete, Frida Öhlund, Nordmaling visar upp mamma Lisbeths hantverk.

NORDMALING

227. 1989

Owe
Fredriksson
0930/100 29



• – Lotter, köp lotter! Nordmalings marknad är ett paradiset för ambitiösa försäljare som t ex kusinerna Håkan och Torbjörn Bäckman som säljer för NIF Handboll.

Hemslöjden försvinner bland allt tingel-tangel

NORDMALING (VK)

Nordmalings marknad har nu fått det "tingel-tangel" som arrangörerna så starkt ville undvika i början på 80-talet.

Årets marknad som invigdes under fredagen och avslutas i dag, lördag, har samlat ovanligt många långväga "proffs" och man får numera fråga sig fram efter ortens hemslöjdare.

➤ Premiärdagen samlade under några timmar mitt på dagen rejält med besökare. Gissningarna på antalet går i sår men "tusentals" kan vara ett bra mått. Storgatan var fylld till trängsel och man kunde verkligen känna stämningen från fjolårets rekordmarknad.

Emellertid tunnades leden ut onödigt snabbt igen och under eftermiddagen var det förhållandevis gles framför flertalet av marknadsstånden. Ändå tycktes köplusten för vissa varor hålla i sig under hela dagen.

Även om antalet marknadsstånd ökat väsentligt i år till att uppgå till omkring 150 så har inte kvaliteten på utbudet höjts.

Plast, karameller och tingel-tangel som främst lockar alla unga att spendera sina pengar ökar mest, medan däremot de gediget gjorda hemslöjdsartiklarna i trä, läder, tyger och keramik tycks ha minskat eller i vart fall inte ökat.

• Sedvanlig invigning

Inte desto mindre bör de uppskattas.

Invigningstalare var Allan Bäckman, kommunfullmäktiges ordförande, som höll ett inspirerat tal

om bl a marknadens historiska betydelse. För musikunderhållningen svarade sedvanligt Dalsfeltarna som under hemvänderveckan förstärkts med Ture Nilsson, den 73-åriga kornett-specialisten från "Göteborg". Det var också han som basunerade ut att marknaden invigdes.

Thorstein Bergman, rikskänd vissångare, medverkade på självklart uppskattat sätt. Synd bara att arrangörerna inte annonserade ut underhållningen tillräckligt tydligt. Men svaret är givet. En marknadsföring av underhållningen skapar naturligtvis en motreaktion från försäljningsintresset.

Under lördagen dyker andra bekanta upp ur trubadurleden, nämligen Jeja Sundström och Stefan Demert och som en kontrast till deras musik, Umeå dragspelsklubb.



• – Vad tror du husse? Kniv eller yxa inför jakten? Korthårsvorstehn Akza intresserar sig tillsammans med husse och matte, Ove och Ing-Marie Sandlund, Husum, för de kvalitetsknivar och yxor som Bernt Welander, Hörnsjö, snidat.

Gissade rätt på stockens vikt 25.7.1989

ifrån den vikt, 359 kg, som Lions clubs stock vägde och där drogs Assar Hägglunds namn före de övrigas.

Västerbottens skogsägareför-
ening hade i sin gissningstävling
att sätta pris på en virkesvälla.
1700 försökte och forslagen låg
mellan 52 och 98 000 kr. Rätt svar
var 2757 kr och David Nordberg
som hade 2760 var närmast.

NORDMALING:
Assar Hägglund, Summansjö,
och David Nordberg, Nordmä-
ling, är suveräna gissare samti-
digt som de besitter den behöv-
liga tur som krävs. Dessa båda
varn nämligen var sin gissnings-
tävlning i anslutning till Nord-
malings marknadsdag.
Av 700 inlämnade förslag gis-
sade fem personer endast ett kilo



• Sören Hjeltman, lärare med data som hobby, har lyckats med vad många i Nordmaling önskat sig under hemvändarveckan, nämligen att göra Nordmaling till världens centrum.

24.7.1989

Han gör Nordmaling till världens centrum

NORDMALING (VK)

Sören Hjeltman, lärare i Nordmaling och med data som hobby, har lyckats med vad många i hemvändertider försökt! Han har gjort Nordmaling till världens centrum.

Under marknadsdagarna - som avslutades med rekordpublik under lördagen - återfanns Sören Hjeltman i ett av de många stånd som kantade Storgatan i samhället.

Genom att sammanställa egna, generalstabens samt en amerikansk databas uppgifter har han med sin dator lyckats rita en karta där Nordmalings samhälle är jordens geografiska mittpunkt.

Kartan visar Sveriges, våra grannländers, övriga Europas samt de andra världsdelenas konturer och där de mest detaljerade kustlinjerna återfinns i Nordmalingsfjärden.

• 1 000 punkter

Arbetet har tagit omkring 14 dagar att sammanställa och med den datautrustning jag använt mig av har det tagit åtta timmar att göra alla beräkningar, berättar Sören Hjeltman.

Längs kuststräckan Sikeå i norr till Skags udde i söder har datorn ritat upp ca 1000 punkter för att få en igenkännbar kuststräcka. För

att därefter kunna få en välliknande bild av den övriga världen har han köpt uppgifter från en amerikansk databas och från den plockat ut ca 100 000 informationspunkter.

• Inga problem

Det var inga problem att få tag i informationen men det stora problemet har varit att sedan räkna om alla uppgifter så att de skulle gälla från Nordmalings horisont, konstaterar Sören Hjeltman som också på frågan "varför" skattar och pratar om hobby samt ett sätt att marknadsföra sitt emmansföretag, Nordmalings Infoteknik.

• Verklig marknad

Lördagen blev den verkliga marknadsdagen i Nordmaling. Troligtvis slogs också fjolårets besöksrekord av alla rapporter att döma och samstämmiga uppgifter från de inhemska utställarna var att köplusten varit god. Däremot tycks efterfrågan av varor ha varit olika under de två dagarna.

Årets två marknadsansvariga från kommunen, Björn Olsson och Liselott Olsson, var mer än väl nöjda med arrangemanget. Det mesta tycks ha fungerat klanderfritt så det var med en pust av lättnad som Björn Olsson lade sin uppgift åt sidan.

Just nu känns det jätteskönt att det är över. Det är trots allt intensiva dagar och även om det varit jätteroligt att jobba med marknaden så känns det samtidigt

bra att det är överstökta, kommenterar han.

En liten miss i programannonseringen drabbade ändå fredagskvällens trubadurafon i Järnäs-klubb. Torstein Bergmans medverkan med sina två medmusikanter fanns visserligen med men tyvärr hade platsangivelsen ramlat bort. Hjälpfullt kunde detta repareras genom påannonseringar i marknadens högtalaranläggning men betydligt fler än de omkring 150-200 som kom till "klubben" kunde ha fått plats.

OWE FREDRIKSSON



• Visafononen med Torstein Bergman på Järnäs-klubb samlade 150-200 personer men fler kunde ha fått plats.



24.7.1989
50 år tisdag 25 juli Birger Lundberg, Nordmaling. Birger Lundberg arbetar på Swanboard Maso-nite i Rundvik som elektriker. Han är född i Lycksele och återvänder gärna till sommarstället i Arvträsk. Han är mycket jaktintresserad.

27.7.1989

Min kära Mor, Svärmor och Mormor

Saga Edit Ingeborg Åström

* 26/6 1911 † 25/7 1989
har stilla insomnat.

Baggård, Nordmaling den 26 juli 1989

Ann-Marie och Fred
Gunnar, Anders
Marianne och Janne

*Sakta kom en ängel och log
Tog henne stilla vid handen
Viskade, nu är det nog
Löste de jordiska banden*

Begravningsgudstjänst äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling, lörd 5/8 kl 12. Efter akten inbjudes till minnesstund i församlingsgården. O s a senast 3/8 till Erixons Blh. 0930/102 28. Tänk på Fonden för medicinsk forskning pg 95 06 13-0.

Kyrkan med vid Hemvändarvecka

NORDMALING: Kyrkans engagemang vid Hemvändarveckan i Nordmaling har varit omfattande. Förutom konserten med Lövsjö Musiquen, som redan refererats, var det evenemang fredag, lördag och söndag. "Folkliga sånger och klassiska pärlor" på fredagskvällen, med Marinette Røngren sång och Per Törngren piano, var av mycket hög klass. Särskilt imponerade Per Törngrens tolkning av Chopins musik. Kyrkan var i det närmaste välfyllt.

Även lördagens traditionella "Önskesångernas kväll" samlade mycket folk: trehundra personer enligt kyrkobetjäningen. Under marknaden hade folk fått skriva på önskelappar i kyrkans stånd, vilka sedan framfördes av ortens sångare till piano och orgelackompanjemang av kantor Brage Edström.

Sångarna, Roland Ahlstrand,

Birgitta Nilsson, Nils-Erik Molin. Eva Åberg och Gunnar Ågerstrand fick långa applåder för sina prestationer. Utan att nämna någon före den andre, imponeras man av det stora kunnandet, trots att alla vill kallas amatörer. Som extra krydda på anrättningen, spelade Ture Nilsson från Göteborg på sina korneter och trombon. Något som "gick hem".

På söndag var det dags för teater för första gången i kyrkan. Det var grotteatern som framförde "Då log Sara", ett bibliskt drama från första Mosebok.

Kvinnorna Sara och Hagars känslor, tolkades mästertligt av Agneta Stefansson och Annika Serlund, synd bara att rösterna var svåra att höra stundtals på grund av kyrkans akustik. Den fåtaliga publiken verkade ändå gill det nya grepp som teatern innebar.

Välbesökt högmässa

25.7.1989
NORDMALING: Hemvändarhögmässan i Nordmalings kyrka blev som vanligt välbesökt. "Hemvändarprästen" Helge Norgren predikade, som nu vid pensioneringen blir "hemvändare" på riktigt, och flyttar in i sitt barndomshem i Torrböle. Efter högmässan anslöt han sig till sina konfirmandkamrater som firade femtioårsjubileum.

I strålende sol samlades gruppen tillsammans med andra gudstjänstbesökare till fika i kyrkparken. Sedan besöktes biblioteket, och jubileet avrundades med middag på Wårdshuset.

Det hela var så trevligt att deltagarna beslöt att träffas igen 1993.

Skärgårdsgudstjänst gjorde succé

NORDMALING: Söndagens skärgårdsgudstjänst i Tattarviken, Nordmaling, blev en stor succé. Närmare trehundra personer hade sökt sig ut i det vackra sommarvädret.

Av dessa kom etthundra sjövägen med båtarna som ordnats av Ragnar Åberg, Rundvik, en veteran i konsten att ragga båtar.

Mikael Hakalax predikade, sedan Ragnar Åberg hälsat välkommen, och berättat om forna tiders industri och fartygsför-lis-

ningar i området. Hemvändarkören sjöng under ledning av Harry Oldberg, Ture Nilsson från Göteborg spelade på sina kornetter, både till den unisona sången, och till egen bakgrundsmusik.

Karin Ekström sjöng solo, och musikentusiasten Harry Oldberg blev hyllad en dag i förväg på sin åttiöarsdag.

Solen sken och värmdde, alla trivdes, och kollekten till Svenska Kyrkan i utlandet blev ettusenfemhundra kronor.

Ovanlig mötesform

28.7.1989
ASPEÅ: I söndags samlades bybor och tillresande till Flaggberget i Aspeå, där man i samband med hemvändarveckan varje år firar friluftsgudstjänst.

Det var för femtonde året i rad som man samlades till denna lite ovanliga mötesform och det vackra vädret och den trevliga samvaron lockade ett hundratal besökare.

Talade gjorde missionären Börje Peterson och evangelisten

Samuel Svensson.

Det bjöds även på en myckenhet av sång. Nordmalings baptistförsamlings sångare, en ungdomskör, Gregor och Marie Allerth och Samuel Svensson framfördes alla sånger som vittnade om en gemensam tro på Kristus.

Mötesvärd var Gregor Allerth och som avslutning tackade Ulla Ersholt de medverkande och sade några ord om flaggberget och dess femtioåriga historia.

Stor hundhelg i Nordmaling

29.7.1989
NORDMALING: Till helgen har alla i Nordmaling chansen att bli ordentligt utskälda. Då kommer nämligen minst 120 hundar från hela länet att samlas för att göra upp om vem och vilka som är vackrast i länet. Västerbottens kennelklubb står bakom arrangemanget.

Först och främst kommer helgen att bjuda på en brokig samlings hundar i en rasparad som är öppen för alla. För deltagande i den behövs inga övriga kvaliteter.

Dessutom samtliga hundar i länet som har erhållit priset bäst i rasen samt bäst i motsatt kön har inbjudits i en skönhetstävling där raser ställs mot raser i ett enda trevligt jippo som också kommer att dra folk från länets alla hörn.

- Vi har fått 60 anmälningar till BIR- och BIM-paraden, berättar Lars Englund, en av de

ansvariga för arrangemanget i Nordmaling.

Tillsammans med Stig Holgersson och Eva-Karin Sjödin berättar han att helgen kommer att utveckla sig till en "hundfest" av aldrig tidigare skadat slag i kommunen eller länet.

- Från lördag eftermiddag blir det arrangemang och det blir inte förrän en god stund in på kvällen som vi kommer att få veta vem som äger länets vackraste hund, korad av domaren Mikko Maljanen.

Till söndagens valputställning har ett 60-tal valpar anmälts och förutom den troligtvis ystra och lättsamma bedömning blir det uppvisning av tullens knarkhundar samt en tävling i agility för alla som vill delta.

Som ett extra russin på tårtan kommer det också att stå en dator uppställd som kan tala om om hundägaren valt rätt ras.



• En hundfest utan like väntar i Nordmaling, berättar fr v Lars Englund och Stig Holgersson som flankerar Eva-Karin Sjödin med schäfern Uran. 28.7.1989