

De vill starta en friskola i Lögdeå

TOMMA SKOLLOKALER. Det finns planer på att starta en friskola i Lögdeå. Barnen i Lögdeå, Håknäs och Rundvik, kommer från och med den 7 januari att undervisas i Nordmaling, efter fullmäktiges beslut den 6 november.

NORDMALING. Den 18 november ställde Lögdeåbygdens Intresseförening en skrivelse till kommunen med en förfrågan om vad som kommer att hända med skollokalerna i Lögdeå, när undervisningen nu upphört.

Med anledning av skrivelsen har kommunen beslutat att skollokalerna i de byar som berörs inte ska kallställas utan ha underhållsvärme fram till att ett beslut om hur skollokalerna ska användas i framtiden har fattats. Beslutet föregicks av ett möte med Lögdeåbygdens Intresseförening, där kommunchefen, samhällsbyggnadschefen och barn- och utbildningschefen deltog från kommunens sida.

I samband med diskussionerna om skollokalerna har frågan väckts om att starta en friskola i Lögdeå. Elevunderlag finns då 64 barn från förskoleklass upp till årskurs sex nu flyttats in till Nordmaling.

- Tanken om att starta en friskola i Lögdeå finns, mer än så vill jag inte kommentera uppgifterna, säger Lina Karlsson, ordförande i Lögdeåbygdens Intresseförening.

Liza Jonsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nordmaling, bekräftar att frågan om att starta en friskola i Lögdeå har ventilerats.

- Det har ännu inte kommit in någon formell ansökan, men jag vet att det finns funder-



I samband med diskussionerna om skollokalerna som nu blir tomma i Nordmaling har frågan väckts om att starta en friskola i Lögdeå.

FOTO: TT

ingar på att starta en friskola i Lögdeå. Nu är det inte kommunen utan Skolverket som slutligen fattar beslut om en friskola får startas eller inte, säger Liza Jonsson.



Liza Jonsson (S).

Det har ännu inte kommit in någon formell ansökan.

Liza Jonsson (S).

BERTIL WALLIN

090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se

FOTO: KENNETH SANDELIN

Liza Jonsson-attacken. Natten mot den sista oktober blir Liza Jonsson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Nordmaling, misshandlad i sitt hem.

Hon kopplar, via kommunalrådet Ulla-Maj Andersson, samman misshandeln med den heta debatt som finns kring nedläggningen av byskolorna i kommunen.

Spekulationer om att hela sanningen inte kommit fram startar omgående. I december lägger polisen ned förundersökningen.



November. Liza Jonsson (S) berättade att hon överfallits i sitt hem.



DÖDSFALL

Carl-Gunnar Gustafsson, Rundvik.

Carl-Gunnar Gustafsson avled hastigt på Norrlands universitetssjukhus på julaftonsmorgon, 71 år gammal. Närmast anhöriga är hans hustru Chatarina och barnen Anna, Olof, Lisa-Karin, Mats och Thomas med familjer.



Carl-Gunnar växte upp i Rundvik och var yngst av tre syskon. Han var son till åkeriägare Folke Gustafsson och hans hustru Hanna. Han började arbeta i familjeföretaget som 15-åring. Carl-Gun-

nar övertog åkeriet 1965, som han senare ombildade till aktiebolag.

Hela sitt verksamma liv ägnade han åt sitt företag som han överlät till sonen Olof år 2000. Carl-Gunnar fortsatte ändå att ägna mycket av sin tid i åkeriet.

Carl-Gunnar älskade sol och värme, därför blev det många och långa resor runt om i världen. Favoritresmålet var Gran Canaria som han besökte senast i november 2013.

Andra intressen som låg honom varmt om hjärtat var familjen, stugan i Ava samt båtlivet. Det blev många sjömil längs Sveriges kust. Så gott som varje sommar sedan 70-talet och fram till 2011 har fa-

miljens semesterar tillbringats ombord på båten.

De sista fyra åren kämpade Carl-Gunnar mot svår hjärtsjukdom. På julaften orkade inte hjärtat längre. Hans tillstånd försämrades hastigt och han somnade in på Norrlands universitetssjukhus.

Min man och vår pappa var väldigt mån om familjen och trivdes som bäst när vi alla var tillsammans.

Saknaden efter honom är oerhört stor. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och han kommer för alltid att fattas oss.

**CHATARINA OCH
BARNEN
MED FAMILJER**



Min älskade Make
vår Pappa, Morfar, Farfar
och Svärfar

Carl-Gunnar Gustafsson

* 31/5 1942 † 24/12 2013

har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
men i mycket ljusst minne
bevarad

Rundvik

CHATARINA

Anna och Christoffer

Olof och Mia

Lisa-Karin och Fredrik

Mats och Anna

Thomas och Anneli

Barnbarnen

Släkt och vänner

*Ett verksamt liv
har slocknat ut
En flitig hand
har domnat
Din arbetsdag
har nått sitt slut
Och i Guds hand
Du somnat
Din kära stämma
tystnat har
Men vackert står
Ditt minne kvar.*

Begravningsgudstjänsten äger rum i Rundviks kyrka fredag 17/1 kl 11.00. Därefter inbjudes till minnesstund i församlingsdelen. O.s.a. senast den 14/1 till Nordmalings Begr. byrå tel. 0930 102 28. Tänk på Hjärt och Lungfonden pg. 90 91 92 - 7.

20140104

20140104



Vår käre

Ingemar Nyberg

* 15/4 1948 † 28/12 2013

har hastigt lämnat oss
i sorg och saknad men
i mycket ljusst minne
bevarad

Nordmaling

BIRGITTA

Anna och Robert

Tomas och Elenora

Christher och Olfa

Barnbarn

Nils-Gunnar

Släkt och vänner

*När krafterna
ständigt domna
Och ögat sin glans
har mist
så skönt att från
allt få somna
och vila finna
till sist.*

Begravningsgudstjänsten sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Världsnaturfonden WWF pg. 90 19 74-6.



Julottekören i Hörnsjö missionskyrka.

FOTO: ROLAND STRÖMBERG

Julottekören sjöng i Hörnsjö

HÖRNSJÖ. Årets julotta samlade ett 30-tal personer som halkat sig fram på isiga vägar. Else Hörnsten-Flogér var mötesledare och läste julevangeliet, en bibeltext från Jesaja samt dikter av bland andra Oskar Stavert och Margareta Johagen.

Julottekören sjöng under Cecilia Strömbergs ledning och pianoackompanjemang. I några av sångerna stämde även Lars Jacobsson, Umeå, med

några trumpettoner. Åsa Olsson, Lillarmsjö, (född i Hörnsjö) talade över julens budskap från Hebreerbrevet. Hon hade nyligen besökt Israel och fått se stallet med flera kända platser där Jesus varit. Hon talade även om att se Jesus med egna ögon inte bara i kyrkan utan var som helst.

Efter avslutningssången O helga natt samlades alla vid fi-kabordet.

20140107

Kaos och irritation vid skolstarten

BESVÄRLIGT. Lätt kaos, irritation och allmän förvirring. Skolstarten efter jullovet för föräldrar och skolbarn från byarna Häknäs, Lögdeå och Rundvik har för många blivit lika besvärlig som förväntat.

NORDMALING. – Det har gått alldeles för fort och informationen är bristfällig, i vissa fall obefintlig. Det säger Anna Petschler, Rundvik. Örnarnsnamna var två i skolåldern som nu tillsammans med 120 andra barn från de övriga byarna undervisar i Nordmaling. Klockan 08.15 väcker Anna och Håkan Petschler sina barn. Gustav är 12 år och går i årskurs sex medan lillebror Filip, 6 år, går i förberedelseklass.

Klockan har ännu inte slagit sju, men det är full aktivitet i familjen Lovisa 4 år ska till flickskolan och Josefin är bara ett år gammal. Det blir många frågor för familjen att hålla reda på och passa och ingenting får gå smidigt.

Det hade naturligtvis underlätta om vi hade den minsta aning om vilka tider som gäller, men när inte ens personalen på skolan vet vad som gäller, hur ska vi då veta. Dessutom har vi ännu inte fått något skema för barnen, säger Anna Petschler.

För Gustav och Filip är det första riktiga skoldagen. I tisdags gick de bara halvtag och fick lite information. Gustav känner hälften av sina gamla klasskamrater från Rundvik, men övriga är helt nya.

– Jag tycker väl att det är så där. Det fanns inte stiplats till alla i bussen och jag visste knappt var jag skulle när jag kom till skolan. Vi fick lite papper och så fick vi göra en nyckelring till våra skåp innan vi åkte hem igen, säger Gustav.

Man händer hjälpa lillasyster på med kläderna innan han kränger på sig ryggsäcken för att gå till bussstället innan till den nu nedlagda skolan i Rundvik. Hela familjen följer med.

Den första bussen anländer 07.35 med avgång tre minuter senare. Många föräldrar följer med sina barn till bussen och hoppas få närmare information om när barnen kommer tillbaka hem igen. Ingen tycker veta och stämningen är irriterad.

– Vad jag inte kan förstå är varför politiker hade så brist-



Familjen får gå upp tidigt på morgnonen för att barnen ska hinna med skolskjutsen.



Det har gått alldeles för fort och informationen är bristfällig, säger Anna Petschler, här med familjen: Håkan, Lovisa, Gustav, Filip och Josefine.

**Bar-
nens nya
skolväg
se film på
vk.se**

tom med att ta det här beslutet. När det nu ändå skulle ske kunde de väl ha väntat med den här förändringen till hösten, men det har gått prestiga i frågan, säger Anna Petschler.

Hon kan ha förståelse för att allt inte klfar helt hundra i början, men menar att informationen här varit alltför ansett än bra. Anna och Håkan Petschler väntar av sina barn utan att veta när de kommer hem igen.



BERTIL WALLIN
0907 77311 | bertil.wallin@sv.se

Lång väntan innan lektionen

NORDMALING. Kritiken låter inte vänta på sig när det gäller hur skolskjutsarna är organiserade. Barnen från Häknäs får betydligt längre skolväg än andra barn.

Bussen hämtar upp barnen i Häknäs 07.10 på morgnonen och anländer till Nordmaling 40 minuter innan undervisningen börjar.

Carola Sandström bor i Häknäs och hennes dotter Isabelle

**Hon är
inte alls
glad åt
det här**

började i Årskurs ett i höstas. – Hon är inte alls glad åt det här och jag kan heller inte gilla situationen. Det är en mils skolväg och att behöva vänta så länge på morgnonen på skolan känns inte alls bra. Dessutom var skolan inte öppen första dagen hon kom till skolan, säger Carola Sandström.

Hon kan förstå att allt inte klfar helt hundra från början,

särskilt med tanke på att beslutet hastats fram, men menar att kommande borde ha känt till och förstått hur det skulle bli när barnen nu skulle börja i Nordmaling.

Jag förstår också att det kostar pengar att bedriva skolverksamhet, men är det verkligen läskigt att barnen ska ha det så här i tio år, undrar Carola Sandström.

BERTIL WALLIN



Systrarna Gustav och Filip Petschler, från Rundvik, väntar efter politikerbeslut om redogörelse av byskolorna från och med den 7 januari ska in till Nordmaling för att få undervisning. FOTO: PER LARSSON

Politiker försvarar beslutet

NORDMALING. Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nordmaling Liza Jonsson (S) fortsätter att försvara beslutet om att dra in undervisningen i byskolorna.

– För att möjliggöra en bra skolgång och under rådande ekonomiska omständigheter var det rätt beslut, säger Liza Jonsson. Hon berömler förvaltningen och skolpersonalen, som hon menar gjort ett fantastiskt jobb för att få flyttan att fungera.

Kritiken kvartar fortfarande från många fackfrågor, som menar att beslutet varit förhastat.

Kunde ni ha väntat med ett definitivt beslut till hösten?

– Min förhoppning var att beslutet skulle ha fattats redan i maj förra året. Nu blev det inte så och det dröjde till november. Vi ställde då frågan till förvaltningschefen om det



Barn- och utbildningschefen i Nordmaling, Erik Lenne, har fått ta emot en hel del kritik efter beslutet om skolnedläggningarna, men han menar att hans uppdrag bara varit att verkställa politikernas beslut och se till att allt fungerar.

var möjligt att flytta barnen redan till värdterminen och fick klara tecken.

fulla med barn som fått stå i bussen?

– Det var olyckligt och beror på ett missförstånd, men det ska vara uppklämt nu. När vi inför nya rutiner meddeletade det så i sin tid och vad jag har fått veta ska det ha fungerat bra under onsdagen.

Tycker du att det är okej att barn ska behöva vänta i 40 minuter på morgnonen innan undervisningen startar?

– Det är egentligen ingen skillnad från tidigare. Barn från Norrfors, Hirsåja och Nyåker har haft de här tiderna tidigare. Jag kan förstå den oro som barn och föräldrar till yngre elever känner och som inte varit med om det här tidigare, men situationen är inte unik.

– Ekonomiska skäl kan vi i dagligtale inte ordina transporter på annat sätt, säger Liza Jonsson.

Barn- och utbildningschefen,

Erik Lenne, fanns på plats på skolgården i Nordmaling när eleverna anlände med bussen till skolan på onsdagsmorgnonen.

Hon har också fått kritik för det fattade beslutet.

– Jag kan hålla med om att det var ett snabbt beslut, men vi bedömde att det inte var orimligt att genomföra. Nu är det här ett beslut fattat av politiker som vi bara verkställer.

Man medger att det varit enkla re att organisera verksamheten om beslutet innehåller i samband med ett sommarlov.

– Det har inte varit optimalt och vi har haft små marginaler att rätta oss med.

– Saker och ting faller inte på plats direkt, men från och med nu ska det rulla på som planerat, säger Erik Lenne.

BERTIL WALLIN

Rattfull tros ha smitit

NORDMALING. Kraftigt berusad misstänkt mannen först ha krockat med en annan bil och därefter smitit från olycksplatsen. Händelsen inträffade i slutet av juni i en by i Nordmalings kommun. Åklagaren hävdar att mannen, i 65-års åldern, avvek från olycksplatsen utan att lämna uppgift om vare sig namn eller adress.

Provtagning efteråt visade att mannen då hade 2,21 promille alkohol i blodet. Han åtalas misstänkt för grovt rattfylleri och obehörigt avvikande från trafikolycksplats.

BO WALLIN

20140109

Sjung och minns underhåll

BJURHOLM. 26 muntra PRO-medlemmar från Bjurholm intog nyligen Folkets hus i Rundvik. Underhållningen stod allsångsgänget Sjung och minns för, men även andra gästartister bidrog till den glada stämningen. Gästerna kunde även avnjuta det hembakta fiket med stort nöje.

Kvällen var en succé. Bjurholms PRO-medlemmar riktade ett tack till alla inblandade.



Bjurholms PRO samlades och trivdes i Folkets hus i Rundvik.

20140109

FÖRENINGSNYTT

Bälgarna spelade på fest

NORDMALING. När HRF Hörselskadades samt SRF Synskadades föreningar gemensamt i Nordmaling ordnar julfest så både hörs och syns det.

Dragspelsmusikerna Bälgarna, med Sune Sigfridsson, Thorbjörn Augustsson, Peder Österberg och Yngve Jonsson, förhöjde julstämningen.

Elsa Lunds sammanställning av julsånger föll i god jord. Höjdpunkten blev när Aina Birgersson bar in risgrönsgröten.

Lite mer allvar blev det när Karl-Erik Zetterqvist och Elsa Eriksson informerade från Kommunala handikapprådet



Bälgarna (Sune Sigfridsson, Thorbjörn Augustsson, Peder Österberg och Yngve Jonsson) underhöll när hörselskadades och synskadades föreningar i Nordmaling hade gemensam julfest.

FOTO: ANN-BRITT BJÖRKLUND

med mera. Väntjänsten, till exempel, behövs för handikappade och avsidestagna som annars riskerar att bli isolerade. På plussidan är de medlemsförsäkringar som gäller vid olycksfall när medlemmarna

är med i föreningarnas aktiviteter.

Lotteribordet var välfyllt med gåvor från de lokala matbutikerna. Ordförande Karl-Erik Zetterqvist framförde tack till alla.

20140109

döda



Vår älskade

John Erland Norberg

* 26/5 1924 † 22/12 2013

har stilla insomnat,
älskad och saknad
av oss alla

Rundvik

ANN-SOFIE

Per

Kristina och Fotios

Jonas och Ida

Stefan

Petra och Tobias

Tyra och Alex

Släkt och vänner

*Din verksamhets dag
har nått sitt slut
Din ornande hand
har domnat*

*Morgonen kom, Du kämpat ut
I frid Du stilla somnat
Det susar så sakt
en sorgesång
bland träden där hemma
där Du bott en gång
Sov i ro*

Begravningsgudstjänsten äger rum i Rundviks kyrka fredag 24/1 kl. 13.00. Därefter inbjudes till minnesstund i församlingssalen. O.s.a. senast den 22/1 till Nordmalings Begr.byrå tel. 0930 102 28. Tänk gärna på Parkinson forskningsfond pg.90 07 94-9.

20140110



Nordmalings kommun förlorade i Kammarrätten och ska nu betala nästan 800 000 kronor till två fria förskolor.

FOTO: BJÖRN WANHALTO / ARKIV

Friskolor vinner mot kommunen

KRÄVS PÅ SKADESTÅND. En redan ansträngd ekonomi kommer att belastas ytterligare. Nästan 800 000 kronor ska kommunen betala två friskolor som vunnit en strid om orättvis resursfördelning.

NORDMALING. – Vilken fredag! Det är ju en sak att anse sig ha rätt, men att sedan få rätt känns oerhört skönt, säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor, som har drivit ärendet åt de båda fria förskolorna personalkooperativen Holken och Bergslyan.

När Nordmaling kommuns egen förskoleverksamhet gick med underskott 2010 och 2011 avskrev kommunfullmäktige underskottet för 2010 och reducerade underskottet för 2011, utan att kompensera de fria förskolorna.

– Normalt ska det vara så att de som går på kalaset ska betala, men här får alla betala kalaset, även de som inte varit med, säger Mimmi von Troil.

På så sätt fick de kommunala förskolorna en ekonomisk fördel och barnen på de fria förskolorna missgynnades ekonomiskt.

Skollagen bygger på att alla barn ska ha rätt till samma ersättning oavsett om det rör sig om

Det är ju en sak att anse sig ha rätt, men att sedan få rätt känns oerhört skönt.

Mimmi von Troil

en kommunal skola eller en friskola.

Det här är ett prejudicerande domslut, vilket innebär att domen är vägledande och kan göra att fler friskolor kan söka och få retroaktiv ersättning där kommunerna inte gjort sin hemläxa.

– När kommunerna beslutar om bidrag har de skyldighet att fördela det lika, där gör inte lagen någon skillnad. Om det blir en ökad kostnad i kommunen blir det också en ökad kostnad i friskolorna. Det måste kommunerna bli bättre på att se, säger von Troil.

Kammarrätten tillkänner förskolorna med utökat bidrag med 221 491 kronor till förskolan Holken och 552 690 kronor till förskolan Bergslyan. Nästan 800 000 kronor på en redan ansträngd budget.

VK har tidigare berättat om det kända ekonomiska läget i Nordmalings kommun. Barn- och utbildningsnämnden är en av dem som måste spara mest,

de har ett besparingskrav på 6,5 miljoner på sig för att få budgeten i balans.

Erik Lenne är barn- och utbildningschef i Nordmaling. Han har inte läst domen.

– Först ska vi göra det, sedan ska vi diskutera om vi ska överklaga, säger han.

Mimmi von Troil tycker att Kammarrätten har gjort en oerhört noggrann bedömning och är väldigt välformulerad i sin dom.

Kommunen har tre veckor på sig att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi kommer diskutera domen och ta ställning för att söka inför de kvarvarande åren 2012 och 2013, säger Mimmi von Troil.

VK sökte även Liza Jonsson, ordförande för barn- och ungdomsnämnden, som hänvisade till Erik Lenne samt till företrädare till de fria förskolorna, utan att lyckas få kontakt med någon av dem.

HANNA DEGERSTRÖM
090-17 60 00 hanna.degerstrom@vk.se

20140110



Min älskade Make
Vår Pappa, Morfar och
Svärfar

Ulf Hagerman
* 6/11 1944 † 30/12 2013

har stilla lämnat oss
i sorg och saknad
men i ljust minne bevarad
Lögdeå

**MARGARETHA
Kerstin och Anders
Victoria och Mikhael
Josefine och Fredrik**
Barnbarn
Släkt och vänner

*Tyst kom döden
Nu han sover
Plågor borta allt är över
Ulf har gått till evig frid*

Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling torsdag 23/1 kl. 13.00. Därefter inbjudes till minnesstund i församlingsgården. O.s.a. senast den 20/1 till Nordmalings Begr.byrå tel. 102 28. Tänk på Barncancerfonden pg.90 20 90 - 0.

Vår kära
Britt Englund
* 15/10 1934 † 2/1 2014

har lämnat oss
i stor sorg och saknad
men i ljust minne bevarad
Rundvik

**GILLIS
Britta-Lis och Kenth
Lars och Linda**
Bo

Barnbarn med familjer
Syskon med familjer
Släkt och vänner

*Så liten plats
en människa tar
på jorden
Mindre än ett träd
i skogen
Så stort tomrum
hon lämnar efter sig
en hel värld
kan inte fylla det.*
Ingrid Arvidsson

Begravningsgudstjänsten sker i kretsen av de närmaste. Tänk på Axlagården pg. 37 32 83-1 eller Cancerforskningsfonden i Norrland pg. 68 44 46 - 8. Valfri klädsel.

20140111



Ett 60-tal samlades på julafton till en jul i gemenskap i Nordmalings församlingsgård.

20130114

Samlades till en jul i gemenskap

NORDMALING. På julafton firades Jul i gemenskap i Nordmalings församlingsgård. Flera arrangörer och sponsorer låg bakom arrangemanget. Det bjöds på julbord, julgröt, kaffe med kakor samt godis och frukt. Förutom julmaten blev det sång och besök av tomten som hade en julklapp till alla. För de yngre blev det lek och pyssel. Drygt 60 personer kom, åt och trivdes.

Informerade om resor

RUNDVIK. Rundviks PRO har för en tid sedan haft årets första medlemsmöte. Det var ett 60-tal medlemmar som kommit till Folkets hus i Rundvik.

Ett reseföretags nya ägare, Britt-Louise Eriksson, presenterade resor och delade ut informationsblad.

Därefter berättade verksamhetschef Sonja Gulliksson om kommunens organisation av hemsjukvården som numera drivs i kommunal regi.

Sedan kaffe med smörgås intagits fortsatte mötet och det beslutades om nomineringar till distriktet och informerades om de studier och andra aktiviteter som kommer att pågå under våren. Föreningen har även fått åtta nya medlemmar denna månad.

Efter lotteridragning avslu-



Britt-Louise Eriksson berättade om resor för medlemmar i Rundviks PRO.

2014 0114

tade Bertil Johansson mötet och önskade alla välkomna till årsmötet.



2014 0114

Ekumenisk tillbakablick

HÖRNSJÖ. Det var kväll, mörkt och årets sista dag. Utanför Skogskapellet i Hörnsjö lyste marschallererna välkommande och kyrkklockan ringde med sin mäktiga stämma. Det var dags för den årliga ekumeniska tillbakablicken.

Helen Hörnlund berättade vad som hänt i de båda församlingarna under året som gått. Det hade bland annat inbjudits till missionsaftnar, middagar, kafékvällar, sommarmöten och ungdomsverksamhet.

Psalmer som speglade årets skiftningar sjöngs tillsammans med ackompanjering på orgel av Cecilia Strömberg.

Else Hörnsten Flöger läste dikter om påsken, livet och sommaren.

Ted Örnberg läste några av sina egna dikter, berättade om en julnatt under världskriget och sjöng Stilla natt på både tyska, engelska och svenska.

Kvällen avslutades med fika i byahuset.

Efter samlings på Skogskapellet blev det fika i byahuset i Hörnsjö.

FOTO: HELEN HÖRNLUND

INLANDET-KUSTEN

Nordmalings socialchef vill behålla äldreboenden

AVVAKTAR MED NEDLÄGGNING. Det blir sannolikt ingen nedläggning av något av Nordmalings äldreboende inom överskådlig tid. Den bedömningen gör Kerstin Asplund, socialchef i Nordmaling, efter den utredning som konsultbolaget KPMG färdigställt.



NORDMALING. – Det är tveksamt om det ekonomiska utfallet blir det önskade vid en eventuell nedläggning. Min bedömning, efter att ha läst rapporten, är att föreslå att kommunen ska avvakta, säger Kerstin Asplund. Kommunen beställde utredningen för att få en uppfattning om det är ekonomiskt försvarbart att lägga ned något eller några av kommunens äldreboenden.

I Nordmalings kommun finns fem särskilda äldreboenden: Strandholmen och Tallbacken i centrala Nordmaling, Ankarst i Rundvik, Juliagården i Norrfors och Tobiasgården

Kerstin Asplund, socialchef i Nordmaling, vill att kommunen avvaktar med beslut om nedläggning av äldreboende.

i Gräsmyr. Sammanlagt har äldreboendena 138 boende, varav Ankarst är en renodlat demensboende med åtta platser. Utredaren har kommit fram till att behovet för tillkommande brukare inom hemtjänsten bör understiga 100 timmar per månad om äldreboendena Juliagården och Tobiasgården läggs ner. Skulle demensboendet Ankarst läggas ner bör behovet understiga 150 timmar per månad.

Ökas vid en eventuell nedläggning. En preliminär bedömning är att nattpatrullen skulle behöva utökas med två heltidstjänster, vilket skulle innebära en tillkommande kostnad för kommunen på cirka 1,1 miljoner kronor. Nordmalings kommun har ett rimligt antal platser inom särskilt boende och hemtjänst jämfört med andra jämförbara kommuner i Västerbotten. Befolkningsstrukturen i Nordmaling visar att gruppen 65 år och äldre kommer att öka inom den kommande 10-15-årsperioden och nyttjandet av kommunens

särskilda boenden och hemtjänsten kommer att var den samma som i dag. **Kerstin Asplund** har på kommunens uppdrag fördjupat sig i vad utredaren kommit fram till och gjort bedömningen att det i dagsläget inte är aktuellt med några nedläggningar. – Det finns flera faktorer att ta hänsyn till, men sammantaget ställer jag mig tveksam till om en eventuell nedläggning är försvarbar. Utfallet av ett sådant beslut kan rent av bli en fördyring för kommunen, säger Kerstin Asplund.

...kan rent av bli en fördyring för kommunen.

Kerstin Asplund.

BERTIL WALLIN

Tillfällig kommunchef anses inte uppfylla krav

NORDMALING. Beslutet om att tilldela Egelby Konsult det fortsatta uppdraget som kommunchefskonsult i Nordmalings kommun har överklagats till förvaltningsrätten av ett företag som menar att den tillförordnade kommunchefen, Kurt-Allan Egelby inte uppfyller kraven.

Kurt-Allan Egelby, anlitades i höstas av Nordmalings kommun som konsult för att temporärt anleda som kommunchef. Dufwa Ledarskap Norden i Enebyberg lämnade också in anbud, men fick inte uppdraget. De menar att Egelby Konsult, som ägs av tillförordnade kommunchefen i Nordmaling, Kurt-Allan Egelby, inte uppfyller kraven som ställdes i uppdragsunderlaget.

Innan avtalet med Egelby Konsult löpte ut den 15 decem-

ber förra året förlängdes avtalet fram till och med juni i år med option om en förlängning med ytterligare fyra månader.

Detta genomfördes efter ett uppdragsförfarande. Kommunen behöver längre tid för att hinna rekrytera en ordinarie kommunchef.

I sin överklagan skriver Dufwa Ledarskap att de anser att Egelby Konsult inte uppfyller det krav på att kommunchefskonsulten ska ha erfarenhet av att ha styrt och arbetat i projekt samt ha erfarenhet av näringslivsfrågor. Intyg på detta skulde enligt uppdragsunderlaget bifogas anbudet, något som Egelby Konsult inte gjort, menar Dufwa Ledarskap.

I och med det har Egelby Konsult inte uppfyllt kraven i uppdragsunderlaget och skulle inte ha

gått vidare till utvärdering, skriver Dufwa Ledarskap i sin överklagan och hemställer hos förvaltningsrätten att de i stället tilldelas uppdraget.

Kurt-Allan Egelby har tidigare jobbat som kommunchef i Bjurholms kommun i drygt 21 år, innan han förra hösten anlitades som kommunchefskonsult av Nordmalings kommun.

– Har man, som Kurt-Allan Egelby, jobbat så länge som kommunchef anser vi att han kan ta hand om både projekt och näringslivsfrågor. Jag tror att förvaltningsrätten kommer fram till samma standpunkt och visar att vi gjort rätt, säger kommunalrådet Ulla-Maj Andersson (S).

Hon får medhåll av oppositionsrådet Ingemar Sandström (C). Även han menar att

upp handlingen gått rätt till. – Vi behöver en tillfällig lösning tills vi hittar en lämplig person som kan tillträda på den ordinarie tjänsten som kommunchef i Nordmaling. Fram till dess passar det Nordmalings kommun bra att köpa tjänsten av Egelby Konsult, säger Ingemar Sandström.

Kurt-Allan Egelby tycker också att hans anbud håller för en granskning, eftersom hans tjänst som kommunchef innehöll både projektarbetet och näringslivsuppdrag.

– Jag anser att ett intyg på att jag jobbat 21,5 år som kommunchef är tillräckligt. Det är min kommentar till det här, säger Egelby.

BERTIL WALLIN
090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se



Kurt-Allan Egelby.

20140116

Jag anser att ett intyg på att jag jobbat 21,5 år som kommunchef är tillräckligt.

Kurt-Allan Egelby.

STEN

FEL HASTIGHET. Vad är det egentligen för hastighet som gäller förbi skolan i Gräsmyr på vardagar? Inte 30 kilometer i timmen som förbudsskylten visar.

20140118

”Pinsamt” skylt-fel vid skolan

GRÄSMYR. Även om det är Nordmalings kommuns önskemål om begränsad hastighet förbi skolan så säger den skylt som Trafikverket satt upp något helt annat. 30 kilometer i timmen råder, men bara på lördagar eller dag före röd dag.

Tilläggsstavlan under förbudsskylten anger nämligen klockslaget 7-17 inom parentes med svarta siffror. Det framgår tydligt på bilden här intill.

– Det är helt klart felskyltat, en pinsam tankekurpa från vår sida. Felet ska omedelbart rättas till, säger Lennart Andersson, projektledare för underhåll vid Trafikverket i Umeå.

Redan 2002 beslutade Nordmalings kommun om begränsad hastighet med 30 kilometer i timmen på vägen mot Hörnsjö förbi skolan och förskolan i Gräsmyr. Trafikverket, som är väghållare, satte efter beslutet upp förbudsskyltarna. Fram till i somras var skyltningen också korrekt.

– Vi har bytt ut gamla solblekta skyltar mot nya på flera ställen, bland annat i Gräsmyr. Här har det tyvärr blivit helt fel. Det rätta ska naturligtvis vara att



Det är helt klart felskyltat, en pinsam tankekurpa från vår sida.

Lennart Andersson,
Trafikverket.



Hastighetsskylten vid Gräsmyrs skola visar att man ska köra 30 mellan klockan 7 och 17 på lördagar och dag före röd dag.

FOTO: PRIVAT

hastighetsbegränsning med 30 kilometer i timmen gäller vardagar mellan klockan 7-17, då det pågår verksamhet i skollokaler, säger Lennart Andersson.

I samband med skolstart brukar trafikpolisen i länet skärpa kontrollen utanför skolorna och bland annat genomföra hastighetskontroller. Frågan är om någon sådan kontroll genomförts i Gräsmyr efter skylt-

bytet. Rent hypotetiskt skulle någon i så fall ha hunnit lagföras för fortkörning på platsen.

Anders Lind är chef för trafikpolisen i Västerbotten, men känner inte till felskyltningen.

– Det gör jag inte och jag har heller inte den detaljstatistik som visar var vi haft kontroller upprättade, säger han.

BERTIL WALLIN

090-17 60 86, bertil.wallin@vk.se

Vill sälja daghemsfastighet

NORDMALING. Fastigheten i Rundvik, där det personalkooperativa daghemmet Bergslyan bedriver förskoleverksamhet, kan komma att säljas.

Nordmalings kommun har fått en förfrågan från Rundviks Rederi, med 30 anställda, som vill köpa fastigheten.

När kommunstyrelsens arbetsutskott i Nordmaling behandlade frågan beslutades om



Ulla-Maj Andersson.

att inleda en dialog med Bergslyan för att hitta en lösning.

- Kan vi sälja huset är det en bra affär för kommunen. Rundviks Rederi har ett behov av att hitta lokaler som passar deras administration, säger kommunalrådet Ulla-Maj Andersson (S).

Bergslyan bedriver en del av sin förskoleverksamhet i den befintliga skolbyggnaden och en

del i den fastighet som Rundviks Rederi nu vill köpa.

- Vår förhoppning är att hitta en lösning där Bergslyan kan tänka sig att flytta all verksamhet till skolbyggnaden där det nu finns utrymme. Jag hoppas att de fortsatta diskussionerna leder fram till en sådan lösning, säger Ulla-Maj Andersson.

20140116

BERTIL WALLIN

Stal från länsförening

NORDMALING. Nordmalingskvinnan hade ett förtroendeuppdrag i en länsförening. Hon missbrukade dock sitt förtroende och förde över 22 000 kronor till en anhörigs bankkonto. Nu har kvinnan fått ett strafföreläggande och dömts för brottet trolöshet mot huvudman.

Brottet har skett i Nordmaling och Umeå. Kvinnan döms till villkorlig dom och böter. Hon ska betala 30 dagsböter på vardera 50 kronor.

20140117

MONICA G ENGSTRÖM

20140118 GULDBRÖLLOP



Monica och Jan Östman, Rundvik, firar i dag, lördag den 18 januari, sin 50-åriga bröllopsdag. Vigseln, som var borgerlig, ägde rum i Umeå.



Vår käre

Hilding Bäckman

* 23/11 1919 † 11/1 2014

har stilla lämnat oss
Nordmaling

**Thim, Lisbeth
med familjer**
Släkt och vänner

*Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra sidan
Mötas de igen*

Må Ni ha evig lycka

Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 7/2 kl. 11.00. Därefter inbjudes till minnestund i församlingsgården. O.s.a. senast den 4/2 till Nordmalings Begr.byrå tel. 0930 102 28.



Vår käre

Erik Norgren

* 18/5 1951 † 12/1 2014

har lämnat oss
i sorg och saknad
Nordmaling

**ANNE-MARIE
Mattias och Frida
Linus och Linda**
Sien-Olof och Eva
Carin
Släkt och vänner

*Sov i ro
där björkar susa
Sov i ro
där tallar stå
Sov i ro
där sol så fager
Blickar ner
från himmel blå.*

Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 14/2 kl. 13.00. Därefter inbjudes till minnestund i församlingsgården. O.s.a. senast den 11/2 till Nordmalings Begr.byrå tel. 0930 102 28. Tänk på Alzheimerfonden pg. 90 11 19-8 eller Cancerforskningsfonden i Norrland pg. 68 44 46-8.

Ett innerligt tack till Sundet, Strandholmen för kärleksfull omvårdnad av Erik och oss anhöriga.

20140117



Vår älskade

Margareta Lundberg

f. Holmström

* 20/11 1937 † 7/1 2014

har stilla insomnat
SVEN

Britt-Marie och Åke
Johan
Erik och Erika
Elliot, Elicia
Gunnar och Annika
Tanja, Cecilia, Adrian
Lars och Pernilla
Släkt och vänner

*Du kämpat så tåligt och
länge
Ditt hjärta för alla haft tid
Din hjälpande hand har nu
domnat*

Vi önskar Dig vila i frid
Begravningen sker i stillhet
med de närmaste.

20140118

20140123

Informerade om mediciner

NORDMALING. Anders Boström kunde hälsa cirka 75 medlemmar varmt välkomna till årets första månadsmöte för SPF Kedjan. Kylan ute kunde inte hindra att det kom så många. Alla visste att de skulle få lyssna till ett föredrag som mer eller mindre berörde alla närvarande.

Ordföranden hälsade Helena Nyberg från apoteket Hjärtat välkommen. Hon presenterade apotekets utbud av tjänster och berörde också lite om olika mediciner och dess positiva och ibland negativa inverkan.

Efter föredraget avtackades Helena Nyberg med en stor och varm applåd samt en present för hennes stora engagemang.

Efteråt serverade köket smörgåsar samt kaffe/te.

Därefter lämnades information av olika slag, bland annat om ett förslag från förbundet angående sammanslagning av distrikten i Norr- och Västerbotten. Detta förslag avslogs enhälligt av mötet.

Ulla Granberg presenterade sedan en stickkurs, där det skulle framställas filtar, som sedan skickas till etiopiska barn, så att de inte behöver frysa.

Ansvarige reseledare informerade om en resa till Kroatien.

Mötet avslutades med lottdragning.



Helena Nyberg gästade SPF Kedjans månadsmöte där hon informerade om mediciner och dess verkan.



PRO Nordmaling dansade in nya året till Barrabazz.

Nyårsfest med dans till Barrabazz

NORDMALING. PRO Nordmaling avslutade 2013 med traditionell nyårsfest. Cirka 160 personer samlades för att fira in det nya året. De närvarande fick avnjuta en nyårssupé bestående av Västerbottensspaj, fläskfilé med potatisgratäng och kaffe med hembakad kaka.

Efter mat och kaffe bjöds det upp till dans till Barrabazz

medryckande musik. Då hade ytterligare 23 personer anslutit för att dansa ut det gamla och in det nya året.

Vid tolvslaget skålades det nya året in. Därefter fortsatte dansen en bit in på 2014. Ett tack riktades till festkommittén med flera som ordnat den trevliga avslutningen på det gamla året. 20140123



Johanssons familjekör sjöng och spelade under missionsmötet i Öre bönhus. Ett möte som uppmärksammade 90-årsjubilarer Nils-Erik Johansson. 20140123

Ett 90-tal personer firade 90-åring

ÖRE. Mer än 90 personer samlades i Öre bönhus när Nils-Erik Johansson firade sin 90-årsdag med ett missionsmöte.

Efter att jubilarer hälsat alla välkomna övertog barnen med familjer, förstärkta av Johan Holmgren, programmet.

Första psalmen inleddes med saxofonsolo av tolvårige Emil Johansson. Sedan spelade en blåsensemble till alla psalmerna.

Per-Erik Johansson inledde med bibelord och bön. Familjekören sjöng många gamla men även nyare sånger.

Johan Holmgren predikade över att få vara Guds barn.

Missionsgåvan till EFS Västerbottens barn- och ungdomsarbete har stigit till 12 000 kronor.

Efter mycket sång och musik avslutade Johan Holmgren gudstjänsten med att nerbedja Guds välsignelse och Per-Erik Johansson framförde ett tack till alla.

Så var det dags att samlas vid fikaborden. Innan tårtan serverades blev det trumpetfanfar och sång för jubilarer.

Efter många trevliga möten med både tidigare arbetskamrater, släkt och många vänner avslutades samvaron.

Nordmaling anmäls på nytt till JO

NORDMALING. Nordmalings kommun anmäls på nytt till både Justitieombudsmannen, JO, och Skoleinspektionen. Anledningen är för sena beslut och uteblivna bidrag till friskolor.

De fria friskolorna, personalkooperativen Holken och Bergslyan, vann nyligen en strid om orättvis resursfördelning, efter en dom i kammarrätten. Nordmalings kommun dömdes att betala närmare 800 000 kronor till de två friskolorna.

Nordmalings kommun har

ännu inte bestämt sig om domen ska överklagas eller inte.

– Vi kommer ännu en gång att anmäla kommunen till Skoleinspektionen för att de bryter mot skollagen. Det mest tragiska är att det är de minsta barnen som drabbas av kommunens trilskanke, säger Mimmi von Troil, vd på branschorganisationen FSO, Fria Friskolor, i ett pressmeddelande och som företrädare för friskolorna i aren-

Kommunen har antagit nya rutiner för utbetalning av ersättning till friskolorna som

innebär att friskolorna varje månad ska fakturera kommunen.

Också det kritiserar Mimmi von Troil.

– Jag har varit i kontakt med Sveriges kommuner och länning, SKL, som säger att friskolorna inte ska fakturera utan lämna ett underlag till kommunen för utbetalning.

Den 15 januari fattade barn- och utbildningsnämnden i Nordmaling beslut om bidragsnivåerna för 2014. Enligt skollagen skulle detta beslut ha fattats senast

den 31 december 2013. Friskolorna Holken och Bergslyan har inte fått några pengar och nu ska lönerna betalas ut.

– Jag är väldigt irriterad, lönerna ska betalas ut, men jag vet inte var jag ska få pengarna ifrån, säger Camilla Bäckman, förskolechef på Holken, i samma pressmeddelande.

Erik Lenne, barn- och utbildningschef i Nordmaling säger att kommunen skickade ut ett brev med information om de ändrade rutinerna, det vill säga att friskolorna ska komma in med en faktura.

– Vi kom överens om detta och eftersom vi ännu inte fått någon faktura har pengarna heller inte betalats ut, säger Erik Lenne

Mimmi von Troil anser att Nordmalings kommun nu straffar de fria friskolorna för att JO och kammarrätten kritiserat och dömt mot kommunen för en rad felaktigheter i handläggningen av bidrag till friskolorna.

– Vi kommer inte att ge oss förrän våra medlemmar åter får rätt, säger Mimmi von Troil.

BERTIL WALLIN

Misstanke riktades mot dövstumma försäljare

NORDMALING. Boende i Nordmaling fick under måndagskvällen besök av personer som ville sälja träföremål. Försäljarna ska ha uppgett att de är dövstumma och haft en lapp med sig där det står att pengarna ska gå till en operation. Flera personer kände sig dock misstänksamma till att försäljarna verkligen var dövstumma och kontakta- de därför polisen.

– Det här är ett problem som är svårt att komma åt, säger vakthavande polis Simon Wormö om händelserna.

– Att luras på det sättet är i sig inget brott, men det finns mycket annat som kan ligga bakom beteendet. Försäljarna kan vara tvingade till att knacka dörr och därmed kan de vara utsatta för brott.

ANNAKARIN DRUGGE

2014 11 28

2014 01 28

Samlades till årsmöte

NYÅKER. Nyåkers EFS-förening har hållit årsmöte. Föreningens ordförande Kerstin Fredlander hälsade alla välkomna och bjöd till bords.

Efter att ha ätit middag tillsammans vidtogs sedvanliga förhandlingar.

Föreningen kunde se tillbaka på ett gott verksamhetsår. Gudstjänster, kafékvällar, vardagsmiddagar och ungdomsverksamhet har hållits regelbundet. Ulf Gustafsson har medverkat vid de flesta av samlingarna som hållits. Även församlingens övriga präster har besökt Nyåker. Kören Vox humana har övat regelbundet och även detta år sjungit in julen vid en välbesökt konsert. Ledare för kören är Karin Gustafsson.

Under sommaren har gudstjänsterna firats i stugan på Björnberget. Säsongen på berget startar på midsommarafton med gudstjänst, servering, tipsrunda och det populära bilrallyt. Praktiskt arbete, som att städa och underhålla både kyrkan och stugan på Björnberget, hjälps medlemmarna åts med. Efter en vattenskada har entrén renoverats.

Stig Olsson, Tomas Andersson och Ulf Gustafsson omvaldes i styrelsen, som dessutom består av Gunilla Bäckman och Kerstin Fredlander. Två nya medlemmar, Susanne och Per-Arne Landström, hälsades välkomna till föreningen.

Närmare 150 000 kronor har föreningen skickat till olika missionsändamål under året.

2014 01 30



Vår älskade

Anny Marie Berg

f. Rolén

* 10/2 1919 † 20/1 2014

har stilla insomnat i tron på sin frälsare, saknad men bevarad i ljus minne

Nordmaling

Sven-Erik och Ingrid Kjell-Ove och Lillemor
Barnbarn, Barnbarnsbarn
System med familj
Syskonbarn
Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 14/2 kl. 11.00 i kretsen av de närmaste.

”Inte lönt att ringa och ammällda stöld”



Justitieminister Beatrice Ask besökte Nordmaling och träffade skogsentreprenörer. I förgrunden till vänster: Mattias Rönnkvist, Nordmalings Skogsmaskiner AB.

FOTO: KENNETH SANDSTEN

Anny Marie Berg, Nordmaling.

Måndag den 20 januari avled Anny Marie Berg, några dagar före sin 95-årsdag. Närmast anhöriga är sönerna med familjer.



20140130

Anny var född i Resele socken som äldst av fyra syskon. Hon var endast fem år gammal när fadern i familjen gick bort. Den yngste av syskonen, en bror, var då ännu inte född.

Mamma kom tidigt ut i arbetslivet, först som piga/hembiträde och därefter inom hotellbranschen. I ett kortvarigt äktenskap föddes sonen Sven-Erik.

1943 kom Anny att söka plats som hembiträde i ett hushåll i Kråken. I byn kom hon att bli bekant med Viktor Berg och det ledde så småningom till äktenskap. Hon blev därmed fiskar- och småbrukarhustru under några år. 1948 föddes sonen Kjell-Ove.

Förutom ladugårds- och hushållsbestyr ägnades en hel del tid åt lagning av fiskenät samt vävning av såväl handdukar som trasmatior.

Det yrkesmässiga fisket utvecklades successivt, även så småbruket. I mitten av 1960-talet började Anny arbeta på äldreboendet Strandholmen, där hon blev kvar i 21 år fram till pensioneringen.

Mamma var under flera decennier aktiv inom EFS, bland annat som sekreterare i lokal-föreningen i Kråken. Sång var ett av hennes stora intressen och hon sjöng ofta på möten tillsammans med föreningskollegan och grannen Thea Åsberg. Under några år sjöng hon också med i kören Hörneforssångarna.

Sedan maken Viktor gått bort 1992 bodde hon kvar i fastigheten i Kråken några år, men var sedan vårvintern 1997 bosatt i Nordmalings tätort. De sista 17 månaderna bodde hon på sin forna arbetsplats Strandholmen, där hon fick den allra bästa vård.

En mycket uppskattad mor, svärmor, farmor, farfarsmor, morfarsmor och syster har gått ur tiden.

SVEN-ERIK OCH KJELL-OVE
MED FAMILJER

Tre anhållna för stöld

NORDMALING. Tre kvinnor från Umeåtrakten sitter anhållna för klädsrölder från kläddbutiken i Lögdeå. Efter att kvinnorna besökte butiken, för en dryg vecka sedan, upptäckte personal att kläder till ett värde av nära 12 000 kronor stulits. De sattes stölda i samband med kvinnornas besök.

– De här personerna återkom sedan i torsdags till butiken, berättar polisens förundersökningsledare Mats Bruhn. Personalen fattade då misstanke mot kvinnorna och slog larm till polisen. Kvinnorna är anhållna då de befarsas fortsätta begå brott eller försvara utredningen.

MONICA GENSTRÖM

SKOGSENTREPRENÖRER MÖTTE JUSTITIEMINISTERN. – Det är inte lönt att ringa och anmäla en dieselstöld. Polisen säger ändå bara att utredningen kommer att läggas ner och de gör inte ens en brottsplatsundersökning.

NORDMALING. Mattias Rönnkvist, vid Nordmalings Skogsmaskiner i Nordmaling, och en handfull andra skogsentreprenörer från länet mötte justitieminister Beatrice Ask (M) i Nordmaling på onsdagen.

Mötet var resultatet av ett initiativ från Beatrice Ask som åker runt i landet och möter småföretagare som utsatts för brott.

– Det är naturligtvis oacceptabelt att bli bemött på det sättet när någon utsatts för brott. Jag blir bekymrad när polisen inte tar sådana anmälningar på allvar, säger Beatrice Ask.

Direktkontakten med den lokala polisen har försämrats avsevärt på några år. Trots att fler poliser anställs även i Västerbotten har poliser i yttre tjänst inte blivit fler, hävdar skogsentreprenörerna. En äldre generation poliser med god lokal-kännedom och ett väl utbyggt kontaktnät har slutat.

LÄNET. Krister Sandkvist, läns-polismästare i Västerbotten, säger att det inrättats en särskild brottsamordningsenhet i länet för att polisarbetet ska bli effektivare.

– Det har och är alltid högsta prioritet hos oss att göra som många brottsplatsundersökningar som möjligt. Det ska



Det är naturligtvis oacceptabelt att bli bemött på

det sättet när någon utsatts för brott. Jag blir bekymrad när polisen inte tar sådana anmälningar på allvar, säger Beatrice Ask.

Beatrice Ask (M)
Justitieminister.

– Vi möts av stränga polisstationer och ringar vi polisens växel hamnar vi ofta i en polisväxel i Skåne. Ringar vi från Pauträsk för att anmäla en dieselstöld tror de inte ens att platsen ligger i Sverige. Det har hänt att jag ombetts att kolla upp en viss bil och dess däckmönster då jag tror mig veta vem som strulit från mitt företag. Det borde väl ändå vara polisens uppgift, säger Mattias Rönnkvist.

Beatrice Ask fick med sig en lång åtgärdslista från skogsentreprenörerna vid besöket i Nordmaling. Bland annat vill de att polisen tillsätter en resursperson i varje län som styr upp verksamheten och som företagen har direktkontakt med.

De vill ha kamerövervakning i och runt sin maskiner som inte kräver särskilt tillstånd. Ute i skogen är gärningsmännen bättre skyddade än

brottsoffren. Även om dieseln färgas blå, finns det en svart marknad som inte byr sig om färgen på bränslet.

Dieselstölderna slår hårt mot den enskilda entreprenören. Försägna tjuvar tömmer snabbt en skogsmaskin på bränsle. Värden för 40 000–50 000 kronor försvinner i ett nafs.

– All handel och innehav av blå diesel borde rubriceras som stöld och den som köper och ertappas med blå diesel i sin tank dömmas för halteri. Så är det tyvärr inte i dag, menade skogsentreprenörerna.

– Det finns mycket att lära över och de erfarenheter som entreprenörerna delgett mig i dag är inget som jag får på mitt bord i form av ett pm. Därför är det viktigt för mig att vara ute och lyssna på hur det ser ut i verkligheten, sa Beatrice Ask.

BERTIL WALLIN
090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se

Polisen: "Vi tar till oss av kritiken"

inte vara målsägaren som gör spårsäktringar, det är polisens uppgift, säger han.

Krister Sandkvist beklagat om det vid något tillfälle har hänt att brottsoffret inte fått den hjälp som rätteligen kan krävas.

– För oss är det jätteviktigt att så långt det är möjligt hinna ut till brottsplatser. Diesel-

stölderna är särskilt svårjobbade ärenden. Ofta handlar det om kringresande ligor som agerar. Jag tycker ändå att vi blivit bättre på att kraftsamla och har under 2000-talet varit bättre på att hjälpas åt över större ytor.

Skogsentreprenörerna efterlyser bättre lokala och direkta

Kontakter med poliser på orten.

Hur ser du på det?

– Över tid har det sett lite olika ut inom våra närpolisområden och det har varit svårare med öppettider. Spälvaktartar vi till oss av kritiken och jag kommer nu att ta upp detta när vi ser över vår organisation, säger Krister Sandkvist.

BERTIL WALLIN

HELGLASNING, KULTUR, NOJE, SPORT, FAMILJ **FREDAG 24 JANUARI 2014**



**”Mat
ska vara
glädje”**

Båtbyggarhusrun Sirpa
Kärkis bästa recept

FRÅGOR

Favoritdryck?

- Jag dricker vatten till maten på vardagar, annars tycker jag om vin, gärna rött.

Bästa matlandet?

- Jag hämtar nog mycket inspiration från Italien.

Följer du matlagningsprogram på tv?

- Nej, men det var en serie med danskan Camilla Plum som jag gillade. Hon lagade mat från grunden.

Vad lagar du till middag om det måste gå snabbt?

- Man ska inte krångla till det. En gröttallrik. Eller så fräser jag lite grönsaker och kokar pasta.

Och om du har gott om tid?

- Det skulle bli på en lördag eller söndag och då skulle jag nog laga högrev och ett mos på potatis och palsternacka. Sedan skulle jag baka en kaka.

Är du en förräts- eller efterrättsmänniska?

- Det var svårt. I bland känns det som om jag vill äta förrätt och efterrätt och hoppa över huvudrätten. Ofta tycker jag det blir för mycket att äta tre rätter.

Finns det någon rätt du inte gillar?

- Lever. Det är något med konsistensen ...

Äter du snabbmat?

- Nej, eftersom vi bor här ute blir det inte så ofta och jag tycker faktiskt inte att det är så gott, men en korv med räksallad på macken blir det i bland.

Vad har du för tankar kring ekologisk mat?

- För mig känns det naturligt att köpa ekologisk och närproducerad, men i vissa fall är det en stor skillnad i pris och jag förstår de som väljer annorlunda. Jag tycker att det borde finnas subventioner för ekologiska varor som gjorde det lättare för folk att ställa om.

MITT BÄSTA MATMINNE:

"Jag minns en lunch på TC, de serverade humanskost och jag åt en fantastisk oxbringa med pepparsås. Jag kommer också att tänka på en gång då vi gått Jämtlandstriangeln och sedan blev serverade fjällröding med messmörssås och kokt potatis. Det var otroligt gott. Upplevelsen handlar inte bara om maten utan också om situationen och vilka förväntningar man har."



MATPROFILERN HEMMA HOS SIRPA KÄRKI

LUST OCH GLÄDJE. Hon bjuder gärna på middag, men det är samtalet och vännerna som är det viktigaste, inte vad som ligger på tallriken. Matlagning ska vara lust och glädje inte krav och stress, menar Sirpa Kärki som vid sidan av mycket annat också kan titulera sig författare. I våras kom hennes bok Båtbyggarhustruns bästa där favoritrecepten samsas med dikter, foton och tankar.



Många förknippar mat och matlagning med stress, mäten och krav vilket är synd. Det är bättre att sänka ambitionsnivån och göra det man känner för. Fil till lunch funkar faktiskt också. Något man lär sig med åren, konstaterar Sirpa Kärki med ett skratt. Den här lunchen blir det däremot ingen fil utan soppa med surdegsbröd. Sirpa håller nämligen också kurser i surdegsbakning. Foto: Per A Adsten

Sirpa gillar mat från grunden

MAT. - Det var svårt att sluta skriva, men till slut fick jag bestämma mig för att den var klar, förklarar Sirpa Kärki och smakar av den krämiga jordärtskockssoppan som hon bjuder Weekend på när vi hälsar på i Järnasklubb.

Huset har tillhört makens släkt under flera generationer och är renoverat med varsam hand. I det stora hemtrevliga köket med utsikt över havet smälter gammalt och nytt samman utan skarvar.

Sirpa är född i Finland, men kom med sina föräldrar till Sverige och Bergslagen som ettåring. Under studietiden i Uppsala träffade hon maken och de var rörande ense om att de ville bo i Järnasklubb, vilket inte är svårt att förstå efter att ha sett utsikten från köksfönstret. Sirpa är egentligen etnolog i grunden, men matintresset har vuxit sig allt starkare genom åren.

Jag berättade för alla på festen om boken för att sätta press på mig själv.

Sirpa Kärki.

- Hade du frågat mig som 20-åring skulle jag sagt att jag inte gillade att laga mat, men det föll sig ändå naturligt på något vis. Just det här att samla och plocka, sylta och safta är nog ett arv från mamma och pappa. Min man brukar säga att det är som om vi ständigt rustar för ett nytt finskt vinterkrig.

Sirpa jobbade tidigare som intendent vid Olofsfors bruk, men tog sedan över kaféet som hon drev under flera år. I samma veva som hon lämnade över driften till nya krafter tog också arbetet med boken rejäl fart.

- Det började med att en reporter ringde och ville göra en intervju när jag fyllde 40. "Ring när jag fyller 50 och gett ut min diktsamling", svarade jag eftersom jag inte tyckte att jag hade något att berätta. Så plötsligt närmade sig 50-årsdagen och jag började fundera över

den där boken, säger Sirpa. Att ge ut en diktsamling kändes som ett stort steg så lösningen blev en fantasifull kompost av dikter, texter, tankar, foton och massor av recept. De första samlades in redan på 50-årskalaset.

- Jag fick helt fantastiska tårter av några vänner och de recepten är med liksom många andra som jag fått av vänner och bekanta. Jag berättade för alla på festen om boken för att sätta extra press på mig själv. Att till sist se Båtbyggarhustruns bästa i tryck var riktigt roligt, en egokick, konstaterar hon och alla 500 ex är faktiskt slutsålda.

Blir det fler böcker?

- Jag har lite idéer. Bland annat funderar jag och en väninna på att åka runt och dokumentera Västerbottens alla bagarstugor. Vi får se vad som händer.

KRISTINA WALDENBORG

Detta är Sirpa

Namn: Sirpa Kärki.
Ålder: 53 år.
Familj: Maken Torbjörn "Tabben" Holst (som driver Järnasklubbens båtbyggeri) och två utflugna barn.
Bor: Järnasklubb utanför Nordmaling
Gör: Drev tidigare Kafé Anno 1762, arbetar nu med projektledning och är verksamhetsansvarig på Stiftelsen Navet.
Intressen: Skidåkning på vintern och att vara ute på vattnet på sommaren. Sedan fotar jag mycket och håller gärna på med min köksträdgård.
Blogg: batbyggarhustrun.com