

Tuff konkurrens om thaimatskunder

NORDMALING. Konkurrensen om vem som kan leverera den populäraste thaimaten har hårdnat i Nordmaling. Från att ha saknat utbud helt har på kort tid två cateringfirmor, specialiserade på thaimat, etablerat sig i Nordmaling.

Den 1 juli öppnade Supakan Persson luckan till sin thaiavagn med placering intill Systembolaget i Nordmaling. För bara några vecka sedan rullade ytterligare en thaiavagn in i Nordmaling med placering mitt emot Oasen i centrala Nordmaling.

Finns det plats och underlag för två cateringfirmor som erbjuder thaimat i Nordmaling?

– Det vet jag inte. Jag kalkylerade med att tio procent av Nordmalingsborna som går ut och äter skulle välja thaimat. För mig har det gått över förväntan de första månaderna, även om det lugnat sig en aning nu, säger Supakan Persson.

Hon kom till Nordmaling för sju år sedan och har hela tiden haft en dröm om att kunna öppna eget.

– Min man sa att jag var tvungen lära mig språket först och efter sju år i Sverige tycker jag att jag lärt mig språket bra, säger Supakan Persson.

För att nå dit har Supakan



Supakan Persson öppnade sin thaiavagn i Nordmaling för tre månader sedan.

FOTO: BERTIL WALLIN

jobbat på olika ställen i Nordmaling, vid en pizzeria, på Levar Hotell och nu senast på Levar Vägkrog.

Supakan Persson har på den korta tid hon haft sin thaiavagn

öppen skapat ett stadigt kundunderlag och hon vet redan vad från menyn som kunderna tycker bäst om.

– Kyckling med cashewnötter stekt i thailändsk chilipasta är

mycket populär liksom sötsurgrytan med ananas och grönsaker och de klassiska vårrullarna, säger Supakan Persson.

BERTIL WALLIN

20141001

Familjejurist höll föredrag

NORDMALING. PRO i Nordmaling har haft medlemsmöte med besök av familjejurist.

Nordmalings PRO försöker att variera sina medlemsmöten genom att inbjuda informatorer från olika branscher eller underhållare.

Till senaste mötet var Jens Arnfjell från Familjens jurist inbjuden. Inför livets olika skeenden dyker ofta juridiska frågor upp. Jens gav information om arvsordning, bestämmelser vid bodelning, äktenskapsförord och gåvor och hur sambolagen fungerar. Han rådde åhörarna att skriva tydliga testamenter och äktenskapsförord och, om samboboende är aktuellt, att ta reda på vad detta innebär.

Efter informationen fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor, vilket uppskattades och utnyttjades av många.

Efter att alla bjudits på kaffe och smörgås informerade ordförande Kerstin Hörnqvist om kommande aktiviteter. Utöver kurser och studiecirkel plan-



Jens Arnfjell, Familjens jurist, besökte PRO:s medlemsmöte i Nordmaling.

rar också föreningen att börja med filmvisning. Medlemmarna uppmanades att komma med förslag på önskefilmer.

Med lottdragning och en inbjudan till Seniormässan tackade ordföranden medlemmarna för denna gång och förklarade mötet avslutat.

2014 10 09

Kyrkans trubadur spelade och sjöng

NORRFORS. Torkel Selin, gitarr och sång, och Karl-Erik Svensson, dragspel, var nyligen på Norrforsgården. Torkel är känd som en kyrkans trubadur. Han är en folklig sångare med värme och mycket humor. Många skratt hördes i lokalen. Han sjöng många kända sånger samt låtar han skrivit själv. Av de mest önskade sångerna gjorde han ett potpurri. Alla fick sjunga med av hjärtans lust.

Fika serverades till de cirka 110 personerna som hade mött upp.

Kvällen avslutades med att



Karl-Erik Svensson och Torkel Selin underhöll.

Torkel berättade om sin son, som var döv. Han sjöng sången Blott en dag ett ögonblick i sänder, med både ord och tecken.

Arrangörer var Pingstkyrkan, Norrforsgården och Bilda.



Karl-Erik och Ann-Marie Sandberg, deras dotter Maria Sandberg Mondal och hennes man Dev berättade om sitt arbete i Indien.

FOTO: DAN HÖRNLUND

Inbjöd till Indienkväll i Hörnsjö

HÖRNSJÖ. EFS inbjöd till Indienkväll på byahuset i Hörnsjö och en ljuvlig doft av kryddor mötte besökarna.

Kvällens medverkande, Ann-Marie och Karl-Erik Sandberg, deras dotter Maria Sandberg Mondal och hennes man Dev, bjöd på varm chai och indiska kryddstarka snacks och det värmdes skönt i den kalla höstkvällen.

Det visades bilder från arbetet i Indien och i en video berättade indiska ungdomar om den hjälp de fått och vad den kristna tron fått betyda för dem. Indientillverkade smycken och sjalar såldes och den som ville fick möjlighet att hjälpa ett barn genom att bli fadder. Dev sjöng ett par sånger på hindi och kvällen avslutades med gemensamt fika.

Mer vindkraft till Nordmaling



I juni 2011 invigdes de 20 första vindkraftverken på Gabrielsberget utanför Nordmaling.

FOTO: CURT DAHLGREN.

NORDMALING. Svevind vill bygga sex nya vindkraftverk på Gabrielsberget utanför Nordmaling, kallat Gabrielsberget Väst.

Gabrielsberget Vind har genom Svevind lämnat in en tillståndsansökan som avser en ökning av den vindkraftspark som bolaget redan fått tillstånd för på Gabrielsberget.

Området för de sex nya vindkraftverk som bolaget nu vill uppföra ligger i direkt anslutning till den norra delen av vindkraftsetableringen på Gabrielsberget, där i dag 40 vindkraftverk är i gång.

I december 2012 lämnade bo-

laget in sin ansökan om att få utöka vindkraftsparken, men det har dröjt till den 12 juni i år innan länsstyrelsen kungjorde ansökan.

Under sommaren har myndigheter och andra berörda haft möjlighet att yttra sig. Bolaget förbereder nu en skrivelse på inkomna yttranden som ska skickas till Miljöprövningsdelegationen.

Svevind fick tillstånd att bygga och driva 40 vindkraftverk på Gabrielsberget i Nordmalings kommun. Miljötillståndet vann laga kraft i juni 2008.

I början av 2011 uppfördes 20

vindkraftverk och sattes i drift samma år. Ytterligare 20 vindkraftverk av samma modell uppfördes under 2012 och hela parken är i full drift sedan sommaren 2012 och driftövervakningen sköts av Svevind Solutions från kontoret i Umeå.

- Vi hoppas få ett besked om vår nya ansökan före årsskiftet, men när vi skulle komma i gång med att uppföra de sex nya verken är omöjligt att säga om. Ett tillstånd kan ju exempelvis överklagas, säger Kristina Falk, chef för tillstånds- och miljöprocessen på Svevind.

BERTIL WALLIN



I december förra året invigdes Strömdahla slakteri av landshövding Magdalena Andersson. Till vänster på bilden: Therese Strömdal, en av ägarna. FOTO: PER LINDFORS

Slakteri misstänks för djurskyddsbrött

FEL VID GRISSLAKT. Strömdahla slakteri i Örsbäck utanför Nordmaling misstänks ha begått grova fel vid slakt av grisar. Djuren bedövades inte tillräckligt vid slakt och ingen kontrollerade att de var medvetslösa.

ÖRSBÄCK. Slakteriet har åtalsanmälts av Livsmedelsverket, misstänkt för brott mot djurskyddslagen. Djuren har utsatts för rädsla, stress och onödigt lidande, skriver Livsmedelsverket.

- Vi ser mycket allvarligt på det inträffade, inget djur ska behöva lida även om det så bara gäller ett enda djur, säger Martin Lindblom, enhetschef på Livsmedelsverkets kontrollavdelning, till VK.

Det var vid en kontroll i juli i år som felet upptäcktes. Strömdahla slakteri använde inte den avlivningsbox som är avsedd för grisar. Djuren bedövades i stället i den så kallade

Vår veterinär på plats såg omedelbart till att slakten vid det tillfället stoppades.
Martin Lindblom.

drivgången med en bedövningsstång.

Vid kontrollen upptäcktes att grisarna inte fixerades för att försäkra sig om att bedövningen gick så fort och smärtfritt som möjligt. Bedövningsstången placerades också på fel ställen så att grisarna inte bedövades tillräckligt. Ingen kontrollerade att djuren verkligen var medvetslösa.

- Vår veterinär på plats såg omedelbart till att slakten vid det tillfället stoppades. Det var en ögonblickshändelse, men det ska aldrig få förekomma även om det bara sker en enda gång, säger Martin Lindblom.

Livsmedelsverket har ännu inte fått någon återkoppling från åklagarmyndigheten på den åtalsanmälan som gjorts. Verksamheten vid Strömdahla slakteri är inte stoppad.

Det är slakteriet som ansvarar för att djuren behandlas väl i samband med slakt. Personalen som hanterar djuren ska ha rätt utbildning, särskilt de som avlivar djuren. Den personalen ska ha ett särskilt kompetensbevis och vara införstådd med vad som krävs av den, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Martin Lindblom tror att de fel som begåtts vid Strömdahla

slakteri grundar sig på just okunskap.

- Det är den bedömning som jag gör. Vad jag har förstått och efter att ha varit i kontakt med ägaren har bristerna nu åtgärdats. Den person som ansvarade för avlivningen i samband med den kontroll som vi utförde ska enligt uppgift inte längre jobba kvar vid företaget, säger Martin Lindblom.

VK har sökt ägaren av Strömdahla slakteri, Patrik Strömdahl, för en kommentar utan att lyckas nå honom.



Patrik Strömdahl, en av ägarna till Strömdahla slakteri i Örsbäck.

BERTIL WALLIN
090-1760 86 bertil.wallin@vk.se



Konstnärsparet Baudin har flyttat både glashyttan och konstgalleriet från Olofsfors till Lögdeå. Nu har Mattias Baudin planer på ytterligare utbyggnad i Lögdeå.

FOTO: BERTIL WALLIN

Byn med starkast tillväxt

SAMMANHÅLLNINGEN ÄR NYCKELN. Det finns ett engagemang hos var och en i Lögdeåbygden som gör vilken byutvecklare som helst sjuk av avund. Framgångsreceptet stavas sammanhållning.

LÖGDEÅ. – Vi är jättestolta över vår bygd, säger Gunnar Öhman, som bland annat var med och bildade Lögdeåbygdens Intresseförening för 15 år sedan.

Han är aktiv i Lögdeå SK utan att vara engagerad i styrelsen, och är nu ordförande i samfällighetsföreningen i byn.

Lögdeå är en av de byar i Nordmalings kommun som tvingades se skolan läggas ner vid årsskiftet när kommunen skulle spara. Ingen skulle ha förväntats om byborna i Lögdeå med det beskedet tappat allt hopp om en framtid för byn.

Tvårtom och mot alla odds har i stället familjer flyttat in, nya företag har bildats, ett kafé har precis slagit upp portarna och projekt har startat upp. Allt i syfte att utveckla och skapa en attraktiv bygd. I Mo, Lögdeå, Aspeå och Ava bor runt 900 per-

soner i 300 hushåll. Till och med den 30 september hade Lögdeåbygden ökat sin befolkning med 29 personer. Till det ska läggas en nettoökning med 19 personer under förra året.

– Vi svarar för en stor del av den totala tillväxten i Nordmalings kommun, säger Mattias Baudin.

I somras flyttade han och hustrun Linda både glashyttan och konstgalleriet från Olofsfors till Lögdeå. Smedjan har Mattias Baudin kvar i Olofsfors, men konstnärsparet har utvecklingsplaner i Lögdeå och Mattias skissar redan på att bygga en smedja hemma på gården.

Det sjuder verkligen av liv i Lögdeå just nu och på lördag invigs den senaste nymodigheten, ett utegym i anslutning till elljusspåret. Allt skapat med egna händer och egna medel,

dock med visst stöd från Lieder Urnära. Det gäller för övrigt allt som åstadkommit i byn på sistone, exempelvis skejtboardrampen vid skolan.

– Det är inte svårt att engagera sig när folk är villiga att ställa upp när något ska göras, säger Per-Olov Bäcklund, egenföretagare i byn.

Kreativiteten, engagemanget och drivet smittar också av sig på de unga. När byns fantasiskog invigdes i somras, i utkanten av byn, var det resultatet av två dagars ideellt arbete från ett 60-tal bybor, både unga och gamla.

– En enkätundersökning som vi genomförde i byn visade att just naturupplevelser var något som värderas högt. Det har vi tagit fasta på när olika projekt startat och där föreningslivet och kyrkan tagit sitt ansvar, säger Mattias Baudin.



Lögdeåbygden är på frammarsch. Många ideella krafter har verkat för detta. Från vänster Mattias Baudin, Nella Johansson, Per-Olov Bäcklund och Gunnar Öhman.

Tennisbana, hockeybana, elljusspår, pulkabacke och nu senast utegym, drivs och under-

hålls tack vare ideella insatser av många i Lögdeå.

BERTIL WALLIN

20141008

Allians- budget vid makt- skiftet

NORDMALING. Det blir Alliansens förslag till budget i Nordmaling som ska fastställas när nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången efter valet.

– Vi har tillämpat den ordningen i Nordmaling så länge som jag kan minnas. Den som vinner valet ska också presentera ett förslag till budget för den nya fullmäktigeförsamlingen, säger kommunalrådet Ulla-Maj Andersson (S).

Det innebär inte att den tidigare majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen släpper sitt förslag.

– När vi kommer till fullmäktige den 23 oktober kommer vi givetvis att presentera och diskutera även vårt förslag till budget, men som jag har uppfattat det så skiljer det inte så mycket mellan vårt och Alliansens förslag, säger Ulla-Maj Andersson.

Fängslade med egna upplevelser

NORDMALING. Barbro Jakobsson från Holmbacka fick med kort varsel hoppa in på den senaste Kullenträffen då den grupp som skulle medverka hade drabbats av sjukdom.

Barbro är en berättare som med entusiasm och inlevelse verkligen kan förmedla egna upplevelser på ett sätt som går hem hos en lyssnande skara.

Cirka 75 daglediga satt bänkade när hon började berätta om en Englandsresa som hon och hennes make gjorde för några år sedan. Det var deras första resa då man inte hade en guide att förlita sig på. Barbro kunde berätta om spännande men ofrivilligt resande med tunnelbanetåg och busar i storstaden London, beroende på att man hamnat på fel perrong eller tagit bussen i fel riktning. Vid ett tillfälle, när man avsåg att besöka en utställning, hamnade man

i ett slakthus med hängande djurkroppar. Då man till sist äntligen kom till utställningen fanns det bara två timmar till förfogande för att beskåda det landskap som byggts upp för förevisande av mängden djur och maskiner med mera.

Publiken fick sig till buds även berättelsen om ett kyrkobesök med körsång som avslutades med kyrkfika i form av bland annat sherry.

Efter en fikapaus berättade Barbro om en resa till hennes forna hembygd Örskär. Hennes målande och detaljrika skildring gjorde att man som åhörare nästan tyckte sig se all den blomsterprakt, de stigar och byggnader hon beskrev. En av höjdpunkterna var berättelsen om den egensinnige Örskärs-Nisse som beställde en eka av storformat. Trots båtbyggarens invändningar framhärdade Örskärs-Nisse. Följ-



Barbro Jakobsson fängslade publiken med berättande ur hennes eget liv.

20141006
aktligen byggdes en eka helt enligt hans anvisningar. Båten blev sedan stående på land till allmänt beskådande, då den var helt obrukbar. På grund av båtens bredd skulle årorna aldrig nå ner till vattnet.

Nordmaling har att inarbeta ett förväntat resultatunderskott för i år. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde redovisade de olika nämnderna sina förslag till åtgärder.

Barn- och utbildningsnämndens förvaltningschef förutspådde att nämnden till årsskiftet ska kunna presentera en budget i balans.

En något besvärligare situation befinner sig socialnämnden i som för närvarande har ett minus på runt 200 000 kronor att arbeta in.

– Där är det kanske mer tveksamt om hela underskottet kan arbetas in till årsskiftet, säger Ulla-Maj Andersson som nu gjort sitt sista sammanträde som kommunstyrelsens ordförande och som inte heller kommer att sitta med i den nya kommunfullmäktigeförsamlingen.

BERTIL WALLIN

S-spricka i Nordmaling

NORDMALING. I går skulle Socialdemokraterna i Nordmaling utse företrädare i nämnder och styrelser, men flera ombud lämnade mötet i protest.

– Sprickan i partiet är total, säger Lars Gustafsson (S).

Vid ett möte under gårdagskvällen skulle Socialdemokraterna besluta vilka personer som ska företräda partiet i de kommunala nämnderna och styrelserna.

Vem som ska bli oppositionsråd skulle det också beslutas om, Liza Jonsson var nominerad.

Många medlemmar är dock



Liza Jonsson var nominerad till att bli oppositionsråd.

FOTO: PER LANDFORS

våldigt missnöjda med hur demokratin i partiet hanteras.

– Den sittande regimen bortser helt från kryssen. Demo-

kratin är satt ur spel, säger Lars Gustafsson i S-föreningen i Nordmaling, som är en av kritikerna.

Arbetsrekommunens representantskap med sina 30 ombud är det högst beslutande organet i partiet. Nordmalings S-förening, som har 53 medlemmar, har fem ombud.

Brattsbacka/Nyåkers S-förening, som har fyra partimedlemmar har hela tre ombud.

– Det är en felaktig sammansättning av repskapet. Vi ställde frågan vid mötet, men fick nej till att repskapets sammansätt-

ning skulle ändras. Då lämnade vi mötet, säger Gustafsson.

Flera medlemmar är väldigt besvikna över att inte väljarnas röster får genomslag.

Monika Jonsson i Gräsmyr fick fler kryss än Liza Jonsson och borde föras fram som oppositionsråd. Det anser flera av dem som i protest lämnade gårdagskvällens möte.

– Mötet fortsatte när vi hade gått. De som blev kvar på mötet kanske röstade in sig själva, säger Lars Gustafsson, som undrar om S i Nordmaling håller på att slitas sönder.

CATARINA SAHA

20141008

Bel Canto medverkade

HÖRNSJÖ. Till höstens andra missionsafton i missionskyrkan stod Else och Eiron Flogér som inbjudare. Else inledde mötet med ett bibelord från den gångna söndagens texter samt en dikt av Flora Larsson.

Bel Canto från Nordmaling sjöng ett flertal sånger med Birgitta Åström vid pianot.

Komminister Moa Beak talade om ökenfäderna, om behovet att samlas i bön och lyssna in Guds röst.

Efter fiket sjöng Bel Canto ytterligare två sånger och Moa höll en kort andakt om Lot.

Vid den första missionsaftonen hölls Psalmtoppen där Margareta Sandman var försångare. Ted Örnberg presenterade de elva psalmer som skulle sjungas. Den psalm som fick flest röster var Psalm 386, Namnet Jesus vill jag sjunga, sköna namn som ej förgår.



Bel Canto från Nordmaling sjöng i Hörnsjö missionskyrka.



Det bjöds på sång och musik i Lögdeå bönhus.

FOTO: KJELL HOLMGREN

Lennart Berg, Nordmaling.

Lennart Berg har avlidit, 76 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Ingrid och barnen med familjer samt syskon, övrig släkt och vänner.



Lennart föddes sist i en syskonskara av fyra på Leduåfors där hans far Axel drev garveri. Skolgången skedde i Olofsfors och sedan i Nordmaling. Lennart funderade på att bli trädgårdsmästare efter skolan, men hans äldre syster Gudrun tyckte att han skulle bli folkskollärare. Så blev det, och efter avslutade studier gifte han sig med sin ungdomskärlek Ingrid.

De första åren som lärare tillbringade de på olika orter, Dorotea, Kiruna och Hörnefors. Sonen Anders föddes under den här tiden i Kiruna, medan Agneta föddes några år senare då familjen återkommit till Nordmaling.

När sedan de två barnen var utflugna så fanns det plats i Lennarts och Ingrids hem för ett nytt barn, Britt-Marie. Hon fann hos dem ett nytt tryggt hem och familjen utökades med en tonåring.

Under barnens uppväxt delade Lennart sin energi mellan arbetet i skolan, byggnationer på stuga och torp, samt sitt engagemang i Nordmalings bap-

tistförsamling där han en tid var ordförande. Han kunde i dessa olika sammanhang få utlopp för sin tro och sina andra intressen som natur, byggnationer, människor och djur. Älgarnas upplevelse av Lennarts intresse kanske inte var så positiv då några fick sluta sina dagar vid Lennarts pass.

Människor i form av elever, kollegor och familj kan dock vittna om Lennarts genuina intresse för, och omsorg om, människor och deras öden.

Människointresset medförde sedan att Lennart i mogen ålder läste in en teologie kandidatexamen vilket gav nya kunskaper han sedan använde i sin nya yrkesbana som pastor.

Pastorsjobbet förde igen Lennart och Ingrid till nya platser, och församlingarna i Tärnsjö, Östervåla och Stöde fick några år var. Även rollen som fängelsepastor fick Lennart prova på i sitt nya yrke.

Tyvärr hann Lennart inte njuta så många år av pensionärstillvaron med barnbarn, byggprojekt och resor innan sjukdom ansatte ett tidigare så skarpt intellekt. Ibland blixtrade det dock till, vilket personal som på ett bra sätt hjälpte Lennart under de sista åren har vittnat om.

En sann människokännare och människovän har lämnat oss för sitt himmelska hem.

FAMILJEN

Inbjud till missionsafton i Lögdeå

LÖGDEÅ. Lögdeå bönhus har inbjudit till missionsafton. Sångglädje sjöng fint lärsångar och Anders Boström delade med sig om vem Jesus är och vad han betyder i dag.

Det blev en fin stämning för höstupptakten. Mötet innehöll även fika. Det var en kväll att minnas. Kvällens gåva blev 2 250 kronor, som går till Världens barn.

Stor oro i S-ledet efter kaotiskt möte

2014 10 09

HÄLFTEN LÄMNAD E MÖTET. Missförhållandena i Socialdemokraterna i Nordmaling har pågått under flera år. På tisdagen blev sprickan total då närmare hälften av ombuden på partiets representantskapsmöte lämnade mötet.

NORDMALING. Orsaken var att S-föreningarna i Nordmaling och Öre-Håknäs, med flest medlemmar i partiet, ansåg sig underrepresenterade i Arbetsrekom-munens representantskap. De två S-föreningarna har över 50 procent av medlemmarna, men bara 12 av de 30 platserna i representantskapet.

Meningarna var delade om hur mycket partiet skulle låta sig påverkas av valresultatet.

Inför valet beslutade Socialdemokraterna att föra fram Liza Jonsson som första namn på listan till kommunfullmäktige.

– Vi gjorde ett katastrofval i Nordmaling och tappade 40 procent av rösterna. Med personkryssen har väljarna, som vi ser det, klart uttryckt vilka de

anser ska representera partiet, säger Lars Gustafsson från S-föreningen i Nordmaling.

Han fick flest personkryss, men har inte kandiderat som oppositionsråd.

Flera av dem som under tisdagen lämnade mötet anser att Monica Jonsson, Gräsmyr, skulle föras fram som oppositionsråd. Hon fick betydligt fler personkryss än Liza Jonsson som hamnade först på sjätte plats när personkryssen räknats samman.

– Alla medlemmar i partiet ska ha samma värde, det är en grundläggande princip som partiet brukar tillämpa. Vi krävde under tisdagens möte att vi i demokratisk ordning, i proportion till antalet medlemmar och en-

ligt gällande stadgar skulle rösta på vilka som skulle företräda vårt parti i utskottet inklusive posten som oppositionsråd. När vi fick nej på det kravet beslutade vi oss för att lämna mötet, säger Lars Gustafsson.

Allan Hultgren är arbetsrekom-munens ordförande. Han tycker att det är olyckligt att den här frågan kom upp på dagordningen först på tisdagen.

– Det här skulle i så fall ha förberetts före årsmötet som hölls i våras och inte vid sittande bord på representantskapet, säger Allan Hultgren.

Han menar att partiet använt samma princip som Socialdemokraterna i Umeå, att i god tid utse sitt första namn i valet till kommunfullmäktige.

– Redan i november beslutade vi att Liza Jonsson skulle toppa vår lista. Det är det arbetssätt som vi använder oss av, säger Allan Hultgren.

Närmast väntar nu ett styrelsemöte föra att beslutat om riktlinjer för partiet.

– Nu måste vi börja med att sätta oss ner och prata med varandra, säger Allan Hultgren.

Liza Jonsson, som av representantskapet utsetts till oppositionsråd, avböjer att kommentera den sprickbildning som uppstått inom partiet.

– Partifrågorna får vår ordförande svara på. Jag svarar bara på rent kommunpolitiska frågor, säger Liza Jonsson.

BERTIL WALLIN
090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se

Person-röster

Personrösternas fördelning för Socialdemokraterna i Nordmaling.

1. Lars Gustafsson 111
2. Lars-Erik Edlund 94
3. Monica Jonsson 90
4. Cariné Ahfeldt 50
5. Billy Moström 48
6. Liza Jonsson 46

2014 10 11



Vår älskade
Inge Hägglund
* 10/1 1926 † 5/10 2014
har lämnat oss
Älskad - Saknad
Rönholm
GUNVOR
Per-Olof och Ann-Christine
Oskar, Johanna
Ulrika
Helena och Olle
Albin, Nils
Släkt och vänner

*Det kom en dag
en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus som
blåstes ut
Din levnadsdag har
nått sitt slut*

Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 24/10 kl. 11.00. Därefter inbjudes till minnesstund i församlingsgården. O.s.a. senast den 21/10 till Nordmalings Begr.byrå tel. 0930 102 28. Tänk gärna på Axlagården pg. 37 32 83 - 1.

Vår käre
Torsten Lundgren
* 8/4 1944 † 1/10 2014
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Nordmaling
Eva och Arne
Mikael, Patrik
med familjer
Kerstin
Andreas
Maria och Patrik
med familj
Släkt och vänner

*Det kom en dag
en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus,
som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut*

Begravningsgudstjänsten sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på Hjärt och Lungfonden pg. 90 91 92 - 7.

Mor har somnat in
Marianne Hellgren
* 1/3 1923 † 2/10 2014
Pappa har sträckt ut handen
Mor har tagit emot den
så nu får hon återförenas med
honom och nära och kära.
Nordmaling, Umeå

Britt-Inger
Ulla och Ronnie
Bernt
Sanna
med familjer
Övrig släkt och vänner

*Vem kan segla förutan vind,
vem kan ro utan åror,
vem kan skiljas från vännen
sin utan att fälla tårar?*
Sov i frid

Begravningsgudstjänsten äger rum i Backens kapell, Umeå fredag 24 oktober kl. 13.00. Därefter inbjudes till minnesstund i församlingsgården Grisbacka kyrka. O.s.a. senast den 21/10 till Nordmalings Begr.byrå tel. 0930 102 28. Tänk gärna på Medicinsk forskning pg. 95 06 13-0.

Ett innerligt tack till personalen på Strandholmen och på Skutan, Rundvik för kärleksfull omvårdnad.

2014 10 11

Kalasarkestern bjöd på spelglädje

RUNDEVIK. Det har varit en musikafton på Rundviks Folkets hus. Rundvikskulturen hade inbjudit Kalasarkestern från Umeå, med Göran Täljebäck, dragspel och trummor, Hans Olov Henriksson, fiol, mandolin och gitarr, och Anders Lundström, bas och piano.

Gruppen bjöd på riktig spelglädje. Det blev två timmars underhållning och publiken levde med i det varierande musikvalet, från finska schottis till gamla kända foxtrot från 1960-talet, plus allt spex mellan låtarna. Musikaftonen avslutades med långa applåder från publiken, som lämnade lokalen med ett leende på läpparna.

Det var många som missade denna underhållning, då det endast var ett 30-tal åhörare på plats.

2014 10 14

2014 10 14



Fullmäktigeledamöter och ersättare från Centerpartiet Nordmaling.
FOTO: KJELL HOLMGREN

Jakobsson valdes till kommunalråd

NORDMALING. När Centerpartiet i Nordmaling nominerade ledamöter till styrelser och nämnden beslutades enhälligt att välja Madelaine Jakobsson till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd.



Centerpartiets framgångar i kommunvalet i Nordmaling, där partiet fick 36,12 procent av rösterna, innebar att representationen i kommunfullmäktige ökade från sex till elva ledamöter.

Förutom Madelaine Jakobsson kommer Ingemar Sandström, Åsa Nyberg, Kerstin Sjöström och Staffan Nyblom att representera Centerpartiet i kommunstyrelsen.

Till ordförande i kommunfullmäktiges presidium valdes Ingemar Sandström.

Matz Jonsson valdes som ordförande i Myndighetsnämnden och Inger Sellgren utsågs till ordförande i Nordmalingshus AB.

BERTIL WALLIN

Kalvar vadade bland kadaver

60 DJUR HITTADES DÖDA. En bonde i Nordmalings kommun har misslyckats med att ta ansvar för sina 260 djur. I en av ladugårdarna, bakom låsta dörrar, hittade länsstyrelsen kadaver efter 33 djur i olika stadier av förruttelse. Totalt hittades 60 döda djur. Alla levande togs omhand, men många skickades till slakt.

INLANDET SID 16



Omkring 200 djur omhändertogs omedelbart vid en inspektion hos en bonde i Nordmalings kommun. Omkring 60 döda djur hittades i byggnaderna och på fastigheterna.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN

2014 10 10

Hundratals djur levde i svår misär

200 DJUR OMHÄNDERTOGS. 60 döda djurkroppar i olika stadier av förruttelse, kalvar som gick omkring bland kadaver och svårt avmagrade och uttorkade djur var den skräcksyn som mötte kontrollanterna vid en inspektion hos en bonde i Nordmalings kommun.

NORDMALING. Bonden, en man i 40-årsåldern, äger två gårdar i kommunen. På den ena hittades ett dött djur och ytterligare två fick avlivas. Den stora misären var på mannens andra gård där han har två ladugårdar.

I en av ladugårdarna, bakom låsta dörrar, hittades kadaver efter 33 djur i olika stadier av förruttelse – allt från benrester och tomma skinn till uppsvällda djurkroppar. Mitt bland de döda djurkropparna uppehöll sig sju lösspringande kalvar. Ytterligare tio levande djur fanns i ladugården, stående i boxar. De stod i så mycket gödsel att de knappt kunde röra sig.

Utänför den ladugården hade bonden pallat upp ensilagebalar för att minimera insyn. Bakom dessa dölde sig ytterligare ett 20-tal självdöda djur som låg i den djupa götölsen.

I den andra ladugården hittades 89 mjölkkor, ett antal kalvar och kvigor. Flera av kvigorerna

Merparten av djuren beslutades att skickas på slakt.

Annelie Grip Hansson, länsveterinär.

bedömdes vara i behov av veterinärvård eller att avlivas.

Två kalvar hittades döda, liggandes utanför gruppboxar där kalvar hölls. De döda kalvarna bedömdes ha legat där ett tag. De luktade mycket illa och hade delvis sjunkit ihop.

– Djuren har varit illa, säger Annelie Grip Hansson, länsveterinär på länsstyrelsen som berättar att sådana här ärenden är ovanliga.

Ett beslut om omedelbart omhändertagande fattades och flera av de omkring 200 djur som hittades levande fick avlivas direkt under dagen.

– Merparten av djuren beslutades att skickas på slakt, säger Grip Hansson.

I rapporten går det att läsa att bristerna i djurhållningen har gjort att många djur fått lida under lång tid utan att några åtgärder genomförts.

Det konstateras också att bonden systematiskt stängt in dju-



Bonden har uppgitt att det började gå utför i våras.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN

ren för att döla den misär som rådde på gården.

Bonden har angett att det började gå utför i våras, men enligt rapporten dras slutsatsen att problemen pågick en längre tid.

Annelie Grip Hansson berättar att alla omhändertaganden blir en fråga för rättsväsendet.

HANNA DEGERSTRÖM

ELDSJALEN: BARBRO JACOBSSON VÄRNAR OM FYRARNAS HISTORIA



■ Här är Barbro

Namn: Barbro Jacobsson
Ålder: 75 år
Född: på den lilla ön Gräsö, utanför norra Upplandskusten.
Uppvuxen: på lite olika ställen i Uppland, mesta tiden i Danderyd utanför Stockholm
Bor: Holmbacka, i den del av byn som hör till Hörnsjö
Familj: man, två vuxna söner och tre barnbarn
yrke: före detta textillärare, har även haft jordbruk med mjölkkor och får
Intressen: odling, körsång och berättande. Hon är även engagerad i hembygdsföreningen i Gräsmyr.

Fyrvaktardottern Barbro Jacobsson tycker om att berätta. Hon har bland annat i olika föreläsningar berättat om sin far och hans arbete på fyrskepp.
FOTO: PER A ADSTEN

Fyrvaktarnas dotter berättar

HOLMBACKA. Barbro Jacobsson växte upp som fyrvaktardotter. hennes pappa var fyrvaktare på fyrskepp.
- Det vet man nästan inte vad det är nu för tiden, säger hon. Själva valde hon att bli textillärare och hann beta av 39 år inom yrket.

Det fanns 43 fyrskepp runt Sveriges kust. De låg mitt ute i havet vid något grund. Ett fyrskepp var ett fartyg som var 30 meter långt och sju meter brett. Där levde sju-nio man som ägnade sig åt att passa fyren och vakta i största allmänhet.

- Det var alla möjliga båtar som passerade där. Var det något som gick fel fick de rycka ut och hjälpa till. Strax efter kriget var det ett fartyg som var holländskflaggat. Det gick på grund, på fel sida av fyrskäppet, trots att de försökte varna. De fick rycka ut och hämta besättningen eftersom fartyget kunde sjunka när som helst. Sedan kom man och hämtade dem med livräddningskryssaren. Några gånger till hände det sådana saker. För det mesta



Större delen av sitt yrkesliv var min pappa på fyr-skepp. Vi bodde på landsidan.

gick det bra, när de följde fyr-skeppets instruktioner.

Barbros pappa hann arbeta på många olika fyrskepp.
- De sista åren var han på det som låg allra längst ut. Det hetar Fingrundet och ligger vid finska gränsen. Nu finns det som museifartyg bredvid Wasa i Stockholm.

Arbetet som fyrvaktare innebär mycket tid borta från hemmet.
- Större delen av sitt yrkesliv var min pappa på fyrskepp. Vi bodde på landsidan. Han var borta tre månader och hemma i 14 dagar året runt.

Det innebär att Barbro inte såg så mycket av sin pappa.
- Tyvärr så var det ju så. Jag och min bror upplevde honom mycket sporadiskt.

När pappan var 47 år gammal drabbades han av grön starr och då fick han inte längre vara kvar som fyrvaktare. Han fick landtjänst tills han gick i pension och först då blev han en hemmavarande pappa.

Han hade mycket att berätta

om sitt liv och om arbetet som fyrvaktare..

- Jag försöker återge det han berättade för mig sex veckor innan hans död.

Uppväxten som fyrvaktardotter har till viss del präglat Barbro.

- Jag har intresse för det livet fortfarande och jag är medlem i Svenska fyrskapskapet. Jag har skrivit en del i deras lilla skrift som heter Blänket. Sedan är jag ute och berättar om det och allt annat som faller i tanken.

Själv blev Barbro textillärare och jobbade på olika skolor i Umeå, de sista 15 åren på Östra Ersbodaskolan.

- Det var slitsamt, barn är ju inte så stillsamma alla gånger. Men jag trivdes ändå. Jag hade fina kollegor. Där gick barn från hela världen, så det fick man ta hänsyn till.

Barbro pendlade till skolan, 4,5 mil enkel väg, så det blev långa dagar. Ändå var hon på låg- och mellanstadiet i 39 år - hon gillar barn och att vara tillsammans med dem.

Under sina många år som lä-

rare har hon upplevt att läraryrket förändrats.

- Ja, det går inte att jämföra. När jag började var det bara flickor som hade textilsjögdom. Det blev jobbigare så småningom, barnen behövde en alldeles oerhörd. Man räckte aldrig till hur man än betedde sig.

Det händer ganska ofta att hon stöter ihop med någon gammal elev. Hon berättar bland annat en elev som tyckte att Östra Ersbodaskolan var den bästa skolan han gått i livet.

- Man läser om dem i tidningen, man hör talas om dem på tv. "Den eleven har jag haft", tänker jag då.

Berättandet är ett stort intresse för Barbro. Det har hon med sig från skoltiden, då hon brukade berätta för barnen.

- 'Är det sant? Det hörs som en saga, sa eleverna när jag berättade om hur det var när jag var liten. Det är mycket som har förändrats på några få år.

Medi sällskap

Barbro är med i Svenska Fyrskapskapet. Det är en ideell förening, bildad 1996. Sällskapet malsättnings är bland annat att verka för bevarandet av samt främja och utveckla intresset för fyrrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.

MARIANNE WINKA

TISDAGSTÄRTAN: ANITA HELLETUN I NORDMALING
SAMLAR IN PENGAR VIA SIN LOPPIS 9.10.14

”Hon har ett stort hjärta för behövande”

NORDMALING: Anita Helletun i Nordmaling blev sjuk i cancer, men lyckades ta sig genom sjukdomen. Det ledde till en stor förändring i hennes liv.

– Jag fick levercancer. Då såg jag hur stort behov av hjälp det fanns bland cancersjuka, särskilt bland barn, och lovade att om jag blev frisk så skulle jag verkligen göra något för att hjälpa till.

Anita blev frisk och är nu inne på 26:e året med sin loppisverksamhet i Bille Boa Boden. Pengarna hon samlar in går inte enbart till stöd för dem som drabbats av cancer, utan även till hemlösa och för att hjälpa misshandlade kvinnor.

– Tidigare har jag kunnat skicka i väg pengar även till andra länder, men nu tycker jag att det är viktigare att koncentrera mig på dem som behöver hjälp här hemma.

Hon började med sin loppis redan när hon bodde i Rundvik. Hon flyttade därifrån för 24 år sedan, till ett enplanshus i Nordmaling.

Nu är det svårt att sluta med loppisverksamheten, även om Anita snart fyller 74.

– Folk kommer hit och lånar saker, det kan stå stora högar när jag kommer ut på morgonen.

Hon har nämligen hela loppisen hemma i huset, även om hon en period hyrde en lokal i samhället.

– Det kostade ett antal tusenlappar att hyra och jag ville att alla innsamlade pengar skulle gå till dem som behöver, säger Anita bestämt.

Nu kan det vara lite trångt, men tack vare att Anita är en person som vill ha ordning och reda omkring sig så ser hon till att hon – och kunderna – kan hitta bland alla inlämnade pryglar och kläder. Hon säger också att hon är bra på att dirigera och kan styra personer som hjälper henne så att det blir som hon vill ha det.

■ Här är Anita

Namn: Anita Helletun.
Ålder: fyller 74 i november.
Född och upp- vuxen: Gräsmyr.
Bor: Nordmaling.
Familj: maken Per, två döttrar, sju barnbarn och fem barnbarnsbarn samt två bonusdöttrar.
Gör: driver loppis i hemmet, i Bille Boa Boden.

– Dessutom har jag hjälp av en person på fredagar och lördagar när jag har öppet, annars skulle jag inte klara det. Dessutom kommer det ofta förbi kunder även andra dagar i veckan. De kommer från byarna runt omkring, men även från Husum, Ovik, Bjurholm – ja, det sprider sig att Bille Boa, den billiga boden, finns här i Nordmaling.

Anita måste vara lite försiktig. Hon har problem med sin rygg och väntar på operation.

– Folk vill inte att jag ska stänga butiken, men om jag ska opereras måste de förstå att det nog blir nödvändigt ett tag. Redan för 15 år sedan, när jag var på rehab, fick jag höra att jag skulle sitta i rullstol inom ett år. Samtidigt är det så att arbetet med loppisen gör att jag inte känner av smärtan lika mycket. Jag glömmer bort den för en stund!

Trots ryggsproblemen har Anita tidigare bland annat jobbat på sägen, som delägare, som servitris på hotell och vårdshus, som dagbarnvårdare och hemvårdare.

– Egentligen hade jag tänkt bli diakonissa, men jag hann aldrig påbörja någon utbildning eftersom min mamma blev sjuk. Jag har nog alltid, sedan tonåren, varit en sökare. Jag var söndagsskolelärare i Gräsmyr och jag har engagerat mig i pingstförsamlingen, bland annat för att min moster var pingstvän. Det är också en glad religion och jag tycker om musiken.

Dottern Monika inskjuiter att hennes mamma alltid tänker på andra och Anita konstaterar att så är hon uppfostrad.

– Vi var fem syskon när jag växte upp och det var fattigt. Jag har aldrig saknat något, men jag vet hur det känns att ha det fattigt.

Därför får hon tårtan

– Sedan många år driver Anita Helletun en ideell loppis hemma på sin gård och pengarna från försäljningen går till olika barnhem, till LP, pingstförsamlingens mission med mera. Till henne kommer ofta flyktingar och invandrare. Hon har varit och är ett gott stöd för dessa. Hon har ett stort hjärta för alla som hamnat på livets skuggsida. Barbro Ahlstrand har bara beröm att ge till Anita för det arbete hon gör.

■ Någon du känner kan också få en tårta! Nominera en vardagshjälte på familje@vk.se

INGER NILSSON



Anita Helletun har jobbat i sin Bille Boa i snart 25 år. Kunderna kommer i en jämn ström och bidrar till att Anita kan samla in pengar för att hjälpa personer som har det svårt. FOTO: INGER NILSSON



Underhåll på paltfest

HÖRNSJÖ. Fredagsmyset började på byahuset i Hörnsjö, för där serverades palt till paltälskare från både när och fjärran. Både en och två gånger fylldes tallrikarna på, tills en skön mättnadskänsla infann sig. Paltätarna var av alla åldrar.

På scenen fanns gruppen Bolinders som spelade och sjöng en blandad repertoar och i köket huserade de paltkockande damerna. De drygt 100 gästerna gjorde sig ingen brådska hem, utan satt länge och pratade med bybor och vänner från andra orter.

En rungande applåd till musikerna avslutade kvällen.

Kvällen var ett samarrangemang mellan EFS och Sensus.



Bolinders, bestående av Barbro Jakobsson (saknas på bild), Mikki Choong, Sven-Erik Nygård, Birgitta Wallsson Henrik Bolinder, Bertil Adriansson och Torsten Linnman, spelade i Hörnsjö. FOTO: DAN HÖRNLUNDE

20141015

Afton med musik och berättelser

LÖGDEÅ. Det har åter varit missionsafton hos EFS i Lögdeå. Den här gången gästades bönhuset av Christer Fredriksson från Hörnefors. Många uppskattar Fredrikssons anekdoter och målade berättelser. Han berättade om Daniel i lejongropan medan berättelsen växte fram på en flanellograf-tavla.

Bolinders stod för sång och musik. De valde ut en del av sångerna och psalmerna samt tog emot önskemål. Som van-



Barbro Jakobsson vid pianot.

ligt bjöds man på fika och det blev en riklig kollekt.

20141017

Bjöd på berättarkonst

RUNDEVIK. PRO-mötets ordförande Sverre Fredriksson hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna.

Dagens gäst var Västerbottens radioreporter och programledare Rolf Sundström. Hans berättelse om sin aktiva tid på radion uppskattades till 100 procent. Hans inspelningar och intervjuer med bland andra Ingemar Stenmark och Gunnar Nordahl väckte många minnen. Hans berättarkonst, som hela tiden inramades av humor och inträffade händelser, pågick i en timme.

Mötet fortsatte sedan med sedvanliga förhandlingar och vid övriga frågor kunde ordföranden bland annat informera



Rolf Sundström.

om premiäroperan på Folkets hus i Rundvik. Det blir en direktsändning från Metropolitan i New York i USA, av Figaros bröllop.

Mötet avslutades med en applåd till kökspersonalen för fikaten.

20141021



Vår kära

Asta Brömster

* 27/12 1927 † 8/10 2014

har i dag stilla lämnat oss
Rundvik

Dan och Maria
Bo och Birgitta
Inge och Ulla-Maj
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Viola, Börje, Evy
Släkt och vänner

För den som sjukdom
blott är givet
är döden skönare
än livet

Begravningsgudstjänsten sker
i kretsen av familjen. Tänk
gärna på Hjärt och Kärlfonden
pg. 95 06 13-0.

20141015

Anhållen för misshandel

NORDMALING. En man anhölls på lördagen misstänkt för misshandel och olaga hot. Under natten mot lördag kallades polisen till Nordmalingstrakten där en man misshandlat och hotat en annan man. Mannen, som är född 1986, greps och anhölls senare under lördagen av åklagare.

Polisen är i nuläget mycket förtegen kring ärendet, eftersom det fortfarande återstår en del förhör som ska hållas.

Offret för misshandeln är fem år yngre än gärningsmannen.

20141020

JOSEFIN ISAKSSON

Nämnder ersätts med utskott

NORDMALING. Från och med den 3 november ersätts nämnderna i Nordmalings kommun med tre utskott. Samtidigt blir kommunstyrelsen enda förvaltning i en ny organisation.

När de nya ledamöterna i kommunfullmäktige för första gången på måndagen tjänstgjorde efter valet skulle ett nytt reglemente för kommunstyrelsen antas.

I likhet med Robertsfors och Norsjö beslutade kommunfullmäktige i Nordmaling redan i januari i år att en ny politisk organisation skulle inrättas genom att slopa nämnderna och inrätta utskott i stället. Det innebär att det blir ett barn- och utbildningsutskott, ett socialutskott samt ett allmänt utskott med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare i varje utskott.



Kommunfullmäktiges nya presidium i Nordmaling. Från vänster, Jan Persson (M) andre vice ordförande, Inge-Mar Sandström (C), ordförande, Sofia Gustafsson, sekreterare samt Tage Björk (S), förste vice ordförande.

FOTO: BERTIL WALLIN

En del frågetecken behövde rätas ut innan det nya reglementet kunde antas. Kommunchefen Kurt-Allan Egelby, förklarade hur processen och den två år långa parlamentariska utredningen fortlöpt.

— Med de erfarenheter som Robertsfors och Norsjö har, efter att ha antagit liknande or-

ganisationer och där det fortfarande justeras i reglementet, kommer frågeställningar allt eftersom att dyka upp även för Nordmalings kommun, sa Kurt Allan Egelby.

Kommunfullmäktige beslutade efter kommunchefens redovisning att anta det nya reglemen-

BERTIL WALLIN
090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se

2014 10 21

De berörda organisationerna har inte fått en chans att yttra sig. Är det verkligen så klokt att göra så här?

Anna-Karin Lundberg (KD).

Två råd blir ett

NORDMALING. — Inga sakliga argument har redovisats när det gäller frågan om att slå ihop pensio- närrådet och handikapprådet.

Det sa Anna-Karin Lundberg (KD), med anledning av den motion som Christer Bäckman (FP), lämnat in till kommunfullmäktige med förslag om att slå ihop de två råden till ett tillgänglighetsråd. Förslaget från kommunstyrelsen var att bifalla motionen.

— Det här har behandlats re- kordsnabbt och de berörda organisationerna har inte fått en chans att yttra sig. Är det verkligen så klokt att göra så här? undrade Anna-Karin Lundberg och yrkade på återremiss innan en eventuell sammanslagning.

Christer Bäckman försvarade sitt förslag, men erkände att det hade varit bra om de berörda organisationerna först fått yttra sig. Han upplyste emellertid om att mindre kommuner med goda erfarenheter gått före och slagit samman de två råden till ett.

— Att ha ett enda råd skapar förutsättningar för en bättre dialog och därmed också bättre information till de berörda, menade Christer Bäckman.

25 ledamöter röstade för att frågan skulle avgöras direkt. Fem röstade nej och avstod. Mot beslutet att bifalla motionen reserverade sig Anna-Karin Lundberg.

BERTIL WALLIN

DODSFALL

Uno Forsberg, Mo, Lögdeå.

Uno Forsberg har avlidit. Han blev 92 år gammal. Närmast anhöriga är fem barn med familjer samt släkt och vänner.



Uno Forsberg var född i Mo och där bodde han så gott som hela livet. 1944 gifte han sig med Viktoria, född Häggström, från Rundvik och i hemmet fostrades fem barn, fyra döttrar och en son. Jag hade förmanen att lära känna båda makarna och undfagnades alltid i deras hem med såväl lekamlig spis som deras varma atmosfär. I samband med deras 60-åriga bröllopsdag, för tio år sedan, berättade de att "vi går aldrig till söngs och är ovänner, för tänk om någon av oss skulle dö under natten och den som lever kvar måste bära med sig den vetskapen resten av livet".

Redan i unga år började Uno köra lastbil i sin fars åkeri, som han sedermera övertog och drev i egen regi fram till pensioneringen. Under många år körde han masonite från fabriken i Rundvik till järnvägsstationen i Nyåker, något som han gärna och med stor inlevelse berättade om.

Hans stora intresse, förutom familjen, var idrott samt att vistas ute i skog och mark. Redan i unga år var han en respekterad mitthead, först i Olofsfors och sedan i IFK Rundviks fotbollslag.

Uno visste alltid var det fanns bär att plocka och var

inte smått att ge tips om tillgången på hallon, lingen eller blåbär. Han var en skicklig jägare och fällde under årens lopp många älgar. Fiske var också en av hans hobbyer och särskilt gillade han pimpelfisken på vinterns och vårens isar. Hans glada humör och förmåga att ta vara på och berätta om sina upplevelser gjorde honom mycket omtyckt, inte bara på isarna.

Efter pensioneringen upplevde han en ny karriär som mannekång i de omtyckta shower som Häggströms Modehus anordnade och där höll han stor show. "Det här skulle man ha fått börja med långt tidigare", sa han många gånger.

Han var också under en tid ordförande i PRO Nordmaling där han även var med att starta en teatergrupp. Han var även en flitigt anlitad auktionsutropare under ett antal år.

Uno var en levnadsglad person som gärna och med stort underhållningsvärde, baserat på kunskap och känsla, berättade om sådant han upplevt under sitt långa liv och han var en av de första i serien Nordmaling berättar, som finns inspelad på en cd-skiva. De sista åren av sitt liv vistades han på Ankaret i Rundvik där han trivdes mycket bra.

Med Uno Forsberg har en stor profil ur den gamla gedigna stammen av ortsbor gått ur tiden och saknaden efter honom och hans Viktoria, som avled för tre månader sedan, är stor men också tacksamheten över deras långa och innehållsrika liv tillsammans.

**BARNEN MED FAMILJER
GM P A SUNDBOM**

Segertonen gästade Hörnsjö

HÖRNSJÖ. Även denna höst fick församlingen besök av Segertonen från Storuman-Tärnaområdet.

Första helgen i oktober reste kören ner till några församlingar för att sprida evangeliet om Jesus. Lördagen började i Västerås, Bjurholm, för att sedan fortsätta resan till Pingskyrkan i Nordmaling. Efter nattens vila kom "fjällbussen" till Hörnsjö.

Efter välkomnande av Cecilia Strömberg och inledning av Else Hörnsten-Flogér fick de fortsätta att sjunga under Marit Bergfors ledning ett flertal sånger.

Jan Gunnarsson vittnade om att hela himmelen är öppen över oss.

Eloisabet Fjellner framförde solosången Frid, frid underbar frid. Anders Landström, vars rötter härstammar från grann-



Segertonen från Storuman-Tärna på sängturné. Här spelar de i Hörnsjö.
2014 10 21
FOTO: CECILIA STRÖMBERG

byn Stensvattnet, vittnade om Guds loften.

Efter flera sånger avslutades gudstjänsten med kyrklunch där gemenskapen delades in i an resan fortsatte hemåt till fjällbygden.

På lördagskvällen samma helg höll församlingen sin traditionella skördeauktion.

Skänkta åtbara gåvor och olika presentkort ropades ut

och fick snabbt nya ägare. Roma Wilma och Aleksandra Wilma bjöd alla på smörgåstårta till fiket.

För en tid sedan frade föredikade Ted Örnberg över tema Ett är nödvändigt, om systrarna Marta och Maria. Gunborg Hörnström sjöng en solosång till sitt eget gitarrackorpanjemang.

Underhåll med blandat program

ROBERTSFORS. Vid månadsmötet för oktober, som Robertsfors PRO inbjudit till, kom över 80 medlemmar. Det var även fyra nya medlemmar med på mötet. Ordförande Haldor Eriksson hälsade välkommen. Underhållare för dagen var Roger Brömster, Rundvik. Han bjöd på ett blandat program med många välkända sånger. Även publiken fick vara med och sjunga. Det var ett trivsamt program.

Efter fiket gavs information från PRO Riks, bland annat om det nya medlemsregistret Gördis. Motioner som kommit in

till kongressen presenterades. Seniormässan på Nolia togs upp, liksom afterwork i Umeå som alla 65-åringar blir inbjudna till. Föreningens hem-sida demonstrerades av Märta Cämpe och hon gav tips på sökvägar och vilken sökmotor som är lämplig.

Sedan följde information om kommande aktiviteter. En efterlysning av trasmatör och gamla plåtburkar gjordes. Efter att ha sjungit Sista vi som tackade ordföranden alla som deltagit och avslutade mötet.



Roger Brömster underhöll med gitarrspel och sång.
FOTO: ANN-CHARLOTT NORDLUND



Gitarrcirkelel spelade och sjöng i Hörnsjö.

FOTO: ROLAND STRÖMBERG

Gitarrcirkelel medverkade i Hörnsjö

HÖRNSJÖ. Iris och Torgny Klasson stod som inbjudare när Gitarrcirkelel från Nordmaling och dess kranskommuner medverkade i Hörnsjö.

Cirka 15 sångare och musiker spelade och sjöng gamla läsarsånger under ledning av Sven-Erik Nygård. Många av sångerna kändes igen och berörde mötesbesökarna. Musi-

kerna spelade även till de unisöna sångerna som inleddes med sången Gud är trofast, ord som genomsyrade hela mötet.

Eskil Sjöberg gav ett personligt vittnesbörd om att aldrig ge upp. Ibland får man vänta på bönesvaren men de kommer till slut. Ulla Nygård framförde också ett kort vittnesbörd om Jesus som känner alla.

Nordmalingsbo tog stryppgrepp på tjejen

NORDMALING. Den 35-åriga Nordmalingsbon uppger att han blev irriterad när hans dåvarande flickvän på en förfest inför ett halloweenfirande "på nytt trots att det redan var bestämt sedan tidigare" diskuterade sitt klädval med en vän. 35-åringen tog därför, enligt tingsrättens dom, stryppgrepp på kvinnan.

Misshandeln bedöms inte ha orsakat någon svårare smärta och ska ha varit mycket kortvarig. Tingsrätten dömer därför 35-åringen för ringa misshandel till dagsböter på totalt 15 200 kronor.

JOSEFIN ISAKSSON

20141027

Möte med lunch och folkmusik

BREDVIK. EFS-föreningen inbjöd till sammankomst i Bredviks bönhus under rubriken Bredviks bönhus lever. 26 personer deltog. Ann Hilmarsson hälsade välkommen.

Benita och Petter Perstrand från Vebomark inledde med folkmusik från Österbotten. Elisabeth Sjölund från Rundvik talade om tryggheten i att vända sig till Gud i sorg och svårigheter.

Till tonerna från folkmusiken tågade Jose Serrano från Malaga in med rykande varm lammgryta som applåderades. Efter bordsbön åt man kyrklunch. Logistiken sköttes av Anders Andersson från Rundvik. Leif Allan Adolfsson från Umeå spelade fiol under lunchen.

Föreningen fick fyra nya medlemmar och en kollekt på 12 000 kronor lämnades till EFS-föreningen i Bredvik.

Samvaron fortsatte och Eivor Stålhult från Umeå vittnade om Guds omsorg. Hon läste även dikter och församlingen sjöng Idas sommarvisa med alternativ text.

Elisabeth Sjölund spelade gitarr och ledde församlingen i lovsång.

Mötet avslutades med en välgångsönskan. Under mötet beslutades det att det ska bli fler möten till våren.

Det blev en fin dag och solen lyste när alla åkte hem.

S-beslut ändras inte

NORDMALING. Det beslut som Socialdemokraternas representantskap i Nordmaling fattade vid sitt möte den 7 oktober ändras inte. När Socialdemokraterna skulle utse företrädare i styrelser och nämnder på detta möte lämnade flera ledamöter mötet i protest. Anledningen var att Nordmalings och Öre-Håknäs socialdemokratiska föreningar ansåg sig underrepresenterade med ombud.

Dessutom ansåg dessa två föreningar att valresultatet bland annat skulle få avgöra vem som skulle utses till oppositionsråd.

Beslutet överklagades till partistyrrelsen som nu beslutat att lämna begäran om överklagan utan åtgärd. Detta sedan Nordmalings arbetarekommuns styrelse meddelat att den ska tillsätta en arbetsgrupp som till kommande årsmöte ska se över representationsgrunderna.

BERTIL WALLIN

Försök till fräck båtstöld

NORDMALING. Vid 13-tiden på söndagen försökte två män stjäla en bil och sedan koppla på en båttrailer med två båtar på. Händelsen inträffade vid Sandströms sport och motor.

Polisen uppger att en anställd upptäckte hur gärningsmännen höll på att koppla släpet till bilen och konfronterade männen. Därefter körde de två en kortare bit till en återvändsgränd, hoppade ut ur bilen och försvann i en annan bil. Polisen uppger att flyktbilen rörde sig om en Volvo kombi 850 eller liknande.

Bilen försvann i riktning mot OK/Q8, sedan är det oklart vart den tog vägen. Inga gärningsmän är ännu anträffade.

BO WALLIN

Missionsafton och biokväll

HÖRNSJÖ. Lovsång, förlåtelse och försoning fanns med på programmet när EFS samlades till missionsafton på byahuset i Hörnsjö. Eje Agestedt sjöng för och med församlingen sänger om förtröstan på Gud, Guds härlighet och om människans önskan att få vara i Guds närhet. Ulf Gustafsson berättade om att förlåtelse inte bara är något man ger andra, utan också en gåva till oss för att slippa bitterhet. Förlåtelse finns med i försoningen, som bygger på Kristi seger över döden.

Mötesledare var Helen Hörnlund och till de unisona sångerna spelade Cecilia Strömberg. Inbjudare var Margot Lindgren.

Några dagar senare var det dags för biokväll och då visa-



Eje Agestedt spelade och sjöng i Hörnsjö. FOTO: HELEN HÖRNLUND

des filmen The ultimate life. Trots sina bästa intentioner kan miljardären Jason Stevens inte hitta tillräckligt med tid för att vara tillsammans med sin älskade Alexia. Han får tillgång till sin farfars dagbok och läser om hans resa från fattig till rik. Det ger honom en tankeställare om sitt eget liv.

Biokvällen var ett kulturarrangemang som EFS och Sen-sus gemensamt inbjöd till.

Noblesz underhöll

RUNDVIK. Rundvik PRO har haft fest. Nordmalingsbygdens Folkets hus var dekorerat för surströmmingsfest. Lilla salen var fixad i pubmiljö och i stora salen var borden redo för surströmming med tillbehör. Det fanns även sill, köttbullar, potatis, lök, tomater, crème fraiche, tunnbröd, lättöl och loka. Nordmalingsbygdens Folkets hus har sedan en en tid utskänkningsstillstånd så även dessa varor fanns till försäljning.

Rundviks PRO hade inbjudit Nordmalings PRO och andra PRO:are till fest och folket strömmade till. Ordförande Bertil Johansson hälsade alla välkomna. Bordsvärdarna bar snabbt fram den norrländska delikatessen på borden och alla försåg sig med allt vad som bjöds. Stämningen steg och under en paus mellan surströmming och kaffe spelade och underhöll orkestern Noblesz med en hel del kända låtar, bland annat ett potpurri på Sven-Ingvars låtar. Alla som ville fick sjunga med och det hördes att det var en sångglad publik.



Noblesz, Isabell och Bengt Gunnarsson, underhöll.

Kaffe med kaka serverades och därefter dukades stora salen om. Ordförande Bertil Johansson passade på att tacka kökspersonalen och bordsvärdarna för väl genomfört arbete.

Orkestern Noblesz, bestående av Isabell och Bengt Gunnarsson, spelade upp till dans med medryckande musik och det dansades ivrigt. För dem som inte kände för att dansa fanns lilla salen med småbord att sitta vid och samtala. Dansen och samvaron pågick under trevliga former. Efter några timmar drog sig de flesta hemåt, mätta och belåtna med motionen som man fått av dansandet.



Vår käre Pappa,
Morfar, Farfar och Svärfar

Uno Forsberg

* 11/4 1922 † 16/10 2014

har lämnat oss i stor
sorg och saknad men
i ljusst minne bevarad

Mo, Rundvik

**Karin
Agneta och Ulf
Lina
Ewa**

Therese, Thomas
**Susanna
Håkan**

**Kjell-Uno och Ingela
Robin, Peter
Släkt och vänner**

Mor har räckt dig handen
du har fattat den
På den andra stranden
har ni mötts igen

Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 7/11 kl. 13.00. Därefter inbjudes till minnesstund i församlingsgården. O.s.a. senast den 5/11 till Nordmalings Begr.byrå tel. 0930 102 28. Tänk på Alzheimerfonden pg.90 11 19-8.

2014 10 22

Bönorna Baanks bjöd på blandning

NORDMALING. Vid den senaste Kullenträffen för daglediga bjöds publiken på Bönorna Baanks bästa blandning. De fyra bönorna varvade trevliga sketcher med skönsång ackompanjerade av Ann-Catrin E:son Hedlund på piano och Birgitta Wallsson på gitarr.

Bland sketcherna kan nämnas den om en herre som sökt skydd mot en regnskur och hamnade i en hotellfoajé. En i personalen tog hand om mannen och förvisade ett rum samt undrade vad han tyckte om möbleringen. Mannen hade verkligen synpunkter och förmädd hotellpersonalen att helt möblera om rummet. När det var klart förklarade mannen att han inte alls ville hyra



Bönorna Baanks hade ett program som tilltalade publiken.

rum utan bara hade sökt skydd för regnet.

Sångnumren från flydda tider var mestadels välkända, vilket fick publiken att sjunga

med i ett flertal textavsnitt eller hela nummer. Nämnas kan Augustin, Vildandens sång, Brevet från kolonin och Är du vaken Lars?



I måndags var asfalten nylagd efter Storgatan i Nordmaling. På tisdagen grävdes trottoaren upp på nytt. FOTO: PRIVAT

Nylagd asfalt fick grävas upp igen

NORDMALING. Beläggningen hade knappt svalnat efter asfaltläggarna som i måndags slutförde beläggningen av en 400 meter lång sträcka av Storgatan i Nordmaling. Dagen efteråt kom en del av trottoaren i korsningen Storgatan-Nyगतan att grävas upp på nytt.

- Tråkigt så klart, men ingen katastrof. Hålet är bara 60 gånger 80 centimeter. Det är hela tiden fortlöpande processer som pågår och det finns flera aktörer som har kablar och ledningar nedgrävda i vårt gatusystem. Att det här arbetet kom att utföras just nu kan kanske uppfattas som illa planerat, men är naturligtvis rena tillfälligheter, säger Sune Högländer, samhällsbyggnadschef i Nordmaling.

Det är Eltele som nu behöver se över sina ledningar som ligger i anslutning till trottoaren på den aktuella platsen.

BERTIL WALLIN

Röstade i kakfrossa

HÖRNSJÖ. Under flera dagar låg doften av nybakade kakor tung över Hörnsjö innan det var dags för kakfrossa i byahuset. Kakorna blev lagda på fat, nummerade och ställdes fram på ett långt bord. Bagarna var allt från riktigt unga till att ha passerat 80 år. Det var samma åldersspridning på de cirka 100 gästerna och en lycklig glans i ögonen när de tittade ut över det dignande kakbordet.

Efter mycket smakande och många koppar kaffe eller saft lämnades röstflapparna in och segrare i kakfrossan kunde utses. Vinnare i gruppen hårda kakor var Birgitta Strömberg och på andra plats kom Therese Hörnlund. I gruppen mjuka kakor vann Mona Sandström och på andra plats kom Jessica Strömberg. I ungdomsklassen vann Engla Tedebring och Lisa Jakobsson.



Många kakor trängdes på kakfrossan i Hörnsjö. FOTO: HELEN HÖRNLUND

FÖRENINGSNYTT - 20141029



Gläds över att alla kan vara superhjältar. Sofie Johansson, Rut Bäckman, Thea Persson, Izze Evaldsen, Wilda Bäckman, Elsa Lövgren och Emelia Näslund. Bakom kameran ledarna Mirjam Eliasson och Anneli Näslund.

Scouter diskuterade superhjälteådet

NORDMALING. Nyligen träffades några ivriga och inspirerande unga scouter med sina ledare i scoutlokalen i Nordmaling. Temat för kvällen var Superhjälteådet.

Barnen fick fundera och komma med förslag på sänt som alla kan göra, som gör nytta och hjälper till att läka iorden eller varandra.

Några av de utmärkta förslagen barnen kom med var: Sluta kasta skräp i naturen. Åt nyttigare mat. Diska åt mamma och pappa. Ta ett område, eller en dag, då man plockar allt skräp man hittar och slänga rätt. Köp färre saker - släng färre saker. Påpeka då andra slänger skräp ute att de inte ska göra det.

Loppis och missionsaftnar

LEVAR. När styrelsen för Levar EFS planerade verksamheten för hösten var en primär tanke att göra en insamling till "för-följda minoriteter i Irak och Syrien". Det bestämdes att insamlingen skulle göras via loppis.

Föreningsmedlemmarna informerades om kommande loppis och strax började gåvor strömma in. I stora salen placerades bord som snabbt fylldes med bland annat kläder, husgeråd, böcker, prydnadsaker, grönsaker, frukt, sylt, bakverk och möbler. Dessutom kunde man prova lyckan på ett lotteri och en namngissningstävling på en docka. Fika och varm korv fanns till försäljning.



Levar EFS.

En särskild inbjudan skickades till invandrare och de hörsammade verkligen den. För övrigt var loppisen välbesökt. Utbudet var så stort att det blev loppis vid fler tillfällen.

Tre välbesökta missionsaftnar har redan varit på programmet, med talarna Stig-Åke Lindgren, Torbjörn Arvidsson och Kjell Tegner. Många ser nu ser fram emot höstens fortsatta verksamhet.

VK GRATULERAR: **PER HELLETUN 80 ÅR I MORGON**



Per Helletun trivs inte i kostym. Helst skulle han bära sina kära arbetsbyxor jämt. FOTO: INGER NILSSON

Detta är Per

Namn: Per Helletun
Ålder: fyller 80 år den 31 oktober
Född och upp- vuxen: Lövås, Fredrika
Bor: Nordmaling
Familj: hustru Anita, döttrarna Anja och Marita, barnbarnen Johan och Fredrik samt bonusbarnen Monica och Elisabeth
Gör: jobbar fortfarande med "uppfinningsarbete", tidigare var han bland annat mätningstekniker samt biträdande vägmästare i Jörn och Nordmaling
Firar födel- sedagen: har redan firat, tillsammans med familj och släkt

Hittar egna problemlösningar

NORDMALING. - Du kan göra mycket mer än du tror, bara du inte i förväg går ut och säger "det går inte". Det är den filosofi Per Helletun i Nordmaling lever efter och för honom har det fungerat bra. I morgon fyller han 80 år.

I arbetslivet har han framför allt arbetat som mätningstekniker och åt Vägverket. Han var bland annat biträdande vägmästare i Jörn och senare i Nordmaling.

- Fast jag har aldrig haft det så bra som när jag blev pensionär. Det var också då jag upptäckte att jag borde satsa på något annat, på det jag tycker är roligast.

Då tänker han på den glädje han får av att jobba med teknik och mekanik, att hitta på egna lösningar till problem.

- Om jag har behövt något så har jag gjort det, jag har funderat ut någon lösning. Det har jag haft stor nytta av även på Vägverket.

Redan i unga år märktes att han var intresserad av att förstå sig på saker och ting.

Jag har ett tredimensionellt, stringent tänkande.

- Jag var hopplös som liten, nyfiken på allt och måste se hur det fungerar. Med döda ting kan man ju gå hur nära som helst, det kan man inte om man är nyfiken på en människa...

Han har också upptäckt att han har en annan fördel när han ska hitta egna problemlösningar.

- Jag har ett tredimensionellt, stringent tänkande. Så fort jag ska göra ett nytt bygge får jag en bild i huvudet av hur det ser ut. Min yngsta dotter har samma förmåga.

Per växte upp i Lövås, Fredrika, där hans far hade huggit ner skogen och byggt hus åt familjen. Per är äldst av sex syskon.

En yngre bror stannade kvar på gården, medan Per gick på skogs- och lantmannaskola i Åsele, sedan ett år på folkhögskola för allmänbildningens skull, därefter studier på Hermods samt studier till mättekniker och vägmästare.

- Innan jag började jobba med vägar hade jag arbetat fem år som skogvaktare. Jag tyckte att det var kul att mäta. Skogsbruk

är roligt, det är levande material.

Det fick han glädje av när han tog över skogen vid föräldrahemmet. Ute i skogen såg han också att det fanns behov av dikesrensare.

- Jag såg diken som växte igen och bestämde mig för att bygga en egen dikesrensare. Det tog två vintrar att rita skissen.

Det var bara början, sedan skulle han också bygga dikesrensaren.

- Jag höll till på tomten, på lagårdsbacken, i Lövås. För att kunna bygga måste jag lära mig svetsa. Den väger två ton, men nu är den i alla fall färdig.

Han vet att allt fungerar, det har han testat, även om han är besviken på att han inte kunnat testa så mycket som han velat.

- Jag vill veta att den fungerar ute i skogen också, bland stubbar och stenar. Därför behöver jag hjälp av någon med grävmaskin så att jag kan testa dikesrensaren. Det tog fyra-fem år att bygga den, men ännu har jag inte kunnat se hur den fungerar i verkligheten. Jag hade hoppats

få patent, men det fanns redan motsvarande uppfinning i USA. Den såg inte likadan ut, men principen var densamma.

När han inte håller på med uppfinningar eller olika byggen så intresserar han sig för släktforskning och har kommit tillbaka till 1700-talet.

- Fast nu sätter ögonen, att jag ser dåligt, stopp för släktforskningen.

Per ägnade sig åt älgjakt i 40 år, men det är slut med det också. I stället har han börjat intressera sig för religion och arkeologi. Fast helst verkar han vilja hålla till utomhus med sina projekt.

I fjol målade han taknockarna och när han skulle klättra tio meter upp i björken med motorsågen stod grannarna och tittade på - och höll andan...

- Det gick bra, det gör det om man inte vänder blicken neråt. Och så är jag ju ung och vig!

Det må så vara, men i morgon fyller han i alla fall 80 år.

INGER NILSSON
090 17 60 41, inger.nilsson@vk.se

Träning på alla plan

Alla uppfinningar, allt byggnad och reparande av garage, byggande av värmepumpar, solfångare och annat hemma på tomten - det kallar Per för sin motion. Motion som dessutom ger gratis hjärträning.