



Utöver rektor har även fem lärare, sex med den som slutade under våren, sökt sig till nya jobb - från Artediskolan i år.

FOTO: PER A ADSTEN

TOLV REKTORER PÅ ELVA ÅR. Rektorskarusellen på Artediskolan i Nordmaling fortsätter. Katarina Lundkvist är den senaste i raden av rektorer som nu slutar efter drygt ett år på tjänsten.

Turbulensen fortsätter - ännu en rektor slutar

NORDMALING. - Det har varit ett jättesvårt beslut att fatta. Jag hade gärna velat fortsätta längre. Personalen är fantastiskt och jag har verkligen trivts med jobbet, men för mig handlar det om en pendlingssituation och jobbet tar oerhört mycket tid, säger Katarina Lundkvist.

- I Nordmaling har jag som rektor litet administrativt stöd vilket gör att det är svårt att kunna sköta sitt jobb på ett bra sätt. Dessutom har jag nu pendlat i 3,5 år och det börjar kännas.

Hon betonar att hon slutar av personliga skäl och att det inte handlar om otrivsel eller några samarbetsproblem. Katarina Lundkvist bor i Umeå och har fått nytt jobb som rektor på Östtogs skola.

Det har varit minst sagt turbulent kring rektorstjänsten vid Artediskolan.

På elva år har tolv rektorer kommit och gått.

Katarina Lundkvist anställdes som rektor i april 2013. Då hade en rektor slutat efter bara tre månader - företrädd av en rektor som efter bara ett år fått gå efter kritik för sitt arbete.

Där valde kommunen att göra en överenskommelse som inne-



Katarina Lundkvist lämnar sin tjänst som rektor.

bar arbetsbefrielse med full lön under ett år.

Katarina Lundkvist analyserar inte vad som tidigare varit, men menar att det kan vara svårt för en kommun som Nordmaling, som geografiskt befinner sig mitt mellan två större städer, att kunna behålla personal. Många som jobbar i Nordmaling pendlar endera från Umeå eller Örnsköldsvik.

Samtidigt som Katarina Lundkvist slutar är det i vart fall sex lärare som inte kommer att återvända till Artediskolan till hösten. Det handlar om flera matte/no-lärare som slutat och som fått jobb i andra kommuner.

- Hos mig, på Artediskolans klass 7-9, är det fem lärare som jobbade i vår och som inte kommer att finnas på plats i höst. Den sjätte tillsattes under våren så det innebär inget ytterligare lärarbyte för eleverna, utan de får fortsätta med den lärare de fick i vår. Det är riktigt att det i dagsläget är en tjänst vakant på matte/no-sidan, säger Katarina Lundkvist.

Ny rektor igen och nya lärare till hösten. Hur påverkar det elevernas trygghet?

12 Samtidigt som Katarina Lundkvist slutar är det i vart fall sex lärare som inte kommer att återvända till Artediskolan till hösten.

...rektorer har jobbat och slutat på Artediskolan under de senaste elva åren.

- Ingen, varken elever, föräldrar eller skolan tycker att det är bra, men vi ska naturligtvis minimera lärarbytena i samma klass så mycket vi bara kan och göra vårt bästa för att elevernas skolgång blir så bra som möjligt. Till exempel har jag försökt göra korrigeringar i mentorskapet för att öka elevernas känsla av kontinuitet och trygghet.

Katarina Lundkvist har tre månaders uppsägningstid och slutar som rektor på Artediskolan så snart en ersättare kan tillsättas, dock senast den 18 september.

BERTIL WALLIN

090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se

Nordmaling hyllar sin store son

Artedi och Linné - i begynnelsen hade den systematiska biologin faktiskt två pappor. Sorgligt nog förolyckades den ene 1735, enbart 30 år gammal. Därför kom Linné att få ensam vårdnad om, och ära för, pionjärsatserna inom naturvetenskapen. Nu är det hög tid att påminna om en rik vetenskapsgärning.

Ifall Linnés vän och kollega Peter Artedi inte trillat ner i en kanal i Holland, utan i stället lyckats hämta hem sin doktorsgras under den ödesdigra visiten i Amsterdam 1735, hade säkert saker och ting sett annorlunda ut. Inte minst i hans uppväxtort Nordmaling.

Det går förstås att glädjas åt

Artedis postumt utgivna fiskförteckning Ichthyologia ändå, eller kanske ännu hellre Nordmalings flora - men då möjligheten nu ges, varför inte korrigera en historisk oförrätt?

I morgon klockan 12.00 bjuds det så in till vernissage för en utställning om Peter Artedis liv och gärning i Klas Engman-museet. Inte nog med att den gamla kyrkbyggnaden fyllts med pressade växter och kuriosas, den tycks dessutom särskilt lämpad för ändamålet. Såväl far och farfar Artedi var kyrkoherdar i Nordmaling.

Projektledaren Cathrina Strandberg guidar runt i lokalen, utan att dölja sin entu-

siasm. Det är hon som arbetat med att sammanfatta levnadsteckningen, beställa material från British Library, Carolina Rediviva och Kungliga Biblioteket, samt konstruera själva utställningsmaterialet. Mycket är hennes förtjänst.

- Men jag har fått hjälp av det lokala näringslivet med svetsning av ställ och tryck på glas, berättar hon.

- Tanken har dels varit att utgå från det lokala, dels att bygga något gediget och solit, eftersom det var just så Artedi uppfattades under sin samtid.

15 omsorgsfullt utvalda, pressade växter vilar på lika många podier. De har hämtats från Umeå

universitet. Somliga är så gamla som från 1800-talet. Just dessa arter finns katalogiserade i Artedis flora, tillsammans med beskrivningar om var han fann dem.

På det härdade glaset har kartor, sidoutdrag och brev tryckts upp. Där finns bland annat det sista brev som den förolyckade skrev hem till Nordmaling, timmarna innan han sjönk ner i holländskt vatten.

Det komprimerade och sobra till trots lämnar utställningen ett rikt och dramatiskt intryck. Tillvägagångssättet är just så smakfullt som är önskvärt när ett fint kulturarv ska hedras.

ERIK JONSSON

14 07 11



Vetenskapsmannen Peter Artedi (1705-1735) växte upp i Nordmaling från 11 års ålder. I morgon öppnar en utställning till hans minne.

2014 07 13



**Kerstin
Lindström**

* 10/3 1932 † 4/7 2014

har lämnat oss
Nordmaling

Kenneth
Barnbarn

Vänner Katarina med familj
Claes
Släkt och vänner

Begravningen äger rum i
Catharinakapellet, Nord-
maling fredag 18/7 kl. 11.00.
Därefter inbjudes till minnes-
stund i församlingsgården.
O.s.a. senast den 17/7 till
Nordmalings Begr.byrå tel.
0930 102 28. Tänk på Läkare
utan gränser pg. 90 06 03 - 2.
Inga mörka kläder.

20140708

Aino Ahlstrand, Nordmaling.

Aino Ahlstrand har avlidit i en ålder av 92 år. Närmast anhörig är svägerskan Anna-Lisa med barn och syskonbarn.

Aino föddes i finska Karelen, gick i skola där och utbildade sig till lotta. Under finsk-ryska kriget befann hon sig i bunker medan ryska stridsvagnar körde ovanpå, minor exploderade och hon blev vittne till hur en kamrat skadades svårt. Hennes familj hade 15 minuter på sig att lämna hemmet.

När freden kom befann sig Aino i Helsingfors. Familjen hade splittrats men återförenades och bosatte sig i Kajani och Aino kunde bidra med sin lottalön. Hon ville inte stanna i Finland utan åkte till Sverige men behöll sin finska identitet i hjärtat livet igenom och bibehöll sitt modersmål, bland annat genom att umgås med finska väninnor. I Åkersberga arbetade hon som barnflicka och flyttade sedan till Stockholm där hon arbetade på ett bageri. Hon skickade ofta mat och kläder till sin familj.

På Gröna Lund träffade hon Eskil som fått jobb på Kungl. Byggnadsstyrelsen. De gifte sig i juni 1947. Aino arbetade som städerska, i affär och därefter under många år inom sjukvården fram till sin pensionering.

När Aino gifte sig kom hon in i en stor släkt. Eskils föräldrar och hans fyra syskon med barn utgjorde en stor skara som ofta träffades i föräldragården i Levar, Nordmaling. Där trivdes Aino och hon var ofta ute på Nordmalingsfjärden och fiskade, vilket hon älskade. När svärföräldrarna blev gamla köpte hon och Eskil huset. När Eskil avlidit sålde hon huset, flyttade närmare sin svärmor som bodde på Strandholmen i Nordmaling och besökte henne dagligen.

Aino charmade många mäniskor med sitt skratt och vackra leende. Efter svärmors död träffade hon en man från Järnasklubb och fick nya vänner. Hon förblev ensam efter mannens bortgång.

För sina lottainsatser fick hon en utmärkelse. Aino var djupt präglad av kriget och det påverkade henne på många sätt. Aino hade två guddöttrar som hon talade ivrigt om.

Vi är många som haft möjlighet att lära känna en unik person som vi alltid kommer att minnas.

**SVÄGERSKAN ANNA-LISA
MED BARN OCH SYSKONBARN**

SILVERBRÖLLOP



Gunvor, född Hellsten, och Ronny Petersson, Kräken, Håknäs, firar i dag, tisdag den 8 juli, sin 25-åriga bröllopsdag. Vigseln förrättades i Malå kyrka av präst Björn Kling.

20140708

Aspeå fåbodar plats för fest

RUNDEVIK. En sommarfest anordnades av Rundvik PRO enligt tradition på Aspeå fåbodar. Fåbodarna ligger uppe på det så kallade Aspfjället och där finns ett antal större och mindre timrade hus runt en gräsbevuxen plan. På denna plan finns ett antal bord med fasta bänkar och därmed är det en utmärkt plats för en sommarfest.

Ett 50-tal personer slöt upp för en trevlig eftermiddag med lotterier, tävlingar, grillning samt kaffe och hembakt fika-bröd. Farhågor angående vädrets nycker visade sig komma på skam. Det var visserligen inte sol hela tiden men regnet höll sig på avstånd.

Ordförande Bertil Johansson hälsade alla välkomna och informerade om dagens aktiviteter. Tävlingslusten var stor då det meddelats att de tre bästa i varje gren var vinstberättigade. När tävlandet var avverkat vankades kaffe och saft samt bullar och kakor. Efter trevligt småpratande och underhåll-



En sommarfest anordnades nyligen på Aspeå fåbodar. Eftermiddagen innehöll bland annat tävling med olika moment.

ning serverades även grillad korb med bröd och tillbehör samt dryck.

Roger Brömster var engagerad för att underhålla på sommarfesten och det gjorde han med bravur. Hans framträdande bestod av tre delar – före kaffet, innan grillen och som avslutning. Repertoaren bestod bland annat av den kända Min far och jag, flera Lasse Stefanz-låtar samt någon engelsk låt.

Sommarfesten avslutades

med utdelning av vinster till deltagarna i tävlingarna samt dragnin av lotterivinster.

Bertil Johansson tackade alla närvarande, tävlande och underhållaren. Ett särskilt tack riktades till alla som gjorde denna sommarfest möjlig då all mat och allt annat material för en trevlig sommarfest måste transporteras upp till Aspeå fåbodar. 20140708

Lotshus blev landets minsta vandrarhem

REJÄL ANSIKTSLYFTNING. Sveriges minsta STF-vandrarhem, Lotshuset Gästhem i Järnasklubb utanför Nordmaling, har precis slagit upp portarna.

JÄRNASKLUBB. – Jag hoppas att fler och fler ska upptäcka oss, säger Paula Quiñones, som på midsommardagen hade öppet hus med över 900 besökande.

Lotshuset har fått en rejäl ansiktslyftning sedan Paula Quiñones och hennes man Fredrik Karlsson tog över driften av Lotshuset i mars i år. Lotshuset hade då varit stängt för allmänheten i över 30 år.

Efter en träff i byn som Järnasklubb samfällighetsförening kallat till var de flesta överens om att det bästa för Lotshuset vore att någon tog över huset och drev det som vandrarhem.

– Vi hakade på och eftersom min man är byggkunnig så såg vi möjligheterna att kunna göra något bra av anläggningen som geografiskt inte kan ligga naturskönare, säger Paula Quiñones.

Allt sedan Paula Quiñones skrev under hyresavtalet har arbetet med att rusta upp Lotshuset pågått.

Det är otaliga arbetstimmar som lagts ner för att nu kunna erbjuda något bland det mest exotiska vandrarhemsboende som går att finna.

Huset har bara tre rum, men håller efter uppfräschningen i stället hög vandrarhemsstandard.

– När vi satte oss ner och började rita och planera för hur vi ville att det skulle se ut, utgick vi ifrån vad vi själva tycker är viktigt när vi reser. Jag tror att vi blir allt bekvämare och därför behöver våra gäster inte ha med sig något annat än egen tandborste, säger Paula Quiñones, som ensam tar emot alla



Det gamla Lotshuset i Järnasklubb har fått en rejäl ansiktslyftning och Paula Quiñones ser fram emot att ta emot de första sommar-gästerna.

FOTO: BERTIL WALLIN

bokningar, sköter städningen och lagar frukosten.

Trots att det gått kort tid efter att Lotshuset Gästhem blev anslutet till Svenska Turistföreningen, STF, har bokningarna börjat strömma in. Eftersom Lotshuset inte har mer än tre rum kan hela huset bokas upp av mindre sällskap.

– Vi kommer att ha ett bröllop här i sommar och då har hela

Lotshuset bokats av brudparets gäster, säger Paula Quiñones.

Hon visar runt och till en sällskapsyta högst upp i husets torn. Utsikten liksom platsen är unik och rymmer många historier om det gamla fiskeläget.



Det minsta rummet, men med den bästa utsikten. – Det här också det populäraste rummet, säger Paula Quiñones.

Uppfördes 1861

Är Västerbottens första officiella lotsplats.

Är Järnasklubbs tredje lotsstuga sedan platsen officiellt inrättades 1725.

Huset uppfördes 1861 på ön Storbådan innan den flyttades till sin nuvarande plats där den stått sedan 1904.

Öppnade som vandrarhem 2014.

BERTIL WALLIN

090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se

Cajun och lakrits sätter rätt smak på bästa köttet

NOGA UPPVÄGT. För civilingenjör Jörgen Hansson är grillning mer än bara matlagning. Med exakt uppmätta temperaturer och nog avvägd kryddrub blir mid-dagsbjudningen en vetenskap. Veckans grillmästarkandidat lämnar ingenting åt slumpen.

SUNNANSJÖ. Sixten sätter upp nosen i vädret. Den treåriga bordenriern vädrar mat. Grillfantasten Jörgen Hansson har precis lagt på ett gäng svampostfyllda oxrullader i den soldränkta Webergrillen. Ute på altanen i Sunnansjö, precis intill Tavelesjön, sitter en hungrig och förväntansfull familj. De brukar kolla ifall det ska grillas innan de bestämmer om de ska äta borta hos kompisar eller inte, säger Jörgen.

Fokuset i grillmåtiden ligger på köttet. Sallader och tillbehör intresserar honom inte på samma sätt, men det finns en specialitet som Jörgen inte klarar sig utan.

- Rub tycker jag är jättefascinerande, det kan jag hålla på med länge, säger han.

På bordet plockas det fram burkar av rub med smak av både kaffe, lakrits och cajun.

Oxrulladerna blir som en förrätt och när de har avnjutits kilar Jörgen i väg ut i köket för att pensla på rubblandningarna på de väntande fläskfiléerna.

När köttbitarna åker in i grillen används två termometrar och en timer. Jörgen har stenkoll.

- Min fru Åsa kan göra säser och sådant på känn, men jag är civilingenjör och vill veta exakt hur mycket det ska vara av vad, säger han och börjar stolpa upp de perfekta temperaturerna, köttstör för köttstör.

- Sifferminne, säger han och pekar mot huvudet.

Grillintresset växte till en passion efter att Jörgen deltog i en grillkurs för två år sedan. Sedan dess är passionen klar.

- Dels att få andra att upptäcka det här med rub, dels att inspirera andra med grillning, säger han.

- När jag träffar andra som har samma brinnande intres-



Jörgen placerar de nygrillade svampostfyllda oxrulladerna mitt på bordet. Han är en perfektionist när det gäller grillningen.

FOTO: TINA SKIÖLD



Åsa ställer fram sådant som tillhör den grillade maten. Hon kan göra säser på känn, men Jörgen vill mäta sig till full kontroll på all smaksättning.

se som jag så vill jag lära mig allt som de kan och suga åt mig all den kunskapen de sitter på. Sedan vill jag gärna visa det jag kan också.

När efterätten är framdukad och kaffekopparna blir allt lättare får Jörgen frågan vad en rub med kaffesmak egentligen innehåller. Han säger inte ett ord. I stället för att lita på det mänskliga minnet går han in till köket för att hämta den exakta innehållsförteckningen. Vetenskap är ingen gissningslek.

DAVID LINDAHL
090-3435410 david.lindahl@vk.se

Grillmästaren

Namn: **Jörgen Hansson.**
Ålder: **40.**
Bor: **Sunnansjö**, utanför Tavelesjö
Familj: Fru **Åsa**, dottern **Stina**, bonussonen **Samuel** och bonusdottern **Sofie.**
Yrke: Arbetsledare för **Svensk markservice.**
Grillintresse: "De två senaste åren har det varit beroende. Innan dess fanns ett intresse. Efter en grillkurs blev jag förstörd."

Jörgens canjunrubbad fläskfilé

Cajunrubbad fläskfilé

Ingredienser

Kryddblandning
Räcker till ca 3 filéer.
1½ msk grovsalt
1 msk vitlökspulver
1 msk malen paprika (gärna rökt)
1 msk farinströ
¼ msk svartpeppar
¼ msk cayennepeppar
1 msk timjan

Glasyr

2 msk flytande honung
3 msk senap
BBQ-beasås
1 del bearnaisesås (kall på burk)
1 del Sweet Baby Ray, Hickory and Brown Sugar

Tillagning

Starta grillen, sikta på 175 grader under locket. Ta fram filén så att den är rumstempererad. Blanda ihop glasyren och pensla den på fläskfilén. Lägg filén i en bunke och strö på en tredjedel av kryddblandningen. Grilla fläskfilén indirekt (ej ovanför kolen) tills in- nertemperaturen är 65 grader. Rökspån eller grenbitar från

grannens äppelträd ger fin röksmak på köttet. Vänd cirka var tionde minut. När det är klart (cirka 25 minuter) låt köttet vila en stund innan den skärs upp och serveras.

Servering
Grillade rotsaker eller pommest och sallad.

Grillade oxrullader med svampostfyllning och konjaksås

Ingredienser
1 kg lövbiff (innanlår)
Vitelöksmarinad (köpt)

Fyllning

200 gram färskost
1 pressad/ripen vitlök
½ dl hackade soltorkade tomater
½ dl trattkantareller
Cheddarost
Konjaksås
2 schalottenlökar
2 krm svartpeppar
1 msk smör
3 msk konjak
2½ dl vatten
2 msk kalvfond
2 msk vetemjöl
1 dl vispgrädd
2 tsk soja
Salt

Tillagning
Förbered en temperatur på drygt 200 grader. Blanda fyllningen. Pensla köttet på

båda sidor med vitlöksmarinaden. Lägg på en skiva cheddarost och cirka 1 msk fyllning.
Rulla ihop rulladen och trå fast den på två blöta grillspett, cirka 3-4 rullader per spett. Grilla på direkt värme under lock och med rökflis eller träbitar för röksmaken.

Räkna cirka 2 minuter på vardera sidan till att börja med så att de får färg. Lägg sedan på ett ugnssäkert fat och eftergrilla tills osten smält inuti rulladerna.

Sås görs genom att skala och **finhacka löken**. Fräs den mjuk med svartpeppar i smöret. Tillsätt hälften av konjaken, vatten och fonden. Koka upp och puttra i 5 minuter. **Blanda mjöl och grädd** och visp ner i såsen. Låt **puttra** 5 minuter till. Komplettera därefter med soja, resten av konjaken. Smaka av såsen om det behövs salt.

Servering
Grillade rotsaker eller färsoppatiss, sallad.

■ Vad tror du det beror på att Nordmaling har landets lägsta andel 19-åringar som har högskole- och universitetsstudier? 20140714



Lars Ax och Elvy Lundgren, Nordmaling:

- Det kan till stor del bero på att föräldrarna är för dåliga på att säga till. De måste peppa sina ungdomar och ta en allvarlig diskussion med dem om det inte fungerar. Själva behövde vi inte tänka på några högskolestudier och det har gått bra ändå.



John Tegenfeldt, Nordmaling:

- Vad det beror på har jag ingen aning om. Jag har inte fullföljt min skolgång, då jag hade problem med motivationen, men jag har fått jobb i alla fall.



Rikard Waldner, Nordmaling:

- Det kan jag inte svara på, själv läste jag affärsutveckling på högskola i 4,5 år. Nu har jag sadlat om och läser vidare till läkare.



Hampus Sjögren, Nordmaling:

- Ingen aning, jag började på Liljaskolans lackeringsprogram, men råkade ut för en mc-olycka och har inte kunnat läsa vidare. Just nu är jag arbetssökande.



Camilla Jakobsson, Nordmaling:

- Det är trist om det är så. Jag fick jobb direkt efter gymnasiet och har läst vidare på bland annat komvux. Nu ska jag börja på folkhögskola till hösten.

Risk för vattenbrist i Nordmaling

20140714

NORDMALING. Extrem torka under en längre period har gjort att Nordmalings kommun uppmanar kommuninvånarna att vara sparsamma med vattnet.

- Vi har inte haft regn på jättelänge och vid torka går det oerhört mycket vatten. Som en allmän försiktighetsåtgärd går vi ut med uppmaningen om att spara på vattnet. Det råder nu förbud mot att exempelvis vattna gräsmattor och liknande.

Det säger Sune Höglander, samhällsbyggnadschef i Nordmaling.

- Just nu går det 100 kubikmeter mer vatten per dygn än normalt från vår grundvattentäkt i Floxen, vilket är en procentuellt sett kraftig förbrukningsökning, säger Sune Höglander.

Han säger att det är mycket länge sedan Nordmalings kommun behövde gå ut med den här uppmaningen.

- Det är ingen omedelbar kris än, men skulle torkan hålla i sig ytterligare 14 dagar kan läget bli något helt annat. Det är fullt förståeligt att folk duschar mera och vill svalka sig när det är varmt och att de vill hålla sina växter i trädgården i trim. De bör ändå tänka sig för lite extra just nu och undvika onödigt slösande med vatten. Det vore förstås tacknämligt om det nu kom ordentligt med regn, säger Sune Höglander.

Enligt SMHI:s prognos för de närmaste tio dagarna, väntas inga sammanhängande neder-



Den extremt torra väderleken har gjort att Nordmalings kommun nu uppmanar kommuninvånarna att spara på vattnet. FOTO: TT



Vi har inte haft regn på jättelänge.

Sune Höglander

bördsområden passera vid kustbandet. Endast lokala åskväder förekommer i prognoserna.

BERTIL WALLIN

090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se

■ Vattna med kanna

Undvik att fylla pooler, badtunnor och liknande.

Ta korta duschar, stäng av vattnet när du tvålar in dig.

Spola korta stunder för att få kallt vatten i kranen

- ställ in en vattenbägare i kylen i stället.

Förbud mot att vattna med spridare exempelvis till potatisland, gräsmatta, bollplaner.

Vattna med kan-

na i blomrabatter och vattna på kvällen när det är svalare och avdunstningen från marken är lägre.

Förbud mot att tvätta bilen hemma på gården.

VK GRATULERAR: ALFRED OLSSON 95 ÅR I MORGON

20140717



Alfred Olsson gick i pension från arbetet vid järnvägen när han var 60 år. Fortfarande, vid 95, tar han dock hand om hus och trädgård.

FOTO: INGER NILSSON

Här är Alfred

Namn: Alfred Olsson
Ålder: fyller 95 år den 18 juli
Född och upp-vuxen: Gamla Brattsbacka
Bor: Gamla Brattsbacka
Familj: två döttrar och en son samt två barnbarn

Han trivs bäst i öppna landskap

GAMLA BRATTSBACKA. Alfred Olsson i Gamla Brattsbacka, Nyåker, har jobbat som banarbetare vid järnvägen och tagit hand om familj, hus, hem och trädgård. Han tar fortfarande hand om hus och trädgård. I morgon fyller han 95.

Rak i ryggen kliver han ut ur huset och hälsar. För att vara 95 år han osedvanligt pigg och visar gärna runt i trädgården som är full av syrenträd, blommor, äppelträd, hallon- och vinbärsbuskar, potatis och jordgubbar.

Han är angelägen om att hålla landskapet öppet och bidrar genom att hålla sina egna land öppna. Ja, han har till och med utökat sitt jordgubbsland!

Alfred har varit grovarbetare i hela sitt liv. 1940-1979 var han banarbetare vid järnvägen.

Samtidigt var det nödvändigt att hjälpa till med skötsel av gården och i skogen.

– Jag började hjälpa far i skogen redan när jag var 14 år.

Han gifte sig 1949 med Sylvi. Hon kom från Finland, men var på tillfälligt besök i Västerbotten för att hjälpa en bekant som

Jag har varit ganska frisk hela tiden. Det enda var väl när jag för några år sedan bröt foten.

flyttat hit. Sylvi var företagsam och satte in en kontaktannons – på så sätt hittade hon Alfred.

Dottern Ingrid säger att grannen berättat om hur det unga paret satt på mjölkbryggan och inte kunde tala med varandra (Sylvi kunde ingen svenska), men att det gick bra ändå.

– Det tog en månad, sedan gifte vi oss, säger Alfred och ler.

Alfred och Sylvi skötte gemensamt gården i många år. Varje sommar tog de med sig de tre barnen och åkte till Finland och Sylvis släkt i Imatra.

Sylvi avled 2009, samma år som Alfred hade fyllt 90 och några månader innan hon själv skulle ha fyllt 88.

Alfred var intresserad av fotografering och har sparat sina gamla kameror. Han var också först i byn att skaffa tv i slutet på 50-talet och han skötte länge frisörsysslan i byn. Alfred skafade fiol som han lärde sig spela på. Den har han också kvar.

Alfreds far dog redan i en ålder av 66 år, men hans mor, som bodde på vind i huset i Gamla

Brattsbacka, blev 83. Alfred har under åren byggt om och byggt till huset flera gånger.

Den största förändringen skedde 1957 när huset brann ner. Det började brinna hos grannen och vinden förde lågorna till Olssons hus. Uppe på grannstället, hos lekkamraten, satt dottern Ingrid och såg hemmet gå upp i rök.

Medan huset byggdes upp fick familjen bo i ett hus längre bort i byn samtidigt som de hade djuren kvar och fick bära vatten mellan husen varenda dag.

Länge var det cykel och moped som gällde som transportmedel. Eller dressin, när han skulle ta sig från Nyåker och ut på olika banarbeten.

– En gång var jag nära att bli påkörd av tåget, minns Alfred som inte tog körkort förrän i mitten på 60-talet.

Alfred sköter själv hushåll, städning och trädgård. Dock får han hjälp med ett mål lagad mat varje dag. Sylvi var orolig för att Alfred skulle "svälta ihjäl" när hon själv inte var med längre och han fick lova henne att

ta hem mat en gång om dagen. Dessutom plockade han fram kokboken och lärde sig använda den, säkert en bidragande orsak till att han fortfarande är stark och mår bra.

– Jag har varit ganska frisk hela tiden. Det enda var väl när jag för några år sedan bröt foten.

Det var då sjukhuset letade, men inte kunde finna, någon journal på Alfred Olsson i Gamla Brattsbacka. Inte så konstigt, han hade ju aldrig varit sjuk!

Det är inte så länge sedan som han till och med gav sig upp på hustaket för att skotta snö. Det har han dock slutat med, på barnens bestämda inrådan.

I Vännäs har han en syster och i Stockholm har han broder Axel. Till Axel ringer han ofta för att diskutera idrott, bland annat Björklöven och Modo.

Fast mesta tiden går, särskilt på sommaren, åt till att se till att det växer som det ska i trädgården och att trogna sällskapet, katten Sussi, mår bra.

INGER NILSSON

090-1760 41, inger.nilsson@vk.se

Alfred får hänga med...

Hur och var 95-årsdagen ska firas vet Alfred inte något om – det är familjen som har lagt upp en plan för dagen. Det bär iväg till hemlig ort och för Alfred är det bara att hänga med!

DÖDSFALL

20140722
Helena Lindgren, Aspeå.

Vår mor,
farmor,
mormor och
min maka
Helena Lindgren lämnade oss den 18 juli 2014. Hon blev 91 år.



Helena föddes i Sikeå och bodde där med sina föräldrar, Hjalmar och Augusta Andersson, tills hon flyttade till Gräsmyr och fick tjänsten som väst- och byxsömmerska hos Wicksells skrädderi.

Hon mötte sin blivande man Rolf och de bosatte sig på egen jordbruksfastighet i Aspeå, Lögdeå, 1946. I 30 års tid tog mor Helena ett stort ansvar för jordbruket, inte minst tack vare att maken var starkt engagerad i buss- och åkerverksamhet med tidvis långa resor som följd.

Tre barn föddes innan 1950-talet. 1966 flyttade familjen till Umeå och jordbruksrörelsen förändrades. Ny karriär blev aktuell som assistent inom städ och miljö på uppdrag av Umeå kommun, en tjänst som hon behöll till sin pension.

Trots egen bostad i Umeå åkte far och mor, nära nog varje helg, till Aspeå, som alltid upplevdes som deras hemvist. Efter sin pensionsålder fortsatte engagemanget för Aspeå by på olika sätt. Centerns kvinnorörelse och Aspeå Hembygdsförening med flera aktiviteter fick ta plats.

Trots att mor periodvis var drabbad av värk och andra åkommor hade hon alltid tid att både servera mat och kaffe med bröd för gäster och andra besökare. Far och mor var under lång period på 1950-60-talet engagerade i Rundviks Sportskytteförening. Mor nådde fina framgångar inom den då stora sporten fältskytte. I övrigt var olika former av sömnad och handarbeten en syssla som noterades.

Ålder och ohälsa tog mer och mer överhand varför mor Helena avslutade de sista åren boende på Tallbackens äldreboende, där hon kände stor trygghet.

Sorgen och saknaden är stor, men minnen ger oss kraft att möta framtiden.

BARNEN OCH MAKEN ROLF

En reseberättelse om Botniabanan

Fick en chock när jag skulle ta tåget från Nordmaling till Umeå. Hittade inte biljettautomaten på Resecentrum.

Dom hänvisade till en turistbyrå som låg inne i Nordmaling. Va, sa jag, menar ni att jag måste gå någon annanstans för att köpa tågbiljett?

Ja, blev svaret, men du kan köpa biljetten på tåget men då får du betala 50 kr extra. Aj, sa jag.

Så vad gör jag? Jo jag rull-

lar iväg med min resväska och övrigt handbagage, svettigt och trött till Turistbyrån, som visade sig ligga långt bort från Resecentrum.

Så äntligen framme ... nu kostade det att köpa biljetten 20 kr extra! I chock rullar jag nu åter till Resecentrum med min hårt arbetande inhandlande biljett.

Nu går det inget tåg på ett par timmar! Vid min ålder som är 70 år och "tant", så behöver jag nu vila, 70+-aren sätter sig ner och är i chock.

Inte kommer jag åter till Nordmaling något mer efter

detta. Jag köper mig en bil när/om jag beivrar denna ort.

Inte kunde jag ana att ingen i kommunledningen har tänkt på sina hårt beskattade innevånare.

Hur har Nordmalings kommun egentligen tänkt?

Vem har tagit dessa bedrägliga beslut för sina kommuninnevånare?

Reseberättelsen om vad som hände när jag skulle resa från Umeå tillbaka till Nordmaling är ännu värre. Fruktansvärt jag måste bara få säga de bevingade orden: vet hut!

Moster Maggan



Vår käre

Gunno Berggren

* 21/5 1925 † 9/7 2014

har lämnat oss
i tron på sin Frälsare
Älskad - Saknad
Nordmaling

KERSTIN

Leif och Ann-Katrine
Veronica och Emil
Ingela och Marcus
Anders och Katarina
Markus och Susanna
Nina och Fredrik
Mikael
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Gud märker när stegen är tunga

Han märker när krafterna sviker och hjärtat slår mattare slag

Då öppnar han kärleksfullt famnen och låter dem somna i frid

Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 25/7 kl. 11.00. Därefter sker minnesstund i kretsen av familjen. Tänk på Sunnansjö EFS bg. 5922 - 1895.

20140717



Peter Danielsson, Mats Nolemo och David Odlöv sjunger och ackompanjerar på sina gylfar. 20140722

Sommarteater bortom allt förnuft

BRATTSBACKA. För en tid sedan gästades Brattsbacka av Friteaterns Sommar-teater som framförde föreställningen Bortom allt förnuft. Det var ensembles nionde besök i Brattsbackagården och kanske den mest uppskattade hittills.

De tre skådespelarna/musikerna Mats Nolemo, Peter Danielsson och David Odlöv använde sig av ett dussintal instrument och sina röster när de på ett kongenialt sätt blandade samhällsorienterad mu-

sik med sedelärande och djupt komiska anekdoter. Artisterna uppträder i dubbel bemärkelse nära sin publik, i stort sett utan scen interagerar de med publiken, en vinnande ingrediens om man vill skapa intimitet.

Ett 70-tal personer hade sökt sig till Brattsbackagården den här kvällen och av mumlet efter föreställningen att döma var de flesta såväl glatt överraskade som nöjda med att ha fått ta del av showen.

2014 07 26



Vår kära
Barbro Strandberg
* 14/6 1930 † 22/7 2014
har lämnat oss i sorg och saknad men i mycket ljust minne bevarad
Brattsbacka, Nyåker
Berth-Åke Ann-Louise Eva Susanne Broder Göte med familjer
*Lika stilla som du levat
Lika stilla gick du bort*
Begravningsgudstjänsten äger rum i Nyåkers kapell torsdag 7/8 kl. 11.00. Därefter inbjudes till minnesstund i lilla Salen. O.s.a. senast den 5/8 till Nordmalings Begr. byrå tel. 0930 102 28. I stället för blommor, tänk på fonden för hjärt och kärlsjukdomar pg. 95 06 13-0.

2014 07 26

†

Vår käre
Kurt Nyberg
* 29/9 1921 † 15/7 2014
har lämnat oss
Älskad - Saknad
Nyåker
ELIN Ingegerd och Dan Kerstin och Bertil Catarina och Björn Barnbarn Barnbarnsbarn
*Herren är min Herde
mig skall intet fattas
han låter mig vila
på gröna ängar
han för mig till
vatten där jag
finner ro
Psalm 23 Psaltaren*
Begravningsgudstjänsten äger rum i kretsen av de närmaste. Tänk på EFS mission pg. 6 23 60 - 3.

Stölder av smycken kan ha samband

2014 07 28

UMEÅ/RUNDEVIK. Natten till lördagen inträffade två inbrott i länet - ett i Umeå och ett i Rundvik.

I en villa på Teg i Umeå vid 22-tiden krossade någon eller några en balkongdörr och fick med sig guld och smycken. De boende på adressen var hemma men upptäckte inte gärningsmännen förrän det var för sent.

I Rundvik krossades två fönster på ett hus. Även där stals smycken. Tjuvarna lämnade stor orede efter sig. Ytterligare ett inbrott inträffade på Ringvägen, Söderslätt, någon gång mellan onsdag och lördag. Ågarna var bort-

resta. En ruta till altandörren hade krossats. Det är ännu oklart vad som tillgripits. Polis finns på plats för anmälan och spärsäkring.

Enligt Simon Wormö, vakt-havande befäl, kan inbrotten ha ett samband. - Det är inte omöjligt eftersom de har gått till på ungefär samma sätt, säger han.

Han uppmanar nu allmänheten att hålla ögonen öppna.

- Var uppmärksam om du ser ett fordon eller en person som betar sig märkligt.

TORA AHLUND



Min älskade livskamrat
Vår Mor, Mormor och Farmor

Syster Helena Lindgren
* 12 februari 1923
Har efter en längre tids sjukdom lämnat oss i stor sorg och saknad men för alltid i vårt minne bevarat.

ROLF Tord & Doris Britt-Inger Tomas & Eva
Barnbarn, Barnbarns barn
Nordmaling 18 juli 2014

*Gråt ej vid min grav,
ty jag finns i solens
blänk på vatten.
Jag finns i blommornas
skira knopp.
Jag finns i vindens
lek med löven.*

Begravning sker den 8 augusti kl. 11.00 i Catharinakapellet. Den som vill närvara vid Minnesstunden i församlingsgården kan anmäla sig till Tomas 0930-21085 senast den 4 augusti. I stället för blommor Tänk gärna på Cancerfonden Pg 19951-4.

Kurt Nyberg, Nyåker.

Järnvägstjänstemannen Kurt Nyberg har avlidit, 92 år gammal. Han efterlämnar hustru Elin och barnen Ingegerd, Kerstin och Catarina med familjer.

Kurt föddes i Nyåker, Nordmaling, för snart 93 år sedan och han förblev sin hembygd trogen praktiskt taget hela livet utom en kort tid som nygift i Avesta. Han kom omedelbart tillbaka till Nyåker när han erbjöds ta över föräldrarnas jordbruk hemma i Nyåker.

Ganska snart fick han ett oemotståndligt erbjudande att bli anställd av Statens järnvägar, en perfekt kombination för Kurt att kombinera med det lilla jordbruket. Han vidareutbildade sig inom SJ. Han var en period både konduktör och tågexpeditör men det kom att bli stationen i Nyåker som blev

hans yrkesmässiga hemvist under nära 40 år. Nedläggningen av Nyåkers järnvägsstation hade Kurt stora svårigheter att förlika sig med och framför allt sättet på vilket SJ avyttrade sina fina stationshus.

De fria tågbiljetterna genom SJ bidrog till många lärorika resor runt om i Europa. Men det var dock en helt annan resa, den till Israel, som för Kurt var mest betydelsefull. Hans engagemang för Israel var bibelmässigt präglat.

Kurt var även en skogens man. Han var lycklig när han fick arbeta på sina ägor och plocka bär, framför allt hjortron, på myrarna i närheten av sitt hem.

All sin fritid ägnade Kurt till hus och hem och EFS-för-samlingen i Nyåker där han var medlem under hela sitt liv. Kurt var den sammanhållan-

de länken i den Nybergska och även den Backlundska släkten på sin mors sida. Med sitt enastående minne kunde han med humor berätta om sina släktingar i USA och om företeelser i det förgångna. Detta engagemang kombinerade han med samlarintresse som sträckte sig från mynt, vykort, frimärken till gamla saker.

Efter pensioneringen upptog han ånyo det som förblev ett livsintresse. Att spela fiol. Det gjorde han i Vuxenkören men framför allt morgon, middag och kväll i hemmets lugna vrå.

Nu har fiolen tystnat, mynt, vykort och frimärken är fördelade till barnen. En glad, minnesrik och omtänksam familjefar har i närheten av sina närmaste lugnt och stilla fått avsluta sitt långa och innehållsrika liv.

2014 07 26

BARNEN

FÖRENINGSNYTT

Samlades till stugmöte i Hörnsjö

HÖRNSJÖ. Årets stugmöte hölls även i år hos Cecilia och Roland Strömberg i Hörnsjö. Ett 40-tal hade hörsammat inbjudan och samlades för att dela den varma och goda gemenskapen.

I år var det uppehållsväder ute men solen lyste med sin frånvaro. Cecilia Strömberg hälsade välkommen och läste ett bibelord från Psaltaren till inledning. Margareta Sandman sjöng ett flertal solosånger men också duetter med system Cecilia som även ackompanjerade på pianot. Maria Holmlund, före detta diakon

i Umeå stadsförsamling, berättade om Eva Spångberg och läste några korta berättelser som hon skrivit, berättelser om skapelsen men även minnen från Evas liv.

Håkan Holmlund, före detta präst, sjöng en solosång, O vad världen nu är skön, innan han talade om att vara tacksam för livet och vad det har givit oss.

Efter gudstjänsten, som avslutades med bön och välsignelsen, fick alla ta del av fikabordet som var uppdukad.



Håkan och Maria Holmgren, Umeå medverkade på stugmötet i Hörnsjö.

FOTO: CECILIA STRÖMBERG

Kraftiga smällar i Nordmaling

2014 0730
NORDMALING. Natten till tisdag larmades polisen till Nordmaling där höga smällar hörts.

Det var någon gång mellan klockan 02.00 och 03.00 som flera boende i Nordmaling kontaktade polisen efter att ha hört fem till sex höga smällar i samhället.

Enligt vakthavande befäl vid polisen, Dan Andersson, åkte två patruller till Nordmaling för att undersöka saken vidare. Under de timmar som patrullerna befann sig i samhället var det emellertid helt tyst och polisen hade på tisdagen inte något svar på vad som orsakade smällarna.

– Det var svårt att lokalisera var smällarna kommit ifrån, men troligtvis var det från hamnen, säger Dan Andersson.

JOSEFIN ISAKSSON

Varmt sommarmöte i Hörnsjö

HÖRNSJÖ. Trots öppna fönster, svalkande vatten i flaskor och glas, sågs svett droppar i mångas pannor när det inbjöds till ekumeniskt sommarmöte i Hörnsjö.

Vid altaret stod den blommande Clivian och på borden nyplockade blommor. Cecilia Strömberg var mötesledare och hon spelade också piano till Marquriteu Erixons solosång.

De sjöng även en sång tillsammans. Sångerna handlade om hur vi får följa Jesus, bli buren i hans famn och glädjen och vilan i tron på Gud. Åsa Olsson från Lillarmsjö, Bjur-

holm, påminde om Jesus uppmaning till alla att följa honom och att kraft och möjlighet att göra det fås genom Jesus seger på korset.

Kvällen var ett samarbete mellan byns församlingar, EFS och Missionskyrkan, där alla fick hjälptas åt med både de synliga uppgifterna och de som görs lite i skymundan. Flaggan som vajad i den varma sommarkvällen togs ner och besökarna vandrade hemåt efter en trevlig stund då nya och gamla vänner fått mötas till gudstjänst.


2014 0730



Marquriteu Erixon, Åsa Olsson och Cecilia Strömberg medverkade vid det ekumeniska sommarmötet i Hörnsjö.

FOTO: ANDERS HÖRNVALL

157



Min kära Hustru
vår älskade Mamma,
Mormor och Svärmor

**Viktoria
Forsberg**

* 6/4 1922 † 22/7 2014

har lämnat oss i stor sorg
och saknad men i ljusst
minne bevarad

Nordmaling

**UNO
Karin
Agneta och Ulf
Lina
Ewa**

Therese, Thomas
**Susanna
Håkan
Kjell-Uno och Ingela**
Robin, Peter
släkt och vänner

*Av litet
gav Du mycket
Av glädje
gav Du mer
Av kärlek gav Du allt*

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Rundviks kyrka fredag
15/8 kl. 11.00. Minnesstunden
sker i kretsen av de närmaste.
Tänk på Barncancerfonden
pg. 90 20 90-0

2014 0731



Stående från. v. Tf kyrkoherden Ulf Gustafsson, Karl-Gustav och Maj-Britt Hansson, Marine Gustavsson med maken Torsten, Carin-Sofie och Per-Erik Marklund, Kjell Helmersson maken Anita, Ann-Sofie Fredriksson med maken Sven-Hugo, samt längst till höger Lennart och Elsa Nyberg.

FOTO: SVEN ERIK BERG

Guldbröllopsfirande för 35:e året i rad i hembygdsgård

NORDMALING. 1979 startade Sigvard Spinell, präst i Nordmalings församling tillsammans med Nordmalings Hembygdsvård ett jubileum för de som vigts i Församlingen och kämpat ihop i 50 år. I år var det de par som vigdes 1964.

Gudrun Hultin och Ronny Petersson från Nordmalings Hembygdsvård, iförda Nordmalings Sockendräkt, tog emot på kyrkbacken utanför Nordmalings kyrka.

Sex par, ifrån Örbyhus i sö-

der till Skellefteå i norr, tog plats i kyrkan där uppvakningen började.

Präst Ulf Gustavsson predikade över, vad viktigt det är med våra namn, att alla vill bli sedda.

Därefter utdelades diplom, blommor och en bok och Ulf höll ett fint tal till brudparen.

Kantor Karin Gustavsson avslutade firandet i kyrkan med att på kyrkorgeln spela, Kalle Moreaus vackra sång Underbart.

Sedan blev det fotografering och fortsatt firande i församlingssgården. Margareta Forsberg och Ulla Rondung bjöd på smörgåstårter och kaffe.

Margareta Johagen läste dikter och Lennart Nyberg och Karl-Gustav Hansson berättade minneshändelser ur sina 50-åriga äktenskap.

Som värdig avslutning på ett minnesrikt guldbröllopsfirande sjöng vi Härlig är jorden.