

20140801



Vår kära
Anna Strandberg
*13/7 1925 †24/7 2014

har stilla insomnat
Bäckbacka
Leif & Eira
Maria & Per
Axel, Wilhelm
Mika & Isabelle
Isak, Sophie
Johan & Linnea
Olle
Tobias & Anna-Sara
Mattias
Släkt & vänner

*Så stilla, så sakt
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Stilla kom döden
den kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde Dig hem*

Begravningen äger rum i
Catharina kapellet Nordmaling fredag 15/8 kl 14.00.

döda



Vår faster
Anna Sikström
* 11/5 1920 † 21/7 2014

Har stilla insomnat i tron
på sin frälsare.

Aspeå
Syskonbarn med familjer
Släkt och vänner

*Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
Som Du lämnat kvar*

Begravningen sker i stillhet
Tänk på Hjärt- och Kärlfonden
pg 95 06 13 - 0 el.
Pingstkyrkans mission Nordmaling
bankgiro 354-1109



Vår kära Mamma
Mormor och Farmor
Hillevi Norén
* 29/11 1922 † 23/7 2014

har stilla insomnat
Älskad-Saknad
Mullsjö, Nordmaling

Ulf
Torgny och Agnetha
Linn, Terese
Urban
Johan, Herman, Jacob
Catarina och Hans
Julia, Rebecka
Peter
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

*Hillevi, vi saknar Dig
Din klokhets, värme och alltid
öppna dörr
Din styrka bär vi med oss
Vi värdar Ditt minne
med glädje och tacksamhet*

Begravningen äger rum i
Catharinakapellet, Nordmaling
fredag 22/8 kl. 13.00. Därefter
inbjudes till minnesstund i
församlingsgården O. s. a.
senast 18/8 till Nordmalings
Begr. byrå tel. 0930-102 28
Tänk gärna på Läkare utan
gränser pg. 90 06 03-2.

20140803

20140803

FÖRENINGSNYTT

40-tal på båt- utflykt till Ulvön på en varm dag

NORDMALING. Man ska "unna sig Ulvön" enligt reklamen i deras turistbroschyr. Det gjorde ett 40 tal SPF-medlemmar från Kedjan i Nordmaling. En av sommarens varmaste och finaste dagar bar det iväg med buss till Köpmanholmen. Väl där tog en del plats på m/s Minerva och en del på m/s Ulvön och ut på ett glittrande hav. Framme på Ulvön begav sig sällskapet, i sakta mak, mot hotell Ulvön för att få ta del av deras läckra fiskbuffe. Maten var av verkligt hög klass och som avslutning serverades kaffe med hemgjort kaka.

Mätta och belåtna var det sedan dags att i egen takt ta sig tillbaka till färjan. I bussen både bort och hem blev det frågesport, allsång och lotteri. Flera lyckliga frågesports och lottvinnare fick pris.

Sammanfattningsvis måste sägas att sommaren var på sitt bästa humör under resan och resenärerna uttryckte också tacksamhet.

Tiggare avvisades från Ica-butik

NORDMALING. Personal på Ica i Nordmaling försökte i lördags avvisa en romsk tiggare med argumentet att hon störde kunderna. Riksdagsledamoten Maria Lundqvist-Brömster (FP) blev vittne till händelsen och är upprörd över bemötandet som tiggaren fick.

Maria Lundqvist-Brömster och hennes man hade handlat på Ica i Nordmaling i lördags när de hörde hur två ur personalen försökte avvisa en äldre, funktionsnedsatt romsk tiggare som stod utanför butiken.

- Personalen sa att hon störde

kunderna och att hon inte fick stå kvar. Jag blev så fruktansvärt ledsen över bemötandet som hon fick och tycker att det är helt bedrägligt. Jag reagerade direkt och ropade "hon stör inte alls" till personalen.

Maria Lundqvist-Brömster är på måndagen fortfarande upprörd över händelsen. Hon säger att hon aldrig trott att hon skulle höra något liknande i Nordmaling och är bekymrad över den okunskap kring romernas situation som hon menar finns.

- Jag vill att Nordmaling ska

vara ett medmänskligt samhälle och att vi ska stötta människor som är hårt utsatta i sina hemländer - vi måste vara förebilder även här, säger hon.

Lasse Persson, butikschef på Ica Supermarket i Nordmaling, säger till VK att anledningen till att personalen försökte avvisa tiggaren var för att hon stod i vägen för dem som skulle in och ut ur butiken samt att flera kunder upplevde att hon uppträdde aggressivt.

- Vår policy är att alla är välkomna att stå utanför butiken,

oavsett om det är med insamlingsbössor eller om de tigger, och sedan är det upp till var och en om man vill skänka pengar eller inte. Just den här damen stod dock i vägen och det påpekade de flesta kunderna för personalen, säger Persson och fortsätter:

- Jag har pratat med flera av tiggarna och bett dem att stå på sidan av ingången och det har inte varit något problem.

JOSEFIN ISAKSSON

20140805

Sommarresa till Järnasklubb vid Bottenhavet

NORDMALING. Hörselskadades förening i Nordmaling inbjöd häromdagen till en sommarträff. Resmålet var Järnasklubb, vilket är en by på järn-nåshälvöns sydspets i Nordmalings kommun vid Bottenhavet. Ordförande Karl-Erik Zetterqvist och styrelsemedlemmar hälsade välkommen. Umeå Hrf:s föreningsordförande var även inbjuden och informerade från sin förening.

Vid Skärgårdskafeét serverades en skärgårdsbuffé med kaffe. Järnasklubb lotsplats inrättades 1725. Jan-Erik Molin berättade bland annat om fartygsförlysningar. År 1966 lades Järnäs lotsplats ned, men lotsstugorna finns kvar. Eisa Lund berättade om sina minnen som lotshustru.

Deltagarna fick solsken, havsluft och glatt sällskap och dessutom en trevlig lärörrik dag att minnas från denna dag.



Hörselskadades förening i Nordmaling njöt i solskenet på sommarträffen.

FOTO: PRIVAT

30 år 20140814

30 år, fredag den 15 augusti
Ahmet Celik,
Nordmaling.

Jubilaren arbetar som tidningsbud och har tidigare arbetat inom redovisning. Hans intressen är att spela fotboll, lyssna på musik, leka med sitt barn, bada och resa.



FÖRENINGSNYTT 20140814



Barbro Jakobsson berättar om bruket.

FOTO: MAJ-BRITT NÄSLUND

Endagsutflykt till Olofsfors bruk

OLOFSFORS. SPF Umeå norras endagsutflykt gick i år till Olofsfors bruk. Från kyrkans parkering i Tavelnsjö startade bussresan och efter ett stopp i Hissjö för fler påstigande gick färden mot Levar för lunch. Efter en god och riklig lunch i en fin miljö gick resan vidare mot slutmålet. I Olofsfors möttes gruppen av guiden Barbro Jakobsson som på ett fängslande sätt berättade om brukets

tillkomst och drift. Barbros kunskap och berättarförmåga imponerade på den intresserade publiken som avslutningsvis tackade Barbro med en varm applåd. Besöket i Olofsfors avslutades med kaffe och en god bulle i Café Anno 1762 och med trivsam samvaro i det soliga väderet.

VILL DU
VARA MED
HÄR? SKICK
IN EN TEXT
PÅ 0900 10000

GULDBRÖLLOP 20140815



Anita och Kjell Helmersson, Gräsmyr, firar i dag den 15 augusti sin 50-åriga bröllopsdag. Paret vigdes i Nordmalings kyrka.

VK GRATULERAR: MAJ SELANDER 90 ÅR

A,014080L



Maj Selander

Ålder: 90 år
Uppvuxen: Mo utanför Lögdeå.
Bor: Backens trygghetsboende. På sommaren i stugan i Husum.
Familj: Dottern Susanne, mågern Folke Persson. Två barnbarn. Tre barnbarnsbarn.
Aktuell: Firar i dag sin 90-åriga födelsedag i sällskap av de närmaste.

Maj Selander är tacksam över att med god hälsa och glatt humör få fira att hon fyller 90 år. FOTO: KERSTIN ERIKSSON

Hoppas på fler ljusa, friska år

SALUSAND. Maj Selander firar i dag sin födelsedag. Hon gör det i sällskap av dotter och måg. De är som vanligt tillsammans på plats i stugan strax norr om en Salusand. Maj kan summera hela 90 år och konstaterar att hon har haft ett härligt liv.

Den välsköta sommarstugan har i 40 år varit familjens samlingsplats. Maj, maken Åke och två döttrar, har alltid åkt till den sandstrand som ligger några hundra meter från stugan. En dag i början av 1970-talet satte sig maken Åke på en stubbe och föreslog att familjen där skulle köpa en tomt för att bygga sig en stuga.

– Några år senare stod lillstugan här. 1974 började vi bygga stora stugan, berättar hon.

Den här sommaren är den andra utan maken Åke. Han gick bort i februari år 2013. Maj Selander saknar honom innerligt.

– Oj vad jag saknar honom. Jag ser honom överallt. Vi hade ett härligt liv, säger Maj Selander.

Intresset för mode går aldrig ur mig. Jag är född med det.

Efter makens död väntade stora förändringar. Maj Selander lämnade då Nordmalingstrakten där hon bott i hela sitt liv. Hon är född i ett lantbrukarhem i Mo, utanför Lögdeå.

Hon gick sju år i skola och hoppades innerligt på att få studera vidare. Hon fick också ett sådant erbjudande men föräldrarna sa nej. Maj Selander behövdes hemma på gården.

Hon bodde och arbetade på gården tills hon var i 20-årsåldern. – Jag hjälpte mamma. Det gick ingen nöd på mig. Jag fick allt det jag behövde men jag hade velat fortsätta läsa, säger Maj Selander.

Den då blivande maken Åke byggde ett nytt hus i Rundvik dit det nygifta paret kunde flytta. Maj Selander var hemmafru så länge de två barnen var små. Därefter började hon jobba på Häggströms modehus. Hon blev kvar fram till pensionen.

– Där trivdes jag fantastiskt bra. Intresset för mode går aldrig ur mig. Jag är född med det, säger Maj. När maken dog fick

hon en bra lägenhet på Backens trygghetsboende i Umeå.

– Jag sover länge på morgonen, till halv nio. Sedan går jag och äter lunch i matsalen, berättar Maj när hon summerar sin vardag.

Hon gör också en hel del utflykter. Hon tillbringar flera månader i sommarstugan. Aldrig ensam. Dottern Susanne och mågen Folke håller henne sällskap.

– Susanne säger att jag inte får vara ensam här, inflikar Maj.

Susanne och Folke bor i Göteborg. Dit åker Maj flera gånger per år. I januari månad i år följdes mor och dotter på en två veckor lång resa till Thailand. Susanne har arbetat som flygvårdinna och rest mycket i Asien.

– Fantastiskt att få se det som Susanne har berättat så mycket om, säger Maj Selander.

Hennes liv har inte varit bekymmersfritt. Hennes äldsta dotter dog, knappt 60 år gammal,

på grund av en cancersjukdom. I många år plågades Maj själv av mycket svår reumatism. Hon blev av med besvären när hon följde en strikt medicinering i kombination med att sluta äta kött. En dag var smärtan plötsligt borta.

– Jag kände den inte, berättar Maj.

Hon konstaterar att de flesta vänner är döda. Hon har en 98-årig syster kvar i livet.

– Det är nästan bara jag som är kvar, säger Maj vars enda önskan inför födelsedagen är god hälsa.

– Att få leva några år till, det är min önskan, säger Maj Selander.

Födelsedagen firar hon i sällskap av de närmaste. Maj Selander räknar med ett restaurangbesök men vet inte riktigt vad som därefter väntar.

– Någon form av överraskning blir det, säger dottern Susanne.

Majs recept för ett långt liv

– Att få möjlighet att känna sig lycklig.

– Att ha ett ljust sinne.

– Att hitta skäl för att vara glad.

– Att ha goda vänner och ha trevligt tillsammans.

– Att lägga allt i Guds händer.

KERSTIN ERIKSSON
090-17 60 72 kerstin.eriksson@vk.se

Sune Jonsson förevigade de som gjorde det omöjliga

GLÖM ALDRIG. Här kämpade 250 personer för att utträtta underverk. Denna vecka leder författarfotspåren till Nyåker och Tallbergsbroarna - fotografen Sune Jonssons hembygd och skådeplatsen för en av de största bragderna i Västerbottens historia.

TALLBERG. Den gamla bron, byggd 1891, var utjämnad. I takt med att någons ansluster ökade förfallet det allt mer tydligt hur väderens äldre överfarter behövde förändras - alternativet ersattas helt. För fackverklören i Tallberg blev konsekvensen den sistnämnda.

Sune Jonsson, författare och fotograf - vars gärning för det dokumentära skildrandet av Västerbottens knäpptåg kan överdrivas, ägnade en hel roman åt broarna i Tallberg.

I boken *Brobyggarna* (2009), ett av Jonssons primära skönlitterära verk, nämns den gamla bron vid en flägel, "vilken för hvar i höjd och tvärsäger tar luft under vingarna för att lyfta sig över vattnet". Beskrivningen har tolkats som en jämförelse med den parabolvågade konstruktionsen så väl som en metafor för en bro vars allt tyngre brostål till slut gjorde den osäker för framtida bruk.



Sune Jonsson
Nyåkerbyggnads
intresséförening.

slavverk och en omvärldskänd, berättar Lars Nygren.

I sin författars räsade första världskriget, i Brobyggarna beskrivs hur man en dag såg som flög över broarna. Det var spår efter de tyska gasbombarna som rymt över Riga några dagar tidigare - rökken från bombarna hade "tätats till sot och kommit med vinden över havet".

Kriget var dock inte det enda som arbetarna hade att oroa sig över. Spasiska sjukdom härjade i Sverige under tiden för brobygget. Byggnadsarbetarna kände sig flövisso från smittspridning, men pandemin var ändå aldrig långt borta. Därför såg arbetarna hur läkningen kom tillbaka över dem punkt för punkt.

Det var ett raskt till arbete på när än ett sätt, säger Lars Nygren och fortsätter:

Det fanns inga skyddsåtgärder, och några säkerhetsföreskrifter existerade inte.

Sune Jonsson
med två metoder och bandspelare. När saken lät utan för kameras räckvidd använde han sig av berättelser istället.

Kameras Bildspelare och Sune Jonsson



Sune Jonssons sommarstuga i Brattbacka. Sune och Sune semester fortfarande här som sommaren.

Sune Jonsson
Sune Jonsson, född 20 december 1930 i Nyåker i Nordmalings kommun, dog 30 januari 2009 i Umeå. Var en svensk författare och dokumentärfotograf.

Isan flyttade från Nyåker vid 12 års ålder och studerade bland annat etnologi och litteraturhistoria vid Luleå universitet.

Den litterära debuten kom 1953 i form av fotboken *Byn med det blå hasset* - med bilder och material från Nyåker - den första i en lång rad dokumentära skildringar av livet i Västerbotten.

Under 60-talet kopplades han till första gången till Västerbottens museum - för vilka han bland annat dokumentar



Så hittar du till Tallbergsbroarna. Till Tallbergsbroarna tar du dig lättast genom att köra på söderut. I höjd med Nordmaling svänger du höger på väg 263, för 20 till Nyåker - där finns ett museum med fokus på broarna och Sune Jonsson. Kör vidare längs 253, efter dryga 3 km, svänger du höger och fortsätter cirka 3 km.



länsmästare försägaren Evert Nilsson kring betongbeton och Gustaf Noréns läsvverk. "Han är nu knäpptast mer av oss som arbetade i detta brobygge. (...) Själva risken är så stort på att vara så namnet Gustaf Norén, och det kan vara

våra själar inmurade i denna betongkoloss, kämn detta smålivligt."

1993 förklarades Sune Jonsson med *Haasenrödsgården*. I sitt taktiska förklarande han hur en huvudsaklig drivkraft varit ett "länga kroken för tiden" att "radda hotade miljöer, minnesmärken och företeelser så att vi i framtiden kan möta dem ännu levande i dokumentära fotografier".

Samma tematik strömmar genom sådant i Brobyggarna. Bokens sista kapitel, *Körna* handlar om skulptur och de döda - ännu vänder hastigare än de döda, avslutas med en lång lista av sedan länge bortglömda personer. Verkligen personer - vars saken med 1919 års bro fallit ur tiden precis som dem själva. Listan, överlistad av dessa minnesmärken, kan likt cistertan som ett resultat av Sune Jonssons trohet mot tiden för utvärdering berett.

År 1994, bara 24 år efter dess tillblivelse, dömdes bron slutligen ut för dålig hållbarhet och allvariga betongskador. En ny överfart revdes och har nu tagit dess plats.



Tillsammans med Lars Nygren, medlem i Nyåkerbyggnads intresséförening, var Sune ut på Tallbergs gamla betongbro. Bron, byggd 1919, utgör brännpunkten i Sune Jonssons roman *Brobyggarna* från 1969.

JOEL LINDBERG (TEXT) TINA SKÖLD (FOTO)
jolin@svd.se
tina@skold.se

Nordmaling måste lösabostadsbristen

VIKANDE BEFOLKNINGSSIFFROR. I dag inleder VK en artikelserie där vi kommun för kommun går igenom de största valfrågorna. Först ut är Nordmaling, som har bästa geografiska förutsättningar för befolkningsstillväxt, men där statistiken visar något helt annat.

Rösterna från viktiga frågor
1. **Utvärdering**
2. **Kommunens ekonomi**
3. **Byggnadsfrämjande**

Rösterna från viktiga frågor
1. **Utvärdering**
2. **Kommunens ekonomi**
3. **Byggnadsfrämjande**



Nordmalings kommun brottas med så ekonomisk och växande befolkningsproblemer. FOTO: MARIK WÄLLIN

Oväntat om tiden går eller inte har kommunerna så här långt misslyckats med att marknadsföra sig som den hälsosamma kommunen med de stora möjligheterna.

Utlägg till kommunerna per skattepengar och för några månader sedan presenterade kommunerna planerade satsningar på bostadsbyggande. Den kommun som inte har bostäder att erbjuda kan heller inte räkna med inflyttning.

Vid Northolmen har Nordmalings kommun det attraktiva området för bostadsbyggande som andra kommuner skandats ut de hälsa. De hälsosamma

terna ska förbättras avseende till trygghet.

Samarbete planeras här för 50 lägenheter i två etapper i Northolmen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har kommit igång och utvecklingsarbetet har kommit igång. För de första 26 lägenheterna. Förslagsligen är lägenheterna har redan påbörjats.

Problemet för Nordmalings kommun har hittills varit att hitta en form för tilläggskonstruktion. Först och främst har kommunen varit tvungen att samverka med Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda bostäder till de som har svårt att hitta bostäder på egen hand.

Även i Bockholmen, planeras för bostäder. Bostäderna är avsett för de som vill bo i centrala Nordmaling. En detaljplan har tagits fram som rymmer 20 nya bostäder.

Satsningarna på nya bostäder är en förutsättning för Nordmalings kommun att kunna lösa bostadsbristen på ett långsiktigt sätt.

BERTIL WÄLLIN

52 lägenheter planeras för trygghet

52 lägenheter planeras för trygghet i Nordmaling. Kommunen hoppas ska locka till inflyttning.

3 frågor till partierna

- SOCIALDEMOKRATERNA** - Beslutet om att centralisera byskolorna till centralorterna väcker både positiva och negativa reaktioner. Vad tycker ditt parti om att undersöka om en centralort är en alternativ lösning?
- FOLKPARTIET** - Beslutet om att centralisera byskolorna till centralorterna väcker både positiva och negativa reaktioner. Vad tycker ditt parti om att undersöka om en centralort är en alternativ lösning?
- PARTEIET** - Vi vill att det ska vara möjligt att arbeta i ett samarbete med personal, föräldrar och elever.
- KRISTDEMOKRATERNA** - Vi vill att det ska vara möjligt att arbeta i ett samarbete med personal, föräldrar och elever.
- MODERATERNA** - Vi vill att det ska vara möjligt att arbeta i ett samarbete med personal, föräldrar och elever.
- VÄNSTERPARTIET** - Vi vill att det ska vara möjligt att arbeta i ett samarbete med personal, föräldrar och elever.

Det här är Nordmaling



Vilken är den viktigaste lokal valfrågan för dig?

 Kjell-Arne Karlsson, Olofsfors "Det här varit väldigt förbryllat runt skolfrågorna. Satsa på några friskolor på landsbygden. Har attraktivitet i det att det ligger på landsbygden som skolorna försvinner?"	 Catarina Storm, Nordmaling "Arbetsförmedlingen är den absolut viktigaste frågan och framför allt att se till att de unga har jobb. Kommunen måste stå upp och göra mer för ungdomarna."	 Siv Rönnbäck, Nordmaling "Arbetsförmedlingen är den absolut viktigaste frågan och framför allt att se till att de unga har jobb. Kommunen måste stå upp och göra mer för ungdomarna."	 Lars Klomén, Nordmaling "Jag vill inte spela på någon ensidig fråga. Däremot vill jag att po-licerna ska göra mer efter att verka över kommunens bästa."	 Carola Lundström, Gränsvärd "Skolan och barnen. Vi måste ha skolorna kvar i byn, annars finns det ingen hopp för byn. Risken är att all service försvinner och inflyttningen avskedas när skolorna läggs ner."	 Emelie Käck, Nordmaling "Skolan och barnen. Vi måste ha skolorna kvar i byn, annars finns det ingen hopp för byn. Risken är att all service försvinner och inflyttningen avskedas när skolorna läggs ner."	 Kent Svandén, Nordmaling "Jobben, det viktigaste är att skapa arbetstillfällen. Kommunen ska inte bara stå för att ge pengar till barnen. Uppåt tittar jag på Nordmalings kommun."
--	---	---	--	--	--	--

Konflikter, långbänkar och ljuspunkter sedan valet 2010

 Annika Haglund "Konflikter i Nordmaling kommun och gått 2011 satsade Magnus Haglund efter fyra år på posten. Det är en utmaning som utmanar kommunchefen Dan Vihå tillräckligt som kommunchef 2013 sade Dan Vihå upp sig och tillträdde som kommunchef i Nordmaling. Kommunens ekonomi är ett stort problem. Vissa hälsosamma tillväxt områden som utmanar kommunchefen Dan Vihå tillräckligt som kommunchef 2013 sade Dan Vihå upp sig och tillträdde som kommunchef i Nordmaling."	 Karin Allan "Konflikter i Nordmaling kommun och gått 2011 satsade Magnus Haglund efter fyra år på posten. Det är en utmaning som utmanar kommunchefen Dan Vihå tillräckligt som kommunchef 2013 sade Dan Vihå upp sig och tillträdde som kommunchef i Nordmaling."	 Karin Allan "Konflikter i Nordmaling kommun och gått 2011 satsade Magnus Haglund efter fyra år på posten. Det är en utmaning som utmanar kommunchefen Dan Vihå tillräckligt som kommunchef 2013 sade Dan Vihå upp sig och tillträdde som kommunchef i Nordmaling."	 Karin Allan "Konflikter i Nordmaling kommun och gått 2011 satsade Magnus Haglund efter fyra år på posten. Det är en utmaning som utmanar kommunchefen Dan Vihå tillräckligt som kommunchef 2013 sade Dan Vihå upp sig och tillträdde som kommunchef i Nordmaling."
--	--	--	--

PARTITOPPARNA I NORDMALING: HÄR ÄR NAMNEN SOM LIGGER ÖVERST PÅ PARTIERNAS VALSEDLAR

 Parti Socialdemokraterna Namn: Lisa Jönsson Ålder: 52 år Viken: Undersjötorps Viktigaste fråga: Utbildning, företagande och bostäder	 Parti Vänsterpartiet Namn: Bengt Eriksson Ålder: 60 år Viken: Undersjötorps Viktigaste fråga: Utbildning, företagande och bostäder	 Parti Centerpartiet Namn: Madelene Jansson Ålder: 36 år Viken: Undersjötorps Viktigaste fråga: Utbildning, företagande och bostäder	 Parti Folkpartiet Namn: Jörgen Forsgren Ålder: 36 år Viken: Undersjötorps Viktigaste fråga: Utbildning, företagande och bostäder	 Parti Kristdemokraterna Namn: Ylva Söderström Ålder: 61 år Viken: Undersjötorps Viktigaste fråga: Utbildning, företagande och bostäder	 Parti Moderaterna Namn: Ylva Söderström Ålder: 61 år Viken: Undersjötorps Viktigaste fråga: Utbildning, företagande och bostäder	 Parti Sverigedemokraterna Namn: Ylva Söderström Ålder: 61 år Viken: Undersjötorps Viktigaste fråga: Utbildning, företagande och bostäder
---	---	--	---	---	---	---

VK GRATTAR: HELEN HÖRNLUND FYLLER 50 ÅR I MORGON

2014 08 05



Helen Hörnlund

Ålder: fyller 50 år i morgon.
Uppvuxen: i Hörnsjö.
Bor: i Hörnsjö.
Familj: Maken Dan Hörnlund och barnen Tommy, 27, Stefan, 25, och Therese, 23.
Gör: jobbar som sjuksköterska på hematologen vid Norrlands universitetssjukhus.

Den musikälskande föreningsmänniskan Helen Hörnlund, Hörnsjö, fyller 50 år i morgon. Hon kompar gärna sig själv på gitarr. FOTO: CURT DAHLGREN

Helen känner sig ung i sinnet

HÖRNSJÖ. Helen Hörnlund är den musikälskande föreningsmänniskan och sjuksköterskan som alltid har något på gång. I morgon fyller hon 50 år - men hon känner sig snarare som 27.

Gräsmattan har vattnats för att hålla sig grön och grann och i köket doftar det ljuvligt av flera sorters nybakade kakor. Barnen Staffan, Therese och Tommy med sambon Melody har kommit hem från Umeå och Nedre Vats, Norge, för att hjälpa till med förberedelserna. Det är nämligen mycket att ordna med när det vankas 50-årskalas.

- Det känns mest roligt att fylla år. Förut tyckte jag att 50 år var gammalt, men nu känner jag ingen skillnad. Jag känner mig ung i sinnet och stannade någonstans vid 27 tror jag, säger Helen Hörnlund och skrattar.

I Hörnsjös enda rosa hus bor hon tillsammans med maken Dan. De kommer båda från byn och har känt till varandra så gott som hela livet.

Jag känner mig ung i sinnet och stannade någonstans vid 27 tror jag.

- Han är sex år äldre och jag tyckte att han var jättegammal. Så till en början var han inte med på listan med eventuella kandidater.

En vinterdag 1983 när Helen liftade med Dan in till Umeå förändrades dock allt. De fattade tycke för varandra, men det var först ett par år och en mängd kärleksbrev senare som de blev ett par. Nu har de varit gifta i 28 år.

- Jag var inte så snabb av mig, men då blev det bra också. Jag gjorde ett fynd när jag haffade Dan.

Genom åren har Helen arbetat både i restaurangbranschen och inom äldre vården. För omkring tio år sedan utbildade hon sig till sjuksköterska, och nu är hennes arbetsplats Hematologen vid Norrlands universitetssjukhus. Där behandlas patienter med blodsjukdomar, och för många av dem är det en kamp på liv och död.

- Det är svåra sjukdomar med tuffa behandlingar, så patienterna är ofta rejält däljiga. Jag

träffar så otroligt fina människor och jag beundrar verkligen kämpaglöden de har.

Helen tycker alltid att det är roligt att gå till jobbet. Hon beskriver en arbetsplats där hon ständigt lär sig nya saker och där alla hjälps åt och både skrattar och gråter tillsammans.

- Eftersom patienterna är där så länge så är det en och annan som dör, och det går inte obemärkt förbi. Då måste vi också gråta en skvätt. Men däremellan så skrattar vi mycket och försöker göra det så trivsamt som möjligt för patienterna.

Ända sedan barndomen har Helen varit engagerad i EFS, en av Hörnsjös två församlingar. Hon är också sekreterare i byns intresseförening och ser till att hemsidan är uppdaterad och att Hörnsjöbladet, som delas ut varje månad, fylls med aktuell information och ser snyggt och pryddigt ut. Timmarna hon lägger ner har hon aldrig räknat, men många är de. Tur är då att Helen tycker om att ha saker på gång.

- Jag har märkt att om jag slutar jag med något så hakar jag snabbt på något annat.

Andra intressen som Helen har är att påta i trädgården och att läsa böcker, men en hennes stora passion är musik. Hon har sjungit i kör sedan hon var tolv år, men tycker också om att sjunga solo medan hon kompar sig själv på gitarr.

- Mån mår så bra av att sjunga, det är till och med vetenskapligt bevisat, tror jag.

Känslan att hon nu fyller 50 år beskriver Helen som överklig, men samtidigt tycker hon att det ska bli roligt att få fira födelsedagen med öppet hus i hemmet tillsammans med familj, släkt och goda vänner.

- Det har varit 50 bra år, man glömmer det som varit tråkigt och jobbigt. Min farmor blev 96 år, så några år till har jag nog kvar. Det är bara att hänga med så gott det går!

JOSEFIN ISAKSSON

090-17 60 00 josefin.isaksson@vk.se

Helenens favorit-sång

Psalmen Blott en dag ett ögonblick i sänder.
- Plötsligt en dag lyssnade jag lite ordentligare till texten. Det är lätt att oroa sig över framtiden, men sångtexten påminner om att jag bara behöver ta en dag i sänder och att jag varje dag vilar i Guds hand.

FEM GENERATIONER



Fem generationer samlade. Bakre raden från vänster: Farfar Sven Kinnunen, Nordmaling, pappa Jimmy Kinnunen, Nordmaling. Sittande från vänster: Farfarsmor Hilikka Kinnunen, Nordmaling, farfarsmormor Hilja Heikkinen, Suomussalmi, Finland. Med Allis och Algot, Nordmaling i famnen.



Fem generationer samlade. Bakre raden från vänster: Mama Sanna Nordlund, Svanaholm, mormor Irene Kinnunen, Mo. Sittande från vänster: Mormorsmormor Hilja Heikkinen, Suomussalmi, Finland, mormorsmor Hilikka Kinnunen, Nordmaling. Med lilla Thea, Svanaholm i famnen. Bilden är tagen i samband med Theas namngivning.

16

INLANDET

Ännu inget beslut om musikskolan

NORDMALING. Musikskolan i Nordmaling ska även i höst bedrivas i kommunal regi. Anledningen är att ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Liza Jonsson (S) inte vill fatta beslutet om ett samarbete med Studieförbundet på delegation. Därför tar nämnden beslutet i slutet av augusti.

I juli beslutade nämnden att delegera beslutet om musikskolans framtid till nämndsordföranden för att kunna genomföra mbl-förhandlingar.

Under förhandlingarna har en ny konsekvensbeskrivning gjorts. Jonsson anser nu att den debatt som varit om förändringen och att frågan behöver utredas ytterligare gör att hon vill ta upp ärendet på nytt i nämnden.

Konsekvensen blir då att musikskolan i höst drivs i kommunal regi, men med en halverad budget.

Nästa sammanträde för barn- och utbildningsnämnden blir den 27 augusti.

MONICA G ENGSTRÖM

@vk.se Fax: 090-77 46 47

Nu är det dags för konstgräs i Nordmaling

20140814

Listan på fördelar med regelbunden fysisk aktivitet kan göras lång. Några av de mest avgörande faktorerna är ökat välbefinnande, stärkt självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärningsförmåga, ökad muskelstyrka, bättre kondition och mindre risk för belastningsskador.

Sammantaget är alltså idrott och fysisk aktivitet bra för både hjärta och hjärna. Säg den medicin som kan ge lika goda förutsättningar?

Att röra på sig tillsammans med en eller flera människor ger möjligheter till sociala nätverk och integration. Rörelsen blir mer än fysisk aktivitet, den blir en inkörsport till gemenskap och sammanhang.

DEBATTERA
DENNA PÅ
VK.SE

I en tid då människan ofta blir allt mer stillasittande så behövs tidsenliga, attraktiva förutsättningar för att locka till fysisk aktivitet. Fotboll har länge varit en populär idrott bland barn och ungdomar. I en undersökning Riksidrottsförbundet gjort bland barn och unga var fotboll den överlägset mest populära idrotten bland både tjejer och killar.

För att främja fotbollens framtid och ungdomars idrottande anser jag och Folkpartiet att det ska finnas en konstgräsplan i Nordmalings kommun.

Träningsmöjligheterna under vintern och våren försvårar för lagen och innebär ofta resor utanför kommungränsen för att genomföra träningar och matcher.

Tänkbar placering för pla-



FOTO: ANDERS CARLSSON

nen skulle kunna vara Levar i Nordmaling så att även skolan kan använda den eller vid Norrskenshallen som har tillgång till omklädningsrum, cafeteria och stor parkering.

Framtidens Marta och Zlatan kanske bor i Nordmaling?

Jörgen Forsgren

Nr 1 på Folkpartiets kommunlista i Nordmaling och kommunalråds kandidat

Vill du skriva en insändare?

Gör så här: mejla till ordetfritt@vk.se eller skicka på adress: Ordet fritt, Västerbottens-Kuriren, 901 70 Umeå.

Vi publicerar en längre insändare på högst 2 000 tecken. Kortare insändare kan vara cirka 1 000 tecken, men också så korta som 300-800 tecken. Korta insändare har störst chans att komma in.

Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera texten och insänt material returneras inte.

Tänk på att vi vill att du alltid ska uppge namn, adress och telefon, även om du vill skriva under signatur.

Applåder ska inte skickas till Ordet fritt utan läggs in via ett formulär på vk.se.

SOMMARSPECIAL

Byn med anor från 1500-talet

TRIVSAM KULTURBY. En by med sammanhållning och kultur på många plan är vad som går att uppleva om man besöker lilla Brattsbacka, vid Nyåker i Nordmalings kommun. Byn har ett 50-tal fast boende, men på sommaren blir de minst det dubbla.

BRATTSBACKA. Det är inte alla byar i Norrland som med säkerhet kan dateras så långt tillbaka, men utifrån skrifter – där det framgår att boende i Brattsbacka såll djurkropp till kungar – har man kunnat datera byn till minst år 1600.

År 2009 firade vi byns 500-årsjubileum, berättar Bygdgårdsföreningens sekreterare, Britta Pöden Andersson.

När VK kommer på besök sånåra vi fört i Brattsbackagården, den nedlagda skolan som numera fungerar som bygdegård.

Så hittar du till Brattsbacka
För övriga län och riket så söderut. När du når Nordmaling svänger du höger in på väg 293 mot Björholm. När du når byn Nyåker svänger du vänster in på väg 24. Efter väg 24 kommer du till byn Brattsbacka.



Brattsbackagården är en värdhållning sedan 1988 och fungerade som byskola fram till 1978. Då skolan byggdes var den den modernaste skolan i Nordmalings kommun.

Jag var tio år då och började i fjärde klass i den här bygden, berättar en av byns äldsta elever, Rolf Hellberg.

I dag är han 85 år, men kan med skärrad minna och berättar om byns olika epoker genom historien.

Stadsstatistiken var under krigsåren, då var det gott om arbete med kottning och skogsverksamhet här. Det var kollektiv överlevnad, minns Rolf.

Då var det omkring 300 bofasta i byn och skolan hade 40-45 barn i tre till fyra klasser.

Den moderna skolan hade en övervakning med gymnasieskola, omkändsgruppen och en utsträckt träskola. I bostadsplanen fanns dessutom en vattenlösning.



Marie Hellgren, 80 år, en av byns äldsta.

Men den var bara till för friskolebarnen i Länsmark, vi barn fick röja oss med andra på gården, berättar Rolf.

Marie Hellgren är 80 år och både hennes svägerska är tillika syster till Rolf och Marie. Hon berättar om hur livet varit i den gamla byn.

Det har alltid funnits en gemenskap och en vilja att göra saker tillsammans här i byn, berättar Marie.

Brattsbacka har folkrikedom och överlevnadsförmåga varit grund för gemenskapen.

OGG-NTV-utredningen hade stora betydelse i byn under hela 1900-talet.

Överlevnadsförmågan gjorde att det fanns skrämtor som alla kunde delta i.

Under många år hade vi både folkdånslag, teatergrupp, körning, julekväll och UFF-veckor, berättar Marie.

Hon har under alla år varit drivkraften för det gamla kulturarrangemanget i bygdegården.

Vi samarbetar med Skellefteå, Västerbottens och Nordmalings. Musik- och musikfestivaler har varit en del av byns kultur.

Vi kör oss hemma här i byn och här ofta byarna på "rika" – det är en så god svensk tradition, berättar Christin.

För att tacka och bjuda igen har brukat familjen bjuda på mat.

Personen Christin berättar om familjen Camnerud i byn. De sista medlemmar i byn är Brattsbacka-Långmattets familjerförening.

Byn många flyttiga föreningar tyckte Brattsbackagården för sina miljöer och aktiviteter och i ett skolvärd har det insetts en värde och betydelse.

En av föreningarna i byn är Brattsbacka-Långmattets familjerförening.

I slutet av 70-talet byggde man en badplats i Bergsjön. Man grävde bort sten och körde till jordtillvagn. Många av sandhöjden ut på sen för att skapa en skön sandbotten. Linnea Andersson, 6 år är en av många som uppskattar den fina badplatsen i dag.



Både barn och vuxna slänger sig gärna i vattnet vid badplatsen i Bergsjön.

Den ser till att fisket i byns många vattendrag blev tillgängligt för byar och boskapsägare. För dem är sedan kom familjen Camnerud för första gången på besök till byn. De bor i Gellösa, och ligger två kilometer utanför Berbyn i Tysselsåsa.

Vi var på semester i området och såkte efter en natur och fiskerivier, så kallade vi hos Rolf och Marie för att köpa fiskerik, berättar Christin Camnerud.

Den vackra naturen är en av byns stora tillgångar och flera vandringar finns utmärkt i området.

Under det senaste året har även två naturvårdsområden upprättats i byns viktiga del. Dessutom finns det några fina badplatser, något som inte minst de yngre sommargästerna uppskattar.

Rolf Hellberg berättar med intresse om hur han var med när fem familjer gick ihop i slutet av 1970-talet för att ställa in en enda badplats med sandstrand medanför hans sjö till Bergsjön.

En grävskopa grävde undan stora stenar, sedan fyllde vi upp med sand och en massa sand, berättar Rolf.

När vintern kom körde han ut några extra lass sand på isen. Sedan öppnades till byns natur och sågs smälta. Då flyttades den dygta såvatten med fem varv som ligger kvar än i dag.

Ja, den lugna där den säger, säger Rolf och ser nöjt ut.

Det har alltid funnits en gemenskap och en vilja att göra saker tillsammans här i byn.

Marie Hellgren

EVA ENADEN
090-794 0816

Bygdgårdsföreningens historia

1947 startade Brattsbacka Bygdgårdsförening i den gamla nedlagda skolan. Skolan representerade av byarna och användades som samlingslokal fram till 1983.

I dag är den gamla skolan ett hembygdsmuseum. Museet har öppet alla söndagar i juli och till en gemenskapssamling av brukarens till försäkring. Fiskerivieret var en av de drivande i insamlandet av föremål till museet.



1978 tog föreningen och så över den "nya" skolan (byggt 1938-1950) när den lämnades. Även den renoverades av bygdens invånare.

1983 invides den då dårligt skötta skolan som blev bygdens senaste samlingslokal Brattsbackagården.

På grundningen i den gamla bygdegården finns i dag ett biljardbord och en scen.

Brattsbackas kändisar

Sune Jonsson (1920-2009) dokumentarist, fotograf och föreläsare. Han var född i Gellösa och växte upp i Bergsjön. Han var medlem i Brattsbacka Bygdgårdsförening och var en av de drivande i insamlandet av föremål till museet.

Blond sammargästerna finns just nu i Bergsjön. Sune Jonsson var medlem i Brattsbacka Bygdgårdsförening och var en av de drivande i insamlandet av föremål till museet.

Exportföretag Långmattets flytt från Brattsbacka. Det har sedan 1974 varit från en tillverkning av flyttor. Det har sedan 1974 varit från en tillverkning av flyttor. Det har sedan 1974 varit från en tillverkning av flyttor.

Vad är det bästa med Brattsbacka?

Christin Camnerud, Pöden
- Det bästa med den här byn är de utarbetade trevliga miljöerna. Vi kommer från Tysselsåsa och har haft för tre år sedan i rad. Vi stoltsover och är så väl omhändertagna av byarna.

Jon Andersson, Rökback
- Det finns mycket att göra här. Jag gillar naturen och skogen omkring. Det är ett stort och fint område. Vi har sommarhus här och det är perfekt att komma hit med barnen.

Leticia Anderson, 9 år
- Det bästa med att vara här på sommaren är att man kan bada i sjön. Jag längtar hit för att det finns så mycket roligt att göra här.

Rolf Hellgren, Brattsbacka
- Det som varit det bästa med byn genom alla år är sammanhållningen. Att vi alla har drögt är samma här. Det har gjort att vi har en fin gemenskap här i byn.

Pär Andersson, Brattsbacka
- Nästan till naturen är det bästa. Jag gillar mycket i dag och är helt beaktat i mitt påtag. Jag flyttade hit 1965 från Hålsjö och tycker spän att en byn byns vackraste gård.

DÖDSFALL

Hillevi Norén, Mullsjö.

Vår kära Hillevi Norén, Mullsjö, avled den 23 juli på Tobiasgården i Gräsmyr, 91 år gammal. Närmast sörjande är fem barn med familjer.



Mamma föddes i Torrböle 1922, äldst av tre syskon och dotter till Ester och Manfrid Norgren.

Hillevi var ett vetgirigt barn. Farmor Josefina lärde henne mycket om den Norgrenska släkten och berättade historier som mamma i sin tur berättat för oss. Hon hade väldigt lätt för namn och hade stor kunskap om vår släkt i flera led och generationer.

Sin stora kärlek och själsfrände fann hon i Mauritz Norén. De gifte sig 1947 och bosatte sig i Mullsjö, där de drev

jordbruk. Trots att vardagen var fylld av hårt arbete fanns utrymme för musik, litteratur och diskussioner. Hemmet besöktes ofta av vänner som musicerade med pappa.

Musiken var viktig i vårt hem och vi barn lärde oss att spela olika instrument. Man måste beundra det tålmod mamma uppvisade när vi tränade på bland annat trummor, fiol och saxofon. Hon sa heller aldrig nej när våra kompisar "invaderade" huset, de var alltid välkomna att fika, äta middag eller sova över.

Mamma hade gärna studerat vidare, men möjligheterna fanns inte när hon var ung. I stället utbildade hon sig på 60-talet till nattvak och sjukvårdsbiträde och sedan på 70-talet till undersköterska. I samband med det tog hon även körkort och köpte bil. Hon arbetade på medicin 4 fram till sin pensionering.

1974 blev mamma änka, alldeles för tidigt. Efter några år

köpte sonen Torgny hemmanet och tillsammans med Agnetha renoverade de huset i vilket mamma fick en egen lägenhet. Där bodde hon fram till förra hösten.

Hillevi var en aktiv och engagerad person. Hennes intressen var många, allt från vävning till täckodling. Hon gick ofta på teater- och operaföreläsningar, reste så mycket hon kunde och engagerade sig i byns aktiviteter. Hon var styrelseledamot i många olika föreningar. Mycket engagemang och omsorg fick de älskade barnbarnen. Hon fick också glädjen att få två barnbarnsbarn.

Hillevi var troende i hela sitt liv. Hennes tro var bejakande och tillåtande.

Saknaden efter Hillevi är stor. Men framför allt känner vi stor tacksamhet över att vår älskade mamma har varit med oss så länge.

Farmors/mormors dörr stod alltid öppen för oss barnbarn. Vi lekte, bakade, spelade spel och pratade om det mesta i livet. När vi var små läste hon högt för oss och när vi blev äldre så lånade hon ut böcker från sina välfyllda hyllor. Hon var en varm och mycket trygg person. Hillevi uppmuntrade oss att prova på nya saker och litade på att vi skulle klara allt. Hon var generös och en av de mest allmänbildade personer vi mött. Hon sporrade oss barnbarn att studera, att resa och se världen. Mormor/farmor är en stor förebild. Vi saknar henne!

20140815 BARNBARNEN

BARNEN

Dia



Rundviks och Nordmalings PRO slog sig ihop och spenderade en dag på Ulvön.

Höga kusten bjöd på tropisk värme och vackra vyer

ULVÖN. Rundviks PRO samt Nordmalings PRO har varit på en dagsutflykt till Ulvön. En buss samlade upp resande i Nordmaling och Rundvik och färden gick till Docksta där en båt från Höga Kusten trafik just kom in till kaj. Alla åtnade båten och färden startade mot Ulvön över en havsytta som knappt krusades.

Efter en färd bland öarna i Ullångerfjärden och med

vindrufs i håret för de som fick plats på övre däck anlände gruppen till vackra Ulvön med alla sjöbodas, bostadshus, värdshus och hotellet.

På hotellet hade lunch bokats för sällskapet. Därefter fanns tid för två timmars egna aktiviteter på ön.

Det var drygt 30 grader i skuggan och knappt någon vind, så många föredrog att vila i skuggan men andra strosade efter

den pittoreska bygatan, tittade in på affären, besökte loppisen eller kollade in lokala hantverkare. De som besökte kapellet fick en guidning om kapellet och dess historia.

I god tid före båtens avgång samlades man på kajen för återfärd till fastlandet. De resande kunde sammanfatta dagen med några ord vackert väder, vackra vyer, god mat och trevlig samvaro.

20140819


20140820

1 morgonäventyr i älvda-len. I dag körs den mycket populära rundturen till älvdalarnas olika besöksmål. Flera är redan fullbokade - men kolla om det finns plats vid något av de andra tillfällena i höst via hemsidan urnara.se/aventyr. Rundturen är gratis. Starten går vid Norrlandsoperan och det bjuds på buss, förtäring och guidning (mer information i lilla intervjun här intill).



Tallbergsbroarna är ett av besöksmålen i den - kostnadsfria - rundturen till älvdalarna.

20140822



Vår käre
Birger Molin
* 29/10 1924 † 12/8 2014
har hastigt lämnat oss släkt och vänner i sorg och saknad

Nordmaling
Martin och Sally
Petra och Joakim
Släkt och vänner

*Stilla Du somnade in
ifrån världen
Soliga minnen
Du lämnade kvar*

Begravningsgudstjänst sker i kretsen av de närmaste. Tänk på CURO pg. 498 35 01 - 0.



Vår älskade
Britt Sjöberg
* 25/2 1930 † 17/8 2014

har lämnat oss i stor sorg och saknad men i ljust minne bevarad

Nordmaling
NILS-ERIK
Gilla och Per
Mimmi med familj
Monica och Göran
Per, Anna, Karin
med familjer
Eva
Tomas, Lisa
Släkt och vänner

*Hand i hand från ungdomsåren
Vi troget vandrat
med varann
Vi delat kärlek,
hopp och frid
Vi delat sjukdom,
sorg och strid.*

*Det fanns för oss alla
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss Du
gjorde Ditt allt
Du deltog med oss i
vår glädje och smärta
Hav tack, lilla Mamma
hav tack för allt*

Begravningsgudstjänsten äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 5/9 kl.13.00. Därefter inbjudes till minnesstund i församlingsgården. O.s.a.senast den 3/9 till Nordmalings Begr.byrå tel. 0930 102 28. Tänk på Läkare utan gränser pg. 90 06 03 - 2.

20140823



Sture och Margot Ögren stod för musiken under sommarmötet i Hörsnjö.

Sommarmöte med sköna toner

HÖRNSJÖ. Det var en sval, stilla sensommarekväll med ljuvliga dofter av blommor och gräs, när EFS och Missionskyrkan inbjöd till ekumeniskt sommarmöte i Byahuset i Hörsnjö. Else Hörnsten Flogér var mötesledare och hälsade alla välkomna.

När tonerna av O, vad världen nu är skön hade tonat ut var det dags för Margot och Sture Ögren från Husum att kliva upp på estraden.

Sture spelade dragspel och Margot spelade piano och sjöng. Glädjen lyste i hennes

ögon när sångerna sjöngs om Jesus som ger liv, kraft och vishet, Jesus som tar emot den som gjort misstag och vill få frid igen. Sture berättade om hur väckelsen gått som en röd tråd genom hans liv. Han påminde om hur människan ofta sätter för stor tilltro till sin egen kraft, då vi i stället borde låta Guds helige ande verka i oss och vägleda oss genom livet. Han menade att längtan efter väckelse borde skapa rop i förtvivlan till Gud, bön och åter bön till dess att människor hör Guds kallelse.



Rundviksdagen lockade många besökare med strålände sol, underhållning och mat.

Sprudlande aktivitet under hemvårdardagen i Rundvik

RUNDEVIK. Rundviksdagen är en hemvårdardag som har anordnats varje år sedan 32 år tillbaka.

Den dag i Rundvik är starten på hemvårdarveckan i Nordmalings kommun. Vädret var vackert med strålände sol och varmt i luften, och folket strömmade till för att få underhållning och lekamlig spis under några timmar, men framförallt för att träffas och trivas.

Rundviksdagen började med invigning och därefter sjöng Hardy Eriksson en av sina låtar om Rundvik, nämligen Dimmornas kaj. Enligt rutinska sedan en återvändare tala om sina upplevelser under ungdomsåren i Rundvik, men även vad som hänt under resten av livet. För att vara kvalificerad att tala på rundviksdagen skall man alltså vara född i Rundvik men flyttat därifrån. Valet av talare är också genusbundet då det vartannat år ska vara en man och vartannat år en kvinna. I år var Jonny Jansson talare. En teolog som numera bor i Stockholmsområdet.

Programmet från scenen var upplagt med en hel del för barn i olika åldrar, men även något för den äldre publiken. Gun Renman var konferencier under dagen. Gruppen Smulttron och Sång som kommer från Sundsvall består av far och dotter Sjöblom. Dessa startade scenprogrammet och hade rörelsesånger och hålligång som får kroppen att må bra. Detta är tänkt för barn mellan tre till åtta år, men kan ju även vara bra för alla kroppar i mycket högre åldrar. Därefter kom cirkusskolan med sin uppvisning. Cirkusskolans deltagare hade redan innan skolavslutningen fått inbjudan och fick därefter anmäla sig till cirkus-

skola. De anmälda delades in i olika träningsgrupper och dessa tränades under dagen före Rundviksdagen. På Rundviksdagens scen fick barnen sedan visa upp sina färdigheter. Ledare för cirkusskolan var Ture Holm som på ett lugnt och metodiskt sätt lotsade adepterna i cirkusskolan.

För övrigt fanns det mycket att roa sig med såsom tre hoppborgar, fiskdamm, ansiktsmålning och en glassgubbe som delade ut glass till alla barn.

Det tävlades även i stövelkastning i alla åldrar och priser i de olika tävlingsklasserna var presentkort på biobiljetter.

Gruppen Noice Makers från Tärnaby och Björkvattdalen spelade därefter upp till en timmes underhållning och berättande av skrönor både muntligt men mest musikaliskt. Många i publiken sjöng med och klappade takten till de kända låtarna.

Det fanns även en bildutställning på Solskenshallen. Solskenshallen är idrottshallen i Rundvik och den finns i anslutning till Folkets hus. Det var hembygdsforskningen i Rundvik-Nordmaling som visade en bildutställning som på många sätt är unik. En historisk vandring i ord och bild, från fiskeläge till nutid presenterades. Utställningen visar hur samhället utvecklades.

I Rundvik finns dessutom två museum, Skolmuseet samt Masonitemuseet. Dessa hade också öppet under Rundviksdagen.

I Skolmuseet har man sammanställt material från skolans start i Rundvik och verksamheten framåt i tiden. Masonitemuseet beskriver verksamheten och visar utvecklingen av masoniteskivan fram till fabriken nedläggning. Fabriken var då den sista



Hardy Eriksson framförde sin låt Dimmornas kaj.

masonitefabriken i Europa.

Inne på Folkets hus fanns en hel del hantverkare som hade sina alster till försäljning i samband med kaffeserveringen. Lekamlig spis i form av väfflor, mackor, bullar, kakor, kaffe och dricka fanns till försäljning. Varmkorv, popcorn samt dricka fanns i två försäljningsstånd utomhus.

Rundviksdagen fortsatte sedan på kvällen med pub och musik av Barons Band. Även detta blev ett välbesökt arrangemang som uppskattades av många.

Hemvårdardagen i form av Rundviksdagen blev en mycket lyckad tillställning med trevlig stämning både ute och inne. Hela området utanför men även Folkets hus vibrerade av samtal och glada rop när man träffade någon som man kanske inte sett på massor av år.

Ett smultronställe vid havet

2014 08 23

NORDMALING. En nybyggd hamn för bybor och gäster och ett nytt tak på dansbana har anlagts vid Bäcknäsets hamn i Bredvik i Nordmaling.

Bakom arbetet står byborna som lagt ner åtskilligt med ideellt arbete för att ro projekten i land.

– Nästan alla i byn har varit engagerade på olika sätt. Har de inte kunnat vara med och snickra så har de kokat kaffe och kommit ner med det, säger Katarina Persson.

Det är Bredviks bygdegårdsförening och Bäcknäsets båtklubb som står bakom arbetet och pengar till både hamn och dansbana har kommit från Leader Urnäraprojekt. Summeras pengar och ideellt arbete kommer satsningen upp i två miljoner kronor.

För en del arbete har föreningarna använt de företagare som finns i byn. Har man behövt en grävmaskin så finns det en sådan.

Både hamn och dansbana har funnit från tidigare, men inte i det skick som de blir nu.

– Det har varit en gammal hamn med fiskebodar. Nu är det byggt två pirar med 30 båtplatser och en gästhamn. Det är ett fantastiskt ställe, speciellt på kvällen när det är kvällssol, säger Magnus Åberg, ordförande i Bäcknäsets båtklubb.

Även dansbana är gammal. Redan på 1930-talet arrangerades danser här. Nu har dansbana fått både tak och scen och redan i dag invigs den med dans med dansbandet Janders.

Det blir en nostalgitripp för



Den gamla dansbana vid Bäcknäset har fått tak och scen. Det är byborna i Bredvik som gjort det genom ideellt arbete och med EU-pengar. Från vänster Stefan Roos, Magnus Åberg, Katarina Persson Elisabeth Oscarsson Åberg och barnen Valthei, Thea och Neili.

FOTO: TOM JUSLIN

de bybor som minns den gamla, goda tiden.

– Taket gör att vi kan nyttja dansbana mera. Vi kan ordna danser utan att behöva ställa in på grund av regn. Vi kan också

– Vi har några timmars arbete innan det är klart, säger Katarina Persson.

Urnäraprojekten har gått under namnen Dans vid havet och Gästhamn i Bäcknäset, men

Katarina Persson sammanfattar det byborna åstadkommit med helt andra ord:
– Ett smultronställe helt enkelt.

TOM JUSLIN

Begravningen äger rum i stillhet.



Vår käre

Rolf Lindgren

* 28 juni 1923
† 19 augusti 2014

har lämnat oss i stor sorg och saknad, men för alltid i minnet bevarad.

Aspeå

**Tord & Doris
Britt-Inger
Tomas & Eva**

Barnbarn, barnbarnsbarn
Släkt och vänner

*När krafterna ständigt domna
Och ögat sin glans har mist
så skönt att från allt få somna
och vila finna till sist*

Begravningen äger rum den 26 september kl.11.00 i Catharinakapellet, Nordmaling. Minnesstunden sker i kretsen av familjen. Tänk gärna på Aspeå Hembygdsförening, bg 5062-3800.

Rolf Lindgren, Aspeå.

"Nu vill jag följa Helena", yttrade vår pappa någon dag efter mamma Helens begravning den 8 augusti. Ingen av oss kunde då ana att han skulle lämna oss bara drygt en vecka senare. Pappa Rolf somnade in den 19 augusti på Tallbackens äldreboende. Han blev 91 år gammal. Närmast anhöriga är barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



Pappas föräldrar Ester och Viktor Lindgren flyttade på 30-talet med sin familj till Vibo i Gräsmyr från Hörnsjö. Pappa bodde på Vibo, förutom en period i Åsele 1945-46 fram till flytten till Aspeå, som sedan

blev våra föräldrars hemvist.

Pappa beskrev alltid tiden i Gräsmyr som starkt utvecklande och kunskapsgivande. Medlemskapet i nykterhetsrörelsen NTO (numera IOGT-NTO) blev livslångt. Engagemanget via föreningslivet var alltid starkt, inte minst i Aspeå då både byutveckling och jaktfrågor hade en central roll för pappa. Uppdragen blev många tack vare dessa intressen. Pappa blev också tidigt invald i Tempel Riddaren Orden där han hade uppnått den nionde graden.

Pappas yrkeskarriär var kopplad till åkeri- och bussbranschen, de sista 20 åren som chef för Umeå Busstation. Han fick också vara med om starten av busslinjen Norrlandskusten. Den 10 juni 1950 var pappa en av de förare som då körde linjen Luleå - Sundsvall.

1985 flyttade pappa och mamma som pensionärer permanent tillbaka till Aspeå, vilket gav mer utrymme att delta i utvecklingen av bygden. Rollerna är många som han hade inom byn, men också i andra sammanhang.

Engagemang, drivkraft och beslutsamhet är egenskaper som fick genomslag i hans tillvaro. De sista tio åren präglades av ohälsa, men ändå fanns viljan av att delta kvar.

Vårt hem var alltid öppet för besökare. Generositeten fick genomslag som ofta gav mamma merarbete, men gjordes med kärleksfull känsla. När mamma några dagar innan hon avled sa till far "Jag älskar dig, Rolf" är det ord som vi barn vill ta med oss in i framtiden.

TORD, BRITT-INGER OCH THOMAS

2014 08 26

Stöd barn och ungdomar med diabetes.

MAGNUSFONDEN

Tel 090-224 21 · Pg 137 35 17-0



Vår käre

Hans Parkén

* 6/10 1927 † 16/8 2014

har lämnat oss i sorg och saknad

Gräsmyr

**SONJA
Torvald**

**Birgitta och Jan
Johan och Sofie**

William

Erica och Christer
Josefin och Magnus

Meja

Släkt och vänner

*Sist min Gud jag dig
nu beder*

*tag min hand uti din hand
så att du mig alltid leder
för mig till ditt fröjdeland
Där försvinner allt besvär
och när loppet slutat är
och jag dig min ande sänder
tag då den i dina händer*

Begravningsgudstjänsten sker i kretsen av de närmaste. Tänk på Hjärt och Kärlfonden pg. 95 06 13 - 0.

2014 08 27

Kåserade och sjöng egna visor

NORDMALING. Efter en härlig sommar hälsade SPF:s ordförande Anders Boström ett 100-tal medlemmar välkomna till höstens första månadsmöte.

Kvällens gäst var Hardy Eriksson från Rundvik som efter surströmmingsmiddagen kåserade och sjöng visor som han själv skrivit.

Per-Ulrik Granberg informerade om kommande resor och program för höstens möten delades ut. Hardy avslutade sitt uppträdande med sången Dimornas kaj och avtackades med stormande applåder.

Efter sedvanlig lotteridragning där många lyckliggjordes med presentkort tackade ordförande för visat intresse och hälsade alla välkomna tillbaka

Årets företagare i Nordmaling utsedd

NORDMALING. Till Årets företagare i Nordmalings kommun har av Företagarna utsetts Roma och Kent Lundström med företaget Åbrånets Limousin, med följande motivering:

Familjen har under sin yrkeskarriär på ett mycket föredömligt och respektabelt sätt utvecklat ett traditionellt lanbruk till att även omfatta en gårdsbutik och restaurang med lokalt producerade kvalitetsråvaror samt även ett butikssortiment på samma tema.

Dessutom har de skapat en trivsam atmosfär i sina anläggningar, som uppskattas mycket av företagets besökare.

I samband med utdelningen av Årets Företagare, utsågs även Årets Unga Företagare i Nordmaling, den utmärkelsen gick till Sandra Söderström och Jens Vestermark med företag Victory Gym med följande motivering:

Jubilarerna som är mycket yrkeskunniga och ambitiösa är utmärkta föredömen för unga som går i starta eget tankar.

BERTIL WALLIN

föda



Vår älskade

Robert Koranyi

* 5/3 1927 † 17/8 2014

har lämnat oss i stor sorg och saknad men i ljusst minne bevarad

Rundvik

KARIN

Gabi, Jani

Sussi, Lisa

med familjer

Släkt och vänner

*I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var*

Begravningen äger rum i Catharinakapellet, Nordmaling fredag 12 september kl.13.00.

INGEN FÖRÄNDRING. Den blir ingen samverkan med Studieförbundet beträffande den kommunala musikskolan i Nordmaling - åtminstone inte under 2014.

Nordmalings musikskola kvar i kommunal regi

NORDMALING. Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde på onsdagen inget beslut om förändring, vilket innebär att den kommunala musikskolan drivs helt i kommunal regi även fortsättningsvis.

– Frågan bör utredas ytterligare. Nämnden hade delegerat beslutet till mig och med den situation som nu råder och innan något nytt beslut fattas om musikskolans organisation måste frågan tillbaka till nämnden för beslut, säger Liza Jonsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nordmaling.

Redan i december förra året tog nämnden beslutet om att halvera musikskolans budget från 1,5 miljoner till 750 000 kronor. Beslutet väckte kraftiga reaktioner inte minst från musikskolans personal som befarade att beslutet rent av kunde innebära

Frågan bör utredas ytterligare.

Liza Jonsson.



FOTO: PER LANDFORS

ett slut på musikundervisning i kommunal regi.

Den kommunala musikskolan som innan neddragningsbeslutet undervisade 164 elever kommer med den halverade budgeten att kunna undervisa 80–100 elever under hösten. Därmed försvinner undervisning i sång- och träblåsinstru-

ment då det inte kommer att finnas personal som kan undervisa i dessa ämnen.

Peter Sigfridsson, musikledare för den kommunala musikskolan i Nordmaling redogjorde vid onsdagens sammanträde för konsekvenserna av den halverade budgeten.

Vad som händer med musik-

Innan något nytt beslut fattas om musikskolans organisation måste frågan tillbaka till nämnden för beslut, säger Liza Jonsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Nordmaling.

skolans verksamhet under 2015 är därmed fortfarande ovisst. – En eventuell förändring av musikskolans organisation måste i så fall tas i god tid innan årsskiftet, säger Liza Jonsson.

BERTIL WALLIN

090-17 60 86 bertil.wallin@vk.se



Vår käre Far
Svärfar, Morfar och Bror

Erik Grundel

* 13/11 1928

har somnat in

† 21/8 2014

Mona och Sven

Elias

Anna och Mikael

Sophie och Patrik, Andreas

Maria och Joacim

Nils, Folke, Majken

Carin

Det kom en dag en stilla vind

Som smekte ömt

Din trötta kind

Liksom ett ljus om blåstes ut

Din levnadsdag har nått

sitt slut

Älskad saknad

Begravning sker i kretsen av
de närmaste. Stöd gärna
Hjärt- och lungfonden pg.
90 91 92-7.

20140830



Vår kära

Nancy Lindberg

* 4/5 1935 † 18/8 2014

har lämnat oss i
stor sorg och saknad
men i ljust minne bevarad

Rundvik

Britt-Marie och Melker

Joanna och Tom

Gertrud och Stefan

Jan och Lisa

Andreas och Lina

Syskon

Släkt och vänner

*Frid susar träden
kring stugan du älskat.
Farväl bugar blommorna
du vårdat så ömt.*

*Tack viskar fågeln,
som var morgon dig hälsat.*

Tyst sjunger vinden:

Vila i frid.

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Rundviks kyrka fredag
19/9 kl. 13.00. Därefter in-
bjudes till minnestund i för-
samlingsdelen. O.s.a. senast
den 16/9 till Nordmalings
Begr.byrå tel. 0930 102 28.
Tänk på Cancerforsknings-
fonden i Umeå pg. 68 44 46-8
Valfri klädsel.